

Islam in Indonesië

Indonesië is het land met de meeste moslims ter wereld, meer dan 200 miljoen moslims. Islam in Indonesië is grotendeels vreedzaam verspreid. Er zijn immers geen invasies geweest van moslim heersers van elders. De duizenden Indonesische eilanden bestonden uit tientallen koninkrijken. Voor de 8ste eeuw waren de meeste bewoners aanhangers van de Sanatan Dharma (Hindoeïsme), een Vedische godsdienst. Er waren ook veel Boeddhisten en animisten. Er was al enkele duizenden jaren handel tussen het Midden-Oosten, India, China en (eiland) staten rondom Indonesië. Handelaren (uit Arabië, China en Hindustan/India) verspreide de Islam naar de haven steden van Indonesië. Islam werd gezien als een verlichting en moslims bouwde snel een reputatie op als eerlijke en geleerde mensen. De ordinaire bevolking bekeerde sneller tot de Islam dan de elite en de adel. De spreid van Islam verliep langzaam maar zeker. In de 16de eeuw was Islam de heersende godsdienst in Indonesië. Als men kijkt naar landen met de meeste moslims: India, Iran, Pakistan, Bangladesh, Indonesië, Maleisië en China, dan zien we dat het Arabisch in geen enkel van deze landen de officiële taal is. Verder zien wij ook dat deze landen en hun volkeren hun identiteit en cultuur hebben behouden, iets dat wij niet terug kunnen vinden bij de meeste ex-kolonies van de westerse (Christelijke) landen.

In de 17de eeuw werd Indonesië (net als geheel Azië) geteisterd door het christelijke westen. Verschillende vorsten en heersers werden geschaakt in een brutale verdeel-en-heers campagne. Vooral het Koninkrijk der Nederlanden was hiervoor verantwoordelijk. Deze begon met het blokkeren van haven steden om zo de eilanden te isoleren en te verhongeren. Moslim handelaren en hun schepen weken uit naar meer oosterse eilanden van Indonesië. Ook hierdoor verspreide de Islam zich verder. Er waren verschillende gevechten tussen Sultanaten en de Nederlanders. De Indonesiërs beschouwden hunzelf, terecht, als vrijheidsvechters. De Nederlanders beschouwden hun als "piraten". In het begin van de 20ste eeuw organiseerden verschillende groepen protest acties tegen koloniale onderdrukking. Islamitische geleerde, waaronder ook vrouwen, zette aan tot weerstand en zelfs Jihad tegen de onderdrukking van Nederland. Dankzij de aanval van Japan op alle westerse mogendheden in Azië tijdens de 2de wereld oorlog, zagen Indonesiërs een reële kans op vrijheid. Na de capitulatie van Japan in 1945 was de Nederlandse infrastructuur in Indonesië gebroken. De Nederlanders waren vernederd door de Japanners en op de vlucht geslagen uit Azië en in Europa hebben ze hun land in 1 (een) dag afgestaan aan Nazi-Duitsland. Dit alles is niet ontgaan aan de Indonesiërs. Toch, na de 2de wereld oorlog, haastte de Nederlanders om Indonesië weer in te nemen. Er volgde 2 brutale militaire campagnes (1947 en 1948) tegen de bevolking. Onder leiding van nationalist, islamitische geleerden en ondersteuning van andere Aziatische landen lukte het Indonesië om in 1949 haar onafhankelijkheid te krijgen. Op India na was Indonesië de meest kostbare kolonie voor de Europeanen. Zonder de uitbuiting van Indonesië verloor Nederland haar status als een "wereld speler". Indonesië is een seculiere staat maar heeft toch een grote voetafdruk binnen de Ummah (Islamitische wereld gemeenschap). Indonesië ontwikkeld snel op het gebied van technologie, educatie en handel.



ICT instituut Bandung, Indonesia



Masjid Kubah Mas. Gouden koepel moskee, Depok



Sumatra, Pagaruyung Paleis 1280.



Indonesische mode beïnvloed Islamitische wereld.



Traditionele ketting, Sumbawa.



Penjak Silat. Indonesische vechtkunst.