



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Jrg. 2, ed. 33, 11 okt. 2008 - Shawwaal 11, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Megakerk in Moslimland Indonesië

Op zaterdag 20 september j.l. werd in Djakarta, Indonesië een megakerk geopend, de Grand Katedral Mesias. Het gebeuren benadrukt de religieuze vrijheid van minderheden vanwege de Overheid in het land met de meeste Moslims ter wereld. Bij de opening van de kerk waren ongeveer 4.000 mensen aanwezig, die hymnen zongen en in Bahasa Indonesia uit de Bijbel lasen. De megakerk wordt beschouwd als de enige kerk die volledig is gebouwd met geld uit Indonesië. Ook het ontwerp en de materialen zijn volledig Indonesisch.

Hoewel er formeel vrijheid van religie is in Indonesië, komen er regelmatig gevallen voor van conflicten tussen Moslims en Christenen in sommige gebieden van dit land. De Christenen vormen ongeveer 10% van de Indonesische bevolking, die meer dan 200 miljoen zielen telt.



Groene Bijbel

Het is bekend dat de meeste Korans in een groene omslag zijn uitgevoerd. Sinds kort is er ook een 'groene Bijbel' verkrijgbaar; een milieuvriendelijke Bijbel, gedrukt in soya inkt op recycled papier, met een milieuvriendelijke linnen omslag. Meer dan 1000 passages, die



betrekking hebben op het milieu, zijn in deze editie van de Bijbel gemarkeerd. Het doel van deze editie is om mensen te motiveren Gods schepping zo goed mogelijk in stand te houden, en waar nodig te herstellen.

Islam in opmars in Spanje

Intellectuelen, academici en anti-globalisatie activisten vormen de grootste groep van nieuwe Moslim bekeerlingen in Spanje. Volgens het hoofd van de Islamic Society of Catalonia, Abdul-Nour Brado, voelen steeds meer mensen voor de Islam, ondanks de sterke Westerse anti-propaganda tegen deze godsdienst. Volgens schattingen hebben in de Spaanse provincie Catalonië zo'n 3.000 tot 4.000 mensen zich bekeerd tot de Islam, niet zo lang geleden.

Ook in de noordelijke provincie Palencia is de Islam in opmars. Ongeveer 4.000 mensen per jaar nemen daar de Islam aan als godsdienst. Van de 150.000 Moslims in Palencia zijn 90.000 immigranten uit Moslimlanden en 60.000 bekeerlingen. Volgens het hoofd van de Islamic Council of Palencia, Al-Ruttabi, is de sterke groei van de Islam te merken in heel Europa en de V.S.



Maatschappij

Crisis in Moslim denken

Er heerst een (grote) crisis in het denken van sommige Moslims. Erger nog, alles wordt op zijn beloop gelaten door de gematigde Moslims. Ter illustratie enkele voorbeelden.

1. Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica (Bosnië) hebben de Nederlandse Staat voor het gerecht gebracht wegens zijn vermeende aandeel in de slachting van ongeveer 8.000 Moslims door Serviërs.

De Nederlandse regering is "dom". Ze had het bestaan van de slachting moet ontkennen, zoals president Ahmadinejad van Iran de holocaust ontkent.

2. Moslims gaan er prat op dat ze aan de Joden onderdak hadden verschafte in Andalusië (Zuid-Spanje) toen ze in Europa werden vervolgd. Waarom mogen de Joden geen plekje hebben in het Midden-Oosten?

3. President Omar al-Bashir van Sudan is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof wegens genocide in Darfur. Wie schetst onze verbazing! Slachtoffers van de oorlogsmisdaden hebben omgekeerd de aanklager Luis-Moreni Ocampo aangeklaagd wegens "bemoeiens in interne aangelegenheden." GeKKer kan het niet. Conclusie: Moslims zijn onschendbaar!

4. Moslims met een ongeregistreerde nikaah (huwelijk) - onder instigatie van de leiders - voelen, vinden, denken en zeggen dat ze getrouwd zijn. Of anders gesteld: ze hallucineren dat ze gehuwd zijn, terwijl er sprake is van 100% ongehuwd samenwonen. Conclusie: niet alleen drugsgebruik leidt tot hallucinaties!

5. Moslims wiens huwelijk door de rechter is ontbonden, zeggen - ook onder instigatie van Moslimleiders - dat slechts het huwelijk volgens de wet (c.q. het CBB) is beëindigd, maar dat de nikaah nog volledig intact is. Pas als de man de vrouw verstoot, is ze gescheiden. Met andere woorden, er is sprake van een parallel huwelijk. Dit is miskenning en minachting van het Surinaamse recht.

Wij zijn helemaal de kluts kwijt. Wij vragen beleefd aan de Moslimleiders om over de punten 3 en 4 opheldering te verschaffen aan de overheid en de samenleving.

Ahmad Jawhri

Ter overdenking

Vreemd he...

... dat 100 SRD zo veel lijkt als je naar de moskee gaat, maar zo weinig als je er mee gaat shoppen?
... hoe lang het duurt Allah een uur te dienen, maar hoe snel 90 minuten voetbal voorbij gaan?
... hoe lang een paar uren in de moskee lijken, en hoe kort dat lijkt als je naar een film kijkt?
... dat we vaak niet weten wat we moeten bidden, maar dat we onze vrienden altijd wat te vertellen hebben?



... dat het zo spannend is als een voetbalwedstrijd wordt verlengd, en dat we zuchtend op onze horloge kijken als de imaan vijf minuutjes langer praat?
... hoe moeilijk het is om enkele bladzijden uit de Koran te lezen, maar hoe makkelijk het is om honderd bladzijden uit een bestseller te verslinden?

... dat mensen bij een concert dolgraag op de voorste rij willen zitten en daarvoor zelfs extra geld neertellen, maar zich in de moskee verdringen om een plaats in de achterste rij?

... dat we weken nodig hebben om een religieuze activiteit in ons drukke schema in te passen, maar een uitje op het laatste moment kan worden ingepland?

... hoe moeilijk het is om de Goddelijke boodschap aan anderen over te brengen, maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels te vertellen?

... dat de moppen zich razendsnel verspreiden over het internet, maar dat religieuze boodschappen worden genegeerd?



Merkwaardig he...

... hoe mensen God verloochenen en zich verwonderd afvragen waarom de wereld naar de knoppen gaat?

... dat wij vrijwel alles geloven wat er in de krant staat, maar twijfelen aan de waarheid van de Goddelijke boodschap?

... dat iemand kan zeggen "ik geloof in Allah" en toch het pad van de duivel volgt?

Risaalah T.V.
Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9
Volgende uitzending: zondag 12 oktober
Thema's:
1. Through the historic lands of the Quran (documentaire)
2. Brothers from different mothers (eenheid van de Profeten)
www.ivisop.org/risaalah

Spiritueel

Vasten en Navraatri

De Koran vermeldt in 2:183 dat het vasten aan de Moslims is voorgeschreven zoals het aan degenen vóór hen was voorgeschreven. Eén van de periodes van vasten in andere godsdiensten is de periode van Navraatri, gedurende welke onze Hindoebroeders en -zusters bepaalde voedingsmiddelen niet gebruiken.

De Navraatri periode wordt doorgebracht met gebeden en festiviteiten. Het is een periode van zelfreflectie en terugkoppelen naar de Oorsprong. Evenzo vierden de Moslims wereldwijd vorige week het led ul-Fitr feest, na een periode van vasten als geestelijke reiniging gedurende de maand Ramadan.

Gedurende Navraatri vindt de zoeker de ware Bron via vasten, gebed, stilte en meditatie. Nacht wordt raatri genoemd omdat het rust en verjonging brengt.

Het is interessant dat de Koran ook van een Nacht spreekt - de nacht waarin de Koran aan de Profeet Mohammed (vzmh) werd geopenbaard als spiritueel licht voor de mensheid.

Vasten ontgift het lichaam, stilte reinigt ons spreken en brengt geestelijke rust, en meditatie brengt ons terug naar ons diepste Zelf.

Het is bekend dat de Profeet Mohammed zijn eerste openbaring ontving gedurende een periode van vasten en meditatie in de grot Hira (dit wordt in het laatste gedeelte van de Ramadan herdacht, in de nacht die Lailat al-Qadr wordt genoemd). Het is dus heel belangrijk dat wij mensen deze methoden toepassen om contact te zoeken met de Almachtige God.

Navraatri is dus het feest van de ziel, en als het op de juiste wijze in acht wordt genomen, kan het trots en extreme vormen van begeerten en afkeer wegnemen. Ook volgens de Koran (2:183) is het vasten belangrijk om zulke vormen van gedrag te elimineren, aangezien men door het vasten taqwa, ofwel nabijheid tot God, moet bereiken. Zo heeft de Profeet Mohammed gezegd: "Als iemand de valsheid en dergelijke daden niet achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan dat hij zijn voedsel en drank achterwege laat." Dus zowel in het Moslimvasten gedurende de Ramadan als in het Hindoevasten van Navraatri is het hoofddoel om slechte gewoonten op te geven, om ons beter te gedragen tegenover elkaar, en om dichterbij God te komen.

Als we in beschouwing nemen de intense gebeden in de avonden, het geestelijk zuiveren van zichzelf, het vasten en de meditatie, merken we dat de 9-daagse Navraatri periode (dit jaar in de periode 30 september - 8 oktober) sterke gelijkenissen vertoont met de laatste 10 dagen van de Islamitische vastenmaand Ramadan.