



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

السَّلَامُ
السَّلَامُ

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Jrg. 2, ed. 34, 25 okt. 2008 - Shawwaal 25, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Vrouw leidt gebed

Amina Wudud, professor in Islamstudies aan de Virginia Commonwealth University, ging op 17 oktober j.l. voor in de wekelijkse Islamitische Vrijdagdienst, aan het begin van een conferentie over Islam en feminisme in Wolfson College, Oxford. Er was veel tegenstand hiertegen, omdat volgens de traditionele Islaminterpretatie uitsluitend mannen mogen voorgaan in gebed. Wudud ging in New York ook al eens voor in een Vrijdagdienst, in maart 2005; de protesten waren toen zo hevig dat de dienst in een kerk werd gehouden, omdat de moskeeën haar geen gelegenheid daartoe boden. Eerder zijn ook vrouwen voorgedaan in diensten in Zuid-Afrika en Canada. Ook in andere godsdiensten laat regelmatig de discussie op of vrouwen al dan niet gebedsdiensten kunnen leiden. In juli j.l. stemde de Anglicaanse Church of England in met een voorstel om het ambt van bisschop open te stellen voor vrouwen. Ook hiertegen was er fel verzet vanuit eigen gelederen.

Bron: islamonline.net



Amina Wudud als voorganger tijdens een Vrijdagdienst in New York, maart 2003

Maatschappij

Basisplichten van een mens

In hoofdstuk 17:23-39 van de Koran vinden we de volgende universele basisplichten van een mens. Deze basisprincipes zijn niet voorbehouden aan een bepaald ras, stam of groep.

1. Geloven in Allah. Hem alleen oprecht aanbidden en geen deelgenoten (gelijken) aan Hem toekennen (Allah is uniek in Zijn persoon, in Zijn eigenschappen en in Zijn daden).
2. Goed zijn, respect tonen en zorgen voor je ouders. Dit is niet alleen een sociale maar ook een religieuze plicht.
3. Aan familieleden, armen (en behoeftigen) en (gestrande) reizigers (gasten) hun rechten geven; d.w.z. goede banden met hen onderhouden en waar nodig hen financieel bijstaan.
4. Bij besteding van je financiële middelen niet verkwistend zijn maar ook niet gierig (ook je geld op een eerlijke manier verdienen en voor goede doelen besteden).
5. Je kinderen niet doden; d.w.z. geen abortus plegen, alsook je kinderen een goede lichamelijke, geestelijke en intellectuele opvoeding niet onthouden.
6. Zich verre houden van elke vorm van ongehuwd samenwonen en illegale seksuele contacten.
7. Respect hebben voor het leven van een ander door geen onrechtvaardige moord te begaan (agressie, rebellie, geweldpleging etc. dienen te worden vermeden).
8. Zorg dragen voor en beschermen van wezen die kwetsbaar zijn (hieronder vallen ook zij die lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt zijn).
9. Het naleven van je beloften, afspraken, overeenkomsten, contracten, etc.
10. Eerlijk zijn in al je handelstransacties in de ruimste zin en geen bedrog, fraude, etc. plegen.
11. Handelen op basis van gedegen kennis en niet uitgaan van halve kennis, kwade vermoedens, geruchten, etc.
12. Wees nederig en niet arrogant (wees gematigd in je handel en wandel en vermijd extremisme).

Ahmad Jhawnie

Moskee genoemd naar Jezus

Een nieuwe moskee in de Jordaanse stad Madaba kreeg de naam van 'Al Maseeh Eisa Bin Mariam' (Jezus Christus, zoon van Maria) als bewijs dat Moslims en Christenen vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Teksten uit de Koran over Jezus en zijn moeder Maria sieren de gevel van het gebouw. Het is voor zover bekend de enige moskee ter wereld die de naam van de grondlegger van het Christelijk geloof draagt. Hiermee willen de Moslims aldaar benadrukken dat ook zij veel respect hebben voor Jezus, zoals de Koran dat leert.

Risaalah T.V.
Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9
Volgende uitzending: zondag 26 oktober

Thema's:
1. Through the historic lands of the Quran (documentaire, slot)
2. Islam and the New World Order (deel 2)

www.risaalah.org

Spiritueel

Diwali of het Lichtfeest

Op 28 oktober a.s. vieren onze Hindoebroeders en -zusters het Diwali-feest, ook wel bekend als het Lichtfeest. Zoals iedere religie een licht is voor haar volgelingen, is de Islam een licht voor de gehele wereld. In dit artikel behandelen we het lichtvers uit de Heilige Koran (vers 24:35).

"Allah is het licht van de hemelen en de aarde. Een gelijkenis van Zijn licht is als een pilaar waarop een lamp staat - de lamp staat in een glas, het glas is als het ware een helder stralende ster - aangestoken vanuit een gezegende olijfboom, niet in het oosten, noch in het westen, waarvan de olie licht geeft zonder dat het wordt geraakt door het vuur - licht op licht. Allah leidt naar Zijn licht wie het Hem behaagt. En Allah brengt voor de mens gelijkenissen naar voren, en Allah is de Weter van alle dingen." (Koran 24:35)

Het licht van God wordt in dit vers vergeleken met een lamp op een pilaar, zodat het de hele wereld kan verlichten. De lamp is in een glas, zodat het niet kan worden uitgeblazen, en samen met het glas vormt het een helder stralende ster. De symboliek hierachter is dat het licht van de Islam niet kan worden uitgeblazen. Verder is het licht noch van het Oosten, noch van het Westen, en dus bestemd voor de gehele wereld. Het bijzondere van dit licht is dat het de wereld verlicht, zonder dat het door vuur wordt geraakt.

Dit betekent dat er licht is zonder hitte, en dit heeft een diepere betekenis. De mens heeft altijd geprobeerd om 'efficiëntere' lichtbronnen uit te vinden die zo min mogelijke hitte opwekken, aangezien de warmte die een lamp produceert verloren energie is. De brandstof van het licht van Allah brengt zuiver licht voort, zonder verbranding, zonder hitte. Vaak kleeft er aan een godsdienst een grote hoeveelheid hitte, waarvan de volgende voorbeelden getuigen: *vuilige* toespraken van predikers, *verhitte* debatten tussen volgelingen van verschillende geloven, en *gemakkelijk ontvlambare, snel oplaaierende* religieuze sentimenten. Maar de Islamitische leringen zijn licht zonder hitte. Wij dienen dus licht te verspreiden zonder hitte op te wekken.

"Licht op licht" betekent dat de lamp, ofwel de Islam, steeds meer licht zal geven. Er bestaat geen einde aan de hoeveelheid vooruitgang die iemand kan boeken, meer en meer leiding ontvangende via het licht van God.

Wij wensen aan onze Hindoebroeders en -zusters een gezegend Lichtfeest toe.

Shubh Diwali!



Eerste Moslim burgemeester

De Rotterdamse gemeenteraad heeft Ahmed Aboutaleb (PvdA) gekozen als nieuwe burgemeester van de stad. Een 'modelallochtoon' wordt hij wel genoemd. En ook iemand die in het integratievraagstuk de lijn kiest van degenen die vinden dat er een strijd woedt in het hart van de Islam: tussen de fundamentalisten en de rest van de Islamitische wereld. Bestrijd de eersten, wees bondgenoot van de laatsten, zo heeft Aboutaleb meerdere malen uitgedragen.



Met deze benoeming wordt Aboutaleb de eerste allochtone burgemeester van een grote stad en de eerste Islamitische burgemeester ooit benoemd in Nederland. Bij de formatie van het vierde kabinet-Balkenende werd hij genoemd voor verschillende ministersposten, maar hij werd uiteindelijk staatssecretaris van Sociale Zaken. Deze functie zal hij blijven bekleden totdat hij de post van burgemeester overneemt in januari 2009, wanneer de huidige burgemeester Ivo Opstelten opstapt.

De keuze voor Aboutaleb is een verrassende en een interessante: een in Marokko geboren burgemeester, grootgebracht in de cultuur van de Islam, wordt het gezicht van de stad van wijlen Pim Fortuyn, die bekend stond om zijn vele negatieve uitlatingen over de Islamitische godsdienst.

Gedicht: Too much to do!



*I knelt to pray but not for long,
I had too much to do.
I had to hurry and get to work,
For bills would soon be due.*

*So I knelt and said a hurried prayer,
And jumped up off my knees.
My religious duty was now done,
My soul could rest at ease.*



*All day long I had no time
To spread a word of cheer.*

*No time to speak of Allah to friends,
They'd laugh at me I'd fear.*



*No time, no time, too much to do,
That was my constant cry,
No time to give to souls in need
But at last the time, the time to die.*

*I went before the Lord,
I came, I stood with downcast eyes.
For in His hands God held a book;
It was the book of life.*

*God looked into His book and said:
"Your name I cannot find.
I once was going to write it down...
But never found the time!"*



De Koran leert ons het juiste evenwicht te vinden tussen werelds en geestelijk streven, onder andere in hoofdstuk 2, verzen 200-202:

"Er zijn sommige mensen die zeggen, Onze Heer, geef ons in de wereld. En voor hen is er geen aandeel in het Hiernamaals. En onder hen is er een aantal dat zegt: Onze Heer, schenk ons goed in deze wereld en goed in het Hiernamaals, en spaar ons voor de straf van het Vuur. Voor diegenen is er een deel vanwege wat zij hebben verdiend."