



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Jrg. 2, ed. 35, 8 nov. 2008 - Dhul Qadah 10, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

President Barack Hussein Obama



Op 4 november j.l. werd Barack Hussein Obama gekozen tot de 44-ste Amerikaanse president. Een markante gebeurtenis, omdat hij de eerste niet-blanke president is in de historie van de V.S.

Er is vaak gespeculeerd dat Obama in het geheim Moslim is; dit is zelfs in de verkiezingsstrijd tegen hem gebruikt. "Hij is Moslim en zou banden kunnen hebben met terroristen", werd hem door de Republikeinen naar het hoofd gesmeten. Het is een Republikein geweest, Colin Powell (voormalig nationaal veiligheidsadviseur), die zijn eigen partijgenoten deze speculaties zeer kwalijk nam en daar in de pers voor durfde uit te komen. "Wat als Obama een Moslim is? Is het verkeerd in dit land om een Moslim te zijn? Het antwoord is: nee! Dat is geen Amerika", zei Powell.

Barack Obama werd geboren in Hawaii uit een Amerikaanse moeder en een Keniaanse vader, die geen praktiserend Moslim was. Zijn vader heeft hij zelden gezien omdat zijn ouders scheidden toen hij twee jaar oud was. Niet lang daarna huwde zijn moeder een Indonesiër (die ook geen belijdend Moslim was), en zij verhuisde met haar zoon Barack naar Indonesië om bij haar nieuwe echtgenoot te gaan wonen. Barack vertrok na zijn middelbare school naar de V.S. om daar verder te studeren.

Barack Obama noemt zichzelf "a proud follower of the Trinity United Church of Christ". Hoewel hij dus geen Moslim is of is geweest, is hij meer in contact geweest met de Islam dan eerdere Amerikaanse presidenten. En dit zou van groot belang kunnen zijn om rust en vrede teweeg te brengen in de buitenlandse politiekvoering van de V.S. naar de Islamitische landen toe.

Ied ul-Adha symposium

Het Instituut voor Voedsel en Management (IFM) organiseert op 6, 7 en 8 november in samenwerking met de Veterinaire Inspectie van het Ministerie van L.V.V. en andere overheidsinstellingen een symposium, getiteld "Nationale Ied ul-Adha awareness symposium; toepassing van wetenschappelijke en overheidsnormen inzake hygiëne, veiligheid en milieu". Het is de bedoeling om samen met de Overheid, Islamitische organisaties en andere relevante actoren van gedachten te wisselen hoe - mede binnen de principes van de Islam - het slachtproces hygiënischer, veiliger en milieugerichter te laten plaatsvinden met inachtneming van de ter zake geldende (vernieuwde) richtlijnen van de overheid. Tevens zullen (gevoerde) wetenschappelijke inzichten worden gepresenteerd. Na het symposium kunnen personen zich opgeven voor een korte training Ied ul-Adha controleur.

Eén van de inleiders die op de eerste dag een presentatie verzorgde, was drs Natascha Neus, voorzitter van Stichting Ecosystem 2000. De titel was: "De aarde als transformator - verwerken van restproducten van het Offerfeest". Drs. Neus baseerde haar presentatie op Koran 71:17-18: "Allah heeft jullie uit de aarde doen groeien als een gewas, dan doet Hij jullie daartoe wederkeren." Zij gaf aan dat de levende aarde zorgt voor omzetting van dood organisch materiaal. Door deze processen wordt of blijft de aarde vruchtbaar. Dit proces kan alleen optimaal plaatsvinden op de aarde, omdat hier alle elementen aanwezig zijn die nodig zijn voor het proces: organismen, aarde, water, lucht en vuur. Dieper in de aarde zijn deze condities voor omzetting niet allemaal aanwezig; in water en in lucht alleen ook niet. In water en dieper in de aarde vindt anaërobe omzetting plaats, met als resultaat stank en andere minder plezierige effecten. Mw. Neus adviseerde dus dat composteren, d.w.z. omzetten van slachtafval naar vruchtbare aarde, de veiligste en meest natuurlijke oplossing is om het restafval te verwerken. Zij behandelde diverse manieren waarop dit in de praktijk zou kunnen geschieden.

Multiculturele Moslimconferentie

Eind oktober j.l. vond Europa's grootste Moslimevenement plaats in Engeland, de "Global Peace and Unity conference", met het doel het promoten van multiculturele diversiteit. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat deze conferentie werd georganiseerd, en het werd bijgewoond door meer dan duizend gasten. Het thema was: "Werken naar een multiculturele gemeenschap", waarbij de nadruk werd gelegd op vreedzaam samenleven tussen Moslims en niet-Moslims. Het doel van de organisatoren is om het evenement te maken tot een platform voor effectief dialoog met niet-Moslims.

Oproep tot ethische economie

Op 6 november, na een interreligieuze dialoog in het Vaticaan, riepen Katholieke en Islamgeleerden op om te werken aan een systeem van ethische economie, religieuze vrijheid en een wereld vrij van geweld. Een ethisch economisch systeem moet o.a. inhouden schuldverlichting voor naties en manieren om de economische narigheden, teweengebracht door de huidige wereldwijde financiële crisis, te weren. "Gelovigen van alle godsdiensten en alle goedwillende mensen moeten samenwerken om het leed van de hongerigen te verzachten en om de oorzaak van hun ellende te bestrijden", schreven de conferentiegeëngangers in een 15 punten tellende gezamenlijke verklaring.



Religieus

Over het Vrijdaggebed

Allah zegt in Koran 62:9:

"O jullie die geloven, wanneer de oproep klinkt voor het gebed op vrijdag (Djumu'ah), haast jullie dan



(naar de moskee om) Allah te gedenken en stop met zaken doen. Dat is beter voor jullie, als jullie dit weten. Maar wanneer het gebed is

beëindigd, verspreid jullie dan wijd en zijnd in het land en zoek naar Allah's goedgunstigheid, en gedenk Allah vaak, opdat jullie succesvol zullen zijn. En wanneer zij handel zien, of vermaak, dan banen zij zich een weg daar naartoe (zij hechten meer waarde aan handel en vermaak dan aan Allah) en laten jou staan. Zeg: Wat bij Allah is, is beter dan vermaak en handel. En Allah is de Beste Voorziener."

Uit de Hadies. De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:

- "De beste dag voor jullie is Vrijdag..."

- "Laten de mensen ophouden om nalatig te zijn met hun Vrijdaggebed, anders zal Allah hun harten verzegelen en dan zullen ze tot de achtelozen (verliezers) behoren."

- "Wie zonder grondige redenen het Vrijdaggebed verwaarloost, zal als een huichelaar worden genoteerd in een Boek dat noch uitgewist noch veranderd zal worden."

Ahmad Jhawnie

Informatiefilm over de Hadj (bedevaart)

De Hadj is de bedevaart naar het Huis van Allah in Mekka te Saudi-Arabië en is verplicht voor elke volwassen Moslim die daartoe in staat is. Met "in staat zijn" wordt bedoeld, dat iemand niet wordt belemmerd door gebrek aan financiële middelen, lichamelijke handicaps, levensgevaar (bijv. in tijden van oorlog), enz. Voor mensen in dergelijke omstandigheden geldt de plicht tot het volbrengen van de bedevaart niet.



De Hadj vindt jaarlijks plaats vanaf de achtste tot de twaalfde dag van de Islamitische maand Zul-Hiddja, dit jaar omstreeks 6-11 december. Ieder jaar volbrengen enkele tientallen pelgrims uit Suriname de bedevaart. Dit jaar zullen de meeste bedevaartgangers medio november uit Suriname vertrekken. Speciaal voor hun, doch ook voor anderen die interesse hebben, zal Risaalah T.V. een informatiefilm (Nederlands gesproken) over de Hadj uitzenden, en wel morgenochtend om 9 uur via RBN TV, kanaal 5 / 9.

Risaalah T.V.

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9

Volgende uitzending: zondag 9 november

Thema's:

1. Hadj infofilm (Nederlands gesproken)
2. Winning our children back to Islam

www.ivisep.org/risaalah

Spiritueel

Roddell en laster

"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen. ... Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. ... O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het!" (Koran, 49:11-12).

"Gehoorzaam geen enkele verachtelijke zweerder, lasteraar, die rondgaat met kwaadsprekerij, verhinderaar van het goede die de grenzen overschrijdt, zondig, laaghartig, en naast dat alles berucht om zijn kwaadaardigheid" (Koran, 68:10-13).

"Degenen die graag zien dat roddel de ronde doet over degenen die geloven, voor hen is er een vreselijke straf in deze wereld en in het Hiernamaals" (Koran, 24:15-17, 19).



- Hij die andermans zaken aan u vertelt, vertelt zeker ook uw zaken aan anderen.

- Spreek geen kwaad over de doden, want dat is een grote zonde.

- Heb geen kritiek op iets waar je geen kennis over hebt, omdat je misschien niet weet wat voor goeds er allemaal in zit.

- De tong is een beest; als je het vrijlaat, zal het bijten.

- Roddelen is het tijdverdrijf van de zwakken.

- Hij die de roddelaar gehoorzaamt en gelooft, verliest een vriend.