



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Jrg. 2, ed. 36, 22 nov. 2008 - Dhul Qadah 24, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisp.org/risaalah

Actueel

Onafhankelijkheid brengt verantwoordelijkheid

Komende week herdenken wij de 33-ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Suriname. Wij willen even stilstaan bij onze houding, onze visie als Surinamers bij deze herdenking. In hoeverre waren wij ons als natie ervan bewust welk een verantwoordelijkheid we op onze schouders namen toen ons land onafhankelijk werd? En indien we ons daarvan bewust waren, hebben wij die verantwoordelijkheid wel met de nodige zorgvuldigheid in acht genomen?

Nog steeds, na 33 jaren, blijkt dat er een zekere - vaak overmatige - afhankelijkheidsrelatie bestaat ten opzichte van het toenmalige moederland, maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld multinationals. Het is inderdaad zo dat we in een wereld leven waar er altijd een zekere mate van afhankelijkheid ten opzichte van elkaar zal bestaan - we zijn immers op de wereld om elkaar te helpen - maar alles moet natuurlijk binnen bepaalde grenzen blijven. We moeten niet zitten wachten op - of treuren over - ontwikkelingscentjes, maar we moeten nagaan wat we kunnen bereiken met de vele hulpbronnen en andere rijkdommen en mogelijkheden, die ons land ons biedt. Als natie moeten we het heft in eigen hand nemen en ons niet laten leiden door buitenlands kapitaal, door grote multinationals voor een appel en een ei te faciliteren zonder dat we er zelf iets noemenswaardigs aan overhouden. Het is ons aller verantwoordelijkheid - met onze leiders in de voorhoede - om het maximale voordeel te behalen uit onze rijkdommen, ten behoeve van land en volk. Want het uiteindelijke doel van alle, maar dan ook alle activiteiten die worden

ontplooid, is om er tevreden burgers aan over te houden!

Bij dit alles moeten we er wel voor zorgen dat we niet ons eigen land "plunderen" door ons slechts te richten op kortetermijn economische voordelen. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover de aarde, waar we allemaal van afhankelijk zijn. Met de aarde dienen wij op een duurzame wijze om te gaan, zodanig dat wij er voordeel uithalen zonder haar uit te putten. Duurzaam ondernemen dus. De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig! Daarom dienen we bij het ondernemen van alle activiteiten zorgvuldig om te springen met de natuur.



We hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de generaties die na ons zullen komen. Zij zullen allemaal

van deze zelfde aarde gebruik moeten maken; ziedaar nog een motivatie om extra zorgvuldig met onze aarde om te springen.

Verder hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover onze Schepper. Hij zal ons zeker eens vragen hoe wij zijn omgesprongen met hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd. Met onze rijkdommen, talenten, onze medemens, de aarde... Ziedaar vele verantwoordelijkheden waarmee wij als mens te maken hebben!

Laten wij ons als Surinamers bij de herdenking van onze onafhankelijkheid bezinnen over hoe we - middels het nemen van eigen verantwoordelijkheid - ons geliefd land op een verantwoorde en duurzame wijze tot grotere hoogten van ontwikkeling kunnen brengen.

Suriname! Yes, we can!

Spiritueel

Vrijheid van religie en ideologie

De Islam is een religie die vrijheid van ideeën, gedachten en levens waarborgt. Zoals de Islam terreur en andere vormen van geweld afwijst, verbiedt het ook iedere vorm van ideologische dwang. Er is geen dwang in de godsdienst (Koran 2:256). Volgens de Islam is waar geloof slechts mogelijk met vrije wil en gewetensvrijheid. Natuurlijk kunnen Moslims elkaar adviseren en aanmoedigen de morele beginselen van de Koran te verwezenlijken. Het is elke Moslim toegestaan om de mensen op een op-dringere en nette manier de ethische rijkdom van de Koran uit te leggen: "Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad" (Koran 16:125). Echte Moslims zullen nooit naar dwangmiddelen grijpen of vormen van psychische druk uitoefenen. Wanneer ze een negatieve respons krijgen om wat ze zeggen, zullen de Moslims antwoorden in de geest van het volgende vers: "Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst" (Koran 109:6).

De wereld waarin we leven bevat gemeenschappen met allerlei religies of overtuigingen: christelijk, joods, boeddhistisch, hindoeïstisch, atheïstisch, natuurreligies, etc. Moslims in zo'n wereld moeten tolerant zijn tegen alle geloven en moeten zich vergevingsgezind, rechtvaardig en humaan gedragen. Deze verantwoordelijkheid die de Moslims hebben, is om mensen tot de schoonheid van de Islam uit te nodigen door vrede en tolerantie. Een model van samenleven waarbij mensen gedwongen zijn om religieuze plichten na te komen, druist volledig in tegen de leer van de Islam. Het aanhangen en belijden van een geloof heeft slechts dan waarde, als het gericht is naar Allah door de vrije wil van het individu. Wanneer een systeem dwingt tot het geloven en het verrichten van religieuze plichten, zijn de mensen alleen uit vrees voor dit systeem "gelovig".

De historie van de Islam bevat vele voorbeelden van tolerante Islamitische heersers, die alle religies respecteerden en persoonlijk opkwamen voor religieuze vrijheid. Thomas Arnold, een Britse missionair in dienst van de Indische regering, beschreef de liberale houding van de Islam in deze woorden: "We horen niks over een georganiseerde poging om de Islam dwangmatig te laten accepteren, noch van een systematische vervolging om het Christelijke geloof uit te bannen. Als de kaliefen hadden gekozen om één van deze twee opties te hanteren, zouden ze het Christendom net zo makkelijk kunnen wegaggen als Ferdinand en Isabella de Islam uit Spanje hadden weggevaagd. Of zoals Louis XIV het Protestantisme in Frankrijk strafbaar maakte, of zoals de Joden gedurende 350 jaar uit Engeland werden geweerd. De Oosterse kerken in Azië waren met de rest van het Christendom volledig afgesneden van de gemeenschap, en niemand heeft hen dat kwalijk genomen. De feitelijke overleving van deze kerken tot heden is een bewijs van de tolerante houding van de Islamitische regeringen tegenover hen."

Bron: maandblad Iqro' United, editie 48 (samengevat)
Auteur: Ustadz Abdul Aziz

Maatschappij

Ethische economie

Moslims dienen bij financiële zaken onder andere de volgende regels in acht te nemen:

1. **Niet deelnemen aan kansspelen** (Koran 5:90-91)

Alle soorten en vormen van kansspelen zijn strict verboden, al is het voor liefdadigheidsdoeleinden.

2. **Stelen** (Koran 5:38)

Een van de afschuwlijkste vormen van diefstal is het stelen uit de staatskas door regeerders.

3. **Het geven en nemen van steekpenningen** (Koran 2:188)

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Allah vervloekt de gever en nemer van steekpenning."

4. **Werknemers hun loon onthouden** (Koran 83:1)

De Profeet heeft hierover gezegd: "Geef de arbeider zijn loon voordat zijn zweet opdroogt."

5. **Bedelen als er daartoe geen noodzaak is**

Een gezegde van de Profeet luidt als volgt: "Wie (geld etc.) bedelt terwijl hij voldoende heeft, zal op de Oordeelsdag opstaan zonder vlees op zijn gezicht."

6. **Lening nemen met de bedoeling die niet terug te betalen** (Koran 4:58)

De Profeet heeft gezegd: "Wie een lening neemt met de intentie die niet terug te betalen, is een dief."

(De ware oorzaak van de kredietcrisis is, dat onder dwang van overheden en politici er vele leningen zijn verstrekt aan mensen die niet bijzonder kredietwaardig waren).

7. **Het ten eigen bate gebruiken van gelden, goederen, etc. verkregen op een oneerlijke (onwettige) manier.** Ook al worden die voor goede doelen gebruikt, ze blijven onrein.

Bijvoorbeeld prostitutie, bedrog, fraude, diefstal, steekpenning, illegale handel (verkoop van bedwelmende middelen, varkensvlees, etc.).

De Profeet heeft in dit verband gezegd: "Allah is rein en accepteert slechts wat rein is (wat op een eerlijke en wettige manier is verdiend of verkregen)."

Ahmad Jhawnie

Arrogantie, het karakter van Satan Documentaire op Risaalah T.V.

We kennen allemaal de aloude piramiden in Egypte, die door de Farao's als graftomben voor zichzelf werden gebouwd zodat ze niet vergeten zouden worden. We hebben allemaal weleens gehoord van de arrogante tirannen uit de twintigste eeuw, zoals de Duitse Adolf Hitler. Zijn arrogantie, zijn superioriteitscomplex van het Arische ras over anderen, leidde er onder andere toe dat miljoenen Joden werden uitgeroeid. Andere arrogante leiders die de wereld veel ellende hebben bezorgd zijn de Italiaanse Mussolini, de communist Stalin en nog vele anderen. Ook vele anderen in de historie van de mensheid hebben dit verderfelijke karakter tentoongespreid: arrogantie, het karakter van Satan. Een karakter waarmee ook zij miljoenen mensen heel veel leed hebben bezorgd.

Vandaag de dag hebben wij nog steeds niet geleerd van de arrogante fouten van anderen uit het verleden. Het is helaas nog steeds zo dat velen lijden onder de arrogantie van een klein groepje machtswellustelingen, die denken dat zij "de uitverkorenen" zijn. Jaloezie, gierigheid, ongecontroleerde woedeuitbarstingen en dergelijke zijn voor zulke mensen als een tweede natuur.

Oorzaken die tot arrogantie kunnen leiden zijn macht, rijkdom, status, schoonheid, kennis, enz. Arrogante mensen trachten elkaar te overtroeven met grote huizen, dure auto's en andere materiële zaken. Alles wat ze doen is gericht op het bewijzen van hun superioriteit boven anderen. Ze staan er niet bij stil dat een ieder met lege handen op aarde komt en met lege handen deze wereld weer zal verlaten. Ze zullen uiteindelijk alles moeten achterlaten waarover ze zo gebluft hebben.

Wat voor negatieve effecten kan arrogant gedrag hebben op onze omgeving? En op onze ziel? Wat voor negatieve gezondheidseffecten heeft arrogantie op ons lichaam? Dit en nog veel meer kunt u zien in de documentaire "Arrogantie, het karakter van Satan" morgenochtend om 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9.




Risaalah T.V.

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9

Volgende uitzending: zondag 23 november

Thema's:

1. De invloed van arrogant gedrag op onze omgeving, ons lichaam en onze ziel (documentaire)
2. True Islam

www.ivisp.org/risaalah