



رسالة Dr-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 2, ed. 38, 20 dec. 2008 - Dhul Hijjah 22, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Seminar:

Communicatie, respect en religie

Op zondag 14 december j.l. organiseerde Imdadia Isha'at Islam, een afdeling van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.), een seminar met als onderwerp "Communicatie, respect en religie". De inleiders waren dr. Abdul Santoe, Europa-vertegenwoordiger van de internationale Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam, en drs. Lindy Liauw-Kie-Fa, medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na de inleidingen vond er een workshop plaats, verzorgd door drs. Liauw-Kie-Fa en drs. Sharda Ahmadali-Doekhie.

De heer Santoe begon zijn presentatie met de Goddelijke communicatie met de mens, hetgeen plaats vindt via openbaringen, engelen, profeten en 'mudjaddids' (door God aangestelde hervormers). Als communicatiemiddelen van de mens om met God in contact te treden noemde hij o.a. het gebed, de bedevaart en het vasten.

Vervolgens behandelde de inleider de horizontale communicatie van mens tot mens aan de hand van het Koranvers 49:13: "O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen." Communicatie is essentieel voor civilisatie, gaf hij aan.

Als leidraad voor een goede en positieve communicatie tussen mensen onderling haalde de heer Santoe o.a. de volgende Koranverzen aan:

"Roep tot de weg van jouw Heer met wijsheid en uitnemende aansporingen, en argumenteer met hen op de beste manier." (16:125)

"Weer (het kwade) af met wat het beste is, en zie! degene die vijandig tegenover jou staat, zal zijn als ware hij een boezemvriend." (41:34)

Drs. Liauw-Kie-Fa gaf in haar presentatie o.a. aan dat bij het onderling communiceren van mensen slechts 7% van de communicatie wordt overgedragen door woorden (verbaal). Zo'n 38% van de communicatie vindt plaats door de toon van de stem, en 55% door middel van lichaamstaal. Het gaat er bij communicatie om dat men niet slechts moet horen wat de ander zegt, maar ook de diepere betekenis achter de woorden moet zien te begrijpen. De inleider gaf aan dat bij een goede communicatie het zeer belangrijk is om respect te hebben voor elkaars mening en gewoontes (religie, cultuur, opvoeding, etc.).



Drs. Liauw-Kie-Fa aan het woord tijdens het seminar

Tijdens de workshop werd aan de aanwezigen gevraagd zich verschillende positieve en negatieve situaties voor de geest te halen, waarbij ze konden observeren hoe hun lichaam daarop reageert. Het was duidelijk welk een sterke invloed gedachten kunnen uitoefenen op het lichaam, zoals trillende benen, een brok in de keel, enz. Het was echter verbazend te merken dat de gedachten en gevoelens van een persoon zelfs bij andere personen fysiek gevoeld kon worden.

Maatschappij

Nationale feestdagen

Wij staan wederom op het punt om de kerstdagen te verwelkomen. Vele landgenoten krijgen in het "long weekend" de gelegenheid hun religieuze handelingen uit te voeren, vrij van de besommeringen van alledag. Anderen maken van de gelegenheid gebruik om uit te rusten of enkele dagen gezellig uit te gaan.

Niet zo lang geleden, op 8 december, hebben de Moslims het led ul-Adha feest gevierd, en de Hindoes vierden eind oktober het Diwalifeest. Het is bekend dat er bij deze twee feesten vele godsdienstige gebruiken horen, waardoor gelovigen genoodzaakt zijn verloop van het werk op te nemen, omdat deze feesten niet tot de nationale feestdagen behoren. Andere gelovigen die graag aan de religieuze plechtigheden willen deelnemen, kunnen dat niet, omdat ze geen vrij kunnen krijgen van het werk of van school.

Onze huidige minister van Binnenlandse Zaken heeft bij diverse gelegenheden te kennen gegeven dat hij er serieus werk van wil maken om zowel voor de Moslims als voor de Hindoes een extra nationale feestdag in te stellen. Het is bekend dat deze minister erg meelevend is als het gaat om de religieuze beleving van het Surinaamse volk. Wij willen hem daarom vragen om zich ervoor te willen inzetten om nog tijdens zijn zittingsperiode Diwali en het Offerfeest tot nationale feestdagen te verheffen, omdat we uiteraard niet kunnen voorzien hoe de volgende BiZa minister hiertegenover zal staan.



led ul-Adha viering op het Onafhankelijkheidsplein. Sommige scholieren en werkenden hadden het geluk dat ze de led bijeenkomsten konden bijwonen; andere scholieren en vele werkenden hebben door hun dagelijkse verplichtingen niet aan de religieuze gebruiken kunnen deelnemen.

Gezondheid & Humor

De Koran en granaatappels

In het dagblad "Suriname Times" van 8 december 2008 stond op pagina 18 een artikel over granaatappels. We zijn op onderzoek gegaan en vonden het volgende resultaat.

1. De Koran zinspeelt erop dat wij dubbel voorzichtig moeten zijn met cholesterol. Cholesterol in de Koran! Hoezo? Hier het bewijs. Hoofdstuk 6:141: "Hij (Allah) is het Die tuinen maakt...en zaad waar verschillende soorten vruchten aan ontspruiten en olijven en granaatappels...Eet van hun vruchten als zij vruchten dragen..." Olijfolie is ideaal om het evenwicht tussen goed en slecht cholesterol in het bloed te behouden; dus vermindering van de kans op hart- en vaatziekten. In voormeld artikel in Times staat, dat granaatappel een goede bron is voor anti-oxidanten; stoffen die het risico op hartziekten verminderen. Dus in de Koran vinden we een recept met 2 middelen tegen cholesterol. Granaatappelsap kan overigens ook helpen bij het bestrijden van prostaat-, borst-, long- en darmkanker.

2. In voornoemd artikel in Times staat verder, dat onderzoeken hebben aangetoond dat granaatappelsap het meest effectieve middel is om de seksuele lust op te wekken, en dat mannen er meer baat bij hebben.

Laten we kijken wat er in de Koran staat. In het Paradijs staan de gelovigen onder andere de volgende beloningen te wachten. Hoofdstuk 55:68-70: "Daarin (in de tuinen van het Paradijs) zijn vruchten, palmen en granaatappels. Welke van de gunsten van jullie Heer willen jullie dan ontkennen? Daarin zijn er goede en mooie vrouwen." Let op, na granaatappels wordt er melding gemaakt van vrouwen. Hallo! Toeval?

Uit de hierboven vermelde Koranverzen destilleren wij het volgende optelsommetje: Tuinen + Palmen + Granaatappels + Vrouwen = Palmvillage!

Samenvatting: Granaatappels tegen cholesterol en voor libido. Granaatappels in deze wereld en in het Hiernamaals. We snappen niet waarom Geert Wilders de Koran wil verbieden!

Assalaam alaikeem en goeie dag. Altijd prijs met Ahmad!

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9
Volgende uitzending: zondag 21 december
Thema's:
1. Documentaire: De Koran en wetenschap
2. Speech: Islam en democratie, deel 2 (slot)

www.ivisep.org/risaalah

Spiritueel

Islam en solidariteit

"Beste broeders en zusters,

Een paar deugden van het offerfeest waaruit wij lering kunnen trekken zijn offervaardigheid en solidariteit. Het is zeer gepast om in verband met het offerfeest extra nadruk te leggen op deze twee deugden met het doel om deze eigenschappen ons eigen te maken en ze te laten uitstralen in ons dagelijks leven. De Islam leert ons het gevoel van solidariteit. Wanneer u het woord solidariteit opzoekt in een woordenboek, dan zult u betekenissen tegenkomen als saamhorigheid en belangengemeenschap. Wanneer wij echter kijken naar de realiteit, dan zien wij veelal dat solidariteit gekoppeld is aan een tijdelijk gemeenschappelijk belang of doel tussen mensen of groepen, dat gediend moet worden. Echter, bij het bereiken van het doel houdt daarmee ook het tonen van solidariteit op tussen de mensen en/of groepen. Met andere woorden, solidariteit in deze zin is niet blijvend maar tijdelijk, gekoppeld aan bepaalde individuen en hun belangen.

De Islam geeft een diepere betekenis aan het woord solidariteit. De solidariteit in de Islam heeft een universeel karakter, is bindend en blijvend. Deze vorm van solidariteit raakt alle vlakken van het leven in het streven naar eensgezindheid, broederschap, vrede, welvaart, welzijn ... een betere wereld. Het overschrijdt de grenzen van geografie, ras en kleur, omdat het doel van solidariteit en offervaardigheid in de Islam enkel en alleen gebaseerd is op het ver-



krijgen van het welbehagen van Allah, de Almachtige Schepper en Heer der Werelden.

Solidariteit wordt in vele overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) genoemd. Om enkele hiervan in ogenschouw te nemen, heeft de Profeet Mohammed (vzmh) gezegd: "De gelovigen die elkaar liefhebben, en elkaar genadig zijn, en goed zijn voor elkaar zijn als één lichaam; wanneer een deel van het lichaam pijn heeft, wordt die pijn door het hele lichaam gevoeld." (Imam Muslim)

In een andere overlevering zegt de Profeet Mohammed (vzmh): "Moslims zijn elkaars broeders, zij berokkenen elkaar geen schade en weigeren elkaar geen hulp. Wie zijn broeder helpt zal door Allah geholpen worden. Wie zijn broeder uit een lijdende verlost, zal door Allah van zijn lijdende worden verlost op de dag des oordeels." (Imam Buchari)

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft ook gezegd: "Zoek degene op die het contact met jou heeft verbroken, geef hulp aan degene die weigert jou te helpen, en vergeef degene die jou onrecht heeft aangedaan." (Imam Ahmad)

Beste broeders en zusters,

Dit is wat de heilige Profeet Mohammed (vzmh) ons leert met betrekking tot broederschap en solidariteit. De intermenselijke relatie moet gebaseerd zijn op medeleven, harmonie en liefde. Solidariteit en broederschap zijn essentiële kwaliteiten om vrede en welvaart te waarborgen in de gemeenschap om zodoende de ontwikkeling van het land tot grotere hoogten te brengen."

Uit: Id ul-Adha khutbah, Ustadz Aliem Hatimi Onafhankelijkheidsplein, 8 december 2008