



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Jrg. 2, ed. 40, 17 jan. 2009 - Muharram 20, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadall@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Spirituele kinderen gelukkiger en gezonder

Spiritualiteit pept het welzijn van kinderen en maakt hun gelukkiger, aldus het resultaat van twee afzonderlijke studies door Amerikaanse en Canadese onderzoekers. "Om kinderen gelukkiger te maken, moeten we hun aanmoedigen hun eigenwaarde op te vijzelen," zegt de psycholoog Mark Holder. Hij had de leiding bij het Canadese onderzoek, getiteld "Spiritualiteit, religiositeit en geluk bij kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar".

Ook de ouders van de kinderen werden ondervraagd, waarbij bleek dat kinderen die meer spiritueel werden opgevoed zich tot 26% gelukkiger voelden dan kinderen die een minder spirituele opvoeding kregen.

Het Amerikaanse onderzoek gaf als één van de resultaten dat kinderen, die spiritueel werden opgevoed, veel minder last hadden van chronische klachten, zoals depressie.

Wederom zware Israëliëse onderdrukking van Palestijnen

In zijn eerste Vrijdagspreek voor dit jaar riep de imaam van de Grand Mosque in Mekka, Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais, internationale organisaties op om stappen te ondernemen die kunnen leiden tot een onmiddellijk staakt-het-vuren van Israël tegen de Palestijnen in Gaza, waarbij ook vele onschuldige burgers het slachtoffer van deze terrorisme worden. Aan de Palestijnen gaf hij de volgende boodschap: "Broeders in het geloof, blijf optimistisch. U zult de overwinning behalen met de hulp van Allah. De dageraad zal aanbreeken na het duister van de nacht." Hij zette deze boodschap kracht bij middels het citeren van passende Koran-verzen.



Cartoon van de situatie in Gaza. Zelfs de meest elementaire levensbehoeften, zoals voedsel en medicamenten, moeten de Palestijnen ontberen vanwege de blokkade van Israël tegen hen.

Bron foto en meer info: www.verhefjestem.nl

Spiritueel

Anderen aanmoedigen

"Spreek goede woorden tegen alle mensen." (Koran, 2:83)

"Naar God stijgen de goede woorden op en Hij verheft de goede daad." (Koran, 35:10)

Dr. Alfred Adler, de bekende psycholoog, vertelde eens een ervaring uit zijn jeugd. Hij was in het begin niet zo goed in rekenen, waardoor zijn leraar ervan overtuigd was dat Alfred een domoor was op het gebied van wiskunde. De leraar vertelde Alfred's ouders dat de jongen dom was, en dat ze niet veel van hem moesten verwachten. Zijn ouders waren ervan overtuigd dat het oordeel van de leraar juist was. Alfred accepteerde dus het oordeel dat over zijn bekwaamheden was uitgesproken. En zijn wiskundecijfers waren overeenkomstig dit oordeel.

Op een dag echter, kreeg Alfred plotseling een ingeving omtrent de oplossing van een probleem, dat de leraar op het schoolbord had beschreven, en dat geen van de andere leerlingen kon oplossen. Hij stak zijn vinger op en zei dat hij de oplossing wilde aangeven. De leerlingen, en zelfs de leerkracht, lachten hem uit. Alfred werd verontwaardigd, stapte naar het bord en loste het probleem perfect op, tot verbazing van iedereen. Op dat moment realiseerde hij zich dat hij het vak wiskunde begreep. Hem was een onrealistische, negatieve zelf-evaluatie aangepraat; hij geloofde daarin en zijn prestaties waren dienovereenkomstig.

Velen van ons hebben hetzelfde ondergaan. Iemand heeft ons verteld dat onze capaciteiten gelimiteerd zijn, of onze dromen onbereikbaar. Wij hebben dat geaccepteerd, en we gaan ongelukkig en met een onvervuld gevoel door het leven. We vervreemden van onszelf, doodgevoerd omdat we geloven wat anderen aan ons vertellen over onszelf.

Een ieder van ons, zowel oud als jong, dient te worden aangemoedigd. Iemand aanmoedigen betekent hem/haar moed aanpraten. Iemand ontmoedigen betekent hem/haar moed ontnemen. Het kost niets om iemand moed in te spreken, een vriendelijk woord te zeggen, te laten weten hoeveel u iemand waardeert, iemand te vertellen dat u in hem/haar gelooft, dat u iemand bewondert, iemand bedanken voor bewezene diensten, enzovoorts.

Maak er vandaag daarom werk van om uw echtgeno(o)t(e), kinderen, baas, werknemers en anderen moed in te spreken. Neem u voor dit daadwerkelijk te doen. En door anderen te zegenen, zult u zelf gezegend zijn.

Bron: www.divinehumanism.org

Maatschappij

Ongeregistreerde nikaah: Slopen! Of gedogen?

Een ongeregistreerde nikaah (huwelijk) is een zeer grote onrechtmatige daad.

Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer iemand in strijd handelt met de wet of inbreuk maakt op de rechten van anderen.

De wet zegt dat een huwelijk MOET worden ingeschreven; een ongeregistreerde nikaah is dus een onrechtmatige daad. Dat staat buiten kijf.

Een ongeregistreerde nikaah is een inbreuk op de rechten van de vrouw, omdat de rechten die zij als echtgenote zou moeten krijgen, haar worden ontnomen onder dwang, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.

Bij een ongeregistreerde nikaah lijdt de vrouw materiële en immateriële schade. Materiële schade, bijvoorbeeld bij overleden van haar partner kan ze niet erven. Immateriële schade, omdat ze de titel ECHTGENOTE niet kan dragen. Ze moet genoegen nemen met surrogaat namen als vriendin, concubine, minnares, etc. Te vergelijken met een koningin die tot een slavin is gedegradeerd.

Hierbij doen wij een beleefd maar dringend beroep op Moslims met een niet-geregistreerde nikaah, om deze alsnog te doen inschrijven. Daarbij is men geheel vrij om te kiezen tussen in of buiten gemeenschap van goederen.

Onze stelling: Ongeregistreerde nikaah (ongehuwd samenwonen) is superegoïsme.

Mannengre, if you tak' you de echt Da or rekening nanga vrouwenrecht!

Ahmad Jhawnie, "Ph.D"

Ph.D. = "Pushing hard for Dunya" (wereld) = materialist
Opmerking: De woorden "ongeregistreerde nikaah" worden gebezigd slechts voor het gemak, ofschoon die tegenstrijdig aan elkaar zijn.

Uitzendingen

Uitzendingen Risaalah T.V.

Risaalah T.V. is op 21 december j.l. begonnen met de documentaire "Wetenschappelijke wonderen uit de Koran". Deze serie is gebaseerd op boeken van Harun Yahya, een Turkse intellectueel.

In de uitzendingen van 18 en 25 januari handelt de documentaire over heel wat voorspellingen die de Koran heeft gedaan over kwesties die in vroegere tijden speelden, waarbij de uitkomst werd voorspeld. Later bleek dat de voorspelde uitkomsten inderdaad zijn uitgekomen.

Een voorbeeld is het verhaal van het lichaam van de Farao die Mozes en de zijnen vervolgde. De Koran vermeldt in 10:90-92:

"Wij brachten de Kinderen van Israël over

de zee. Toen volgden Farao en zijn legers hen voor onderdrukking en tirannie, totdat, toen de verdrinkingsdood hem achterhaalde, hij zei: Ik geloof dat er geen god is dan Hij in Wie de Kinderen van Israël geloven, en ik behoort tot degenen die zich onderwerpen. Wat! Nu! En voorwaar, hiervóór was jij kortgeknipt, zonder vrees. Maar Hij weet wat jullie niet (Farao) ongehoorzaam en behoorde je tot de weten, dus heeft Hij hiervóór een nabije overwinning verordend."

onruststokers! Maar deze dag zullen Wij jou redden in jouw lichaam opdat je een teken zult zijn voor degenen na jou."

Hier wordt het lichaam van Ramses II bedoeld, die beschouwd wordt als de Farao in de tijd van Mozes. Naar het schijnt werd zijn lichaam werkelijk aan wal

geworpen, omdat het behouden tussen de mummies in Egypte is ontdekt.

Een ander voorbeeld is de verovering van de stad Mekka door Mohammed en zijn volgelingen. De Koran vermeldt in 48:27:



Het lichaam van Ramses II

"Allah vervulde inderdaad het visioen van Zijn Boodschapper naar waarheid. Jullie zullen zeker de Heilige Moskee in veiligheid binnentreden, als het Allah behaagt, jullie hoofden geschoren en het haar kortgeknipt, zonder vrees. Maar Hij weet wat jullie niet verordend."

Toen dit vers werd geopenbaard, was er nog geen zicht op dat de Profeet en zijn volgelingen ongehinderd Mekka zouden kunnen binnengaan vanwege de grote vijandige overmacht aldaar. Toch kon hij niet lang daarna in vrede de Bedevaart verrichten met een groep volgelingen.

Zo zijn er nog meerdere gebeurtenissen die in de documentaire worden behandeld. Yahya bewijst aan de hand van deze feiten dat de Koran een openbaring van God is.



Risaalah T.V.

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9

Zondag 18 januari:

1. Documentaire: De Koran en wetenschap (deel 5)
2. Speech: Vragen en antwoorden door Yusuf Islam

Zondag 25 januari:

1. Documentaire: De Koran en wetenschap (deel 6)
2. Speech: Islam: verleden, heden en toekomst