



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 2, ed. 42, 14 feb. 2009 - Safar 18, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel / Wetenschap

Spiritueel

Evolutie of Schepping? Darwin onder vuur...

Deze week is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin geboren werd. 150 jaar geleden kwam zijn boek 'On the origin of species' uit waarin hij zijn evolutietheorie uiteenzette. Darwins evolutietheorie uit 1859 gaf voor het eerst een sluitende verklaring voor de soortenrijkdom op aarde en de oorsprong van plant, dier, en mens. Het was één van de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken ooit, en tegenwoordig onder wetenschappers onomstreden. Maar niet onder Christenen, die het Bijbelse scheppingsverhaal onderuitgehaald zagen worden door Darwin.

Het Nederlands 'Actie Comité Schepping' pakt het groots aan. Bijna alle Nederlandse huishoudens kunnen eind deze maand een 8 pagina's dikke folder in de bus verwachten. In glansdruk, met heldere kleuren en vlammende bewoordingen wordt in de brochure de vloer aangeveegd met Darwin en de evolutietheorie. De doelstelling van de 30 Christelijke organisaties die de campagne financieren, is om aan te geven dat de evolutietheorie eigenlijk ook maar een aanname is, een theorie die je naast je neer kunt leggen.

De feiten spreken een andere taal, zegt Darwin-kenner Chris Buskes van de Radboud Universiteit Nijmegen: 'De evolutietheorie wordt vanuit zoveel verschillende hoeken spectaculair bevestigd dat het wel heel lastig wordt om nog aan die theorie te twijfelen. Je kunt denken aan fossielen die we vinden in de aardlagen, je kunt denken aan erfelijk materiaal, DNA, ook daar zien we de mate van verwantschap tussen verschillende soorten van organismen. Met de chimpansee delen we bijvoorbeeld 99 procent van de genen, met een hond, een muis of een libelle delen we veel minder. Dus ook dit moderne onderzoek maakt Darwins evolutietheorie nog harder.'

Darwin-kenner Chris Buskes kent geen twijfel. Darwin blijft voor hem de allergrootste wetenschapper: 'Alles in de biologie en alles in de levenswetenschappen heeft met Darwin te maken. Darwin is de spil, het scharnier waar alles om draait. Biologische verschijnselen worden pas begrijpelijk wanneer je ze beziet in het licht van de evolutie.'

Bron: Wereldkrant, 10-2-2009

Noot: De Koran ondersteunt tot op zekere hoogte de evolutietheorie. Zo vermelden o.a. verzen 15:26 en 32:7-9 dat de mens uit een evolutieproces is voortgekomen, en verzen 41:9-11 vermelden dat de aarde in zes tijdperken (dus niet in zes dagen) is geschapen. De Koran gaat echter niet mee met de theorie dat de mens uit de aap is voortgekomen; reeds bij het begin van de schepping was er een soort aanwezig die voorbestemd was mens te worden (Koran 6:38).

Lees ook het artikel "Een gedachte achter het bestaan":

www.ivisep.org/tijdschriften/nb200308.htm



Maatschappij

Scheiding kerk en staat

Om de scheiding tussen kerk en staat te rechtvaardigen, worden ten onrechte de volgende woorden van de profeet Jezus (vzmh) aangehaald: "Betaal Caesar (staat voor overheid) terug wat van Caesar, maar God wat van God is." (NT, Markus 12:17)

Onze uitleg van deze woorden is het volgende. Zoals men kerkbelasting betaalt om de kerk te onderhouden en haar taken te kunnen uitvoeren, precies zo moet men ook belasting betalen aan de overheid om haar taken te kunnen uitvoeren.

Kerkbelasting en zakaat (armenbelasting) mogen niet aftrekbaar zijn bij overheidsbelasting, en omgekeerd, overheidsbelasting mag niet aftrekbaar zijn bij kerkbelasting en zakaat. Zoals onduiking van kerkbelasting en zakaat een zonde is, precies zo is onduiking van overheidsbelasting evenzeer een zonde.

Waarom geen scheiding van kerk en staat?

De kerk moet letten op de staat om excessen te voorkomen, zoals bijv. legalisatie van homohuwelijken, prostitutie e.d. En de staat moet een oogje houden op de kerk eveneens om excessen te voorkomen, zoals bijv. het voltrekken van ongeregistreerde nikaah (Moslimhuwelijk om duistere redenen niet aangeven bij de burgerlijke stand).

Moet de staat seculier of theocratisch zijn?

Geen van beide, maar een middenweg tussen die twee. "De kerk is de staat en de staat is de kerk", woorden van 'Oesman, de derde kalief van de Islam.

Het is ondoenlijk dat de kerk en de staat volledig gescheiden van elkaar opereren. Het is een algemeen geaccepteerde visie dat kerk en staat hand in hand gaan; vandaar dat zelfs in vele landen die een strikte scheiding van kerk en staat voorstaan, overheidsfunctionarissen bij het aanvaarden van hun ambt een eedsformule uitspreken, waarbij God wordt gevraagd hun bij de uitvoering van hun functie bij te staan ("Zo waarlijk helpe mij God Almachtig").

Ahmad Jhawnie

Islamitisch trainingscentrum in Brazilië

Het eerste Islamitische trainingscentrum in het Spaans-Portugees sprekend deel van Latijns-Amerika wordt volgende maand geopend in Brazilië. De opleiding zal uit twee leerjaren bestaan, verdeeld in zes semesters. Het instituut wil tegemoetkomen aan het tekort aan lokale imams en predikanten in Brazilië en het overige deel van Latijns-Amerika. De staf zal bestaan uit 12 leden, waarvan 6 uit het buitenland.

Er zijn ongeveer 120 Islamitische centra en moskeeën in Brazilië, doch slechts ongeveer 50 imams, waarvan slechts een heel klein deel Portugees spreekt.

Religie, de terugverbinding

"Wij geloven in Allah en (in) wat aan ons geopenbaard is, en (in) wat geopenbaard werd aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jakob en de stammen, en (in) dat wat werd gegeven aan Mozes en Jezus, en (in) dat wat door hun Heer werd gegeven aan de profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen wie ook van hen en aan Hem onderwerpen wij ons" (Koran, 2:136).

Hoe moeilijk het ook moge zijn om een kernachtige omschrijving te geven die alle aspecten van religie omvat, toch mogen we stellen dat religie ernaar streeft om de mens met het Hogere te verbinden. Dit is ongeacht de ideologie, ontologie, morele lering, gebruikte methoden en technieken of rituelen. Afhankelijk van tijd en cultuur hebben verschillende volkeren weliswaar verschillende benamingen voor hun zienswijze en begrip van dit Hogere gebruikt. Maar of het nu om schriftloze volkeren gaat of om volkeren met een geschreven traditie, als eerste staat de verhouding met het Hogere. Tegelijkertijd benadrukt elke religie de ontwikkeling van een niet-stoffelijk aspect van het menselijke wezen. Dat het niet-stoffelijke deel de mogelijkheid biedt om contact met het Hogere te maken, is eveneens een fundamenteel uitgangspunt van religie.

Vanwegen zijn religie en traditie beschikt elke cultuur en elk volk over een weg tot ontwikkeling van het onstoffelijke aspect van de mens en vooral van diens ethische code. De ethische code is immers de oorspronkelijke vonk die elk levend wezen met het overkoepelende levensveld verbindt. Een verbinding waardoor doorstroming van informatie en energie mogelijk wordt. Informatie die het wezen een groeirichting aanwijst, energie die het van groeikracht of genezing voorziet. Zonder deze verbinding is leven niet mogelijk.



Het Latijnse "religare" betekent "terugverbinden". Tussen de bestaande systemen en technieken tot terugverbinding bestaat geen fundamenteel verschil. De uiterlijke verschillen in gebruikte techniek (gebed, meditatie, rituelen), of in hun fundament (een unieke geschiedenis, een Heilig Schrift, etc.), zijn niets anders dan de mogelijkheden die voor de heersende cultuur, als onderdeel van zijn bioregio, het meeste geschikt waren om de verbinding met het overkoepelende veld aan te gaan. De werkelijke oecumene bestaat erin dat de bestaande religies zowel de eenheid van alle godsdiensten als de daarvoor noodzakelijke verscheidenheid erkennen en respecteren.

Uit het boek: Eeuwige Lente, leven met voldoende in een wereld van overvloed (Jef Crab, 2002)

U kunt meer over het boek lezen op www.ecosystem2000.sr.org

Noot: De Koran vermeldt "religare" in de volgende woorden: "Waarlijk behoren wij aan God, en tot Hem zullen wij terugkeren" (2:155).

Risaalah T.V.

Documentaire Malcolm X

Malcolm X (1925-1965) was een van de Amerikaanse voormannen en woordvoerders van de Nation of Islam, een religieuze en politieke beweging. Hij was oprichter van Muslim Mosque, Inc. en de Organization of Afro-American Unity. Zijn "achternaam" X is een verwijzing naar het verleden van de Afro-Amerikanen die als slaven naar Amerika kwamen. De X duidt pijnlijk op het verlies van naam en identiteit.

**The future
belongs to
those
who prepare
for it today.
- Malcolm X.**



Risaalah T.V.

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9

Volgende uitzending: zondag 15 februari

Film: Malcolm X. (deel 2, slot)

(mei 1925 - februari 1965)

Woordvoerder Nation of Islam, oprichter Muslim Mosque,
oprichter Organization of Afro-American Unity

www.ivisep.org/risaalah