



الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 2, ed. 45 - 28 mrt. 2009 - Rabi ul-Thani 1, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Advies tot besnijdenis

Het ministerie van Volksgezondheid is doende samen met het 's Lands Hospitaal gedurende drie maanden jongens tussen 4 en 24 jaar gratis te besnijden. Dit proefproject moet bijdragen aan de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie is er een associatie tussen besnijdenis bij mannen en het voorkomen van hiv. Besnijdenis zal hiv en andere aandoeningen echter niet kunnen voorkomen bij risicovol gedrag (en is dus geen vrijblijf om onveilige zaken uit te halen), maar kan wel het risico beperken.

Onderzoek heeft aangetoond dat besnijdenis vele andere voordelen heeft. Wanneer iemand niet besneden is, bedekt de voorhuid de penis geheel waardoor er in de tussenuimte allerlei bacteriën kunnen groeien. Ook blijven er vaak urineresten achter de voorhuid hangen. Bij geslachtsgemeenschap kunnen al deze resten in de vagina terecht komen met alle nare gevolgen van dien.

Uit onderzoek is verder gebleken dat kanker van de penis veel minder voorkomt bij besneden mannen; ook prostaatkanker komt veel minder voor bij deze groep (tot wel 50% minder). Verder is gebleken dat baarmoederhalskanker veel minder voorkomt bij vrouwen van wie de partner besneden is.

Besnijden kan o.a. meehelpen aan het reduceren van urineweginfecties, het reduceren van seksueel overdraagbare aandoeningen, het nagenoeg elimineren van kanker aan de penis en een betere (seksuele) hygiëne voor beide partners.

Religieuze achtergrond

Besnijden stamt af uit de tijd van de aartsvader Abraham, zoals we lezen in Genesis 17:23-26:

"Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, en al de ingeborenen van zijn huis, en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van hun voorhuid, juist op dezelfde dag, zoals God met hem gesproken had. En Abraham was oud negen en negentig jaren, toen hem het vlees van zijn voorhuid besneden werd. Juist op deze zelfde dag werd Abraham besneden, en Ismaël, zijn zoon."

De besnijdenis was - spiritueel bekeken - dus een verbond dat God met Abraham had gesloten. De Profeet Mohammed (vzmh) en zijn volgelingen hebben het ritueel van de besnijdenis overgenomen, omdat de Mohammed in spirituele zin afstamt van Ismaël, de oudste zoon van Abraham.

Zowel vanuit het oogpunt van fysieke reinheid en gezondheid als vanuit spiritueel oogpunt is besnijdenis dus aan te bevelen. Wij juichen dan ook van harte het eerder genoemde initiatief van de Overheid op dit gebied toe.

Tot slot zij vermeld dat besnijdenis van vrouwen geen Islamitisch gebruik is, maar een overblijfsel binnende verschillende culturen uit de tijd voordat de Islam haar intrede deed.

Lees ook: *"Medical benefits of circumcision"* op www.ivisep.org/onderzoek.htm

Op dezelfde pagina staat ook een onderzoek over vrouwenbesnijdenis.

Milieu / Spiritueel

Wereldwaterdag

De jaarlijkse Wereldwaterdag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

Water is heel belangrijk voor het voortbestaan van de mens. Vandaar ook dat in één van de millenniumdoelen is opgenomen dat het tekort aan veilig drinkwater in 2015 moet zijn gehalveerd.

De Koran hecht heel veel belang aan water. Zo geeft het de volgende gelijkenis in 56:68-70: *"Zien jullie het water dat jullie drinken? Brengen jullie het naar beneden of zijn Wij (God) de bringer? Als het Ons had behaagd, zouden Wij het zout kunnen maken; waarom zijn jullie dan niet dankbaar?"*

Water heeft nog veel meer eigenschappen dan wij ons kunnen indenken. De Japanner Masaru Emoto (doctor in de alternatieve geneeskunde) heeft ontdekt hoe water in staat is energieën, hoe subtiel ook, te absorberen en dat deze energieën de samenstelling van het water kunnen veranderen. Voor de mens, die als volwassene uit 70% water bestaat, bevatten zijn ontdekkingen een belangrijke boodschap.

Dr. Emoto deed uitgebreid onderzoek naar waterkristallen. Een heel moeilijk onderzoek, omdat deze kristallen slechts te zien zijn tussen de 20 en 30 seconden lang, op het moment dat het ijs begint te smelten. Dr. Emoto gebruikte voor zijn onderzoek verschillende soorten water. Hij ontdekte dat het ene soort water andere kristallen vormde dan het andere. Ook heeft hij water blootgesteld aan bepaalde woorden en daarvan het resultaat onderzocht. Zijn bevindingen waren de volgende:

- * water dat werd blootgesteld aan de woorden "dank je wel", toonde prachtige hexagonale kristallen;
- * water dat aan het woord "idiot" werd blootgesteld, toonde gedeformeerde en gefragmenteerde kristallen.

Ook is aangetoond, dat water door gebed kan worden gezuiverd. Een Shinto priester werd eens gevraagd een gebed uit te spreken bij een sterk vervuild meer. Reeds na een kwartier bleek dat het water duidelijk helderder werd, en zelfs de begroeiing op de bodem van het meer werd na verloop van tijd zichtbaar.

Het mooiste kristal dat de onderzoekers ooit hadden gezien, was dat van water dat werd blootgesteld aan de woorden "liefde" en "dankbaarheid". Deze woorden vormen de fundamentele principes van de wetten der natuur en het leven. Woorden die afkammen, kwetsen of ridiculiseren zijn het resultaat van door mensen gemaakte cultuur en deze zijn geheel en al in strijd met de wetten van de natuur.

Dr. Emoto: "Als ons hart is vervuld met liefde en dankbaarheid, zullen we merken dat we worden omgeven door zoveel om van de houden en dankbaar voor te zijn. En dat kan ons dichter bij een gezond en gelukkig leven brengen."

Dr. Emoto wijst erop dat elke negatieve emotie een precies tegenovergestelde positieve emotie heeft: "Tegenover haat staat dankbaarheid, tegenover woede staat vriendelijkheid, tegenover angst staat moed en tegenover zorg staat gemoedsrust, tegenover stress staat bewust aanwezig zijn. Als je bijv. ziek bent geworden door de emotie haat, zul je je heil moeten zoeken in de emotie dankbaarheid. In het lichaam van een positief denkend mens stroomt water dat prachtige ijskristallen kan vormen. Dat versterkt je immuunsysteem en helpt je op weg naar herstel - een gegeven dat tot de medische wereld begint door te dringen."

De les die we uit deze wijsheid leren, heeft te maken met de kracht van woorden. De vibratie van positieve woorden heeft een positief effect op onze wereld, terwijl de vibratie van negatieve woorden het vermogen heeft te vernietigen. In het begin van dit artikel werd gesteld, dat 70% van het menselijk lichaam uit water bestaat. Onze uitstraling, positief of negatief, heeft een direct invloed op onze eigen gezondheid, dat voor een groot deel afhankelijk is van het water in ons. Water leert ons op kristalheldere wijze hoe we ons leven moeten leiden. Wij kunnen de wereld overladen met liefde en dankbaarheid. Dit is geen sprookje, maar een realiteit die hier en nu kan plaatsvinden.

Prachtig kristal van water waarover een gebed is uitgesproken. Hierop rust ook het principe van gebedsgenezing.

Uit het boek: "The hidden messages in water", door Masaru Emoto



Religieus

Vier zaken vermijden

Hier volgt een dialoog tussen de Paradijsbewoners en de helbewoners: "...Wat heeft jullie in de hel terecht doen komen?" Zij (de helbewoners) zullen zeggen: "Wij behoorden niet tot degenen die de soelaat verrichtten, noch gaven wij de armen te eten. En wij voerden nutteloze discussies met ijdele praters. En wij noemden de Dag des Oordeels een leugen. Totdat het onvermijdelijke (de dood) ons overviel..." (Koran, 74:38-47). Zie ook hoofdstuk 107.

Hier geeft Allah 4 zonden aan die mensen zullen doen belanden in de hel:

1. De soelaat (het gebed) niet verrichten. De soelaat verrichten wil zeggen Allah liefhebben en dienen.
2. De armen en behoeftigen geen eten, kleding en onderdak geven c.q. geen zakaat (verplichte armenbelasting) betalen of geen sodaqa (aalmoezen) geven. Zakaat en sodaqa geven wil zeggen de mensheid liefhebben en dienen. "Verricht de soelaat en betaal de zakaat", zegt de Koran keer op keer.
3. Zich bezighouden met overloze en zinloze discussies, speculaties, futiliteiten etc., terwijl er legio cruciale problemen zijn die om aandacht en oplossingen schreeuwen.

Wij vragen beleeft maar dringend aan Moslims zich helemaal te onthouden van o.a. de volgende discussies:

- Mag de Profeet Mohammed (vzmh) wel of geen mens worden genoemd;
- Is de Profeet haazier en naazier (alom tegenwoordig);
- Is de Profeet 'aalimoel ghaib (kenner van wat onzichtbaar is);
- Moet de geboortedag van de Profeet wel of niet worden gevierd.

De Profeet Mohammed zei dat heel wat voorgaande volkeren waren vernietigd vanwege het onnodig veel vragen stellen (zie ook Koran 5:101-102 en 2:67-71).

4. Niet geloven in of twijfelen aan de Dag der Opstanding om rekenschap af te leggen van je daden (atheïsme en agnosticisme).

Moge Allah ons de kracht geven om bovenvermelde negatieve zaken te vermijden die het geestelijke klimaat behoorlijk vervuilen. Amien!
Ahmad Jhawnie

Anti-discriminatie week, 14-22 maart 2009



"Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste Godsbewustzijn ... O mensen, wees jullie van Allah bewust. En zelfs als een verminkte Abessijnse slaaf jullie leider wordt, luister dan naar hem en gehoorzaam hem, zolang hij het Boek van Allah instelt en het uitvoert."

Uit: Afscheidsrede van de Profeet Mohammed (vzmh)

Risaalah T.V.

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9

Volgende uitzending: zondag 29 maart

1. The making of "The Message"
2. Interreligieuze dialoog tussen Dr. Zakir Naik & Sri Sri Ravi Shankar

www.ivisep.org/risaalah

