



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 2, ed. 49 - 23 mei 2009 - Jumada Awwal 27, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Maatschappij

Gokverslaving

De afgelopen weken is er veel geschreven over gokverslaving binnen onze samenleving. Minimaal twee dagbladen hebben onlangs in hun rubriek "Redactioneel" aandacht besteed aan deze kwestie. Hierbij werd o.a. gesteld dat gezinnen van Surinamers kapot worden gemaakt door gokverslaving in allerlei vormen. Vele minder bedeedden die in korte tijd veel geld willen verdienen, proberen vaak letterlijk een gokje te wagen. Velen verliezen daarbij het weinige dat ze bezitten, met alle nare gevolgen van dien.

Ook eerder is gokverslaving aan de orde geweest in de media. Zo heeft een parlementariër zich ooit afgevraagd "of we spaarzin of gokzin moeten stimuleren", en een jeugdparlementariër heeft enige tijd geleden ervoor gepleit om casinohouders niet in de gelegenheid te stellen reclame te maken. Het fenomeen gokken houdt dus zowat alle lagen van de samenleving bezig.

Volgens een Nederlandse zelfhulpgroep tegen verslavingen richt gokverslaving ravages aan bij het individu, zijn familie en zelfs de hele samenleving. Gokverslaving kan crimineel gedrag in de hand werken. Overmatig gokken kost veel geld met als gevolg financiële problemen. Gokken kan er toe leiden dat mensen op een illegale wijze proberen aan geld te komen om hun consumptiepatroon te kunnen voortzetten of om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Naast het maken van schulden als een manier om het besteedbaar inkomen te vergroten worden ook illegale manieren toegepast, zoals frauderen en helen.

De Koran neemt een duidelijk standpunt in tegen gokken. Zo lezen we in 5:90: "O jullie die geloven, bedwelmende middelen en kansspelen en (offeren aan) opgerichte stenen en (het verdelen door middel van) pijlen zijn slechts een onreinheid, het werk van de duivel; mijd het daarom, zodat jullie succesvol kunnen zijn." Het vers stelt duidelijk dat wij – in tegenstelling tot hetgeen de gokverslaafden denken – juist de kansspelen moeten vermijden als we succesvol willen zijn.

Soms lijkt er wel enig voordeel te zitten in het organiseren van kansspelen, zogenaamd voor goede doelen. Zelfs binnen religieuze organisaties doet dit fenomeen zich voor. "Het is voor een goed doel en we doen er niemand

Religieus

Staan plassen

In de Islam is het *makroeh tahrimi* (zeer afkeurenswaardig; bijna verboden) dat Moslimmannen in een staande houding urineren, tenzij om grondige redenen. 'Oemar, een metgezel van de Profeet Mohammed (vzmh), vertelde dat hij eens staand ging plassen toen de Profeet hem zag. De Profeet verbood hem zulks te doen. 'Oemar zei dat hij sindsdien niet meer ging urineren in een staande houding. De belangrijkste reden hiervoor is om te voorkomen dat urine op de kleren of het lichaam



spat (zie ook Koran 74:4).

Andere voordelen zijn:

- 1) De spieren ontspannen zich, wat beter is voor de urinelozing.
- 2) Geen urinedruppels op de toiletzitting, op de vloer etc. (en dus geen stankoverlast).
- 3) Vrouwen (en ook mannen uiteraard) kunnen droog zitten op het toilet.
- 4) Het voorkomen of verminderen van mogelijke complicaties op oudere leeftijd, bijv. incontinentie. Urineren in de badkamer of in stilstand water is afkeurenswaardig, evenals wildplassen.

Na te hebben geürineerd dient men zich te verschoneren met toiletpapier en water en de handen goed te wassen. Dit zijn zaken die tot de *fitrah's* behoren (zaken die inherent zijn aan de menselijke natuur). De Profeet heeft gezegd: "Reinig jezelf van urine want de meeste straf in het graf is hieraan (en aan het roddelen) te wijten." Geslachtsgenoten, plas zittend, dan hoef je niet te mikken!

Ahmad Jhawnie

mee kwaad," luidt het argument.

De Koran stelt echter duidelijk in 2:219: "Zij stellen jou (o Profeet) vragen over bedwelmende middelen en kansspelen. Zeg: In beide schuilt grote zonde en (wat) voordeel voor de mensen, en hun zonde is groter dan hun voordeel."



Hoewel het op korte termijn dus voordelig lijkt om kansspelen voor een goed doel te organiseren, zijn de langetermijn effecten niet altijd te overzien. Kleine kinderen die meemaken dat er binnen hun religieuze organisatie loten worden verkocht, kunnen dit later als argument gebruiken om ook aan andere kansspelen mee te doen. En zo kan een goed bedoelde kleine loterij de deur openzetten naar het meedoen aan grote kansspelen, met alle nare gevolgen van dien. "Hun zonde is groter dan hun voordeel," laten we deze wijsheid uit de Koran steeds in gedachten houden en ver blijven van welke vorm van gokken dan ook. Wij dienen onze mensen juist de Islamitische gedragswijze aan te leren, namelijk geven in liefdadigheid zonder een tegenprestatie te verwachten.

De lezer zal hebben gemerkt dat kansspelen en bedwelmende middelen samen worden genoemd in bovenvermelde Koranverzen. In onze volgende editie zullen we daarom ingaan op alcohol- en drugsverslaving.

Wetenschap

Evoluutietheorie wetenschappelijk aantoonbaar?

We zijn allen bekend met het scheppingsverhaal, volgens welke God de mens uit het niets heeft geschapen en gelijk in zijn huidige vorm op aarde heeft geplaatst. Hele boeken zijn geschreven over dit onderwerp. De Islamitische wetenschapper Harun Yahya bijvoorbeeld stelt dat het onmogelijk is dat de mens uit een evolutieproces is voortgekomen, omdat er geen fossielen zijn gevonden van de mens zoals die er in een minder geëvolueerde vorm zal hebben uitgezien. Welnu, eerder deze week lezen we in een dagblad dat er een 47 miljoen jaar oud fossiel is ontdekt, die (volgens wetenschappers) wel eens de 'missing link' zou kunnen zijn tussen de apen en de mens.

Ook andere vondsten tonen aan dat er wel degelijk een evolutieproces is geweest. Zo is eerder dit jaar een fossiel gevonden dat waarschijnlijk de voorouder is geweest van zeehonden, zeeleeuwen en walvissen. Het skelet is zeker 20 miljoen jaar oud en heeft poten als een landdier, maar dan voorzien van vliezen. Deze vliezen zijn bij zeehonden geëvolueerd tot vinpoten. Verder hebben vondsten op Groenland aan het licht gebracht dat vroegere viervoeters vooral in het water leefden (het is frappant dat de Koran stelt "dat de mens uit water is geschapen," vers 25:54). Ook is in Kenia enige jaren geleden een mensachtig fossiel ontdekt, met hoektanden kleiner dan van een aap, maar groter dan van een mens.

Het wordt steeds moeilijker om de theorie van creationisme overeen te houden. Ook het Vaticaan heeft de deur opengezet naar onderzoek tussen raakvlakken tussen de evolutietheorie en de scheppingsgedachte. Paus Benedictus XVI stelde dat evolutie "niet bijvoorbeeld onverenigbaar is met de leer van de katholieke kerk en met de boodschap van de bijbel." Wel toonde hij zich tegenstander van de basisfilosofie die de hele werkelijkheid wil verklaren zonder dat God eraan te pas komt.

Dit is precies de boodschap van de Koran. Alle schepselen, inclusief de mens, zijn voortgekomen uit een evolutieproces. De ontwikkeling verliep echter niet toevallig, zoals de evolutionist Darwin meent, maar via een proces dat door de Almachtige werd gestuurd. Zo zijn volgens de Koran (6:38) de mensen niet uit aapen ontstaan, maar uit een soort die reeds vanaf het begin was voorbestemd om mens te worden.



Risaalah T.V.

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9

Volgende editie: zondag 24 mei

1. For men of understanding (deel 4)
(Wonderen uit de schepping)

2. Islam in het kort
(Fadel Soliman)

www.ivisep.org/risaalah

Spiritueel

Het gezin

Op 15 mei werd de Internationale Dag van het Gezin herdacht.

Het gezin vormt de basis van iedere samenleving. Vandaar dat de grootst mogelijke ondersteuning moet worden verleend aan het instituut van het gezin zodat de gezinsleden zich volledig bewust zijn van hun verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap, zoals o.a. vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Islamgeleerden hebben ook de nadruk gelegd op het belang van het gezin. Zo lezen we in "De Nieuwe Wereldorde" door Maulana Muhammad Ali: "Het gezin is de basis van de samenleving. Het geluk van de mens is onder normale omstandigheden afhankelijk van het geluk, dat hij in gezinsverband geniet en de stabiliteit van het gezin is een maatstaf voor de stabiliteit van de maatschappij en tenslotte van de beschaving."

Huwelijk

De belangrijkste doelen van het huwelijk zijn onderlinge liefde en compassie (Koran 30:21) en het bewaren van de kuisheid (Bu. 67:2). Verder dienen de partners in goede onderlinge verstandhouding samen te leven (Koran 2:229) en dus niet steeds proberen fouten bij elkaar te vinden, want "het kan zijn dat u een afkeer heeft van iets waarin Allah overvloedig goed heeft geplaatst" (Koran 4:19). Het zoveel mogelijk onderdrukken van boosheid en het vergeven van elkaars fouten zullen zeker bijdragen aan het onderhouden van een goede onderlinge relatie (Koran 3:134, 42:37, 42:43 e.a.).

Opvoeding

Onderzoek in de jeugdgevangenis heeft aan het licht gebracht dat meer dan 80% van de kinderen komt uit gebroken gezinnen. Ziedaar het belang van een goed gezinsleven voor het opvoeden van kinderen.

Kinderen, waar dan ook ter wereld, krijgen hun eerste en meest fundamentele lessen in samenleven en beschaving binnen het gezin. De ouders hebben dus een grote verantwoordelijkheid in het begeleiden van hun kinderen. Zij hebben de meest ideale positie en dienen - om geloofwaardig over te komen - de kinderen geen zaken te gebied of te verbieden, die ze zelf niet naleven. De Koran zegt in 61:2-3: "O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Allah vindt het zeer verfoelijk dat jullie zeggen wat jullie niet doen."

Aangaande het opvoeden zegt de Koran in 17:31: "Dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede — Wij voorzien voor hen en angst voor armoede van hen is waarlijk een groot kwaad."

Het doden van kinderen betekent hier hen niet voorzien van het juiste onderwijs en de juiste opvoeding, hetgeen als een "spirituele dood" wordt beschouwd. Bijvoorbeeld het aanmoedigen van de kinderen om op werelds vlak succes te bereiken, maar geen waarde hechten aan het bijbrengen van spirituele en morele waarden. Het opvoeden van kinderen is dus een van de grootste beproevingen voor de mens, zoals we lezen in Koran 8:28: "En weet dat jullie rijkdom en jullie kinderen een beproeving zijn, en dat Allah Degene is bij Wie een geweldige beloning wacht."

Moge de Internationale Dag van het Gezin een goede gelegenheid voor ons allen zijn om ons voor te nemen de belangrijkste doelen van het instituut van het gezin in acht te nemen, in het bijzonder een goede opvoeding van onze jeugd, de toekomst van morgen.

