



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Jrg. 2, ed. 50 - 6 juni 2009 - Jumada Thani 13, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

## Actueel

## Maatschappij

### Nieuwe start V.S. met Moslims



"Assalamu Alaikum," zei VS president Obama aan het begin van zijn speech in Egypte op 4 juni j.l. In deze langverwachte speech, die werd gehouden in de Universiteit van

Cairo, beloofde Obama een nieuw begin aan de Moslims, na een decennium van wantrouwen en agressie tussen Moslims en het Westen. De Amerikaanse president gaf aan dat hij zal strijden tegen negatieve stereotypen over de Islam, maar hij zei ook dat hij hetzelfde verwacht van negatieve stereotypen die bij de Moslims bestaan over Amerika.

Obama schetste in zijn speech een heel ander beeld van de Islam dan het (waan)beeld dat bij Islamhaters heerst. Hij gaf aan dat de Islam reeds eeuwen geleden de gehele wereld heeft verrijkt op diverse gebieden, en dat dankzij de Islam de weg werd geopend voor Europa's Renaissance en Verlichting. Hij haalde zaken aan als rekenkunde, het magnetische kompas, navigatie, boekdrukkunst, geneeskunde en nog veel meer, die hun ontwikkeling te danken hebben aan geleerden uit de Islamwereld.

Aangaande het Midden-Oosten conflict zei Obama dat de Palestijnen al meer dan 60 jaren lijden. Hij ziet graag een tweestatenoplossing in het geschil. Hij riep Israël op om al hun activiteiten op Palestijns gebied stop te zetten. "Het zal zwaar zijn om decennia van wantrouwen te boven te komen, maar we moeten voortgaan met moed, rechtschapenheid en besluitvaardigheid," sprak hij.

## Religieus

### Luchtfietsen versus Logica

Een geliefd argument die Moslims hanteren om een ongeregistreerde nikaah (huwelijk) goed te praten c.q. rechteloosheid van vrouwen te legaliseren, is dat de Profeet Mohammed (vzmh) zijn nikaah niet had ingeschreven. Daarom is het nu ook niet noodzakelijk of is er geen behoefte daaraan.

Onze tegenargumenten hierop zijn:

1. Was er in de tijd van de Profeet Mohammed een burgerlijke stand? NEEN! Hoe moest hij dan zijn nikaah (laten) inschrijven?
2. Had de Profeet aangifte gedaan van de geboorte van zijn kinderen? NEEN! Waarom doen wij dan aangifte bij geboorte, maar hebben bezwaar tegen aangifte bij huwelijk? Consequent zijn toch!
3. Werd in de tijd van Ram, Boeddha, Mozes, Jezus het huwelijk ingeschreven? NEEN! Dus het argument van de Moslims is helemaal niet uniek. Of hebben de Moslims monopolie op dat argument?
4. In de tijd van de Profeet werden ook heel wat andere zaken niet geregistreerd, bijv. leningen, aan- en verkoop van gronden, etc. Waarom nu geen bezwaar maken tegen registratie van zulke zaken, maar wel bezwaren hebben tegen registratie van nikaah? Moeten we misschien terug naar het stenen tijdperk?

Conclusie: Argumenten die Moslims aandragen om een ongeregistreerde nikaah goed te praten zijn gewoonweg lachwekkende drogredenen en een zeer grote belediging aan het adres van de Profeet. Vrouwen (en kinderen) worden beroofd van hun legitieme onvervreembare rechten en men gaat hiervoor schuilen achter zulk een groot persoonlijkheid als de Profeet Mohammed (vzmh).

Een slecht bericht. Zoals men weet riskeert een huwelijksambtenaar een gevangenisstraf van twee jaar als hij een ongeregistreerde nikaah voltrekt. Zij die een ongeregistreerde nikaah wensen, worden nu door huwelijksambtenaren verwezen naar speciale personen die door hen zijn "aangesteld" om het klusje te klaren.

Tot besluit een citaat: "Als onwetendheid en onwil samengaan, wordt rampspoed geboren." (Mat Herben)

Noot: luchtfietsen = abnormaal sterk fantaseren

Ahmad Jhawnie

### Suriname: schip van diversiteit met een boeg van saamhorigheid

#### Boekpresentatie

Op dinsdag 2 juni j.l. vond in Lalla Rookh de boekpresentatie plaats van de nieuwste publicatie van de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI). Het betreft het boek "Suriname: schip van diversiteit met een boeg van saamhorigheid; de invoering van Holi en Id ul-Fitr als nationale feestdagen in Suriname". De auteur is mej. Rishmidevi Kirtie Algoe, die op dit onderwerp afstudeerde aan de Anton de Kom universiteit in oktober 2007, waarmee ze de titel behaalde van Bsc in sociologie. Een bespreking van haar afstudeeronderzoek was opgenomen in Ar-Risaalah van 14 maart 2009 (zie [www.ivisep.org/risaalah](http://www.ivisep.org/risaalah)).

De publicatie heeft een grote maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis voor de Surinaamse samenleving. De auteur beschrijft en analyseert de achtergronden en context bij de invoering van Holi en Id ul-Fitr als nationale vrije dagen in Suriname. Zij maakt deze analyse vanuit een nieuw perspectief. Uitgangspunt is dat erkenning van culturele diversiteit de verhoudingen tussen verschillende religieuze groepen ten goede kan komen. Dit perspectief breekt met de traditionele en koloniale visie dat diversiteit een 'sta in de weg' is voor natievorming.

Na de presentatie van het boek vond er een paneldiscussie plaats. In het panel hadden zitting Hariëtte Vreedzaam, Soewarto Moestadja, Asiskumar Gajadien en Jack Menke. Het boek is verkrijgbaar bij SWI (Prinsessestraat) en Estee bookshop (Hermitage & Maretraite mall).



## Risaalah T.V.

Vanaf morgen zal Risaalah T.V. in vier delen de documentaire "Islam, Empire of Faith" uitzenden. In deze film komen diverse aspecten van de Islam aan de orde, zoals een historisch overzicht, contacten met andere godsdiensten, een bespreking van vele misverstanden, de enorme bijdrage die vroegere Moslimgeleerden hebben geleverd aan de moderne wetenschap, enz. Voor de totstandkoming van de documentaire werden vele wetenschappers geïnterviewd, die verbonden zijn aan gerenommeerde universiteiten in Westerse landen.

Een verrassend feit dat in de documentaire wordt behandeld, is dat er ooit in Damascus een gebedshuis heeft bestaan waarin zowel Moslims als Christenen hun gebeden verrichtten; de Moslims op de vrijdag en de Christenen op de zondag. Een andere wetenswaardigheid die uit de film blijkt, is dat zo'n 1000 jaar geleden de Spaanse stad Cordoba - toen onder Islamitische invloed - andere Europese steden ver vooruit was op het gebied van wetenschap, gezondheidszorg, enz.

"Islam, Empire of Faith" is een documentaire waaruit zowel Moslims als niet-Moslims veel zullen leren over diverse aspecten van de ontwikkeling van de Islam tot heden. De film is ons ter beschikking gesteld door drs K. Ghaforkhan, ex-ondervoorzitter van de S.I.V. Wij danken hem van harte dat hij deze zeer interessante documentaire via Risaalah T.V. aan het grote publiek heeft willen aanbieden.

**Risaalah T.V.**

Elke zondagochtend 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5 / 9

Volgende editie: zondag 7 juni

**1. Islam, Empire of Faith (deel 1)**  
(Documentaire uit de Islamwereld)

**2. Women in Islam through Western eyes**  
(Lisa Killingjer)

[www.ivisep.org/risaalah](http://www.ivisep.org/risaalah)

### 136 jaar Hindostaanse immigratie

Gisteren werd het feit herdacht dat 136 jaar geleden de eerste contractarbeiders uit India voet aan wal zetten in Suriname. Met de komst van deze contractarbeiders werd ook de Islam definitief in Suriname gevestigd.

Na de immigratie bleven de Moslims meer dan vijftig jaren in ongeorganiseerd verband hun religie belijden. Er kwam een opleving in de Islam toen er met één van de schepen uit India ook een hoge Moslimgeestelijke als contractarbeider naar Suriname kwam, namelijk de heer Ahmad Khan. Door zijn invloed werden de onderlinge contacten beter en de behoefte om zich te bundelen werd ook steeds groter. Zo gebeurde het, dat op 17 november 1929 in het oude theater Thalia ongeveer 600 Moslims uit alle delen van Suriname in vergadering bij elkaar kwamen, alwaar een vereniging werd opgericht met het doel om in groepsverband hun gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen. De naam, welke toen aan deze vereniging werd gegeven, was "De Surinaamsche Islamitische Vereniging", kortweg de S.I.V.

Vóór de oprichting van de S.I.V. bestond er overigens reeds een moskee in Paramaribo, en wel te Grond Wolfenbutterl, de huidige Cultuurtuinlaan. Deze werd door immigranten opgericht rond 1916 of eerder en is, voorzover bekend, de eerste moskee die in Paramaribo werd gevestigd. De naam was "Anjuman Hidayat Islam". Kort na de oprichting van de S.I.V. in 1929 werd de behoefte gevoeld om op het gebied van de religie contacten te zoeken met het buitenland. De S.I.V. stelde zich in verbinding met diverse Islamitische organisaties in India, maar het was alleen de

Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam te Lahore die bereid was een Islamdeskundige naar Suriname te sturen. Hiertoe werd aangewezen de pas afgestudeerde mouleer Ameer Ali te Trinidad, die zijn opleiding bij voornoemde Anjuman had genoten. Deze mouleer kwam in 1934 voor twee maanden naar Suriname om de alhier aanwezige Moslims in de Islam te onderwijzen.

Binnen de S.I.V. was niet iedereen het eens met het verkondigen van Ahmadiyya leerstellingen binnen de organisatie. Dit had als resultaat dat ontevreden leden zich afscheidden; de groep die met de Ahmadiyya leerstellingen sympathiseerde bleef bij de vereniging, en zij die zich afscheidden richtten een nieuwe organisatie op aan de Hernhutterstraat. Hieruit zou later de Surinaamse Moeslem Associatie (S.M.A.) voortkomen.

Zie voor een uitgebreid historisch overzicht van het ontstaan van de Islam in Suriname de Ar-Risaalah edities van 24 mei, 7 juni en 2 augustus 2008.

## Spiritueel

### Schenken aan de mensheid

"En de hemel en zijn bouw! En de aarde en haar uitstrekking!" (Koran, 91:5-6)

De hemel en alle hemellichamen daarin stralen voortdurend hun licht uit, dat via de ruimte naar de aarde komt, en dat alles met zich meedraagt wat zich in het firmament bevindt. Zo wordt de aarde bevrucht door de krachten van buitenaf, en brengt het haar vruchten voort voor ons gebruik.

"En de getuige en hetgeen waarvan wordt getuigd! De greep van jouw Heer is immers krachtig. Waarlijk is Hij het Die eerst scheidt en dan reproduceert" (Koran 85:3, 12, 13).

Laat de mens, zoals de hemel, de gedachten van anderen vullen met de zaden van nieuwe en gezonde ideeën, en hen inspireren tot bruikbare gedachten en oprechte aspiraties. Hij dient zich ook als de aarde te gedragen, en dus dingen voort te brengen ten goede van anderen. Hij dient zichzelf geschikt te maken om Licht te ontvangen van de Allerhoogste, en zich zodoende in staat stellen om datgene voort te brengen wat zijn Heer voor hem heeft bepaald, ten goede van de mensheid. Hij zal hierbij niets verliezen. Grote hoeveelheden rijkdom komen uit de aarde; iedere minuut ziet een vernieuwing van zijn zegeningen, en toch raakt het nooit op. De mens, het beste kind van de aarde, dient zijn moeder te volgen: de Natuur.

Khwaja Kamal-ud-Din