



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 54 - 1 aug. 2009 - Shaban 10, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

## Religieus

"O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad" (Koran, 2:183).



Het vasten is één van de vijf zuilen van de Islam; de andere zuilen zijn de geloofsbelijdenis, het gebed, de armenbelasting en de bedevaart. De Moslims vasten gedurende de maand Ramadan vanaf de dageraad tot de zonsondergang. Zij die echter ziek zijn of op reis, kunnen de gemiste vastendagen na de Ramadan inhalen. Zij die langdurig ziek zijn hoeven niet te vasten; zij kunnen voor iedere gemiste vastendag een arm persoon voeden.

Uit bovengenoemd vers blijkt dat het vasten geen doel op zich is, maar een middel om een bepaald doel te bereiken. Dat doel is dat men zich hoedt voor het kwaad. Het niet eten en drinken is een herinnering aan de vastende, de hele dag door, dat hij alle slechte daden dient te vermijden (bedriegen, roddelen, schelden, etc.). Als de vastende zich hier niet aan houdt heeft hij eigenlijk niet gevast, zoals de Profeet Mohammed (vzmh) zei: "Als iemand de valsheid en dergelijke daden

zodra in de vooravond de nieuwe maansikkel zichtbaar is aan de hemel.

De reden dat de maand Ramadan is uitgekozen voor het vasten, is omdat in deze maand de verjaardag van de Koran wordt gevierd. De eerste openbaring van de Koran vond immers plaats in deze maand, in de nacht die bekend staat als de Lailat al-Qadr (de Nacht van Grootseheid). In deze speciale nacht verrichten vele Moslims extra gebeden tot Allah, aangezien volgens de Koran (hoofdstuk 97) deze nacht beter is dan duizend maanden. Deze nacht valt binnen de laatste 10 nachten van de Ramadan, doch het is niet exact bekend welke van deze nachten. Vandaar dat vele Moslims gedurende dit laatste deel van deze gezegende maand in de moskeeën verblijven om alle 10 nachten in gebed door te brengen.

De reden dat verschillende Moslims op verschillende dagen met het vasten beginnen, is dat volgens de meeste Islamgeleerden de maan met het blote oog te zien moet zijn alvorens de Ramadan van start gaat. Dit kan echter zorgen voor onnauwkeurigheden bij de waarneming, zodat de begintdatum niet bij iedereen hetzelfde is. Een groep hedendaagse geleerden, waaronder de welbekende Dr. Yusuf Qaradawi, is van mening dat berekening van de maanverschijning is toegestaan; het zien van de maan is volgens deze geleerden geen doel op zich, maar een middel om het begin van de nieuwe maand vast te stellen. Er zijn heden vele programma's in omloop waarmee de Islamkalender jaren vooruit kan worden berekend. De Ramadan zal dit jaar rond 21 augustus van start gaan. De startdata volgens de verschillende berekeningsmethoden zullen in onze volgende editie worden opgenomen. Na de Ramadan volgt het led ul-Fitr feest, waarover meer in een van onze volgende edities.

## Actueel

### Ar-Risaalah gaat derde jaar in

Op 28 juli 2007 verscheen de eerste editie van Ar-Risaalah in Dagblad Suriname. Het doel van dit initiatief van de Stuurgroep Islam is geweest om aan de lezers een breed scala aan Islamitische informatie aan te bieden, zoals religieuze en spirituele artikelen, actuele zaken de Islam rakende, en verder artikelen omtrent wetenschap, historie e.d. Een korte evaluatie wijst uit dat er met deze pagina zeker in een behoefte is voorzien; er zijn vele reacties en vragen van lezers (zowel Moslims als niet-Moslims) ontvangen m.b.t. gepubliceerde artikelen. Wel moet gezegd worden dat Islamitische organisaties weinig gebruik hebben gemaakt van de geboden gelegenheid om via deze pagina hun bekendmakingen te doen. Mocht u als lezer tips hebben hoe wij deze krant verder kunnen afstemmen op uw behoeften en interesses, zien wij die gaarne tegemoet.

### Literatuur & CD's i.v.m. Ramadan

In verband met de Ramadan zijn de volgende uitgaven verkrijgbaar:

- Koran, Arabisch - Nederlands met voetnoten, vert. Muhammad Ali
  - Pocket-Koran, Nederlandse vertaling met Arabische transcriptie
  - De Religie van de Islam, volledige versie (maulana Muhammad Ali)
  - Ramadan agenda (hou uw vorderingen bij)
  - Inleiding in de Islam (vraag en antwoord, 70 blz)
  - Djamiel en Fazilah leren over vasten (kinderboek)
  - Ar-Rahmaan (Dr. Basharat Ahmad, 94 blz)
  - Het gebed en drie wegen naar succes (45 blz)
  - Toelichting op de Koran, hfdst. 102-114
  - Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
  - Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
  - Mohammed - de levende leer van een levende Profeet (162 blz)
  - CD: hoe het gebed te verrichten (foto's, tekst en audio)
  - CD: recitatie van korte hoofdstukken uit de Koran (Arabisch, Urdu en Nederlands)
  - CD: Look with your Heart (Islam songs, Urdu en Engelstalig)
  - DVD's: Risaalah TV, 4 edities per schijf, 44 edities beschikbaar
- Verkoopadressen: zie ivisep.org of sms naar 85.95.800 / 825.0227



## Wetenschap

### Schepping van de mens uit klei

Het menselijk lichaam vormt een perfect geheel met vele details die nog moeten worden ontdekt. Nochtans hebben wetenschappers reeds vele verbazingwekkende ontdekkingen gedaan met betrekking tot het lichaam. Eén van deze ontdekkingen betreft het weefsel.

Levend weefsel bevat 26 verschillende elementen. De zes meest voorkomende zijn koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor en zwavel. Deze basiselementen vormen 95% van alle weefsels. De Koran stelt in diverse verzen dat de mens uit aarde is geschapen (38:71-72 e.a.). Onderzoek heeft aangetoond dat de bouwstenen waaruit het menselijk lichaam is geschapen, in nagenoeg dezelfde verhoudingen ook in klei voorkomen. Dit bewijst de waarheid uit de Koran dat de mens (via een scheppingsproces) uit klei is voortgebracht.

## Risaalah TV

### "Pray as you have seen me pray"

In verband met de Ramadan zal Risaalah TV op zondag 9 augustus (RBN TV, kanaal 5 en 9) en zaterdag 15 augustus (Pertjajah TV, kanaal 28) een instructiefilm uitzenden over het Moslimgebed. De Ramadan is immers de maand waarin men extra gebeden verricht. Zij die interesse hebben worden derhalve uitgenodigd deze uitzending te volgen met pen en papier in de hand. Overigens kunnen de reeds uitgezonden edities van Risaalah TV ook worden nabesteld, en wel voor 10 SRD per DVD van 4 uitzendingen.



## Spiritueel

### 'Juwelen' uit de Koran

Wij zijn geen parelvisser, maar hebben de volgende kostbare juwelen uit de Koran, 23:1-10, naar boven gehaald zodat eenieder zich ermee kan versieren.

In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

1. Waarlijk, succesvol (in deze wereld en in het hiernamaals) zijn de gelovigen,
2. Die nederig zijn in hun solaat (hun gebeden verrichten uit vrees en met hoop),
3. En die vermijden (in woord en daad) wat nutteloos is,
4. En die zich reinigen (hun lichaam en geest middels het vasten; hun geest middels de solaat; hun rijkdom middels de zakaat en o.a. hun neigingen tot discriminatie middels de bedevaart),
5. En die hun kuisheid bewaken (tegen illegale seks),
6. Behalve tegenover hun echtgenotes of hetgeen hun rechterhand bezit (tot echtgenotes genomen slavinnen), want dan treft hen geen verwijt,
7. Maar degenen die deze perken te buiten gaan (homoseksualiteit, ontucht, overspel of ongehuwd samenwonen), die zijn de overtreders.
8. En degenen die zich houden aan (geen misbruik maken van) wat hen is toevertrouwd (gelden; positie; macht; geheimen) en hun overeenkomsten (beloften;

- contracten; verdragen; afspraken),
9. En degenen die hun solaat (gebeden 5x daags) stipt onderhouden.
10. Dezen (zij die de bovenvermelde eigenschappen bezitten) zijn de erfgenamen,
11. Die de Firdaus (hoogste rang in Paradijs) zullen erven; ze zullen daarin verblijven.

Merk op dat de opsomming begint met de solaat (vers 2) en eindigt met de solaat (vers 9). De reden, zie Koran 29:45: "...Waarlijk, de solaat weerhoudt (de mens) van onzedelijkheid en het kwade; en het denken van Allah (de solaat) is zeker de grootste (verdienste)..."  
Ahmad Jhawnie

**Risaalah T.V.**

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 2 aug. (RBN), herhaling 8 aug. (Pertjajah)

1. In the footsteps of the Prophet (Documentaire, deel 9)
2. Terrorism, a Muslim monopoly? (Dr. Zakir Naik, deel 2)

www.ivisep.org/risaalah

