



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 57 - 12 sept. 2009 - Ramadan 23, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Spiritueel

Pakistaanse vrouwen naar moskee

Vrouwen in Pakistan gaan steeds vaker naar de moskee gedurende de Ramadan om de Tarawih gebeden te verrichten, samen met hun gezin. Vele vrouwen zien dit als een gelegenheid om andere vrouwen te ontmoeten. Er worden ervaringen uitgewisseld op het gebied van religie, maatschappelijke issues, opvoeding, etc. Ook krijgen ze door het moskeebezoek de gelegenheid om naar speeches van Islamlangeleerden te luisteren.

Pastor vast mee

Iedere dag vóór zonsopkomst staat de Amerikaanse pastor Ben Ries op om het ontbijt te nuttigen, waarna hij de dag vastend doorbrengt. Hij vindt dat hij zich hierdoor beter bewust wordt van honger in de wereld. Ook wil hij hierdoor meer kennis opdoen over de Islam. Verder zegt hij dat hij door het vasten een betere christen, pastor, echtgenoot, vader en wereldburger wordt.

Religieus

Over de Profeet Abraham

De Profeet Abraham (Ibraahiem) was de stamvader van de profeten Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen allen). Soerah 95:1-3 van de Koran verwijst naar de drie laatstgenoemde profeten (de naam van Abraham komt 69 keren voor in de Koran; die van Mozes 136 keren; die van Jezus 29 keren en die van Mohammed 4 keren).

Allah heeft Abraham vereeuwigd. Moslims gedenken hem dagelijks in hun hoogste vorm van aanbidding, nl. de soelaat (gebed).

1. Het allereerste wat een Moslim opzegt als hij opstaat voor de soelaat zijn de volgende uitzonderlijke woorden van Abraham: Iennie wadj-djahtoe wadj-hieja liellazie fatoras samaawaatie wal ardo haniefaw wa maa ana mienal moeshriekien. Vert.: Waarlijk, ik heb mijn gezicht gewend naar Hem Die de hemelen en aarde heeft geschapen, als hanif (zuivere monotheïst), en ik behoor niet tot de afgodendienaren (Koran 6:79).

2. Bina op het eind van de soelaat wordt het volgende opgezegd: Allaahoemma sollie 'alaa moehammadin wa 'alaa aalie moehammadien kamaa sollaita 'alaa ibraahiema... (tot einde). Dit staat bekend als Doeroedi Ibraahiem. Daarbij wordt er niet alleen vrede en zegeningen afgesmeekt voor de Profeet Mohammed en de zijnen, maar ook voor Abraham en de zijnen.

3. Op het eind zegt men een doe'a (smeekbede) op uit de Koran of Hadith, meestal het volgende: Robbiedj'alnie moejiemas solaatie wa mien zoerrieyyatie... (tot einde). Deze zeer voortreffelijke doe'a is afkomstig uit de gezegende mond van Abraham, zie Koran 14:40-41.

De Ka'bah, het eerste gebedshuis op aarde in Mekka, was door Abraham en zijn zoon Ismaël herbouwd. De grootste feestdag in de Islam, de 'Ied ul-Adha (het Offerfeest), is ter nagedachtenis van Abraham.

De Profeet Mohammed heeft gezegd, dat hij het resultaat is van de doe'a van Abraham (Koran 2:129) en van de voorspelling van Jezus (Koran 61:6). Uit de Koran 53:37-38 en 87:18-19 blijkt dat Abraham suhuf (kleine heilige geschriften) had ontvangen.

Er zijn geleerden die stellen dat de persoon van Brahma, genoemd in Hindoe-geschriften, dezelfde is als Abraham.

De volgende zes profeten worden Ulul-'azm (de 'Zwaargewichten') genoemd: Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed.

Oneindige vrede en zegeningen van Allah zij met al de 124.000 profeten. Ahmad Jhawnie

De 'iftaarbus'



In Nederland reist een bus van stad naar stad om iftaars (ontvasten) te organiseren voor duizenden Moslims en niet-Moslims, om zo doende een goede onderlinge verstandhouding te promoten. Dit initiatief begon vijf jaar geleden. Er worden landelijk minimaal 15.000 mensen verwacht bij de iftaarbus.

Iftaar in Witte Huis

VS president Obama organiseerde vorige week in het Witte Huis een iftaar (ontvasten) om de Ramadan te gedenken. Bij dit gebeuren gaf hij te kennen welke bijdrage de Amerikaanse Moslims aan de samenleving hebben geleverd. Ook ex-president Bush hield gedurende de afgelopen acht jaren jaarlijks een iftaar bijeenkomst.



Actueel / Wetenschap

Berekening led ul-Fitr / Shawwaal 1430 (2009)

In onze edities van 16 en 30 augustus vorig jaar (zie ivisep.org/risaalah) publiceerden wij een wetenschappelijk artikel onder de titel "De nieuwemaan, zien of berekenen?" In het artikel werden o.a. de volgende opties aangehaald voor het vaststellen van het begin van de nieuwe maanmaand:

1. zien van de maansikkel met het blote oog;
2. berekenen wanneer de maansikkel zichtbaar zal zijn;
3. uitgaan van de tijden van zons- en maansondergang (als op een bepaalde vooravond de nieuwe maansikkel voor het eerst ondergaat na de zon, wordt die avond beschouwd als de eerste dag van de nieuwe maanmaand, ongeacht of de maansikkel zichtbaar is of niet. Op deze methode is de Umm al-Qura kalender gebaseerd, die o.a. in Saoedi-Arabië en Egypte wordt gehanteerd en jaren van tevoren wordt vastgesteld);
4. uitgaan van de geboorte van de maan (de nieuwe maanmaand gaat hierbij van start op de eerste vooravond nadat de nieuwe maansikkel geboren is; de zichtbaarheid wordt hierbij niet in beschouwing genomen, ook niet het feit of de maan voor of na de zon zal ondergaan).

Berekende tijden voor vrijdag 18 september (Surinaamse tijden):

- 15:45: geboorte nieuwe maansikkel
- 18:32: maan gaat onder
- 18:39: zon gaat onder



De maan is op 18 september rond zonsopgang 2 uren en 54 minuten oud en theoretisch niet zichtbaar vanuit Suriname. Volgens methode 1, 2 en 3 zal led ul-Fitr dan zijn op 20 september; volgens methode 4 op 19 september.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de Moon Calculator, te downloaden op <http://www.ummah.net/ildl/mooncalc.html>

Noot: Vermeld kan worden diverse organisaties, die over het algemeen het geboortecriterium hanteren, toch ervoor hebben gekozen om led ul-Fitr op 20 september te vieren. De redenering is dat 'gevoelsmatig' de maan op 18 september rond zonsopgang nog te jong is om de volgende dag als led te beschouwen. Om dit probleem te verhelpen hebben de Fiqh Council of North America en de ISNA (Islamic Society of North America) enige jaren geleden vastgesteld dat hun led bij zonsopgang pas dan van start gaat, als de maan op de voorgaande ochtend wordt geboren vóór 12:00 's middags GMT. Als de nieuwe maansikkel na dit tijdstip wordt geboren, wordt er nog een dag gewacht met het vieren van led ul-Fitr.

Moslim, Hindoe, Jood, Christen, Boeddhist, etc. zijn allemaal namen waarmee grote groepen mensen zich identificeren. Men volgt strikt alle wetten die de godsdienst voorschrijft, en bij het om welke reden dan ook niet naleven van deze wetten zit men vaak met schuldgevoelens (angst voor de straf van God); in sommige landen wordt men gestraft of zelfs uit de gemeenschap gezet.

De manier waarop aanhangers van verschillende godsdiensten met elkaar omgaan is van uiteenlopende aard. Als het meezit kunnen ze vredig naast elkaar bestaan of met elkaar leven, maar in vele landen zijn deze godsdiensten sinds jaar en dag aanleiding tot grote agressie, angst, arrogantie en oorlog.

Kortom: men is vaak zo intensief bezig een goede Moslim, Jood, Christen, enz. te zijn, dat men vergeet werkelijk mens te zijn.

Degenen die de uiterlijke rituelen van hun religie tot enige doel in hun leven gemaakt hebben, zijn te vergelijken met iemand die een oester in zijn hand heeft maar zich niet bewust is van de prachtige kostbare parel die zich daar binnenin bevindt. Enkele voorbeelden van deze spirituele wijsheid uit de Koran:

- Koran 2:183 vermeldt dat het werkelijke doel van het vasten is om taqwa (Godsbewustzijn) te bereiken, niet de uiterlijke handelingen zijn het belangrijkste;
- Koran 29:45 geeft aan dat het belangrijkste doel van de gebedsrituelen is om weg te blijven bij onzedelijkheid en het kwade;
- Koran 22:37 wijst erop dat bij het offeren van dieren niet hun bloed of vlees Allah bereikt, maar dat rechtschapenheid (het leren beheersen van onze dierlijke verlangens) het belangrijkste is.

Het enige doel waarmee zoveel profeten en andere heiligen op aarde zijn gekomen, is dan ook geweest om mensen te leren hoe ze werkelijk een oprecht mens kunnen zijn.

Het enige doel waarom er leiding van God in verschillende tijden en naar zoveel volkeren is gekomen, is om de mens te wijzen hoe zelf met God in contact te komen. De heilige boeken zijn slechts een middel om God, de Allerhoogste Die ons schiept, leidt, begeleidt, onderhoudt en Die werkelijk van ons houdt, zelf te leren (her)kennen. Ze leiden ons naar God en daarmee naar onze eigen ware aard.

Godsdiensten zijn oorspronkelijk dus bedoeld om de mens in de juiste vorm (lichamelijk, mentaal, spiritueel) te houden of terug te brengen voor het kunnen herkennen en ontvangen van Gods Leiding.

Het is geenszins verkeerd om naar eigen verkiezen bij een godsdienstgroep te behoren, maar men moet zich ervan bewust zijn en blijven dat dit slechts een middel is en dat het doel hiervan de ontmoeting met God is, en daarna de verwezenlijking van het Goddelijke, zowel innerlijk als uiterlijk.

Wie ook maar een klein beetje kan proeven van Gods Genade en Liefde, zal meteen weten dat het niet mogelijk is dat God alleen maar zit te kijken hoeveel strafpunten wij verdienen voor elke zonde. Integendeel worden ons steeds nieuwe, prachtige, leerrijke kansen geboden om een oprechter en vreugdevoller mens te worden en dit uit te stralen naar een ieder om ons heen, ongeacht zijn of haar godsdienst.

We zijn allemaal bewoners van één aarde, onder één hemel, er valt één regen, en we ademen één lucht. We zijn geboren als mensen, laten wij dat blijven en ons op een positieve wijze verder ontwikkelen. Bron: A Spiritual Note (ivisep.org)



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 13 sept. (RBN), herhaling 19 sept. (Pertjajah)

1. Muhammad, legacy of a Prophet
Documentaire i.v.m. Ramadan, deel 3

2. Risaalah TV chat
Moslimjongeren over maatschappelijke issues

www.ivisep.org/risaalah