



# Ar-Risaalah

الرسالة  
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 3, ed. 60 - 24 okt. 2009 - Zul-Qadah 5, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

## Actueel

### Wet tegen 'dodelijk' alcohol bepleit

Een sterke verhoging in alcohol gerelateerde ziekten in Engeland heeft politici ertoe gebracht om zwaardere wetten tegen de alcoholindustrie te bepleiten. Voorbeelden zijn het verbieden van alcoholreclames, het instellen van een minimumprijs voor alcohol, anti-alcohol-campagnes en een bepaling dat drankfabrikanten waarschuwingsinfo op de labels moeten plaatsen.

Volgens de statistieken heeft drankmisbruik de afgelopen vijf jaren een verhoging in leverziekten van 42% tweegebracht. Volgens specialisten blijkt alcoholmisbruik de belangrijkste oorzaak te zijn voor de groei van vele dodelijke ziekten onder de Britse bevolking.

Onderzoek heeft aangetoond dat zo'n 25% van de Engelse bevolking ouder dan 16 jaar kan worden geclassificeerd als probleemdrinkers.

### Tweede honeymoon redt Maleisische huwelijken

Maleisische echtparen die op scheiden staan, mogen drie dagen kosteloos op één van de tropische eilanden rond Maleisië doorbrengen als tweede honeymoon. Het doel is om hen de gelegenheid te bieden in een andere omgeving hun relatie te verbeteren. Een pilot project met 25 paren heeft uitgewezen dat



het initiatief zeker mogelijkheden biedt om strandende huwelijken te redden. De Islamitische wet schrijft voor dat bij huwelijken die niet zo goed lopen eerst al het mogelijke moet worden gedaan om verzoening teweeg te brengen, alvorens het eventueel tot een scheiding komt.

### 's Werelds jongste hoofdmeester

De zestienjarige Babar Ali (Murshidabad, India) had geen idee wat een grote invloed het initiatief zou hebben, dat hij spelenderwijs begon. Hij nodigde zijn vrienden en arme dorpingen uit achter zijn huis om hen te onderwijzen, toen hij zich eens realiseerde dat deze kinderen nooit zouden leren lezen en schrijven als ze geen gepast onderwijs zouden krijgen.

Ali zelf zit ook nog op school, meer dan 10 km verwijderd van zijn woning. Zijn ouders betalen 1800 rupees (\$ 40) schoolgeld per jaar, maar vele anderen kunnen zich zelfs dat niet permitteren. Dit inspireerde Babar Ali om hetgeen hijzelf leert, door te geven aan anderen.

Ali begon zijn project toen hij 9 jaar oud was. Nu zijn er 10 leerkrachten als vrijwilligers aan de middagschool verbonden en er komen dagelijks zo'n 800 studenten over de vloer. De school is nu erkend door de lokale autoriteiten en Babar Ali heeft een onderscheiding ontvangen voor zijn opmerkelijk initiatief.



### Laatste Jood in Afghanistan

Zebulon Simentov, geboren in Afghanistan in 1959, eet, leeft en bidt tegenwoordig alleen; hij is voorzover bekend de laatste Jood in een land dat wordt overheerst door conservatieve Moslims. Eind negentiende eeuw waren er ongeveer 40.000 Joden in Afghanistan, de meeste afkomstig uit Iran om aan bekering onder dwang te ontkomen. Op onderstaande foto zit Zebulon aan tafel in zijn huis in Kabul, terwijl zijn Moslimvriend bidt met zijn gezicht naar Mekka gekeerd. Zebulon is de onderhouder en enig lid van de enige in functie zijnde synagoge in Afghanistan.



### Imam al-Azhar verbiedt nikaab

Het hoofd van de Al-Azhar universiteit, het hoogste opleidingsinstituut in de Soennitische wereld, heeft eerder deze maand een schoolgaand meisje bevolen haar nikaab (gezichtssluier) af te doen tijdens een bezoek aan één van de Al-Azhar scholen. "De nikaab is een traditie en heeft niets te maken met de Islam," zei Sheikh Tantawi. Hij gaf aan dat hij zou werken aan een verbod op de nikaab op alle scholen die aan Al-Azhar zijn verbonden.

## Spiritueel

### Hoogmoed

Wanneer we onze aarde vergelijken met het universum, is het kleiner dan een tennisbal. Ons land is dan een klein muntstuk op deze bal, onze stad slechts een puntje, en wijzelf zijn even klein als zandkorrels. Ja, indien vergeleken met het universum, zijn wij niet groter dan een zandkorrel in de woestijn. Probeert u zich in te denken dat zo'n zandkorrel probeert te springen van woede, of een grote mate van hoogmoed tentoonspreidt! Wat is hiervan het nut? Wie bekommert zich om die zandkorrel die door een enkele windvlaag kan worden weggevaagd?

De Heilige Koran is zeer duidelijk omtrent degenen die ervoor kiezen hoogmoedig te zijn. Wij citeren:

*"Wend uw gezicht niet in minachtig af van de mensen, en wandel niet hoogmoedig in het land. Waarlijk, Allah heeft geen verwaande opschepper lief."* (31:18)

*"Waarlijk, Allah heeft hem die hoogmoedig, grootsprakig is niet lief."* (4:36)

De lezer zal ongetwijfeld ook wel mensen zijn tegengekomen die opscheppen over iets, dat ze niet zelf tot stand hebben gebracht, ofwel andermans eer opstrijken. Ook hierover is de Koran duidelijk (3:187):

*"Denk niet, dat degenen die zich verheugen over hetgeen zij gedaan hebben en graag geprezen willen worden over dat wat zij niet gedaan hebben ... denk in geen geval, dat zij aan de straf zullen ontkomen, en voor hen is een pijnlijke straf."*

Aangaande degenen die vaak met kop en schouders boven anderen wensen uit te steken, vermeldt de Koran in 17:37-38:

*"Wandel niet hoogmoedig in het land, want u kunt de aarde niet doorsnijden, en ook niet de bergen in hoogte bereiken. Dit alles – het kwaad daarvan – is hatelijk in de ogen van uw Heer."*

Voor wat betreft degenen die hun 'minderen' met minachting behandelen en met stemverheffing spreken vermeldt de Koran, enigszins humoristisch, in 31:18-19:

*"Wend uw aangezicht niet met minachting van de mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land; waarlijk, Allah heeft geen verwaande bluffer lief. En volg de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen; waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het baken der ezels."*

De beste manier om mensen voor zich te winnen, is door hen met zachtheid te behandelen. Zoals de Koran vermeldt in 3:158:

*"Derhalve is het aan Allah's genade toe te schrijven dat u hen zachtmoedig bejegent, en was u ruw, hardvochtig geweest, dan zouden zij zich van rondom u verstrooid hebben ..."*

Vandaar dat de Koran (16:125) vermeldt dat men zich ook in discussies netjes en correct dient te gedragen; arrogant gedrag en stemverheffing zullen de mensen slechts afstoten:

*"Roep tot de weg van uw Heer op met wijsheid en uitnemende vermaning en redetwist met hen op de beste wijze."*

## Maatschappij

### Moderne djahiliyya

Geachte lezers, lees onder het genot van een kopje thee of onderstaand artikel zuivere koffie is.

Moslimgeleerden zeggen en schrijven dat in de tijd van Djahiliyya (pre-Islamitische periode; tijdperk van onwetendheid en junglewet) vrouwen helemaal geen rechten hadden. Hun rechten waren dus nul komma nul. Bijvoorbeeld, in plaats van te erven van hun overleden mannen, werden de vrouwen zelf een deel van de boedel.

Wat zijn anno 2009 de rechten van Moslimvrouwen met een ongeregistreerde nikaah? Ook nul komma nul. In plaats van rechten te verkrijgen, worden hen omgekeerd al hun rechten ontnomen. De man is net als Mandraak de Tovenaar, in een oogwenk foetsie! Al haar rechten verdampt. Sterker nog, zo een daad heeft volgens hun de zegen van Allah!

Uit dit verhaal kan de volgende stelling worden afgeleid.

Als bijv.  $a = 7$  en  $b = 7$ , volgt hieruit dat  $a = b$ .

Als vrouwenrechten tijdens Djahiliyya 0,0 was en rechten van Moslimvrouwen bij ongeregistreerde nikaah is 0,0, volgt hieruit de vergelijking: Vrouwen tijdens Djahiliyya = Vrouwen met ongeregistreerde nikaah. Oftewel: Ongeregistreerde nikaah is moderne Djahiliyya.

Een ding verneem je nooit van die geleerden. Hoe kwam het dat vrouwen geen rechten hadden in de tijd van Djahiliyya? Er zijn twee opties. Of Allah had hen geen rechten gegeven, of, Allah had hen wel rechten gegeven, maar de mannen hadden die allemaal afgepakt. Uit ervaring met het fenomeen ongeregistreerde nikaah kiezen wij voor de tweede optie.

Lieve lezers, als iemand op het leven of de bezitting van een ander aanslag pleegt, als wat zal de dader worden beschouwd? Welnu, bij een ongeregistreerde nikaah wordt er een regelrechte aanslag gepleegd op de rechten en eer van de vrouw. Ons motto is: Nikaah registreren is een RECHT, geen gunst. D.w.z. dat het juridisch afdwingbaar is. Wij kijken reikhalzend uit naar de dag waarop een vrouw met een ongeregistreerde nikaah het lef heeft om zulks te doen. Zoals in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) een vrouw een soortgelijke tirannieke systeem als ongeregistreerde nikaah, liet vergruizen (zie Ar-Risaalah d.d. 13/9/2008).

Nog een kopje thee?

Ahmad Jhawnie



## Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 25 okt. (RBN), herhaling 31 okt. (Pertjajah)

1. Het wonder van onze ademhaling (documentaire)
2. The Deen Show (A Way of Life)

www.ivisep.org/risaalah