



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 61 - 7 nov. 2009 - Zul-Qadah 19, 1430 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Religies pakken klimaatproblematiek aan

Vertegenwoordigers van negen grote godsdiensten, waaronder Islam, Christendom, Jodendom, Hindoeïsme en Boeddhisme hebben elkaar onlangs in Londen ontmoet om aan de alarmbel te trekken over de klimaatproblematiek. V.N. geleerden hebben ervoor gewaarschuwd dat vervuiling door fossiele brandstof temperatuurverhogingen, overstromingen, droogten, orkanen en het smelten van het ijs op de Polen teweeg zal brengen en voor de komende duizend jaren het klimaat zullen verzieken.

"Het probleem ligt dieper dan geld en economie," zegt Victoria Finlay, communicatiedeskundige bij de Alliance of Religions and Conservation. "Het gaat meer om het morele vraagstuk dat de natuur God's Natuur is, en dat wij er daarom goed voor moeten zorgen."

De Egyptische moefti Ali Gomaa, die de meeting toesprak, zei dat de Islam de gelovigen leert dat zij het milieu moeten beschermen. "Vervuiling en opwarming vormen een grotere bedreiging dan oorlogen en de strijd voor behoud van het milieu is misschien wel de meest positieve manier om de mensheid te verenigen," zei hij.

Gomaa onthulde plannen om diverse milieumaatregelen te nemen in de stad Medina in Saoedi-Arabië. Het openbaar vervoer zal worden verbeterd om zodoende uitstoot van uitlaatgassen te verminderen. In moskeeën zal groene energie worden gebruikt en er zal voor worden gezorgd dat er schoon water uit de kraan komt, zodat minder flessen hoeven te worden gebruikt voor drinkwater. Ook zullen 'groene gewoonten' worden gepromoot in de heilige plaatsen.



Moslims in V.S. promoten gezinswaarden

Een grote Amerikaanse Moslim-organisatie is gestart met een landelijke campagne met als doel gezinswaarden te promoten onder zowel Moslims als niet-Moslims. "De Amerikaanse gemeenschap wordt met vele sociale problemen geconfronteerd en de Moslimgemeenschap is hier ook deel van," zegt Dr. Zahid Bukhari, voorzitter van de Islamic Circle of North America (ICNA). De campagne "Red het gezin, red de gemeenschap" heeft ook imaams gevraagd om in hun preken aandacht te schenken aan deze problematiek.

Veel geconstateerde problemen zijn huwelijken op zeer jonge leeftijd, vroege echtscheidingen, de groter wordende kloof tussen ouders en hun kinderen, relatief steeds meer éénoudergezinnen en grootbrengen van kinderen buiten het gezin om. Een onderzoek in 2005 door het Amerikaanse Censusbureau heeft uitgewezen dat partners die gehuwd zijn nu een minderheid vormen. Het onderzoek voorspelde dat losvaste relaties de voortaan zullen gaan voeren, waardoor gezinsbanden en -waarden steeds meer op de achtergrond zullen geraken en zodoende de samenleving steeds minder onderlinge binding zal vertonen.

De een zijn dood, de ander zijn brood

Als gevolg van de vele dodelijke aanslagen in Bagdad is de begrafenismarkt in Irak een zeer lucratieve business geworden. "Vóór de V.S. invasie had ik gemiddeld één rouwceremonie per dag, maar in de afgelopen 4 jaar heb ik 12 werknemers moeten inhuren, en nog 15 extra in drukke periodes", vertelt de Iraakse begrafenisondernemer Ali Abdel-Kareem. "Ik heb twee jaar geleden een zaak in Bagdad geopend die voor alles zorgt, zoals het drie dagen durende rouwproces, de begrafenissen en andere cermoniën die erbij horen." Honderdduizenden Irakezen zijn gedood door geweld sinds de V.S. in 2003 het land binnenvielen.

Omgaan met kritiek

"Toen jullie het op jullie tongen ontvingen en met jullie monden spraken over datgene waar jullie geen weet van hadden, en jullie dat een kleinigheid vonden, terwijl Allah het ernstig vond" (Koran, 24:15).

Wanneer iemand met kop en schouders boven zijn medemens uitsteekt, wordt hij al snel het doelwit van spottelingen en gemene opmerkingen van jaloezise mensen, die dat niveau niet hebben kunnen bereiken. Kritiek kan erg pijnlijk zijn, vooral wanneer het komt van degene met wie we nauw contact hebben. Echter heeft kritiek op lange termijn meer nadelen voor degene die het uit, dan voor degene die het doelwit is. Verder kan kritiek ons alleen maar treffen, als wij dat toestaan.

Als we terecht bekritiseerd worden, moeten we groot genoeg zijn om dit te accepteren en de nodige veranderingen aan te brengen op de punten waarin wij verkeerd waren. Anderzijds, als de kritiek onterecht is, moeten we ons realiseren (hoewel makkelijker gezegd dan gedaan) dat hoe meer vertrouwen we hebben in onszelf, hoe minder invloed kritiek van anderen op ons zal hebben. In zulke gevallen is het volgende van toepassing: "Hoe jij over mij denkt kan mij niets schelen."

Tot slot een vers uit de Koran: "Laat hun woorden jou niet bedroeven. De macht behoort waarlijk geheel aan Allah. Hij is de Hoorder, de Weter" (10:65).

Bronnen:
Richard Innes op www.divinehumanism.org
The Holy Qur'an (vertaling van Maulana Muhammad Ali)



Religieus

Over Zoel-Hidj-djah



Op 17 november a.s. begint Zoel-Hidj-djah, de maand van de bedevaart (Hadj). De eerste 10 dagen van deze maand zijn bijzondere dagen. Allah zegt in de Koran, 89:1-3: " (Ik Allah zweer) bij de dageraad (het aanbreken van Zoel-Hidj-djah). En bij de tien nachten (de eerste 10 dagen van Zoel-Hidj-djah). En bij het even (10de dag, 'Id oel Adha,) en het oneven (9de dag, dag van verblijf te 'Arafah)." De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Er zijn geen dagen waarin goede daden bij Allah meer geliefd zijn dan deze tien dagen (van Zoel-Hidj-djah)..."

Op de 9de dag (26/11) is het voor niet-bedevaartgangers aanbevolen om te vasten. Op de 10de dag (27/11) is 'Id oel Adha (Offerfeest). Vanaf de 10e dag tot en met de 13e dag (27/11 t/m 30/11) is het verboden om te vasten.

Op de 9de dag vanaf het Fadjr-gebed tot en met het 'Asr-gebed op de 13de dag, dient men na elk verplicht gebed op te zeggen: Allaahoe akbar, Allaahoe akbar; laa ilaaha illallaah; wallaahoe akbar Allaahoe akbar; wa lillaahil hamd.

Moge Allah in Zijn oneindige goedheid de hadj van de bedevaartgangers en het slachtvee dat geofferd zal worden, accepteren. Amien!
Ahmad Jawhnie

Wetenschap

Embryologie in de Koran

"Lees in de naam van je Heer, Die vormde, Die de mens vormde uit iets dat zich vasthecht" (Koran 96:1-2). (Het Arabische woord 'alaq' wordt hier vertaald met 'iets dat zich vasthecht').

Dit is slechts één van de verzen in de Koran waar Allah ons vertelt over de vorming van de mens (het menselijk embryo). Met vasthechten wordt bedoeld het vasthechten van de vrucht aan de baarmoederwand. Dit idee wordt herhaald in vier andere verzen, die over de elkaar opvolgende groeistadia vanaf het stadium van de zaadcel (spermadruppel) tot de uitgerkende bevallingsdatum gaan. Dit zijn de Koranverzen 22:5, 23:14, 40:67 en 75:37-38.

Dr. Keith L. Moore, een zeer gerespecteerd professor in de anatomie en celbiologie in Ontario, Canada, en auteur van het wereldwijd gebruikte studieboek 'The Developing Human', heeft in Jeddah (Saoedi-Arabië) een studie mogen verrichten waarbij hij zijn kennis over de embryologie mocht vergelijken met de verzen in de Koran. De conclusie heeft hij in zijn boek als volgt samengevat: in de Koran, het Heilige Boek van de Moslims, wordt geciteerd dat de mens een product is van een mengsel van secreties van een man en een vrouw. Er wordt op verscheidene plekken in het Boek verwezen dat de mens gecreëerd wordt uit een 'nutfa' (kleine druppel). Er wordt ook gezegd dat het zich daaruit voortvloeiende organisme zich nestelt in de baarmoeder, zes dagen nadat het is ontstaan (het menselijk blastocyst - de beginnende vrucht - nestelt zich inderdaad zes dagen na de bevruchting in de baarmoeder). Er wordt ook naar het bloedzuiger-achtige uiterlijk van het beginnende embryo (de vier weken oude embryo's lijken inderdaad op bloedzuigers). Verder wordt er aangegeven dat het embryo lijkt op een "gekauwde substantie" (de wat oudere embryo's hebben plekken waar het lijkt alsof eraan gebeten is).



Bronnen:
- Maurice Bucaille: de Bijbel, de Koran en de wetenschap
- Moore en Persaud: The Developing Human
- Mishaal ibn Abdullah: Does the word of God in the noble Quran contain contradictions?
Overgenomen uit Iqro' Suriname, september 2003
Auteur: drs. Jimmy Kromosoeto

Risaalah T. V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 8 nov. (RBN), herhaling 14 nov. (Pertjajah)

1. Onze wonderbaarlijke planeet
(documentaire)

2. Concept of God in different religions
(Dr. Zakir Naik)

www.ivisep.org/risaalah