



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 65 - 2 jan. 2010 - Muharram 16, 1431 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Spiritueel

Gelukwensen aan andersgelovigen

"Het gelukwensen van Joden en Christenen met hun feestdagen is toegestaan indien ze op goede voet leven met de Moslims, in het bijzonder als die behoren tot de familie, burens of collega's," aldus Sheikh Yusuf al-Qaradawi, voorzitter van de Internationale Unie van Moslimgeleerden.

Qaradawi stelt dat de Koran Moslims aanmoedigt om anderen op een goede wijze te groeten. Hij haalde hiertoe het volgende Koranvers aan: "Wanneer jullie worden begroet met een groot, groet dan terug met een betere, of retourneer hem" (4:86).

Qaradawi zei dat Moslims in de wereld van vandaag moeten leven en realistisch moeten zijn. "Vele sheikhs en geleerden leven in hun boeken, maar niet in de wereld," zei hij. "Ze hebben niet het boek van het leven gelezen, maar houden zich aan boeken van vroege Moslimgeleerden. Hun fatwa's (religieuze bevelen) zijn daarom uit de tijd."

Als blijk van goodwill verstuurd 138 Moslimgeleerden onlangs een kerstboodschap naar Christelijke geestelijken, inclusief Paus Benedictus XVI.

In Peshawar (Pakistan) heeft de grootste Pakistaanse NGO, de Al-Khidmat Foundation, kerstpakketten uitgedeeld aan behoeftige Christenen. De pakketten bestonden uit kleding, schoeisel en voedingsmiddelen.

Religieus

Over dierenrechten

Onlangs stond in de media vermeld dat de Spaanse regio Catalonië werkt aan een verbod op stierengevechten, dat als dierenkwekking wordt bestempeld. Een zeer prijzenswaardig initiatief.

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) is niet alleen gekomen als genade voor mensen, maar ook voor dieren (Koran 21:107). Er zijn vele verhalen en gezegden van hem die blijk geven van zijn bezorgdheid over het welzijn en de rechten van dieren. Om maar enkele te noemen.

1. Ibn 'Abbas vertelde dat de Profeet heeft verboden om dieren met elkaar te laten vechten. (Als het verboden is om dieren met elkaar te laten vechten, is het toegestaan om mensen met elkaar te laten vechten, denk maar aan bijv. bokswedstrijden?)
2. Ibn 'Abbas vertelde dat de Profeet het castreren van dieren sterk heeft veroordeeld.
3. De Profeet heeft personen gevloekt die dieren in hun gezichten brandmerken of in hun gezichten slaan. (Ook mensen in hun gezichten slaan is verboden. Oei, oei, wat slaan die bokkers elkaar in het gezicht!)
4. Bij het oefenen met pijl en boog (of andere wapens) heeft de Profeet verboden om dieren als schietschijf / doelwit te gebruiken.
5. De Profeet heeft verboden om voor niemendal (sensatie, vermaak, verveling) op dieren te schieten.
6. Lastdieren mogen niet overbelast worden en moeten in goede conditie worden gehouden.
7. Babydieren mogen niet gescheiden worden van hun ouders.
8. Zieke dieren mogen niet op dezelfde plaats samen worden gebracht met gezonde dieren.
9. Een dier mag niet worden geslacht in bijzijn van andere dieren.
10. Het is niet toegestaan om nesten, habitat etc. van dieren te vernietigen (zie ook Koran 6:38).
11. Wanneer dieren een bron kunnen zijn voor gevaar of schade, is het toegestaan die te doden.
12. Seks tussen mens en dier (bestialiteit) is verboden.
13. Voor goede behandeling van dieren zal men worden beloond met het paradijs en voor mishandeling worden gestraft in de hel. Zes hoofdstukken in de Koran zijn genoemd naar dieren, t.w. 2, 6, 16, 27, 29 en 105.

Tot besluit het volgende gezegde van de Profeet: "Wie genade toont aan degenen die op aarde zijn (mensen, dieren, etc.), aan hem zal genade worden betoond door Hem (Allah) Die in de hemel is."

Ahmad Jawhine



Engelstalige madrasa's in India

Madrasa's (Islamscholen) zijn voor duizenden Indiërs de belangrijkste vorm van onderwijs. De overheid van de Indiase staat West-Bengalen heeft daarom gepland om nieuwe Engelstalige madrasa's op te zetten om studenten – zowel Moslims als niet-Moslims – aan te trekken. De studenten in de nieuwe madrasa's zullen hun vakken, inclusief hun Islamonderwijs, in het Engels volgen. Onderwijsminister Abdus Sattar zegt te geloven in modernisering van de traditionele manier van lesgeven zodat de studenten van de madrasa's zich met de beste scholen kunnen meten.

Het doorbreken van tradities, ook taalbarrières, is geen gemakkelijke opgave. Vele religieuze onderwijsinstellingen wereldwijd houden vast aan traditionele manieren van lesgeven, inclusief taalgebruik dat nauwelijks meer past binnen de samenleving. Het wordt vaak als verplicht beschouwd om een deel van de religieuze speeches in traditionele talen te houden, zoals het Urdu en het Indoneesisch, ongeacht of het publiek dat al dan niet verstaat.

De Koran is er duidelijk over dat religieuze boodschappen verstaanbaar moeten worden gemaakt in de taal die het volk begrijpt. Zo zegt Allah in vers 14:4: "Wij stuurd geen boodschapper of (hij kwam) met de taal van zijn volk, zodat hij het duidelijk aan hen uit kon leggen." En in vers 19:97: "Dus hebben Wij het (de Koran) in jouw taal gemakkelijk gemaakt, slechts omdat jij er goed nieuws mee zult geven aan degenen die zich hoeden voor het kwaad, en een tegendraads volk ermee zal waarschuwen."

Het preken tegen het publiek in een taal die ze niet of moeilijk verstaan gaat dus tegen duidelijke richtlijnen van de Koran in.

Orgaandonatie

Een jonge Jordaniër had de wens dat na zijn dood zijn organen ter beschikking zouden worden gesteld aan anderen. Na zijn overlijden werden zodoende vijf anderen geholpen aan hoornvliezen, nieren en lever. Diverse Islamgeleerden staan orgaandonatie toe, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet de gever uit vrije wil handelen en er moet een medische noodzaak aanwezig zijn bij de ontvanger, waardoor zijn of haar kwaliteit van leven door de donatie zou verbeteren. (islamonline.net)

De vier vrienden

Er was eens een prinses die vier vrienden had. Ze hield het meest van de vierde vriend en gaf hem dure gewaden en de beste lekkernijen. Zij gaf hem niets dan het beste.

Ze hield ook heel veel van de derde vriend en scheidte over hem op in naburige koninkrijken. Ze was echter bang dat hij haar op een dag zou verlaten voor een ander.

De prinses was ook erg gesteld op haar tweede vriend. Hij was haar vertrouweling en was altijd vriendelijk, attent en geduldig tegenover haar. Zodra zij een probleem had, kon ze op hem rekenen om haar door de moeilijke tijden heen te helpen.

De eerste vriend van de prinses was een zeer trouwe partner en deed al het mogelijke om haar rijkdom en koninkrijk in stand te houden. Ze hield echter niet van deze vriend. Hoewel hij diepe liefde voor haar koesterde, gaf zij nauwelijks aandacht aan hem.

Op een dag werd de prinses erg ziek en ze wist dat haar einde naderde. Haar luxe leventje ging door haar gedachten en ze dacht: "Ik heb vier vrienden, maar als ik sterf, zal ik alleen moeten gaan." Ze zei daarom aan de vierde vriend: "Ik hield het meest van jou en gaf je de fijnste kleding. Nu ik stervende ben, zal je me volgen en me gezelschap houden?" "In geen geval," zei de vierde vriend en vertrok.

De verdrietige prinses zei toen aan de derde vriend: "Ik heb mijn hele leven van je gehouden. Nu mijn einde nadert, zal je me volgen en me gezelschap houden?" "Nee," zei de derde vriend, "Dit leven is veels te mooi om nu al te gaan!" Het hart van de prinses brak.

Toen zei de prinses aan de tweede vriend: "Jij bent er altijd voor me geweest als ik hulp nodig had. Als ik sterf, zal je me volgen en me gezelschap houden?" "Sorry, deze keer kan ik je niet helpen. Ik kan hooguit tot je graf met je meelopen," zei de vriend.

Plotseling klonk een stemmetje: "Ik zal je volgen, waar je ook naartoe gaat." De prinses keek op en zag haar eerste vriend. Hij was erg mager en leed aan ondervoeding en verwaarlozing.

Met zeer veel spijt zei de prinses: "Ik had veel beter voor je moeten zorgen toen ik de gelegenheid had!"

In werkelijkheid heb je vier vrienden in je leven. Je vierde vriend is je lichaam, je derde vriend je rijkdom en je tweede vriend de mensen uit je omgeving. Ongeacht hoeveel tijd je aan dit alles besteedt, ze kunnen hooguit tot aan het graf met je meegaan.

Je eerste vriend is je ziel, die vaak genoeg wordt genegeerd ten gunste van rijkdom, macht en de geneugten van de wereld. Deze eerste vriend is echter de enige die bij je zal blijven, ongeacht waar je naartoe gaat. Koester het, versterk het en geef het de nodige aandacht, aangezien het 't enige is dat je zal volgen naar de troon van God.

"O jullie die geloven, voldoe jullie plicht aan Allah, en laat iedere ziel overdenken wat zij vooruit stuurt voor de volgende dag, en voldoe jullie plicht aan Allah. Waarlijk is Allah Zich Bewust van wat jullie doen" (Koran, 59:18).

Het moment van de jaarwisseling is een goed moment voor ons om het één en ander te overdenken. Hebben wij in het afgelopen jaar voldoende gedaan, om het later beter te hebben, zowel in dit leven als daarna? En welk voorbeeld laten wij na voor ons nageslacht, als onze tijd hier op aarde voorbij is? Als we in het afgelopen jaar niet voldoende tijd hebben besteed aan belangrijke zaken, laten we ons dan voornemen om het beter te doen het komend jaar, en in het bijzonder voldoende tijd en aandacht te besteden aan onze geestelijke groei.





Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 10 jan. (RBN), herhaling 16 jan. (Pertjajah)

1. De mieren: wat kunnen we van ze leren?
(documentaire)

2. Rapper Toon becomes Muslim
(‘Bad Boy’ wordt ‘Good Boy’ - interview)

www.ivisep.org/risaalah