



الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 3, ed. 66 - 16 jan. 2010 - Safar 1, 1431 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Islamitisch bankieren in 2009

De Islamic finance industrie heeft relatief gezien minder last gehad van de wereldwijde financiële crisis. "Islamitische banken zijn stabiel", concludeert Moody's Investor Service.

De hoogtepunten uit 2009:

- * Schotland zag de introductie van halal hypotheek en steeds meer institutionele beleggers, die tientallen miljoenen euro's op een Islamitisch verantwoorde wijze beheren.
- * Steeds meer opleidingsinstituten bieden MSc. in Islamic banking & finance aan.
- * De Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) heeft €693 miljoen weggegeven voor hongerbesteding.
- * De Islamic bank of Britain verkoopt haar producten nu ook via onafhankelijke Britse financiële adviseurs en heeft een speciale website hiervoor opgericht.
- * Het afgelopen jaar sprak het Vaticaan verrassend over Islamic finance en groeide de interesse in Islamic finance in toenemende mate onder Nederlandse academici: 'Islamitisch bankieren is de toekomst, waar het doel niet is om van geld geld te maken. Daar is het fout gegaan bij de huidige banken.' Aldus prof. Paul de Blot.
- * In de Financial Times pleitte topeconoom Prof. Willem Buiter (London School of Economics) voor Islamitische financiële principes in de bankwereld met echte risico-, winst- en verliesdeling.

Het grootste dieptepunt is geweest ontbreken van een plan tot samenwerking en dus het falen van alle Islamic finance betrokkenen wereldwijd (ook de IsDB) om vooral in de periode vóór de G20 bijeenkomst in London in april 2009 het goede van het "Islamitische" financiële systeem (bijv. verantwoorde risico's, ethische investeringen, geen extreme bonussen, geen flash trading, geen short selling, minder virtuele transacties, verplichte financiële bijdrage voor de armen enz.) te

Religieus / Maatschappij

Islam en polygamie

De Zuid-Afrikaanse president J. Zuma (niet-Moslim) is op 4 januari jl. weer getrouwd, waardoor hij nu 3 echtgenotes heeft. Polygamie is niet verboden in Zuid-Afrika. Op de kritiek van sommige groeperingen dat polygamie de vrouw oenteert, heeft de president geantwoord dat een relatie die met een huwelijk is bevestigd, beter is dan wilde affaires.

De Islam staat polygamie c.q. polygynie toe, maar dwingt of verplicht de Moslims niet hiertoe. Polyandrie (het gelijktijdig gehuwd zijn van één vrouw met meerdere mannen) is verboden. Omdat het bedrijven van polygamie iets vrijwilligs is, is het gebonden aan strenge beperkingen en voorwaarden. Bijvoorbeeld:

- Het aantal te nemen vrouwen is beperkt tot met vier. Vóór de komst van de Islam was het onbeperkt;
- Gelijke behandeling en rechten voor al de vrouwen;
- Al die huwelijken moeten openbaar worden gemaakt c.q. worden geregistreerd;
- De man dient zijn eerste vrouw op de hoogte te stellen van zijn voornemen om een tweede vrouw te nemen, omdat hij zijn tijd en financiën gelijkmatig tussen beide zal moeten delen. Er is dus helemaal geen sprake van binnen- en buitenvrouw.

Redenen waarom mannen overgaan tot polygamie kunnen verschillend zijn, maar is niet beperkt tot slechts oorlogsweduwen. Het belangrijkste is dat erop wordt toegezien door overheid en samenleving dat de rechten van de vrouwen en kinderen te allen tijde gewaarborgd blijven.

De vrouw is niet verplicht te accepteren dat haar man een tweede vrouw neemt. De man dient ook rekening te houden met de gevoelens van de vrouw. Ali die getrouwd was met Fatimah, dochter van de Profeet Mohammed (vznm), had plannen om een tweede vrouw te nemen. Dit viel niet in goede aarde bij vader en dochter. Ali zag toen af van zijn voornemens.

Om een ongeregistreerde nikaah (Moslimhuwelijk) goed te praten, brengen sommigen als drogreden dat, omdat de tweede nikaah niet ingeschreven kan worden, de eerste ook niet hoeft te worden ingeschreven. Als reactie hierop zeggen wij dat de tweede nikaah voorlopig door de Moslimgemeenschap zelf centraal moet worden bijgehouden onder strikte voorwaarden, anders is het gewoon een bakovenwinkel. Het volgende ter overdenking.

1) Polygamie die in bijna alle godsdiensten voorkwam en als iets normaal werd beschouwd, is in sommige landen verboden. Terwijl een homohuwelijk dat onrein en onnatuurlijk is juist wordt gelegaliseerd. De wereld op haar kop!

2) Wat is goed, openlijke polygamie met rechten voor vrouwen en kinderen, of geheime (hypocriete) polygamie zonder rechten voor vrouwen en kinderen.

Resumé: Monogamie is regel. Polygamie is niet een recht zoals sommigen denken of zeggen, maar de deur op een kiertje laten. Of om het technisch uit te drukken: Polygamie is geen farz, geen waa-djib, geen soennah. Ahmad Jawhnie

implementatie te presenteren aan de wereld.

Vooruitblik Islamic finance

- * GROEI: directeuren voorspellen 10-20% groei in de komende 3 jaar.
- * GROEIMARKTEN: China, India, Noord-Amerika, Australië.
- * DIGITALISERING: doordat in Europa en de VS een internetverbinding bijna geen luxe meer is en hiermee veel mensen uit diverse gebieden gemakkelijk bereikt kunnen worden, is de toekomstverwachting van BCG dat Islamitische banken meer en meer online activiteiten gaan aanbieden voor 'Westerse' uitbreiding. (wijblijvenhier.nl)

Risaalah TV

TV serie:

Little Mosque on the Prairie



Risaalah TV begint morgen met de uitzending van de TV serie 'Little Mosque on the Prairie'. Het betreft een TV comedy met een Islamitische achtergrond, geproduceerd in Canada. Het verhaal speelt zich af in het fictieve stadje Mercy, Saskatchewan, met een inwonertal van 14.000. De belangrijke plaatsen in het verhaal zijn de lokale moskee, die gevestigd is in een gehuurd gedeelte van een kerk, en Fatima's Cafeteria. Het samenleven van orthodoxe met moderne Moslims enerzijds, en Moslims met niet-Moslims anderzijds, brengt in de serie steeds weer hilarische tafereelen naar voren. De uitzendingen duren ieder 20 minuten en zullen iedere zondag tussen 9:00 en 10:00 in de ochtend worden ingepast in het programma van Risaalah TV.

Citaat

Geraakt worden door woorden kan vaak pijnlijker zijn dan geraakt worden door een pijl. Let daarom goed op uw taalgebruik. Zelfs één hard woord kan een ander nog vele jaren pijn doen!

Spiritueel

De tijd vliegt!

"Bij de tijd. Waarlijk, de mens is in verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot geduld." (Koran, 103:1-3)

"En ieder volk heeft een termijn. Wanneer die termijn is bereikt, kunnen zij die niet met een uur uitstellen, noch kunnen zij daarop vooruitlopen." (Koran, 7:34)

Iedereen heeft een termijn gekregen, maar hoe lang of hoe kort die ook is, we moeten het verstrijken van tijd bezien aan de hand van drie momenten: gisteren, vandaag en morgen.

Gisteren

Wanneer we de tijd die we vandaag hebben doorgebracht goed hebben besteed met productieve en vruchtbare activiteiten, dan zal dat uiteindelijk een gisteren worden, vol met aangename herinneringen van plezier, tevredenheid en voldoening. Men moet altijd ernaar streven om elke vandaag beter te maken dan gisteren. We moeten begrijpen dat de successen en extase die we gisteren beleefden niet op exact dezelfde manier herhaald kunnen worden, of volkomen overeenkomen met wat we vandaag zullen meemaken. Elke nieuwe dag heeft zijn eigen perspectief van nieuwe hoop en aspiraties, die ons dichter en dichter bij onze uiteindelijke doel brengen.

Morgen

Wanneer we van 'morgen' spreken, dan proberen we eigenlijk tijd te winnen ten koste van onszelf. We verwijderen simpelweg de noodzaak om de doelen te bereiken die we ons vandaag hebben gesteld en stellen die uit naar morgen. We beroven in feite onze eigen tijdvoorraad door deze waardevolle bron te ledigen zonder voordeel daaruit te halen. Zij die gretig de volgende dag afwachten, moeten eraan herinnerd worden dat 'morgen' constant aan ons ontsnapt. Het blijft altijd een dag op ons voor. We weten allemaal uit ervaring dat 'morgen' eeuwig is. Het bestaat simpelweg niet. Wij beelden dit ons in. Het is in werkelijkheid een illusie, een wensbeeld.

Vandaag

Vandaag is nu – het moment van de waarheid. Het is de tijd om te zaaien of de tijd om te oogsten. De tijd om te lachen of de tijd om te huilen. Het is de tijd om te handelen, zodat we vandaag meer tevredenheid voelen dan gisteren. Men zegt, "uitstel is de dief van de tijd". Dit laat ons slechts eraan herinneren dat we niet tot morgen moeten uitstellen wat we vandaag kunnen doen. We kunnen er niet zeker van zijn dat we morgen nog steeds hier zullen zijn. We moeten eraan denken dat de tijd en het getij op niemand wachten. Wanneer we dit simpele feit onderkennen en we weten dat ons kort leven slechts een vastgestelde termijn omvat, dan moeten we leren onze tijd goed te besteden en elke dag te beschouwen als de laatste dag van ons leven.

Bron: A Spiritual Note (www.ivisep.org)
Auteur: Mahmud S. Dean Aziz





Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 17 jan. (RBN), herhaling 23 jan. (Pertjajah)

- 1. In the footsteps of the Prophet**
Documentaire, deel 10
- 2. The Challenge of Change**
Door Nadeem Hydal, Trinidad
- 3. Little Mosque on the Prairie**
Muslim TV comedy, deel 1

