



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 3, ed. 69 - 27 feb. 2010 - Rabi ul-Awwal 13, 1431 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Wudu machine

Een Maleisisch bedrijf heeft begin deze maand een high-tech machine op de markt gebracht die Moslims helpt om de rituele wassingen voor het gebed te verrichten. Volgens het bedrijf, AACI Technologies, zal de AWW (Automatic Wudu Washer) een revolutie teweeg brengen in Islamitische landen, aangezien hiermee de wudu sneller en schoner plaatsvindt, waarbij ook miljoenen liters water bespaard kunnen worden. Per wassing kan ongeveer 1,5 liter water bespaard worden. Als we nagaan dat er in het bedevaartseizoen 2 miljoen pelgrims Mekka bezoeken, kan per dag 40 miljoen liter water bespaard worden met de machine. Het apparaat kost ongeveer \$ 4000.

Britse kinderen krijgen godsdienstonderwijs

Britse kinderen vanaf 5 jaar oud zullen volgens een nieuwe regeling van de Britse overheid les krijgen in geloofsovertuigingen van minderheden. Dat houdt in dat ze zullen leren over het Christendom, Islam, Hindoeïsme en Jodendom, maar ook over overtuigingen als Bahai, humanisme en atheïsme.

Europa's eerste 'halaal' industriepark

Een Brits bedrijf is van plan om Europa's eerste 'halaal' industriepark op te zetten. Dit park zal zich richten op een markt die zo'n \$ 6,27 miljard per jaar waard is. Het 'Super Halal Industrial Park' (SHIP) zal diensten verlenen als opslag, verpakking, selectie en verwerking van vlees, maar ook onderzoek en ontwikkeling.

Wetenschap

De Koran en honing

Wij citeren Koran 16:68-69: *"Jouw Heer inspireerde de bij: 'Bouw huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de imkers) bouwen. Eet dan (de nectar) van alle vruchten en volg de wegen (de instincten) die jouw Heer makkelijk maakte (heeft gegeven).'" Er komt uit hun buik een drank (honing) met verschillende kleuren, daarin is genezing voor de mensen. Waarlijk, daarin (bijen en honing) is zeker een teken (stof voor onderzoeken) voor een volk (groep) dat nadenkt (nl. wetenschappers)."*

In de aangehaalde verzen wordt de aandacht gevestigd op o.a. de volgende zaken:

1. "Bouw huizen..." nl. de manier waarop de bijenkorf is gebouwd (indeling, regulatie vochtigheid en ventilatie, bacteriebestendig, etc.) en de organisatiegraad bij bijen.
2. "Eet dan..." Het woord 'eet' is in het Arabisch de vrouwelijke meervoudsvorm: alleen vrouwelijke bijen produceren honing.
3. "en volg de wegen..." nl. hoe bijen met elkaar communiceren over de lokatie en afstand waar voedsel te vinden is.
4. "...uit hun buik een drank ... daarin is genezing..." Onderzoekingen hebben aangetoond dat honing - al dan niet in combinatie met andere middelen - een geneesmiddel is voor heel wat ziekten.

Een man kwam tot de Profeet Mohammed (vzmh) en zei dat zijn broer last had van maagproblemen. De Profeet zei dat hij honing moest gebruiken. De broer deed dat en werd beter. De Profeet heeft gezegd: "Gebruik twee geneesmiddelen: honing (tegen lichamelijke ziekten) en de Koran (tegen geestelijke ziekten)."

"Welke van de gunsten van jullie Heer willen jullie dan ontkennen?", vraagt Allah 31 keer aan de mens in de Koran, hoofdstuk 55.

Ahmad Jhawnie



Chaos bij Moslimhuwelijken in Engeland

Veel Moslims in Engeland die in het huwelijksbootje stappen laten hun nikaah, het Moslimhuwelijk, niet registreren bij de overheid. Door de wet te omzeilen ontstaan er problemen die pas aan het licht komen bij echtscheiding of overlijden van een van de partners. "Tegenwoordig schijnt het een trend te zijn bij Moslimparen om huwelijken aan te gaan die niet rechtsgeldig zijn," vertelde Aina Khan, een advocate Familierecht, aan de BBC op 3 februari jl. "Het probleem is heel erg wijdverspreid zoals een tijdbom die op het punt staat te exploderen." Veel paren gaan een Moslimhuwelijk aan zonder de burgerlijke inzegening. Deze is heel erg belangrijk, vooral om erkenning te krijgen door de Britse wet. Khan zegt dat zij en haar collega's te maken hebben met honderden gevallen waarbij zaken verkeerd zijn gelopen omdat het huwelijk niet geregistreerd was.

"Het is een heel groot probleem in de Moslimgemeenschap," geeft dr. Ghayasuddin Siddiqui toe, die hoofd is van het Moslim Parlement. "Maar het is erg moeilijk om hierover exacte cijfers aan te geven. Het kunnen er honderden zijn, maar ook duizenden." Dr. Siddiqui zegt dat het leven van veel Moslimvrouwen geruïneerd wordt omdat hun huwelijk niet wettig erkend is. Het biedt Moslimmannen de gelegenheid om hun partners te bedreigen hen te zullen verlaten en de nikaah te beëindigen door 3x het woord talaq (echtscheiding) te zeggen. Hij spoort moskeëen aan zich te laten registreren om burgerhuwelijken te mogen voltrekken, waarbij de nikaah en registratie tegelijkertijd plaatsvinden. Het enige is een formulier invullen. Volgens hem moeten religieuze leiders een grotere verantwoordelijkheid nemen om Moslimvrouwen te beschermen.

Bron: IslamOnline (ingekort)

Noot: Bovenstaand artikel is ook van toepassing op Suriname. Sinds 2002 tinnert Ahmad Jhawnie aan de weg over de kwestie ongeregistreerde nikaah.

Citaat

**Iemand die iets wil doen,
vindt altijd wel een manier;
iemand die iets niet wil doen,
vindt altijd wel een excuus.**



Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28
Volgende editie: 28 feb. (RBN), herhaling 6 maart (Pertjajah)

1. Who is the most loving one? Allah!
Interview

2. Little Mosque on the Prairie
Muslim TV comedy, deel 7




ivisep.org/risaalah

Spiritueel

'Holy Fusion'

"Voor iedere natie stelden Wij godsvruchtige handelingen vast..." (Koran, 22:34).

Het feit dat diverse religies verschillende kalenders hanteren om de data van hun spirituele feesten te berekenen, brengt met zich mee dat meerdere van zulke feesten vaker binnen dezelfde periode plaatsvinden. Zo hebben we deze dagen Milad un-Nabi (geboortedag van de Profeet Mohammed, vzmh, op 26 februari), Holi Phagwa (1 maart) en de 40-daagse Christelijke vastenperiode vóór Pasen.

Milad un-Nabi

Hoewel het niet de gewoonte was van de Profeet Mohammed (vzmh) om zijn geboortedag te vieren, wordt in deze periode van het Islamitisch jaar vaak zijn leven belicht. De nadruk ligt op het feit dat de Profeet spiritueel licht bracht voor de gehele wereld; hij vervulde de haast onmogelijke taak om heel Arabië te bekeren van afgodendienst tot Islam - het aanbidden van slechts één God. Hierna verspreidde de Islam zich geleidelijk over de gehele wereld, en heden ten dage kan men het licht van deze religie in vrijwel alle hoeken van de wereld vinden.

Holi Phagwa

Een belangrijk element van dit feest is het verhaal van Prahlad, wat toont hoe een zondares verbrandde in de hitte van haar eigen zonden. Prahlad was de zoon van een slechte koning, die wanhopig probeerde zijn eigen zoon (die weigerde zijn vader te aanbidden, en alleen Vishnu aanbad) te doden. Uiteindelijk riep hij de hulp in van zijn slechte zuster, genaamd Holika; zij bezat krachten die haar immuun maakten tegen vuur. De slechte koning gaf Holika de opdracht om Prahlad in een groot vuur mee te nemen, zodat hij zou sterven. Prahlad zijn geloof in God was echter zo sterk dat de krachten van Holika tot nul werden gereduceerd, zodat zij zelf in het vuur verbrandde en Prahlad ongedeerd bleef. Deze gebeurtenis symboliseert de overwinning van het goede over het kwade.

Vasten vóór Pasen

Vóór het Paasfeest (dit jaar op 4 april) vasten vele Christenen gedurende een periode van 40 dagen. In Westerse kerken begint deze periode op een woensdag, Aswoensdag genaamd. Dit is zes en een halve week vóór Pasen.

Vasten is geen verplichting in de Christelijke godsdienst. Het is wel een daad die van de gelovigen wordt verwacht. Het Bijbelse vasten is een concept waarbij men wegblijft van voedsel, drank en seks om zich zodoende op spirituele groei te richten. Het verwijst naar het opgeven van vleselijke behoeften om zich zodoende meer op het geestelijke te concentreren en dus dichterbij God te komen.

Vasten wordt ook geacht de kracht van gebed vele malen te versterken. In het Nieuwe Testament, boek Handelingen, 13:3 en 14:23 wordt vermeld dat gelovigen vastten alvorens belangrijke besluiten te nemen. Vasten en gebed worden vaak samen in de Bijbel vermeld en van de meeste heiligen wordt vermeld dat ze van tijd tot tijd hebben gevast. De Bijbel zegt dat er maar één reden is om te vasten, namelijk om dichterbij God te komen.

Het samenvallen van deze festivals schenkt aan de gelovigen een speciale gelegenheid om tot een gezamenlijke intentie te komen, om het goede in zichzelf en in anderen te benadrukken en zodoende collectief te werken aan een betere maatschappij met hogere morele waarden. In deze bijzondere periode hebben we ook een gelegenheid om te leren over elkaars geloof en cultuur; misverstanden ontstaan vaak als gevolg van onbekendheid met religies en culturen, anders dan waartoe we zelf behoren. God heeft diverse stammen en families geschapen, zodat ze elkaar kunnen kennen (en van elkaar kunnen leren):

"O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie ... gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen. Waarlijk is voor Allah de meest edelmoedige de meest plichtsgetrouwe onder jullie" (Koran, 49:13).

Wij wensen u allen een gezegende herdenking van Milad un-Nabi, Phagwa en de Christelijke vastenperiode toe. Moge het spirituele licht in ons allen over de gehele wereld schijnen!

Bron: A Spiritual Note (www.ivisep.org)