



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 70 - 13 mrt. 2010 - Rabi ul-Awwal 27, 1431 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Grand Imam Al Azhar heengegaan



Op woensdag 10 maart jl. overleed op 81-jarige leeftijd Grand Imam Sheikh Mohamed Sayyid Tantawi, de voorman van de Egyptische Al-Azhar universiteit, de hoogste leerschool in de Soennitische wereld. Hij overleed aan een hartaanval tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië.

Tantawi werd in 1996 in deze functie aangesteld door de toenmalige Egyptische president Hosni Mubarak. Al-Azhar staat al meer dan 1000 jaar bekend als gezaghebbende Islamitische leerschool.

Sheikh Tantawi heeft vaak niet-traditionele meningen erop nagehouden. Zo riep hij de woede van vele Moslims over zich af in 2004, toen hij het besluit van de Franse overheid ondersteunde om de hidjaab te verbieden in overheidsscholen en -instituten. In datzelfde jaar keurde hij een conceptwet goed die meisjes toestond hun hoofddoeken af te doen als ze op school zijn, op basis van het principe "van twee kwaden het minste kiezen". Verder was hij van mening dat de niqaab (allesbedekkend kled bij vrouwen) een traditie is en niets met de Islam te maken heeft.

De Sheikh heeft de afgelopen jaren ook het werk van de Lahore Ahmadiyya Beweging ondersteund, hoewel deze beweging door sommige Soennitische geleerden als niet-Islamitisch wordt beschouwd. Toen hem bijv. gevraagd werd het boek 'De Religie van de Islam' van maulana Muhammad Ali te reviewen en een voorwoord ervoor te schrijven, deed hij dat. Hij heeft ook regelmatig uit dit boek geciteerd tijdens zijn toespraken. Dit boek, evenals Arabische versies van andere boeken van de Lahore Ahmadiyya Beweging, zijn door de persoonlijke drukker van Tantawi gedrukt.

Rond eind 2009 werd Tantawi uitgeroepen tot één van de top-tien invloedrijkste Moslims in de wereld.

Religieus

Toespraak van Dja'far bin Aboe Talib

Wij verwijzen de lezers naar Ar-Risaalah d.d. 30-1-2010 over de migratie van een groep metgezellen van de Profeet Mohammed (vzmh) naar Ethiopië. De afgodendienaren gingen tot daar om uitlevering te vragen wegens geloofsafvalligheid. Maar de Negus (koning), die Christen was, zei dat hij eerst nader onderzoek moest plegen voordat hij een besluit zou kunnen nemen. De koning gaf de Moslims de kans zich te verdedigen. Hazrat Dja'far, broer van Hazrat 'Ali (moge Allah tevreden zijn met hen), voerde het woord als volgt.

"O koning, wij waren een onwetend volk. Wij kenden noch Allah noch Zijn profeten. Wij aanbaden stenen. Wij aten kadavers en pleegden alle soorten van immorele handelingen. Wij kwamen onze verplichtingen tegenover onze familieleden niet na. De sterken onder ons bloeiden over de rug van de zwakkeren. Totdat Allah een Profeet stuurde om ons te hervormen. Zijn edele afkomst, oprecht gedrag, integriteit en zuiver leven zijn ons heel erg bekend. Hij droeg ons op om slechts Allah te aanbidden en spoorde ons aan om de aanbidding van afgodsbeelden achterwege te laten. Hij droeg ons goed gedrag op en weerhield ons van onfatsoenlijkheden. Hij leerde ons om de waarheid te spreken, zaken die aan ons waren toevertrouwd goed te beheren, goede banden te onderhouden met familieleden en goed te zijn voor onze burens. Van hem leerden wij om het gebed, vasten, armenbelasting en goed gedrag in acht te nemen, en elk kwaad en bloedvergieten te vermijden. Hij verbood ongehuwd samenwonen, leugens, de bezittingen van wezen te misbruiken, valse beschuldigingen te uiten tegen anderen en andere dergelijke kwade praktijken. Hij leerde ons de Koran, het wonderbaarlijke Boek van Allah. Dus geloofden wij in hem, volgden hem en brachten zijn leer in praktijk. Daarop begon ons volk ons te vervolgen en te martelen, daarmee hopen dat wij ons geloof zouden opgeven en terugkeren naar afgodendienst. Toen echter hun wreedheden alle

Wetenschap

Migratie van vogels

"Kijken jullie niet naar de vogels boven jullie, hoe zij hun vleugels uitslaan en weer ineenvouwen? Er is niemand die ze tegenhoudt dan de Erbarmmer. Voorwaar, Hij is Alziende over alle zaken." (Koran 67:19).

Dit vers, waarin de rechtstreekse afhankelijkheid van het gedrag van de vogels ten opzichte van de Goddelijke orde benadrukt wordt, kunnen we helemaal naast het moderne feitenmateriaal leggen. De feiten tonen aan welke graad van perfectie bepaalde vogelsoorten in het programmeren van hun verplaatsing bereikt hebben. Want er staat wel degelijk een migratieplan in het DNA van het dier. Dat alleen kan verklaren, hoe piepjonge vogels zonder eerder opgedane ervaring en zonder enige richtlijnen in staat zijn moeilijke en zeer lange reizen te maken, om op een vaststaande dag op hetzelfde punt vanwaar ze vertrokken, weer terug te komen. Aangenomen wordt, dat de ingewikkelde leidraad voor zo'n reis noodzakelijkerwijs in de zenuwcellen van de vogel staat. Dit is beslist voorgeprogrammeerd. Maar wie is de Programmeur?

Bron: De Bijbel, de Koran en de wetenschap, auteur: Maurice Bucaille

Drs. Jimmy Kromosoeto

Citaat

Arrogantie sluit ons af van verdere groei, omdat we dan denken 'er al te zijn'. Met een nederige houding stellen we onszelf open voor verdere groei.

grenzen te buiten gingen, zochten wij toevlucht in uw land met toestemming van onze Profeet."

De koning vroeg: "Laat ons iets horen uit de Koran die jullie Profeet jullie heeft geleerd." Dja'far reciteerde de eerste twee paragrafen van soerah Marjam (hoofdstuk 19). Dit raakte zodanig de harten van de koning en de priesters, dat de koning opmerkte: "Ik zweer bij God, deze woorden en de woorden geopenbaard aan Mozes (vzmh) zijn stralen van hetzelfde Licht."

De koning stelde de vervolgers teleur dat hij onder geen enkel beding de asielzoekers zou uitleveren. Daarmee niet tevreden, zeiden de vervolgers tot de koning dat de Moslims niet geloofden in de goddelijkheid van Jezus (vzmh). Toen hij daarover informeerde, zei Dja'far: "Wij geloven in wat Allah over hem aan onze Profeet heeft geopenbaard, nl. hij is een dienaar en profeet van Allah en Zijn Woord dat Hij gaf aan Maria." Als reactie zei de koning: "Jezus zelf heeft niet meer of minder dan dat gezegd." Zich tot de Moslims richtend, zei hij: "Ga en leef in vrede (in dit land). Als iemand jullie mishandelt, zal hij daarvoor zwaar moeten boeten."

[Na 10 jaar verblijf in Ethiopië keerde Dja'far terug. De koning was intussen overgegaan tot de Islam]

Bron: The Teachings of Islam door maulana Muhammad Zakariyya, India. Ahmad Jhawnie

Maatschappij / Spiritueel

Vrouwen in de Islam

I.v.m. Dag van de Vrouw, 8 maart

In het Arabië vóór de komst van de Profeet Mohammed (vzmh) betekende de vrouw nauwelijks iets. Ze had geen eigendomsrechten, integendeel, zijzelf maakte deel uit van het bezit van de man. De Koran redde haar uit deze lage positie en verhef haar van eigendom en erfgoed tot een positie van volmaakte vrijheid.

Kleding en uitgaan

Door de voorgeschreven kleding heerst het idee dat de Islam aan de vrouw een zwaar onderdrukte positie toekent. Integendeel, als een vrouw in de maatschappij onderdrukt en afgezonderd wordt, heeft dit niets te maken met de Islam. Het is de vrouwen binnen de Islam nooit verboden voor haar behoeften uit te gaan. De voorgeschreven kleding heeft juist als doel dat de vrouwen zich vrij in de maatschappij kunnen bewegen, zonder voor 'seks-object' te worden aangezien. In de tijd van de Profeet Mohammed gingen de vrouwen geregeld naar de moskee voor hun gebeden. Zij hielpen verder de mannen met hun veldarbeid en gingen zelfs met het leger naar het slagveld om o.a. voor de gewonden te zorgen. Geen enkel eerbaar beroep werd haar verboden.

Gelijkwaardigheid man en vrouw

Zelfs de grootste gunst die God de mens heeft geschonken, de gave der Goddelijke openbaring, is vrouwen ten deel gevallen. Zie o.a. Koran 28:7 (openbaring aan Mozes' moeder) en 3:41 (openbaring aan Maria). De Koran maakt geen onderscheid tussen man en vrouw v.w.b. het belonen van goede daden. Zie 3:194. Ook aan materiële zijde is er geen onderscheid tussen de seksen: "De mannen en de vrouwen zullen het voordeel hebben van wat zij verdienen" (Koran 4:32). Ook het feit dat de vrouw recht heeft op een bruidsschat, toont aan dat ze eigen vermogen mag bezitten. Wel staat in Koran 4:34 vermeld dat de man een graad verheven is boven de vrouw, maar de reden daarvoor staat ook vermeld: "De mannen zijn de onderhouders der vrouwen." Inderdaad is het in de eerste plaats de taak van de man om het gezin van de nodige financiën te voorzien. De taak van de vrouw is in de eerste plaats verzorging van het gezin, opvoeding van de kinderen, enz. Velen vinden het vreemd en achterlijk dat de zorg voor en de opvoeding van de kinderen binnen het gezin zo'n belangrijke plaats inneemt in de Islam (we kunnen dat toch aan de oppas overlaten, denkt men vaak), doch de afgelopen decennia is duidelijk gebleken in welke neergaande spiraal van moraal en fatsoen de samenleving terechtkomt, als er weinig aandacht aan de opvoeding van onze jeugd wordt besteed. Maar als hierin eenmaal is voorzien, is er niets op tegen dat de vrouw zich buitenshuis begeeft voor haar behoeften.



Gezinsleven

Voor wat betreft het huwelijk zien wij in Koran 30:21 staan: "Eén van Zijn tekenen is, dat Hij partners voor u heeft geschapen uit uzelf, opdat, dat de Islam reeds meer dan 1400 jaar de vrouw als gelijkwaardig aan de man beschouwt. Hierbij kan opgemerkt worden, dat in Suriname de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw pas in 1981 werd opgeheven.

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 14 maart (RBN), herhaling 20 maart (Pertjajah)

1. Islam and Universal Brotherhood
Dr. Zakir Naik
2. Little Mosque on the Prairie
Muslim TV comedy, deel 9

ivisep.org/risaalah