



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 71 - 27 mrt. 2010 - Rabi ul-Thani 11, 1431 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivsep.org/risaalah

Actueel

Nieuwe Grand Imam Al-Azhar



In onze vorige editie maakten wij melding van het overlijden van Grand Imam Sheikh Mohamed Sayyed Tantawi, de voorman van de Egyptische Al-Azhar universiteit, op 10 maart j.l. Inmiddels heeft de Egyptische president Mubarak Dr. Ahmed al-Tayeb

aangesteld als Grand Imam van de Al-Azhar universiteit, wereldwijd de hoogste leerschool in de Soennitische Islam. Sheikh Tayeb genoot zijn opleiding in Egypte en Frankrijk en behaalde zijn PhD in Islamstudies in 1977. Hij heeft enige tijd gediend als de hoogste juridische autoriteit in Egypte, waarna hij werd aangesteld als decaan van de Al-Azhar universiteit, studierichting Filosofie. Hij is inmiddels al meer dan veertig jaren verbonden aan Al-Azhar en wordt beschouwd als een van de meest gematigde en rationele Islamgeestelijken in Egypte.

Religieus

Over de barzag

Barzag betekent scheiding of barrière tussen twee zaken (zie bijv. Koran 55:19-20).

Met Barzag in dit artikel wordt bedoeld de plaats waar de geesten / zielen van mensen zich bevinden na hun dood, dus het dodenrijk (Koran 23:100). In de Barzag krijgen de geesten een voorproefje van wat hun te wachten staat op de Dag der Opstanding. Een stukje hemel en hel komt hier bij te pas. Alle profeten hadden hun volgelingen ingelicht over de toestand in de Barzag, het uitvoerigst uitgelegd door de Profeet Mohammed (vzmh). Als bewijsvoering zullen we niet de Koran en Hadith aandragen, maar de Bijbel, Lukas 16:19-31, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus.

"En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, neergelegd aan zijn poort, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken.

Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnringtonen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dophe en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, herinner je, hoe jij het goede tijdens je leven hebt ontvangen en op overeenkomstige wijze Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en jij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot jou zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Toen zei hij: Dan vraag ik u, vader, dat u hem (Lazarus) naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats van pijniging komen. Maar Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Daarop zei hij: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Hij zei echter tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de doden opstaat."

De hoofdpunten van bovenstaand verhaal zijn ook te vinden in de Koran 7:40-53.

Ahmad Jhawnie

Maatschappij

De heiligheid van het leven

Bloedtransfusie en euthanasie toegestaan?

"... Wie een persoon doodt, behalve vanwege doodslag of het stoken van onrust in het land, het is alsof hij alle mensen heeft gedood. En voor wie een leven redt, is het alsof hij het leven van alle mensen heeft gered..." (Koran 5:32)

Bovengenoemd Koranvers geeft aan hoe belangrijk het is om zeer voorzichtig om te gaan met één van de grootste geschenken die wij mensen van de Schepper hebben gehad, namelijk het leven. Hoeveel mensen gaan niet onvoorzichtig om met het leven van hunzelf of dat van anderen, bijvoorbeeld door onoverantwoorde wijze deel te nemen aan het verkeer! Velen die zijn verongelukt of anderen ongeluk hebben toegebracht door onvoorzichtig handelen, zullen hebben gedacht: "mij zal het niet overkomen". Helaas komen ze volgens bovengenoemd Koranvers in aanmerking "alle mensen te hebben gedood"! En velen die schuldig waren aan het toebrengen van letsel aan anderen door onvoorzichtigheid, zullen achteraf spijt gehad hebben van hun daad. Het is dus ten eerste aan te raden om zeer voorzichtig te zijn in het verkeer en andere gevallen waarbij onverantwoord gedrag tot ongelukken zou kunnen leiden.

Het beschermen van het leven in de Islam gaat zover, dat in uiterste gevallen zelfs middelen die onder normale omstandigheden ongeoorloofd zijn, kunnen worden gebruikt om het leven te redden. Het is bijv. algemeen bekend dat de Islam het nuttigen van varkensvlees

ten strengste verbiedt (Koran 6:145), maar hetzelfde vers vermeldt ook dat in geval van noodzaak het toegestaan is dit te nuttigen, zolang men binnen de grenzen blijft en het nuttigen niet uit lust voortkomt (gedacht kan worden aan medicamenten die misschien alleen maar uit varkens kunnen worden gemaakt, en die voor bepaalde patiënten noodzakelijk zijn). Ook zaken als bloedtransfusie – iets dat in sommige levensvisies niet toegestaan is – zijn in de Islam zeker geoorloofd als daarmee levens kunnen worden gered.

Het kan weleens zover komen dat er twijfel bestaat hoe lang men moet doorgaan om patiënten in leven te houden, bijvoorbeeld bij langdurig ondraaglijk lijden. Sommige hedendaagse Islamdenkers zijn van mening dat in geval de patiënt hersendood is verklaard en alleen maar door machines in leven wordt gehouden, de machines kunnen worden uitgezet om hem of haar te laten inslapen (passieve euthanasie). Actieve euthanasie, waarbij een middel wordt toegediend om iemand definitief te laten inslapen, wordt door de meeste Islamgeleerden niet toegestaan.



Spiritueel

Onze levenshouding

De mens is vaak egoïstisch en over het algemeen slechts in zijn eigen leven geïnteresseerd. Niet op de hoogte zijnde van de zorgen van anderen, ervaart hij zijn eigen zorgen zelfs als zwaarder dan de zorgen van de gehele wereld. Als de mens in zijn armoede zou kunnen inzien dat er anderen zijn die armer zijn dan hij, in zijn ziekte zou kunnen inzien dat er anderen zijn die misschien wel meer lijden dan hij, in zijn zorgen zou kunnen inzien dat er anderen zijn met misschien wel meer zorgen dan hij!

Zelfmedelijden is de grootste armoede. Het overwelddigt de mens, hij ziet dan niets anders dan zijn eigen zorgen en pijn en het lijkt hem alsof hij de meest ongelukkige persoon op de wereld is, meer dan wie dan ook.

Een groot Perzisch filosoof, Saadi, schrijft in zijn levensverhaal: "Eens had ik geen schoenen en moest ik blootsvoets door het hete zand lopen, en ik beschouwde mezelf als zeer miserabel. Toen ontmoette ik een lamme voor wie het lopen heel erg moeilijk was. Ik richtte mij gelijk naar de hemel en toonde mijn dank dat ik beter af was dan degene die niet eens voeten had om op te lopen."

Dit toont dat het niet onze situatie in het leven is die ons gelukkig of ongelukkig maakt, maar onze houding ten opzichte van het leven. Deze houding kan zo'n groot verschil maken, dat degene die in een paleis leeft ongelukkig kan zijn en degene die in een klein hutje leeft, heel gelukkig kan zijn. Het verschil ligt alleen maar in de richting waarin we kijken: de ene persoon kijkt alleen naar de toestand van zijn eigen leven en de andere beschouwt ook de levens van zijn medemensen.

Verder is het zo dat de impulsen die van binnenuit komen invloed hebben op onze zaken; er werkt altijd een impuls van binnenuit. Als het een impuls is van ontevredenheid over het leven, zal dat weerslag hebben op uw relaties. Iemand die bijvoorbeeld heel erg onder de indruk is van allerlei ziekten, zal nooit door een dokter of door medicijnen kunnen worden genezen. Iemand die heel erg onder de indruk is van armoede, zal het niet ver schoppen in het leven. Alles hangt af van onze houding ten opzichte van het leven!

Bron: Confraternity Group

Foto onder: Een impressie van de gezellige drukte bij de anti-discriminatieploeg op het Onafhankelijkheidsplein, 19 maart 2010

(foto: wolfsinsuriname.wordpress.com)



Citaat

"Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste Godsbewustzijn."

Uit: Afscheidsrede van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem (i.v.m. Dag tegen discriminatie, 21 maart)

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 4 april (RBN), herhaling 10 april (Pertjajah)

1. Did Christ live in Kashmir? (BBC documentary)
2. Little Mosque on the Prairie Muslim TV comedy, deel 12

ivsep.org/risaalah

Tomb of 'Youza Asouphi' in Kashmir