



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 72 - 24 apr. 2010 - Jumada al-Awwal 11, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

MFVS lanceert website

Onlangs lanceerde het *Moesslim Vrouwen Forum Suriname* (MVFS) haar website: www.mvfs.webs.com. De bedoeling is om kennis over de Islam uit te dragen en als Surinaams Islamitisch vrouwenklankbord te fungeren. Bezoekers kunnen zich desgewenst als lid registreren op de website. Intussen staan 250 leden geregistreerd, onderverdeeld in 3 ressorten: ressort Lelydorp en omgeving, ressort Zuid-West (Leiding en omgeving) en ressort Saramacca. Het MVFS streeft ernaar om meer ressorten op te zetten. De eerste activiteit voor het jaar 2010 wordt gehouden op 2 mei a.s. Het betreft een lezing over 'Halaal & Haraam'. De lokatie moet nog worden bekendgemaakt. Let op de mediaberichten.

Ontstaan

Op 11 en 12 november 2006 organiseerde de World Islamic Call Society (WICS) een conferentie met als thema "De rol van de vrouw in de opbouw van de gemeenschap en de voorbereiding van de komende generaties." Uit deze conferentie is een aantal resoluties voortgevloeid. De werkgroep is dus die dag vrijwillig opgericht en op 26 januari 2008 is deze groep officieel opgericht en geïnstalleerd, en bij acclamatie gekozen als hoofdbestuur. Het forum staat open voor alle Moslimvrouwen en anderen die belangstelling hebben. Zij kunnen zich ten alle tijde aansluiten, ongeacht of ze lid zijn van een Islamitische organisatie of niet.

Maatschappij

Hersengymnastiek

(I.v.m. 10 jaar strijd tegen ongeregistreerde nikaah)

Geachte lezers,

Wij hebben een praktijkgeval voor u. Probeer de vragen te beantwoorden.

De heer Rashied gaat een ongeregistreerde nikaah (huwelijk) aan. Hij vindt, hij denkt, hij voelt en zegt dat hij getrouwd is. Later koopt hij een perceeltje en gaat hij naar het CBB om een uittreksel te halen voor het laten passeren van de transportakte door de notaris. In het uittreksel staat als burgerlijke staat: ongehuwd. Hemel en aarde verschil hè. Vragen:

- Wie heeft gelijk, CBB (zegt ongehuwd) of Rashied (zegt gehuwd)?
- Als Rashied gelijk heeft, moet hij dan niet eerlijk doorgeven aan CBB dat hij gehuwd is, hoe zal CBB anders 'ruiken' dat hij getrouwd is? Transparantie toch! Of is hij daartoe niet verplicht?
- In geval Rashied toch besluit om kenbaar te maken dat hij gehuwd is, zal de ambtenaar van CBB de mondelinge mededeling zondermeer aannemen en correctie plegen? En als CBB weigert, kan hij via de rechter correctie afdwingen?

Rashied zit nu voor de notaris. De transportakte is een authentieke akte, d.w.z. dat de informatie daarin op waarheid berust. In geval van problemen hoeft hij niets te bewijzen, de akte zelf is een bewijs. De notaris leest de akte voor: "Heden verscheen voor mij, notaris, in bijzijn van getuigen, dhr. Rashied, ongehuwd..." Vragen:

- Denk je dat Rashied zal verklappen aan de notaris dat hij gehuwd is? Indien nee, is hij dan niet hypocriet bezig?
 - Indien Rashied het verklaart, denk je dat de notaris klakkeloos een renvooi zal aanbrengen in de akte?
- (Bestaat de mogelijkheid dat de notaris zonder uittreksel van het CBB werkt en de tekst als volgt formuleert: "Heden verscheen voor mij, notaris, in bijzijn van getuigen, dhr. Rashied, volgens zijn verklaring gehuwd...")

Nadat de akte door partijen is getekend, vraagt Rashied beleefd maar dringend aan de notaris om de akte niet te laten inschrijven in het kadaster, omdat hij niet wil hebben dat de overheid weet dat hij een perceel heeft gekocht, hij wil dus geen transparantie. Om druk uit te oefenen op de notaris brengt hij nog de volgende argumenten naar voren:

- In de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) werd verkoop en koop van percelen niet ingeschreven. Het staat ook niet in de Koran.
- Allah is getuige van de koop- en verkooptransactie. Hij weet dat Rashied de eigenaar is van het perceel. Dat is al voldoende.

Vragen: Vind je het verzoek en de argumenten van Rashied steekhoudend? Moet de notaris daarvoor zwichten?

Strijd tegen ongeregistreerde nikaah is een staaltje van dynamisch conservatisme. Muslim women! Stand up, stand up, for the fight. Stand up, stand up, for your right!

Ahmad Jhawnie

Naschrift: Na enige jaren komt Rashied plotseling te overlijden. Tot grote verbazing van zijn 'echtgenote' wordt bij de boedelverdeling niets aan haar en haar kinderen toegewezen, omdat de nikaah niet was ingeschreven en Rashied geen testament had nagelaten, noch de kinderen had erkend. Zij had wel een (groot) aandeel in de renovatie van het huis waarin ze samen enige jaren hebben gewoond, doch dat was niet aantoonbaar omdat de nota's allemaal op naam van haar 'echtgenoot' stonden. En zij leefde nog lang en ongelukkig...

S.I.V. kiest nieuw bestuur

Op zondag 25 april zal de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) tijdens de jaarlijkse A.L.V. een nieuw bestuur kiezen. Er is één kandidatenlijst ingediend met Dr. Robbert Bipat als lijsttrekker. Andere kandidaten op de lijst zijn de heren K. Asraf, I. Boedhoe, I. Chitanie, M. Hassankhan, R. Hassenmahomed, Y. Moenne, M. Moennoesing, M. Radjali en newcomer F.S.R. Badloe. De huidige voorzitter M. Abdul, secretaris J. Lalmahomed en commissaris S. Abdoebasier zullen niet terugkeren in het nieuw bestuur.

Robbert Bipat is sinds 2001 lid van het S.I.V. hoofdbestuur en is ook voorzitter geweest van de S.I.V. jongerencommissie; tevens is hij ondervoorzitter geweest van de S.I.V.-afdeling Qamrul Islam.

In het dagelijks leven is Dr. Bipat arts van beroep en als docent verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij studeerde in 1996 als arts af aan deze universiteit en haalde in 2004 aan de Universiteit van Hasselt de titel van Doctor in de medische wetenschappen.



Robbert Bipat heeft op religieus gebied veel ondersteuning gehad van zijn grootvader. Zijn kennis over de Islam heeft hij voornamelijk door zelfstudie verworven. Met het aanvaarden van het voorzitterschap van de vereniging treedt Robbert Bipat in de voetsporen van eerdere voorzitters als Asgar Ali, S.M. Jamaludin, Jabbar, Mohamed Radja, I. Jamaludin, H. Niamut, R. Pierkhan en M. Abdul.

De uitdaging van de nieuwe voorzitter zal zijn om, voortbouwende op de verworvenheden van eerdere voorzitters en hun besturen, de leden - en vooral de jongeren - veel meer te betrekken bij het religieuze gebeuren. Daarnaast wil hij datgene wat er al is, behouden en verder uitbouwen middels verschillende projecten.

Wij van de redactie wensen Robbert Bipat en zijn bestuur veel succes en wijsheid toe om de verantwoordelijke taak, die ze op hun schouders hebben genomen, naar eer en geweten te vervullen.

Citaat / Milieu

Aardedag, 22 april 2010

Wij hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen. Laten we zodanig met de aarde en het milieu omgaan, dat er een goed leefbare wereld achterblijft voor onze nakomelingen!

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28
Volgende editie: 25 april (RBN), herhaling 1 mei (Pertjajah)

- Mysteries of the Deep Sea**
(Harun Yahya documentaire)
- Little Mosque on the Prairie**
Muslim TV comedy, deel 15

ivisep.org/risaalah

Afrikanen mixen oud en nieuw geloof

De opmars van het Christendom en de Islam in Afrika gaat niet ten koste van traditionele geloofsopvertuigingen. Dat blijkt uit een omvangrijke studie van een Amerikaans onderzoeksbureau naar religie in het zuidelijke deel van Afrika. Vrijwel alle Afrikanen omschrijven zichzelf als Christen of als Moslim, maar daarnaast passen ze nog steeds veel oude gebruiken toe. Zo brengen ze offers en dragen ze amuletten of armbanden waaraan speciale krachten worden toegeschreven. Ook geloof zeker eenderde van de Afrikanen in het boze oog, het vermogen van sommige mensen om een vloek uit te spreken over anderen.

Bron: *Wereldkrant*, 16 april 2010

Noot: ook onder de Surinaamse Moslims van zowel Indiase als Indonesische afkomst komen vele culturele gebruiken voor, die maar al te vaak worden beschouwd als onderdelen van de religie. Voorbeelden zijn sommige rituelen bij huwelijken, begrafenissen, etc.

Spiritueel

Onze rijkdommen gebruiken voor de mensheid

"Die uitgeven van wat Wij hen gegeven hebben" (Koran, 2:3).

De Koran legt heel veel nadruk op het uitgeven. Meerdere malen wordt gierigheid bijna als synoniem gebruikt voor ongelof. De Moslim bewaart de gunsten die hij van Allah heeft gekregen niet; dit geldt niet alleen voor financiële middelen, maar ook voor andere giften.

Als u iets bezit wat op welke wijze dan ook ten gunste kan zijn voor de mensen, houd het niet voor uzelf, maar geef het vrijelijk uit. Als u kennis heeft, houd dat niet slechts voor uzelf, maar geef het uit; pas het toe voor het welzijn, de ontwikkeling en het genot van uw medemens. Een Moslim kan niet zeggen dat de giften die hij van God heeft gehad voor hem alleen zijn - hetzij rijkdom, macht of kennis - en dat hij het kan bewaren en gebruiken waar hij dat alleen maar voor zichzelf nodig acht. Alles wat een Moslim krijgt is door God aan hem toevertrouwd, en God heeft hem bevolen om dit vrijelijk te besteden voor het welzijn van de gemeenschap, zelfs zijn meest kostbare bezit - zijn leven - als dat nodig mocht zijn. Als iedereen dit zou doen, zouden er geen sociale misstanden zijn, geen arbeidsproblemen, geen bloedige onderdrukking, geen wanhopige mensen!

Het idee van rijkdom dat uitsluitend toebehoort aan een individu, een groep van individuen of aan de Staat, is a-sociaal. Slechts het idee van vermogen als een toevertrouwd goed van God, bestemd voor het welzijn van onszelf en degenen om ons heen, brengt eenheid en broederschap met zich mee.

Bron: *Friday Sermons* door M. Pickthall

"De gelijkenis van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah's weg is als de parabel van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere are honderd graankorrels. En Allah verveelvuldigt (verder) voor wie het Hem behaagt. En Allah is Ruimgevend, Wetend" (Koran, 2:261).

"Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud" (Mattheüs, 13:23).