



رسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 75 - 22 mei 2010 - Jumada al-Thani 9, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Stemadvies

Nog enkele dagen, en dan is het zover dat wij Surinamers onze leiders voor de komende vijf jaren mogen kiezen. Wat gaat u doen? Blijft u thuis, aan de kantlijn staan en laat u aan anderen over wie regeermacht krijgt? Of neemt u het heft in handen door actief mede te bepalen wie u mag vertegenwoordigen in DNA? Landgenoten, het welzijn van ons land is mede uw verantwoordelijkheid. Daarom is ons stemadvies: blijf op 25 mei niet thuis zitten, maar ga stemmen en beslis mee wie uw vertegenwoordigers in de Assemblee worden!



Risaalah TV

What the Ancients did for us The Islamic World

'What the Ancient did for us' is een BBC documentaire uit 2005. Het behandelt diverse verworvenheden die beschavingen van weleer ons hebben nagelaten. Deel 1 van de documentaire handelde over de Islamitische wereld. Diverse uitvindingen en ontdekkingen van de



Moslimwetenschappers van toen worden getoond, zoals ontdekkingen op het gebied van astronomie en geografie, de optische wetenschap, de windmolen, de bibliotheek 'House of Wisdom' die o.a. ook vele Griekse ontdekkingen herbergt, de Alhambra die een van de grootste voorbeelden is van Islamitische architectuur, etiquette en goede manieren, het maken van zeep, ontwikkeling van de fiets, etc. Risaalah TV zendt deze documentaire in twee delen uit, en wel op zondag 23 mei en zondag 30 mei om 9:00 op kanaal 5. Kijken dus!

Religieus

Twee zaken

Klassenjustitie

Vaak vernemen wij in de media over de klaagzangen van burgers inzake klassenjustitie. Klassenjustitie betekent dat minder draagkrachtigen voor hetzelfde of een soortgelijk vergrijp of bij conflicten zwaarder gestraft worden dan welgestelden. We nemen een duikje in de geschiedenis.

Een vrouw had iets belangrijks gestolen en werd daarom voor de Profeet Mohammed (vzmh) voorgeleid om te worden berecht. Omdat zij tot een rijke en aristocratische stam behoorde, gingen haar familieleden bij de Profeet om vrijspraak te verzoeken. Hij verwierp hun pleidooi, zeggende dat het hanteren van dubbele standaarden een van de redenen was waarom voorgaande naties werden vernietigd door Allah. Daarom de wetten wel toepassen op de armen, maar die proberen te omzeilen voor de aanzienlijken? En hij voegde eraan toe: "Als Fatimah (dochter van de Profeet) had gestolen, zou ik haar handen hebben afgesneden."

Een keertje hadden een Moslim en een Jood een grondgeschied. Ze kwamen niet tot een vergelijk. De Jood stelde voor het dispuut voor te leggen aan de Profeet Mohammed. De Moslim was blij ermee, denkende dat de Profeet zijn partij zou kiezen. Na partijen te hebben gehoord, besliste de Profeet in het voordeel van de Jood.

Over tijdversnelling

Wetenschappers constateerden dat na de tsunami van 2004 in Indonesië de aarde sneller is gaan draaien, waardoor een dag 6,8 miljoenste seconde korter is geworden. Na de aardbeving in februari 2010 in Chili is een dag nog eens een keer met 1,26 miljoenste seconde korter geworden. Heeft de Profeet Mohammed (vzmh) hierover melding van gemaakt?

Abu Hurairah vertelde dat de Profeet heeft gezegd: "Het Uur (einde der wereld) zal niet komen totdat de tijd zo snel voorbij zal gaan, dat een jaar op een maand lijkt, een maand op een week, een week op een dag, een dag op een uur en een uur op de tijd die nodig is om een palmblad te verbranden."

Degenen die die tijden zullen meemaken is door de Profeet geadviseerd om erg haast te maken met het doen van goede daden. Waarom, denk je?

Ahmad Jhawnie

Gezondheid

Roken: the kiss of death....

Elke keer dat je een sigaret tussen je lippen steekt en inhaleert, speel je een gevaarlijk spel met dagene wat als waardevol en heilig wordt beschouwd, namelijk je leven, een kostbaar geschenk door Allah gegeven.

Met het inhaleren haalt de roker zo'n 4000 chemicaliën naar binnen, waaronder minimaal 50 bekende kankerwerkkende stoffen. Wanneer deze chemicaliën tijdens het roken verhit worden, worden diverse schadelijke stoffen aangemaakt die onherstelbare schade aan het lichaam toebrengen, o.a. aan hart, longen, bloedsomloop, botten, maag, mond, keel, ogen en onze vruchtbaarheid.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft ingeschat dat in de twintigste eeuw zo'n 100 miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen van roken. Waarom leren we niets uit deze feiten en cijfers? Waarom blijven wij - met de kennis die we hebben - onszelf en anderen vervuilen en vernietigen met tabak? De reden is dat het verslavingseffect van tabak vergelijkbaar is met dat van drugs als heroïne en cocaïne, en daarbij komen nog de marketing campagnes die roken als 'stoer' doen overkomen, door bedrijven van wie het enige doel is om zoveel mogelijk winst te maken, al gaat dat ten koste van de medemens.



Staat de Islam roken toe?

Er zijn geen specifieke teksten over dit onderwerp, omdat sigaretten niet bestonden ten tijde van de openbaring van de Koran, zo'n 1400 jaren geleden. Nochtans bevat de Koran diverse bepalingen die wel van toepassing zijn op het onderwerp, waaronder de volgende verzen:

Gevaar toebrengen aan onze gezondheid: "Brenge jezelf niet eigenhandig tot het verderf" (Koran 2:195); "Dood je eigen mensen niet" (Koran 4:29).

Gevaar toebrengen aan de gezondheid van anderen en het milieu: "Degenen die gelovige mannen en gelovige vrouwen lastig vallen, zonder dat zij dit verdienen, dragen de schuld van een duidelijke zonde." En de Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman niet te schaden."

Vergooien van geld: "Verspil niets op kwistige wijze; waarlijk, verkwisters zijn de broeders van de duivel" (Koran 17:26-27).

Wij vragen Allah om aan degenen, die willen stoppen met roken, moed en standvastigheid te schenken om af te blijven van één van de meest wijdverbreide verderfelijke zaken: tabak!

Tot slot Koran 2:168: "O mensen, eet de wettige en goede dingen van wat er op de aarde is en volg niet de voetstappen van de duivel. Waarlijk is hij een openlijke vijand voor jullie."

Wie zou willen beweren dat tabak tot de wettige en goede dingen kan worden gerekend?

Bron: www.sanha.org.za

Spiritueel

Wereldgezinsdag (15 mei)

Het gezin is de basis van de samenleving. Het algehele geluk van de mensen onder normale omstandigheden wordt bepaald door het geluk binnen het gezin, en de stabiliteit en beschaving binnen het gezin is een index van de stabiliteit en beschaving binnen een samenleving.

Echter heeft het materialisme de laatste decennia de controle, die de religie op de samenleving uitoefent, steeds meer opzij gezet en lossere idealen veroorzaakt betreffende de relatie tussen man en vrouw. Het resultaat is dat vele samenlevingen nu neigen naar 'vrije liefde' en het huwelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, omdat het zekere verantwoordelijkheden met zich meebrengt naar de twee partners toe. 'Vrije liefde' maakt ieder van de partners egoïstisch, omdat de man en de vrouw - hoewel ze elkaars partners worden in de plezierige kanten van het leven - elkaar op ieder moment kunnen verlaten en de ander aan zijn of haar lot overlaten, zodra hij of zij dat wil. Dit zou de partners kunnen beletten om een langdurige relatie, een gezamenlijk huis, een gezin met kinderen, etc. op te bouwen.

Onderlinge liefde tussen man en vrouw - een liefde die niet gebaseerd is op kortstondige lusten, maar op een levenslange band - en de liefde voor de kinderen, leiden tot een hoge ontwikkeling van de gevoelens van onderlinge liefde binnen de samenleving. Het gezin is in feite de eerste leerschool van liefde en dienstverlening. Hier vindt men echt plezier in het lijden omwille van het welzijn van gezinsleden, en zo wordt het gevoel voor dienstverlening aan anderen ontwikkeld en versterkt.

Het huwelijk wordt dus in de Islam beschouwd als een manier om de mens moreel te verheffen, een manier om die gevoelens van liefde en dienstverlening aan te kweken, die de trots zijn van de mensheid. Daarom is gehuwd zijn de normale conditie die de Islam voorschrijft voor iedere volwassen man en vrouw.

Opvoeding

Onderzoek in de Surinaamse jeugdgevangenis heeft aan het licht gebracht dat meer dan 80% van de kinderen komt uit gebroken gezinnen. Ziedaar het belang van een goed gezinsleven voor het opvoeden van kinderen.

De eerste jaren van ieder mens, de kinderjaren dus, worden doorgebracht in het gezin. Kinderen, waar dan ook ter wereld, krijgen hun eerste en meest fundamentele lessen in samenleven en beschaving binnen het gezin. De ouders hebben dus een grote verantwoordelijkheid in het begeleiden van hun kinderen. Zij hebben de meest ideale positie en dienen - om geloofwaardig over te komen - de kinderen geen zaken te gebieden of verbieden, die ze zelf niet naleven. De Koran zegt in 61:2-3: "O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Allah vindt het zeer verfoeljik dat jullie zeggen wat jullie niet doen."

Kinderen die in een 'normaal' gezin opgroeien, zullen leren van de verschillende karaktereigenschappen van hun moeder en hun vader, en zodoende hun eigen karakter ontwikkelen.

Iets opbouwen - een huis, een langdurige liefdesband, kinderen met een goed karakter, etc. - behoeft toewijding, en dit kan alleen worden bereikt in een langdurig en hecht gezinsverband waarin bepaalde maatregelen zijn genomen (zoals een huwelijkscontract) die de partners aanmoedigen om zo lang mogelijk samen te blijven, ook in moeilijke tijden, in lief en leed.

"Onze Heer, schenk ons in onze echtgenotes en ons nageslacht de vreugde van onze ogen, en maak ons tot leiders voor degenen die zich hoeden voor het kwaad." (Koran 25:74)

Bron: *The New World Order*
(Maulana Muhammad Ali)

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28
Volgende editie: 23 mei (RBN), herhaling 29 mei (Pertjajah)

1. What the Ancients did for us (Achievements of the Islamic world, BBC documentary)
2. Little Mosque on the Prairie (Muslim TV comedy, deel 19)

ivisep.org/risaalah