



# Ar-Risaalah

الرسالة  
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 3, ed. 76 - 5 juni 2010 - Jumada al-Thani 23, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

## Actueel

### Nieuw tijdschrift over religie, recht en beleid

Maurits Berger, hoogleraar Islam in het Westen, begon in Nederland een tijdschrift met achtergrondartikelen en analyses van arresten om helderheid te scheppen in de wirwar van regels en opvattingen.

#### Spanningen op juridisch en beleidsmatig terrein

Wel of geen boerka's in werktijd, wel of geen subsidie voor moskeebouw of voor de zoveelste activiteit van Youth for Christ? Moeten rechters en andere overheidsdienaren religieus neutraal zijn? Religie is terug van weggeweest en spanningen op juridisch en beleidsmatig terrein zijn het gevolg. Sinds de scheiding van kerk en staat hebben rechters en beleidsmakers een ongemakkelijke verhouding met het onderwerp, maar ze kunnen er onmogelijk meer omheen.



**Actuele problematiek van achtergrond voorzien**  
Maurits Berger, Leids hoogleraar Islam in het hedendaagse Westen, tevens jurist, nam daarom het initiatief tot het nieuwe Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid. Het tijdschrift beoogt de actuele problematiek van wetenschappelijke achtergrond te voorzien, en is bedoeld voor beleidsambtenaren, journalisten, rechters, maar ook voor academici.

Het eerste nummer is net verschenen. Hierin staan vier achtergrondartikelen en twee analyses van recente arresten. De achtergrondartikelen gaan over integratie en religie, ontwikkelingen in de Christelijke religie en maatschappelijk engagement, de verhouding tussen staat en religie in Nederland en de navolging van de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling.

#### Arresten

Berger zelf schreef een analyse over het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 21 januari 2009 in de zaak Wilders waarin het gaat om de juridisch relevante vraag of Geert Wilders de Islam beledigt of Moslims. Het tweede arrest, ook uit 2009, dat besproken wordt door UvA-jurist Carla Zoethout gaat over kruisbeelden in Italiaanse scholen. Zijn die in strijd met het recht van ouders om hun kinderen in hun eigen geloof of overtuiging op te voeden en op de vrijheid van godsdienst van de kinderen.

Een gratis proefnummer van het tijdschrift kan worden gedownload op <http://boomuitgeversdenhaag.nl>

## Religieus

### Reactie op twee artikelen

Hierbij korte reacties op 2 artikelen verschenen in Dagblad Suriname.

1. Citaat uit artikel d.d. 17/5/2010 'Helpende man in huishouden maakt huwelijk gelukkiger': "Teamwork in het huishouden, dat blijkt de sleutel voor een succesvol huwelijk. Mannen die de mouwen oprollen en een tandje bijsteken in het huishouden, zijn verzekerd van een gelukkige vrouw (lees: gelukkig huwelijk). ... Hoe meer hij hielp, hoe stabielere de relatie ..."

In Sahih al-Bukhari staat vermeld dat aan Aisha, vrouw van de Profeet Mohammed (vzmh), werd gevraagd wat de Profeet deed als hij thuis was. Ze antwoordde dat hij meehielp in de huishouding en als de tijd voor het gebed aanbrak, verrichtte hij de woedoe (kleine wassing) en ging hij naar de moskee.

Aan de imaams wordt beleefd gevraagd om ook deze soennah van de Profeet te promoten, namelijk dat mannen hun vrouwen bijstaan in de huishouding. Een ander belangrijk punt dat uit de woorden van Aisha naar voren komt, is de spreuk 'ora et labora', bid en werk.

2. Citaat uit artikel d.d. 18/5/2010 'Baby's hebben na zes maanden moraal': "Baby's kennen na zes maanden het verschil tussen goed en kwaad ... Volgens de onderzoekers wordt de mens geboren als onbeschreven blad, maar leren baby's al in hun eerste halve levensjaar een moraal te ontwikkelen ..."

De Koran zegt in 91:7-10: "(Ik, Allah, zweer) Bij de ziel en haar vervolmaking. Hij Die haar (de ziel) het kwade en goede bijgebracht heeft. Degene die haar (de ziel) reinigt, zal zeker succes hebben. En degene die haar corrupteert, zal zeker verliezen."

Drie belangrijke punten uit bovenstaande verzen zijn:

- De mens is bij geboorte een tabula rasa, een schone lei; dus geen sprake van erfzonde.
- Het besef van goed en kwaad is inherent aan de menselijke natuur.
- De individuele zelfvervolmaking tegenover de collectieve vervolmaking in 9:71, aldus een balans scheppende.

Ahmad Jhawnie

## Maatschappij

### 137 jaar Hindostaanse immigratie

Vandaag wordt het feit herdacht dat 137 jaar geleden de eerste contractarbeiders uit India voet aan wal zetten in Suriname. Met de komst van deze contractarbeiders werd ook de Islam definitief in Suriname gevestigd.

Na de immigratie bleven de Moslims meer dan vijftig jaren in ongeorganiseerd verband hun religie belijden. Er kwam een opleving in de Islam toen er met één van de schepen uit India ook een hoge Moslimgeestelijke als contractarbeider naar Suriname kwam, namelijk de heer Ahmad Khan. Door zijn invloed werden de onderlinge contacten beter en de behoefte om zich te bundelen werd ook steeds groter. Zo gebeurde het, dat op 17 november 1929 in het oude theater Thalia ongeveer 600 Moslims uit alle delen van Suriname in vergadering bij elkaar kwamen, alwaar een vereniging werd opgericht met het doel om in groepsverband hun gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen. De naam, welke toen aan deze vereniging werd gegeven, was "De Surinaamsche Islamitische Vereniging", kortweg de S.I.V.

Vóór de oprichting van de S.I.V. bestond er overigens reeds een moskee in Paramaribo, en wel te Grond Wolfenbutterl, de huidige Cultuurtuinlaan. Deze werd door immigranten opgericht rond 1916 of eerder en is, voorzover bekend, de eerste moskee die in Paramaribo werd gevestigd. De naam was 'Anjuman Hidayat Islam'.

Kort na de oprichting van de S.I.V. in 1929 werd de behoefte gevoeld om op het gebied van de religie contacten te zoeken met het buitenland. De S.I.V. stelde zich in verbinding met diverse Islamitische organisaties in India, maar het was alleen de Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam te Lahore die bereid was een Islamdeskundige naar Suriname te sturen. Hiertoe werd aangewezen de pas afgestudeerde moulvi Ameer Ali te Trinidad, die zijn opleiding bij voornoemde Anjuman had genoten. Deze moulvi kwam in 1934 voor twee maanden naar Suriname om de alhier aanwezige Moslims in de Islam te onderwijzen.

Binnen de S.I.V. was niet iedereen het eens met het verkondigen van Ahmadiyya leerstellingen binnen de organisatie. Dit had als resultaat dat ontevreden leden zich afscheidden; de groep die met de Ahmadiyya leerstellingen sympathiseerde bleef bij de vereniging, en zij die zich afscheidden richtten een nieuwe organisatie op aan de Hernhutterstraat. Hieruit zou later de Surinaamse Moesliem Associatie (S.M.A.) voortkomen.



Foto boven: De eerste stadsmoskee van de S.I.V. aan de Keizerstraat. In 1972 werd deze moskee gesloopt om plaats te maken voor de huidige moskee, waarvan de eerste steen werd gelegd aan de vooravond van 100 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname, op 3 juni 1973.

Zie voor een uitgebreid historisch overzicht van het ontstaan van de Islam in Suriname de Ar-Risaalah edities van 24 mei, 7 juni en 2 augustus 2008 ([www.ivisep.org/risaalah](http://www.ivisep.org/risaalah)).

## Spiritueel

### Het goede in anderen zien

Het is hoog tijd dat we leren kijken naar het goede in anderen, in plaats van hun zwakheden steeds naar voren te halen. Onderlinge waardering, onderling vertrouwen, onderlinge hartelijkheid dienen aan de basis te liggen van ons handelen. Zelfs als we bepaalde foutjes bemerken bij onze vrienden die zuivere motieven hebben, moeten we die door de vingers zien.

Onze onderlinge relaties moeten zijn zoals de Heilige Koran dat van ons verlangt:

"De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede tussen jullie broeders, en voldoe jullie plicht aan Allah opdat jullie genade zullen kennen.

O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen; laat ook vrouwen geen vrouwen (uitlachen), want misschien zijn zij beter dan hen. Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. Kwelijk is een slechte naam na geloof; en wie zich niet omkeert, dat zijn de onrechtvaardigen.

O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het! En voldoe jullie plicht aan Allah, Allah is immers Vaakweerderend (tot genade), Barmhartig.

O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw en jullie gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen. Waarlijk is voor Allah de meest edelmoedige de meest plichtgetrouwe onder jullie. Waarlijk is Allah Wetend, Bewust" (49:10-13).

Bron: The Secret of Existence  
Khawja Kamal-ud-Din

## Ter overdenking

4 jaar: veel te jong om aan Allah te denken  
7 jaar: veel te speels om aan Allah te denken  
18 jaar: te overmoedig om aan Allah te denken  
Trouwdag: te gelukkig om aan Allah te denken  
Gezin: veel te druk om aan Allah te denken  
Ziekte: veel te ziek om aan Allah te denken  
Werk: teveel zorgen om aan Allah te denken  
Oud: veel te oud om aan Allah te denken  
Dood: te laat om aan Allah te denken

Wanneer dan wel?

**Risaalah T.V.**

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 13 Juni (RBN), herhaling 19 Juni (Pertjajah)

- In the footsteps of the Prophet (Documentary)
- Prophet Muhammad in the Bible (Documentary)
- Little Mosque on the Prairie Muslim TV comedy, editie 21 [ivisep.org/risaalah](http://ivisep.org/risaalah)