



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 3, ed. 77 - 19 juni 2010 - Rajab 8, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Wetenschap / Milieu

Campagne om imago Moslims te verbeteren

Op 7 juni ging in Londen een campagne van start met als doel om de negatieve vooroordelen tegen de Islam weg te nemen, aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat een meerderheid van de Britten de Islam linkt met terrorisme. Het onderzoek vond plaats onder meer dan 2.000 Britten. Hiervan linkt 58% de Islam met extremisme en 50% met terrorisme. Zo'n 13% associeert de Islam met vrede en 6% associeert deze religie met rechtvaardigheid. Verder vond 69% dat de Islam vrouwenonderdrukking aanmoedigt.

De campagne is georganiseerd door de 'Exploring Islam Foundation' en vindt plaats middels posters die worden aangebracht op Londense taxi's, metro's en busstations.



Relaties V.S.-Moslims, 1 jaar later

Vanaf Barack Obama president van de V.S. werd, is één van zijn doelen geweest om de relatie van de V.S. met de Moslimwereld te verbeteren. Zo hield hij op 4 juni vorig jaar een speech in Cairo waarbij hij o.a. aangaf te zullen strijden tegen negatieve stereotypen over de Islam.

Gedurende de afgelopen 1,5 jaar heeft de Obama regering diverse maatregelen genomen om de relatie met Moslims te verbeteren, waaronder de volgende:

1. het terugdraaien van een besluit om passagiers, die uit 13 Moslimlanden of Cuba naar de V.S. reisden, aan een verplichte individuele screening te onderwerpen;
2. de Islamgeleerde Dr. Tariq Ramadan kon voor het eerst in zes jaren naar de V.S. reizen;
3. het bestuur van Obama heeft Nobelprijswinnaars afgevaardigd om Moslimgeleerden, economen en andere professionals te adviseren hoe hun onderzoek te verbeteren en hun instituten beter te managen;
4. Obama heeft een White House stafmedewerker, Rashad Hussain, afgevaardigd als speciale afgezant bij de Organization of the Islamic Conference (OIC). Overigens had ook ex-president Bush in 2008 een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de OIC.

Moslims in World Cup 2010

De voetbalcoorts is wederom aangebroken. Vele miljoenen mensen zitten uren per dag achter de TV om de spannende wedstrijden vooral niet te missen.

Er zijn diverse Islamitische landen bij het WK voetbaltoernooi betrokken. Vele van de beste Moslimspelers komen echter niet voor de Moslimlanden uit. Enkele bekende spelers met een Islamitische achtergrond:

Nicolas Anelka: zit niet zo lang in het Franse nationale team. Hij speelt voor de club Chelsea. Hij bekeerde zich in 2004 tot de Islam en vertelde aan een krant: "Mijn religie biedt stabiliteit en helpt mij met beide benen op de grond te staan."

Franck Ribery: speelt ook voor het Franse nationale team. Sinds zijn bekering draagt hij de naam Bilal Yusuf Mohammed.

Kolo Toure: is geboren Moslim. Hij speelt voor de club Chelsea en heeft twee broers die ook goede voetballers zijn, Yaya en Ibrahim Toure.

Sulley Muntari: hij maakt deel uit van het nationaal elftal van Ghana. In augustus 2009, gedurende Ramadan, werd hij door zijn trainer uit een wedstrijd gehaald omdat hij te weinig energie had. Toen bleek dat Sulley hoogstwaarschijnlijk aan het vasten was.

Khalid Boularrouz: hij maakt deel uit van het Nederlands nationaal elftal.

Ter overdenking

Wat u bent is het resultaat van uw denken. Houd daarom alleen positieve zaken in mind.

Water

"Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen dalen, waarna Wij daarmee tuinen deden groeien en graan van oogstbare gewassen. En rijzige dadelpalmen met boven elkaar gevoegde kolven. En als voorziening voor de dienaren. En Wij brengen het dode land weer tot leven. Zo zal ook de opwekking zijn." (Koran 50:9-11).

Water vervult in alle levende organismen een essentiële functie, o.a. als het meest universele oplosmiddel, transportmiddel, chemisch agent (o.a. door de ioniserende werking) en temperatuurregulator (grote warmtecapaciteit, goed geleidingsvermogen voor warmte en hoge verdampingswarmte).

Het menselijk embryo heeft de eerste maand een watergehalte van meer dan 90%, welke daalt tot ongeveer 65% in de volwassen mens. Ongeveer de helft van het gemiddelde voedsel van de mens bestaat uit water.

Water is als essentieel deel van het leven ter beschikking van alle schepselen van Allah. Echter zien we dat water niet overal even beschikbaar en bereikbaar is, terwijl het in andere delen van de wereld in overvloed is. Of wij nou de beschikking hebben over veel of weinig water, het blijft een plicht voor ons om er zuinig en efficiënt mee om te gaan en om aan onze medeschepselen te denken. De Profeet (vznh) heeft ons het goede voorbeeld gegeven en was heel zuinig met water. Zelfs bij de wassingen voor het gebed.

Heden doen diverse wereldorganisaties een beroep op de mensheid om zuinig te zijn met water. Er wordt voorspeld dat, als men zo doorgaat met het verspillen van water, er een ernstig tekort kan ontstaan en dat het zelfs kan leiden tot wateroorlogen. Het ligt dus aan ons om de opdracht en het goede voorbeeld van de Profeet Mohammed uit te voeren en zodanig met ons water om te gaan, dat er voldoende schoon water overblijft voor toekomstige generaties. Al hebben wij het nu in overvloed.

"Zeg: Wat dachten jullie, als jullie bron plotseling in de aarde verdwijnt, wie zal jullie dan stromend water brengen?" (Koran 60:30) Drs. Jimmy Kromosoeto

Spiritueel

Ons ego

Datgene, wat ons het meest in het leven stoort, is het ego van anderen. Zoodra het ego zich zonder beheersing uitdrukt, kwetst het 't ego van een ander. Dit brengt verstoring teweeg in het leven van personen en de massa. Vele oorlogen en familieveten hebben slechts één bron, en dat is het ego.

Bij het ontwikkelen van onze persoonlijkheid is de eerste les, om het ego onder controle te houden. Wanneer het ego in ons verzacht is, gaat er een charme uit van onze gedachten, woorden en handelingen. Hoe fijner het ego, hoe groter de mens.

Het ego wordt gevoed door iedere bevrediging ervan, en het ego wordt in bedwang gehouden door geduld. De grootste vijand van een mens is zijn ego. Als het niet in bedwang wordt gehouden, is zijn denken, spreken en handelen slechts gericht op bevrediging van het ego, en hoe meer hij zijn ego bevredigt, des te meer eist het ego. Hierdoor wordt de mens, in plaats van een koning over zijn leven, een slaaf van zijn eigen ego.

Gewone mensen strijden tegen ego's van anderen, terwijl verheven mensen strijden tegen hun eigen ego. Het verschil is, dat de overwinning van de gewone man kortstondig is, want na elke overwinning over het ego van een ander, ligt er weer een andere strijd op hem te wachten. De verheven mens, die eenmaal zijn eigen ego heeft overwonnen en die dus onder controle heeft, heeft een eeuwige overwinning bereikt, omdat de ego's van zijn medemensen hem niet meer zullen storen op zijn weg naar spirituele vervolmaking.

Bron: De Gatha's (Inayat Khan)

Religieus

Opkomst en ondergang van naties

Belangrijke noot vooraf: dit artikel is bedoeld om te wagen aan een voorspelling, en heeft niets te maken met anti-Westerse sentimenten.

In het eerste hoofdstuk van de Koran (1:5) vragen de gelovigen aan Allah om dagelijks hem te danken. Hetzelfde leerde de profeet Jezus (vznh) zijn volgelingen in Mattheüs 6:9-11: "Onze Vader...Geef ons heden ons brood voor vandaag (voedsel voor geest en lichaam)..." Het tweede hoofdstuk begint met de letters Alief Laam Miem. Er zijn vele speculaties over deze letters. Eén van ze is dat ze gaan over de opkomst, bloei en verval van naties.

Als gevolg van de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001, gingen de VS en Engeland onder het motto van War on Terror in oktober 2001 over tot oorlog in Afghanistan om Al-Qaidah uit te schakelen.

Afghanistan is een 'begraafplaats' voor mogendheden geweest die haar in het verleden wilden bezetten of bezet hadden gehouden, bijvoorbeeld de Perzen, Grieken, Mongolen, Indiërs en Engelsen. De voormalige Sovjet-Unie had 10 jaar lang (1979-1989) daar flink huisgehouden om het mom van strijd tegen het internationaal terrorisme. Resultaat: het Rode Leger moest in het stof bijten en de Sovjet-Unie is uiteengevallen.

Wat de VS zich een blitzkrieg had gewaand, is inmiddels bijna 9 jaar geworden met geen enkel zicht op overwinning. De legerleiding stuurt SOS-signalen aan president Obama: extra troepen of terugtrekken. Wij geven de VS niet meer dan 10 jaar (2001-2011) in Afghanistan. Spelen bepaalde Moslimlanden misschien niet een dubbele rol: vriend van Amerika en sponsor van de Taliban? Lees verder Koran 2:249-252, met de opmerking dat vers 251 gaat over wat men in de krijgskunde noemt machtsverwicht of militaire balans.

De wereld is vanaf de afgelopen eeuwen getuige geweest van supermachten die streefden / streven naar wereldhegemonie, zoals bijvoorbeeld het nazisme, het communisme, het Westen en de Islam (het Ottomaanse Rijk). De eerste twee zijn voltooid verleden tijd. De dagen van het Westen zijn straks ook geteld. Omstreeks 2050 zal het Westen - dankzij massa-immigratie en collaboratie van de socialisten - capituleren aan de Islam. Natuurlijk zal het niet gaan zonder slag of stoot. Waarom 2050? George Bernard Shaw, (Engelse schrijver 1856-1950) heeft gezegd: "Als welke godsdienst dan ook een kans heeft om Engeland, nee, om Europa te veroveren binnen de komende honderd jaar, dan is het de Islamitische godsdienst."

Tot besluit Koran 3:26: "Zeg: O Allah, Koning van het Koninkrijk (der hemelen en aarde), U geeft het koninkrijk (heerschappij) aan wie U wilt, en U ontnemt het koninkrijk van wie U wilt, en U eert wie U wilt, en U vermedert wie U wilt. In Uw hand is het goede. Waarlijk, U hebt macht over alle zaken." Ahmad Jhawnie

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 20 juni (RBN), herhaling 26 juni (Pertjajah)

1. The Deen Show: People of the Book (Interview)
2. Little Mosque on the Prairie (Muslim TV comedy, editie 22)

www.risaalah.org