



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 3, ed. 78 - 3 juli 2010 - Rajab 22, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Dr. Zakir Naik niet welkom in Engeland

Midden juni is aan de welbekende Islamgeleerde Dr. Zakir Naik de toegang tot Engeland ontzegd.



Hij zou aldaar diverse lezingen verzorgen. Naar het schijnt is de Britse overheid beïnvloed geworden door een lastercampagne tegen de geleerde. Dr. Naik heeft op 11 juni in een verklaring aangegeven dat hij "misverstaan over terrorisme en extremisme wil ophelderen en in constructieve dialoog wil gaan met mensen van andere grote godsdiensten, waarbij overeenkomsten benadrukt worden en gewerkt zal worden aan een gezamenlijk platform van vrede, uitgaande van de zaken die ons allen samenbinden." Deze verklaring heeft er echter niet toe kunnen leiden dat Dr. Naik tot Engeland werd toegelaten.

De secretaris-generaal van de Britse Moslimraad, Dr. Muhammad Abdul Bari, zei dat het besluit de dubbele standaarden van de Britse Overheid benadrukt als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. "Terwijl haatzaaiers zoals Geert Wilders vrij zijn om hun fanatieke ideeën in Engeland te promoten, worden gerespecteerde Islamgeleerden als Dr. Zakir Naik de toegang tot Engeland ontzegd onder valse voorwendselen," zei hij.

Religieus

De zeven hoofdzonden en het achtvoudige pad

Het Christendom kent de 7 hoofdzonden en de 7 deugden. Hoofdzonden zijn zonden die ten grondslag zouden liggen aan vele andere zonden. Een deugd is een goede eigenschap van de mens. De 7 hoofdzonden zijn: ijdelheid, hebzucht, (seksuele) lust, jaloezie, gulzigheid, toorn en luiheid. De 7 deugden zijn: wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed, geloof, hoop en naastenliefde.

Volgens het Boeddhisme lijdt de geest van de mens veel pijn vanwege zijn zelfzuchtige begeerten (zie ook artikel 'Ons ego' in Ar-Risaalah d.d. 19/6/2010). In elke Vrijdagpreek zegt de imaan o.a.: "...En wij zoeken bescherming bij U (Allah) tegen het kwaad van onze (opgeblazen) ego..." Om de geest van die pijnen te verlossen dient men het Edel Achtvoudige Pad te bewandelen, namelijk:

1. Juist begrip, dat is begrijpen wat lijden is, wat de oorzaak van lijden is en wat het pad is dat leidt naar de opheffing van lijden.
2. Juiste gedachten, dat is, gedachten die vrij zijn van wellust, vrij van haat en vrij van kwelzucht.
3. Juiste spraak, dat is zich onthouden van het vertellen van leugens, van het spreken van lasterende taal, van het spreken van harde woorden en van nutteloos gepraat.
4. Juist handelen, dat is zich onthouden van doden, diefstal en van seksueel wangedrag.
5. Juiste wijze van levensonderhoud, dat is in je levensonderhoud voorzien op een legale manier.
6. Juiste inspanning, dat is zich inspannen om slechte gedachten te vermijden en om goede gedachten niet te laten afzakken maar tot groei en bloei te brengen.
7. Juiste indachtigheid, dat is denken aan de relatie tussen geest, lichaam en gevoelens, en een evenwichtige balans tussen die drie bewerkstelligen.
8. Juiste concentratie, dat is gedachten vrij houden van materiële en nutteloze zaken om innerlijke rust te verkrijgen (zie ook Koran 13:28).

"Wie er ook door begeerte, haat, angst of onwetendheid de Dhamma (Wetten; Waarheid) overtreedt, van hem zal alle glorie verwelken zoals de maan tijdens de verblekende helft." Aldus de Boeddha.

Ahmad Jhawnie

'Books for Schools' project in Bristol

In Bristol, Engeland, ging op 8 juni het "Books for Schools" project van start. Dit initiatief heeft tot doel om Islamitische informatie aan te leveren aan lagere scholen in Bristol, om zodoende een beter begrip over de Islam bij te brengen, naast informatie die reeds wordt verstrekt over andere wereldgodsdiensten.

Volgens mw. Katy Staples, schooladviseur, is het belangrijk om religieus onderwijs op scholen aan te bieden, omdat zodoende respect en waardering wordt gekweekt tussen diverse delen van de samenleving.



De kracht van het woord

De diepte van het woord van ieder persoon is zeer verschillend. Als iemand honderd woorden op een dag heeft gesproken, denk je dat ieder van die woorden dezelfde kracht heeft? Nee, de kracht en het effect van een bepaald woord hangt af van de staat waarin de spreker verkeerde, en vanuit welke diepte hij sprak.

Als bijvoorbeeld een leugenaar iets vertelt, zal je merken dat zijn woorden weinig overtuigingskracht hebben, terwijl van iemand die altijd met waarheid en oprechtheid spreekt, de woorden altijd een bepaald licht uitstralen en diep tot de luisteraar doordringen.

Soms kan vanuit een bedroefd persoon een stem komen, een woord,

Wetenschap

"Zie jij niet dat Allah de nacht in de dag doet overgaan en de dag in de nacht en dat Hij de zon en de maan dienstbaar heeft gemaakt en dat allen tot een vastgesteld tijdstip bewegen? En voorwaar, Allah is Alwetend over wat jullie doen" (Koran 31:29).

Over de ononderbroken afwisseling van dag en nacht wordt er ook gesproken in hoofdstukken 7:54, 36:37 en 39:5. Zoals door o.a. observaties bewezen is, draait de aarde om haar as en om de zon en is steeds een helft van de aardbol verlicht en de andere helft niet. Doordat de verlichting (van de zon) constant doorgaat, maakt een verlicht gebied in de vorm van een halve bol in 24 uur een cirkel om de aarde, terwijl de andere helft van de aardbol dezelfde reis in hetzelfde tijdsbestek aflegt. Dit proces van permanente omwenteling met voortdurende overgang van dag in nacht en omgekeerd komt in de Koran tot uitdrukking op een wijze, alsof men toen de rondheid van de aarde doorhad, hetgeen helemaal niet het geval was. Drs. Jimmy D. Kromosoeto

Ter overdenking

Het leven bestaat uit drie dagen: gisteren, vandaag en morgen. Gisteren is voorbij en we weten niet of we morgen halen. Probeer daarom het beste te maken van vandaag.



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28
Volgende editie: 11 juli (RBN), herhaling 17 juli (Pertjajah)

Religieuze motivatie tot inschrijving nikaah
(Reza Ghafoer Khan)

Little Mosque on the Prairie
Muslim TV comedy, editie 25

www.ivisep.org/risaalah

Spiritueel

vol van oprechtheid; het heeft alle kracht om door te dringen en een groot effect op de luisteraar. Dan is er weer een ander die oppervlakkig van aard is; hij staat niet diep en niet serieus genoeg in het leven. Alles wat hij zegt en doet raakt slechts de oppervlakte; hij kan niemand met vertrouwen inspireren omdat hijzelf geen vertrouwen uitstraalt.

Maatschappij

Slavernij en emancipatie

"En wat zal jou doen inzien wat de opwaartse weg is? (Het is) het bevrijden van een slaaf, of het voeren ten tijde van honger van een wees, nauw verwant, of de arme, liggend in het stof. Dan behoort hij tot degenen die geloven, en elkaar aanzetten tot geduld, en elkaar aanzetten tot genade" (Koran, 90:12-17).

Op 1 juli j.l. herdacht Suriname de afschaffing van de slavernij in 1863. Het grote "slaven-reservoir" Afrika werd vanaf de 14e eeuw geëxploiteerd. De ontdekking van Amerika in 1492 leidde tot nieuwe ontwikkelingen in de slavernij. De indianen werden beschouwd als onwillige en onbekwame werkers, en zodoende werden de neger-slaven uit Afrika aangevoerd naar de Europese koloniën. Volgens minimale schattingen zijn ongeveer 20 miljoen Afrikanen als slaven verscheept.

In de 17e eeuw zijn de eerste aanzetten te vinden van een anti-slavernijbeweging. De slavenhandel werd in de 19e eeuw afgeschaft, en na een lange strijd werd tussen 1830 en 1890 in vrijwel de hele wereld de slavernij afgeschaft.



Er heerst een groot misverstand, dat de Islam slavernij toestaat. De Koran stelt op verschillende plaatsen juist dat het vrijlaten van slaven en krijgsgevangenen een goede daad is (zie 90:12-16 hierboven, waar het bevrijden van een slaaf wordt vermeld naast het voeren van een hongerige). Merk op dat de Koran deze wijsheid meer dan 1400 jaar geleden vermeldde, terwijl 150 jaar geleden de slavernij binnen de 'beschaafde' wereld nog in haar bloeiperiode verkeerde!

Hoewel in vrijwel de hele wereld de slavernij is afgeschaft, lijden velen mensen op de wereld nog steeds aan verschillende vormen van slavernij, zoals drugsverslaving, politieke verslaving (dictatuur), raciale slavernij (discriminatie), slavernij aan de eigen lage begeerten (hebzucht, arrogantie, seks, etc.), slavernij aan slechte gewoonten (roken, drank- en drugsmisbruik, gokverslaving), etc. Zolang deze zaken op grote schaal voorkomen, moeten we helaas stellen dat de mensheid anno 2008 nog steeds niet volledig geëmancipeerd is. Bij het herdenken van de afschaffing van de slavernij is het dus zeker gepast, dat wij ons voornemen om alle vormen van slavernij af te schaffen, vooral de soorten die wij onszelf opleggen. Zodoende zal de mensheid een steeds hogere tree bereiken op de ladder van emancipatie.

Bron: A Spiritual Note (ivisep.org)
Afbeelding: communities.zeelandnet.nl