



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Jrg. 4, ed. 81 - 14 aug. 2010 - Ramadan 4, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivesep.org/risaalah

**Religieus**

**Actueel**

**Maatschappij**

## Koran, Ramadan en corruptie

Een heel paragraaf in de Koran is gewijd aan het vasten. Onderstaand paragraaf 23, de verzen 183 tot en met 188 uit hoofdstuk 2.

183. O jullie die geloven, het vasten (in de maand Ramadan door zich te onthouden van voedsel; drank en geslachtsgemeenschap vanaf de dageraad tot zonsondergang) is jullie (Moslims) voorgeschreven (verplicht gesteld; is een zuil van de Islam), zoals het (vasten ook) voorgeschreven was voor degenen die vóór jullie waren (was ook verplicht voor alle profeten vanaf Adam t/m Jezus en hun volgelingen), opdat jullie vrees zullen hebben (voor Allah, door lichaam en geest het kwade te laten vermijden).

184. (Het verplichte vasten is) voor een vastgesteld (bepaald) aantal dagen (29 of 30). Maar wie van jullie (accuut) ziek is (naar analogie ook menstruerende, zwangere of zogende vrouwen), of op (een vermoeiende) reis, (hoef niet te vasten), dan een aantal andere dagen (moet dan de gemiste dagen later inhalen). En op degenen die het bijzonder moeilijk vinden (degenen die helemaal niet kunnen vasten en ook het aantal gemiste vasten niet kunnen inhalen, en ze zijn rijk, op hun rust de plicht van 'fidya' (dat is): het voeden van een arme (voor elke gemiste dag). Maar degene die vrijwillig meer geeft (meer aan 'fidya' wil geven), dat is beter voor hem. En dat (als) jullie (tijdens een acute ziekte of op reis toch willen) vasten is beter voor jullie (dan het vasten uit te stellen), als jullie maar weten (hoe belangrijk de Ramadan is en er zeker van zijn dat het vasten geen gevaar zal opleveren voor de gezondheid).

185. De maand Ramadan is die (maand van het verplichte vasten) waarin de Koran is neergezonden (in de Lailatoel Qodr in Ramadan werd een aanvang gemaakt met de openbaring), als Leiding (Gids; Licht) voor de mensen (die erin geloven en het volgen) en als duidelijke bewijzen van Leiding en Onderscheid (tussen waarheid en valsheid). Wie van jullie (thuis) aanwezig is in de maand (Ramadan, of de nieuwemaan voor Ramadan heeft waargenomen), laat die dan (verplicht) vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (mag het vasten uitstellen, maar moet de gemiste dagen inhalen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke (verlichting middels vrijstellingen) en Hij wenst niet voor jullie het ongemak (ontberingen). En maak het aantal (dagen, 29 of 30) vol en prijs Allah's Groothed (gedenk Allah met takbiir en gebed op 'led oel Fitr na beëindiging van de Ramadan) omdat Hij jullie leiding (de Islam) schonk en opdat jullie dankbaar zullen zijn (aan Allah voor Zijn gunsten; verleende vrijstellingen en de kracht om te kunnen vasten).

186. En wanneer Mijn dienaren u (O Mohammed) vragen stellen over Mij (of Ik ver of dichtbij ben): waarlijk, Ik ben nabij (zie en hoor alles), Ik verhoor de smekbede van de smekeling (vastende) wanneer hij Mij aanroep. Laten zij aan (de oproep van) Mij (tot vasten) gehoor geven en in (door) Mij (beloofde beloningen en zegeningen) geloven opdat zij de juiste Leiding (Koran en Soennah) zullen volgen.

187. Het is jullie in de nachten van het vasten toegestaan omgang (seksuele contacten) te hebben met jullie vrouwen. Zij zijn (als) kleding (rust, bescherming en schoonheid) voor jullie en jullie zijn (als) kleding (rust, bescherming en schoonheid) voor hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen (door jezelf allerlei onnodige verplichtingen op te leggen). Hij aanvaardde jullie berouw en vergaf jullie (verloste jullie van de zelf opgelegde kastijdingen). Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streef (met seksuele contacten) naar wat Allah voor jullie bepaald heeft (kuisheid en nageslacht). En eet en drink tot de witte draad van de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is bij de Fadjr (ochtendschemering). Maak (vanaf Fadjr) daarna het vasten vol tot (het invallen van) de avond (zonsondergang). En heb geen omgang (seksuele contacten) met hen (jullie vrouwen), terwijl jullie in 'tikaaf (retraite) zijn in de moskeën (gedurende de tien laatste dagen van de Ramadan). Dat zijn de grenzen (verboden) van Allah, nader (overtreed) deze (verboden) daarom niet. Zo maakt Allah Zijn tekenen (geboden en verboden) duidelijk voor de mensen (gelovigen) opdat zij vrees (en hoop) zullen hebben (voor / op Allah).

188. En eet niet onderling van jullie bezittingen op onwettige wijze door deze voor de hoekkaam (regeerders, rechters, ambtenaren) te brengen (door hen om te kopen), zodat jullie op zondige wijze van een gedeelte van de bezittingen van de mensen kunnen eten (op onrechtmatige manier bezittingen van mensen kunnen afpakken), terwijl jullie het weten. *Einde citaat.*

Vers 188 laat zien dat er een verband bestaat tussen Ramadan enerzijds en corruptie van lichaam, geest en rijkdom anderzijds. Aan de nieuwe regering vragen wij beleefd om in de maand Ramadan de Anticorruptiewet in behandeling te nemen.

Aan een ieder Ramadan مبارڪ. *Ahmad Jhawnee*

Noot: Zie hiernaast een citaat van de Surinaamse president, dhr. D. Bouterse, over corruptie.

## 'Mecca Mean Time'?

Al meer dan honderd jaar bepaalt de wereld de juiste tijd aan de hand van één klok, die staat te Greenwich in Engeland. Dit zou kunnen veranderen met een nieuwe klok, die op de eerste dag van de Ramadan op 11 augustus j.l. begon te lopen in Mekka, de 'Royal Mecca Clock Tower'.

Islangeleerden zijn van mening dat de klok de Greenwich Mean Time als standaard zou moeten vervangen, omdat naar hun mening Mekka een



Big Ben, Engeland

'zero magnetic zone' is door de ligging ten opzichte van het magnetische Noorden. Volgens Westerse geleerden is de magnetische Noordpool echter een lijn die loopt door Canada, de V.S., Mexico en Antarctica.

De klok zal in ieder geval veel bekijks hebben omdat het staat in een gebied waar ook hotels, malls en conferentiezaal komen.



Mecca Clock Tower

## Risaalah TV

### Ramadan special: film 'The Message'

Risaalah T.V. zal i.v.m. Ramadan de film "The Message" uitzenden. The Message (De Boodschap, in het Arabisch "Ar-Risaalah") is de eerste film die over de Profeet Mohammed (vznm) werd gemaakt en kwam uit in 1976. De hoofdrollen zijn vertolkt door Anthony Quinn, Irene Papas en Michael Ansara, die respectievelijk Hamza, Hind en Abu Sofyan uitbeelden. De regisseur is Moustapha Akkad (1935-2005).

Hoewel de film over Mohammed gaat, komt hijzelf niet in beeld. In de Islamitische traditie is het immers niet toegestaan om Mohammed in beeld te brengen of afbeeldingen van hem te maken.

Het produceren van deze historische film heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Eerst deden er ongefundeerde geruchten de ronde dat Mohammed wel zou worden afgebeeld in de film, hetgeen leidde tot zware protesten door Islamitische extremisten. Director Mustapha Akkad huurde toen een staf van Islangeleerden in als technische adviseurs. Het een en ander leidde ertoe dat de productie van de film werd stopgezet, waardoor de Marokkaanse overheid hun toestemming om in hun land te filmen introk. Akkad kreeg toen toestemming van de Libische president Moammar Khadafi om in Libië te filmen, hetgeen leidde tot heel wat politieke en andere problemen voor de filmmakers.

Risaalah T.V. zendt i.v.m. Ramadan de film The Message in drie delen uit, en wel op zondagochtend 15, 22 en 29 augustus, steeds om 9:00 a.m. via RBN TV, kanaal 5 / 9. Herhaling resp. op 21 en 28 augustus en 4 september op Pertjajah TV, kanaal 28.



Risaalah T.V. Zondag 15 aug, 9:00 a.m. RBN TV, kanaal 5 "Spectacularly Done!"

## Citaat

**"Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in dit land, want we hebben de middelen nodig om samen dit land op te bouwen."**

President van Suriname, dhr. D.D. Bouterse, tijdens zijn inaugurele toespraak op 12 augustus 2010

## 120 jaar Javaanse immigratie

Op 9 augustus 1890 arriveerden de eerste Javaanse immigranten in Suriname, op initiatief van de Nederlandse Handel Maatschappij (N.H.M.), toen eigenaar van Mariënborg. De Javanen kwamen uit dorpen op Midden- en Oost-Java. De immigratie duurde tot 1939 en in totaal kwamen zo'n 33.000 Javanen naar Suriname. Bij de volkstelling van 1972 werden in Suriname 57.688 Javanen geteld en in 2004 waren dat er 71.879. De Javanen vormen de grootste groep Moslims in Suriname; bij de laatste volkstelling werden er ongeveer 66.000 Moslims geregistreerd, waarvan 46.000 Javanen.

De Javaanse Moslims in Suriname hebben een ontwikkeling doorgemaakt die nagenoeg los staat van de Moslims van Hindostaanse afkomst. Immers wordt over het algemeen de etnische afkomst als een sterker bindmiddel beschouwd dan de religie. Zo gaven de Javaanse immigranten te Mariënborg in 1927 de wens te kennen om een eigen moskee te hebben, aangezien de



aldaar reeds bestaande moskee "Brits-Indisch" was, en zodoende werd de eerste Javaanse moskee in 1932 geopend te Mariënborg.

Toen na het einde van de Tweede Wereldoorlog politieke partijen werden opgericht, werd ook de "Moeslim Partij" opgericht (de eerste politieke partij in Suriname) met als doel "de Oost-Indische en Indonesische Moslims bijeen te brengen". Het politieke plaatje werd echter al snel bepaald door de partijen die op etnische gronden waren geschoeid. Bij de aanloop naar de eerste grote verkiezingen in 1949 verenigden diverse Creoolse groepen zich in de N.P.S. en Hindostaanse groeperingen verenigden zich in de V.H.P. Een aparte Javaanse partij werd opgericht onder de naam K.T.P.I. (Kaum Tani Persuatan Indonesia). De eerste voorzitter was dhr. Iding Soemita, die zelf ook een immigrant was.

De eerste zedelijk erkende Javaanse Moslimorganisatie in Suriname was de Perhimpunan Ahmadiyyah Islam, opgericht op 21 mei 1959 en gevestigd aan de Rode Kruislaan te Paramaribo. De oprichters waren hadji Iding Soemita (die ook oprichter was van de K.T.P.I.), Ashruf Karamat Ali (advokaat/politicus, en weliswaar geen Moslim van Javaanse, maar van Hindostaanse afkomst), hadji S. Saimo en G. Kariodikromo. Een doel was om op deze manier de Javanen nog meer te bundelen, niet slechts op religieus, doch ook op politiek gebied. Deze organisatie was dan ook sterk gelieerd aan de K.T.P.I.

Vermeld moet worden dat de naam "Ahmadiyyah" bij deze organisatie niets te maken heeft met de Ahmadiyya Beweging, rond 1900 gesticht door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. De Perhimpunan Ahmadiyyah Islam heeft haar naam ontleend aan de tweede naam van de Profeet Mohammed (vznm), namelijk de naam Ahmad (overigens heeft ook de Ahmadiyya Beweging haar naam ontleend aan de tweede naam van de Profeet, en niet aan de naam van de stichter Mirza Ghulam Ahmad, zoals vaak ten onrechte wordt verondersteld).

Een andere Javaanse Moslimorganisatie, de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (S.I.S.) werd opgericht op 2 augustus 1969 door een initiatiefgroep o.l.v. mr. Hadji Amir Siregal met als doel de Islamitische leer te prediken, de Moslimgemeenten in Suriname tot een eenheid te brengen en het behartigen van de sociale en godsdienstige belangen van de leden van de bij haar aangesloten gemeenten. Het secretariaat is heden gevestigd aan de Tourtonnelaan te Paramaribo.

Uit: Ar-Risaalah, 2 augustus 2008