



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 4, ed. 82 - 28 aug. 2010 - Ramadan 18, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Ied ul-Fitr datum 1431 / 2010

Zoals reeds vaker in dit blad vermeld, worden er wereldwijd door Moslimorganisaties verschillende methoden gehanteerd voor het vaststellen van het begin van de Islamitische maand, zoals: (1) het zien van de maansikkel met het blote oog; (2) berekenen wanneer de maansikkel zichtbaar zal zijn; (3) uitgaan van de tijden van zons- en maansondergang; (4) uitgaan van de geboorte van de maan; (5) uitgaan van de eerste dag in Saoedi-Arabië.

Moon facts Shawwaal 1431 (sept. 2010, Sur. tijden)

8 sept, 07:30 uur: geboorte van de maan

8 sept, 18:44 uur: zonsondergang

8 sept, 18:55 uur: maansondergang

Op 8 september rond zonsondergang is de maan 11 uur en 14 minuten oud en vanuit Suriname niet zichtbaar. Wel gaat de maan onder na de zon. Volgens methode 1, 2 en 5 zal Ied ul-Fitr in Suriname zijn op vrijdag 10 september en volgens de minder vaak gebruikte methoden 3 en 4 op donderdag 9 september.

Meest waarschijnlijke Ied ul-Fitr datum voor Suriname: vrijdag 10 september 2010.

(NB: gezien het verschil in tijdzone gaat op 8 september in Suriname de maan onder na de zon, maar in Mekka gaat de maan op die datum onder voor de zon. Ied in Mekka, waar methode 3 wordt gehanteerd, zal dan ook op 10 september zijn, omdat daar pas in de avond van 9 september de maan zal ondergaan na de zon.)

Berekeningen op basis van de Moon Calculator, te downloaden op www.ummah.net/idl/mooncalc.html

Religieus

Godsvisie

Zoals je bijvoorbeeld hebt de Orde van Advocaten, de Vereniging van Medici, van Economisten etc., zo heb je ook de Oemmah van Ambiyaa (Gemeenschap van Profeten). Alle 124.000 profeten zijn broeders van elkaar, en hun zienswijze van Allah is één en dezelfde, nl. dat Hij Eén en uniek is in alle opzichten, en dat Hij alleen dient te worden aanbeden. Hieronder een vergelijking.

uit het Laatste Testament, nl. de Koran, hoofdstuk 112	uit Upanishad / Yajurveda (Hindoëisme)
1. Qoel hoewallaahoe ahad (O Mohammed) Zeg (aan de mensheid): Hij, Allah, is Eén en Enig	Ekam evaditiam Hij is slechts Eén zonder een tweede
2. Allaahoos somad Allah, de Onafhankelijke (van materie, tijd, ruimte, vorm etc.)	shudhama poapvidham Hij is zonder lichaam en zuiver
3. Lam yalied wa lam yoelad Niet heeft Hij verwekt (heeft geen vrouw en kinderen) noch is Hij verwekt (heeft geen ouders)	Na casya kascij janita na cadhipah Hij kent geen ouders of superieuren
4. Wa lam yakoe lahoe koefoewan ahad En niet één is aan Hem gelijk en gelijkwaardig	Na tasya pratima asti Niets is met Hem vergelijkbaar
En waarlijk, Wij hebben aan iedere gemeenschap een profeet gezonden (die zei: "Aanbid Allah (alleen) en houd afstand van afgodsbeelden..." (Koran 16:36)	Andhatama pravishanti ye asambhuti mupaste Zij zijn in duisternis die de natuurelementen (water, vuur etc.) aanbidden; nog dieper in duisternis zij die het geschapene aanbidden

"Heilig (zonder enige fouten en gebreken) is (Allah) jouw Heer, de Heer van de Almacht, verheven boven (al de valse goden) wat zij toeschrijven (die zij gelijk stellen met Hem). En salaam (vrede) zij met (al) de profeten. En alle lof komt Allah toe, de Heer der (vele) werelden." (Koran 37:180-182)

Noten: - Translitteratie en vertaling van de Sanskriet teksten zijn ontleend aan Dr. Zakir Naik van India.

- Voor een korte en bondige uitleg van hoofdstuk 112 zie Ar-Risaalah #1 d.d. 28/7/2007 op www.ivisep.org/risaalah

Ahmad Jhawnie

Ramadan boodschap V.S. president



Namens het Amerikaanse volk, Michelle en mijzelf stuur ik de beste wensen aan Moslims in Amerika en wereldwijd.

Ramadan Kareem.

Ramadan is een tijd waarin Moslims rond de wereld de wijsheid en leiding die met religie komt overpeinzen, evenals de verantwoordelijkheden die mensen hebben tegenover elkaar en tegenover God. Dit is een tijd waarin families samenkomen, waarin vrienden anderen voor de iftaar uitnodigen, en waarin maaltijden worden gedeeld. Maar Ramadan is ook een tijd van intense aanbidding en reflectie – een tijd waarin Moslims vasten gedurende de dag en bidden gedurende de nacht; waar Moslims ondersteuning verlenen aan anderen om betere kansen en voorspoed te brengen aan mensen overall. Want wij allen moeten voor ogen houden dat de wereld die we willen hebben – en de veranderingen die we willen teweegbrengen –

moeten beginnen in ons eigen hart en onze eigen gemeenschap.

Deze rituelen herinneren ons aan de principes die we met elkaar gemeen hebben, en de rol van de Islam in voortschrijdende rechtvaardigheid, vooruitgang, tolerantie en de waardigheid van alle mensen. Ramadan is een viering van een religie die bekend staat om grote diversiteit en gelijkheid van rassen. En hier in de Verenigde Staten is Ramadan een herinnering dat Islam altijd een deel is geweest van Amerika en dat Amerikaanse Moslims uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan ons land. Vandaag wil ik mijn beste wensen doen toekomen aan de 1,5 miljard Moslims wereldwijd – en uw families en vrienden.

Spiritueel

Vasten, waarom?

"Dit Boek ... is een leidraad voor degenen die aan hun plicht voldoen, die geloven in het Ongeziene, het gebed onderhouden en uitgeven van wat Wij hen gegeven hebben ... Dezen zijn op een juiste weg van hun Heer, en dezen zijn het die succesvol zijn." (Koran 2:1-5)

Reeds aan het begin van de Koran worden drie van de vijf zuilen van de Islam genoemd, namelijk geloof in het Ongeziene, onderhouden van het gebed en uitgeven van wat Allah aan de mens heeft gegeven. De andere twee zuilen - vasten en hadj (bedevaart) - worden hier niet genoemd; deze zijn geen deel van ons dagelijks leven.

De drie eerder genoemde zuilen dienen deel uit te maken van het dagelijks leven. Echter zijn velen over het algemeen zo druk met wereldse zaken, dat men het ware doel van het leven uit het oog verliest. Velen vergeten dat het leven meer is dan slechts streven naar geld, winst, diploma's en dergelijke. De Koran waarschuwt ons in vele verzen hiervoor, bijvoorbeeld:

"Dit wereldse leven is niets dan spel en ijdel tijdverdrijf. En het verblijf in het Hiernamaals is waarlijk beter voor degenen die aan hun plicht voldoen." (6:32).

Zij die zo een leven leiden, worden in verschillende verzen aangeduid als "verliezers", "zij die geen aandeel zullen hebben in het Hiernamaals", etc. Allah is echter zo vol van genade voor Zijn schepselen dat Hij hen ieder jaar een kans geeft om hun daden en levensstijl te herzien. Deze speciale periode is de Ramadan. Zonder deze gezegende gelegenheid zouden velen van ons jaar in jaar uit achter werelds voordeel aangaan, zonder zelfs maar aan Allah, het gebed of liefdadigheid te denken! Wat een zegen van de Almachtige om ons een vierde zuil te geven, hetwelk ons in de gelegenheid stelt om de drie zuilen, die deel moeten uitmaken van ons dagelijks leven, te benadrukken.

De Ramadan biedt ons ook de gelegenheid tot een hernieuwde kennismaking met de Koran, onze belangrijkste levensgids. Als je een willekeurig persoon vraagt wanneer hij voor het laatst de Koran heeft gelezen, kan het antwoord variëren van enkele dagen tot een jaar geleden, of zelfs langer. Dankzij de Ramadan, de maand waarin de eerste openbaring van de Koran plaatsvond, krijgen wij een gelegenheid om dit Boek regelmatig te lezen, of tenminste erover te horen tijdens de nachtelijke gebedsdiensten.

Advies aan langdurig vrijgestelden

Zij die langdurig vrijgesteld zijn van het vasten, dienen voor ogen te houden dat het belangrijkste doel van vasten niet is het wegbliven van voeding en drank, maar om taqwa (nabijheid tot God) te bereiken (Koran 2:183).

Zoals onze Profeet (vzmh) zei: "Als iemand niet weg kan blijven van valsheid en slechte daden, is het voor Allah niet nodig dat hij zijn eten en drinken achterwege laat."

Al kunt u dus niet vasten, u kunt wel de Ramadan doorbrengen door extra hard uw best te doen om weg te blijven van slechte woorden en daden. Probeer ook voor elke gemiste vastendag minimaal één behoefte te voeden. Zodoende zal Allah u zeker (een deel van) de zegeningen van deze maand schenken. Niet vasten gedurende de Ramadan betekent zeker niet dat deze gezegende maand voorbij moet gaan zoals iedere andere willekeurige maand!

Songtekst

*How do I know Allah is there?
Where can I go to see Him?*

Look with your heart, then you will start
A beautiful journey to meet Him.

Look at the flowers, with their beautiful colors,
Red, rose and yellow, He made them.
Look with your heart, then you will feel,
Allah is there to feed them.

*How do I know Allah is there?
Where can I go to see Him?*

Look at the sun and at the moon,
Daily the light they are giving.
Look with your heart, then you will know,
Every moment He's there to keep them.

*How do I know Allah is there?
Where can I go to see Him?*

Look at yourself, so sweet and so bright,
Singing and playing and eating.
Look with your heart, then you will find
Allah is there in your breathing.

*Now do I know Allah is there,
Where and whenever I need Him
I just have to look with my own heart
And I know that I surely will meet Him*

Look with your heart then you will find,
Allah everywhere and meet Him.

*Lyrics door Sharda Ahmadali-Doekhie
Gezongen door Sharda & Ilhaam Ahmadali
CD: "Look with your Heart -
Islamic songs for different occasions"*

Demo's op sites.google.com/site/elegancesur

Ramadan special
The Message Part 3
The Story of Islam
Spectacularly Done!
Herth. zat. 4 sept. 17:00 u. op kanaal 28