



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: **Stuurgroep Islam**

Jrg. 4, ed. 84 - 25 sept. 2010 - Shawwaal 16, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Wetenschap

Oversteek Mozes door Rode Zee wetenschappelijk aangetoond?

De dramatische terugtrekking van de zee, zodat de Israëlieten geleid door Mozes (vzmh) konden vluchten voor de Farao, is wellicht echt gebeurd. Wetenschappers hebben middels computersimulaties berekend dat een sterke Oostenwind een deel van de zee droog zou kunnen blazen zodat de oversteek kon plaatsvinden. De wetenschappers kwamen tot de bevinding dat wind met een kracht van 100 km/u gedurende 12 uren lang het water op een bepaald gebied in de zee kon terugblazen, zodat een droog gebied ontstond van 3 km lang en bijna 5 km breed gedurende een periode van vier uren.



Het is niet vreemd dat de onderzoekers tot deze ontdekking zijn gekomen. Het Oude Testament, Exodus 14:21 vermeldt immers dat een

redder!" Het water steeg verder en hij weigerde ook de hulp van een helikopter: "God zal me redden!" Het water steeg verder en hij verdronk. Bij God aangekomen, vroeg hij: "Heer, waarom heeft U mij niet gered?" Waarop God antwoordde: "Heb je de boot en de helikopter niet gezien?"

Maatschappij

Islamisering Europa: de schaduwzijden

In een aantal artikelen via de media, bijvoorbeeld in Dagblad Suriname d.d. 6/1/2010 (Olie voor immigratie); 12/9/2009 (Morgenland versus Avondland); 26/1/2008 (Islamisering Europa) en in De Ware Tijd van 28/8/2009 (Zonsopkomst in het Westen), maakten wij vol enthousiasme melding van de sluipende islamisering van Europa. Fatsoenshalve enkele schaduwzijden ervan.

- Gevaar voor theocratische dictatuur. Met theocratische dictatuur wordt bedoeld een staatsvorm of bestuursvorm waar geestelijken (mullahs) als dictators het bestuur domineren. Een totalitair regime van de geestelijken (mullahcratie) hangt als het zwaard van Damocles boven Europa. De dictatuur van de clerus met zijn Inquisitie in de Middeleeuwen is nog vers in het geheugen van de Europeanen. Voor het minste of geringste werd men met de dood bedreigd of gedood. Zoals wij geen militaire dictatuur of democratische dictatuur (pseudocratie) willen, zo willen wij ook geen mullahcratie.

Koranverbranding

"Waarlijk hebben Wij (Allah) de Herinnering (Koran) geopenbaard, en waarlijk zijn Wij er de Beschermers van." (Koran 15:9)

In dit vers belooft Allah dat Hijzelf de Beschermers is van de Koran. Nochtans zien we dat er zo nu en dan heel wat wrede heden tegenover dit Heilig Boek van de Islam plaatsvinden. Hoe is het mogelijk dat kwaadwilligen de Koran verbranden, in de WC stoppen, etc. zonder dat zij (naar het ons lijkt) daarvoor gestraft worden?



Vele oprechte Moslims maken zich zorgen over zulke vormen van zgn. 'ontheiliging' van de Koran. De belofte van Allah strekt zich echter veel verder uit dan wij kunnen bevatten. Ten eerste heeft Allah dit Boek beschermd tegen vervalsing. Ja, welke Koran ter wereld men ook openslaat, de Arabische tekst zal in ieder van die versies exact hetzelfde zijn. Het is zo een groot wonder dat de Arabische Koran al meer dan 1.400 jaar onvervalst is gebleven, dat zelfs vele schrijvers die de Islam geen warm hart toedragen hier melding van maken.

Een andere vorm van bescherming van de Koran is, dat dit boek in het geheugen van vele geleerden (Hafiz) is opgeslagen. Ook al zouden alle exemplaren van de Koran vernietigd worden, dan nog zou het mogelijk zijn de exacte tekst te reproduceren uit het geheugen van zulke geleerden.

Het is dus niet nodig dat Moslims zich zorgen maken over zaken als Koranverbranding en dergelijke. Ontheiliging van het Woord van Allah is niet mogelijk, ook al denken sommigen dat zij door hun wrede daden dit kunnen bereiken. Allah heeft Zijn Boek geopenbaard en het al nagenoeg 1,5 millenium bewaakt en beschermd. Laat dit een troost voor ons zijn dat Hij ook de komende eeuwen over Zijn Boodschap zal blijven waken!

Oostenwind de wateren uiteen duwde: "Toen Mozes zijn hand uitstreckte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd." (Statenvertaling)

Ook de Koran maakt hiervan melding: "En zeker openbaarden Wij aan Mozes: Reis 's nachts met Mijn dienaren, sla dan voor hen een droog pad door de zee en vrees niet te worden ingehaald, en wees niet bang. (20:77)

Hoe het ook zij, de wonderen zijn de wereld nog niet uit! Vaak vragen wij God om hulp, maar herkennen we Zijn hulp niet. Zoals het verhaal van een gelovige die bij een overstroming in een boom klom. Toen een boot hem passeerde en hem wilde meenemen, zei hij: "God zal me redden!" Het water steeg verder en hij weigerde ook de hulp van een helikopter: "God zal me redden!" Het water steeg verder en hij verdronk. Bij God aangekomen, vroeg hij: "Heer, waarom heeft U mij niet gered?" Waarop God antwoordde: "Heb je de boot en de helikopter niet gezien?"

Laten wij dus zoals Mozes het vertrouwen hebben dat God nog steeds leeft en wonderen kan verrichten. Verwacht wonderen, ook in uw leven! Mocht u ooit om hulp verlegen zitten, kijk dan goed om u heen wat God u te bieden heeft.

Spiritueel

Hoe ons te gedragen bij beledigingen

Het komt regelmatig voor dat Moslims en/of de Islam worden beledigd door kwaadwillenden. Wat is een goede manier om met zulke aantijgingen om te gaan?

Sa'adi heeft in zijn 'Bustami' geschreven dat eens een eerbiedwaardige oudere heer door een hond was gebeten. Toen hij thuiskwam, zag zijn familie dat een hond hem had gebeten. Onder hen was er een schattig klein meisje, dat aan hem vroeg: "Waarom heeft u die hond niet teruggebeten?" Hij antwoordde: "Het is niet gepast voor een mens om zich als een hond te gedragen."



Wanneer evenzo een slecht persoon een gelovige mocht beledigen, dan dient deze laatste zich af te wenden, anders zal hij voldoen aan het voorbeeld van de hond. Degenen die het dichtst tot Allah stonden, werden hevig vervloekt, uitgescholden en vervolgd, maar ze namen het gebod van de Heilige Koran: "Keer je af van de onwetenden" (7:199), in acht.

Er werden vele kwade soorten van mishandeling gepleegd tegen de persoon van de volmaakte mens, de Heilige Profeet Mohammed (vzmh), om niet te spreken van vervloekingen, grofheden en brutaliteiten. Maar wat deed deze meest deugdzaam van alle persoonlijkheden op zijn beurt? Hij verrichte du'a (smeekbeden) voor hen. En aangezien Allah hem een belofte had gegeven, dat wanneer hij de onwetenden uit de weg zou gaan, Hij zijn leven en eer zou beschermen en kwaadwillenden niet in staat zouden zijn hem aan te vallen, gebeurde dat ook; de tegenstanders van de Profeet konden zijn eer niet in het minst besmeuren. Integendeel, zij ondergingen zelf schande en vernederingen en hetzij wierpen zij zich in onderwerping aan zijn voeten, of ze werden voor zijn eigen ogen vernietigd.

Kortom, in het proces van spirituele groei strijdt de mens om zichzelf te hervormen en dit is geen eenmalige kwestie, maar een dagelijkse taak. Indien een onwetend persoon of een schof u mocht uitschelden of kwaad mocht doen, dan zal uw eer behouden blijven in dezelfde mate dat u zich van hem afkeert. Wanneer u aan de andere kant met hem in een nijldige confrontatie in aanvaring komt, dan zult u schande over uzelf hebben afgeroepen.

"De vergelding voor kwaad is een straf daaraan gelijk; maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning ligt bij Allah." (Koran, 42:40)

"Wie geduld toont en vergeeft, dat is waarlijk een zaak van grote vastberadenheid." (Koran, 42:43)

"Neig naar vergeffenis en beveel het goede en keer je af van de onwetenden." (Koran, 7:199)

Bron: 'A Spiritual Note' mailing list (www.ivisep.org)



- Met de massa-immigratie zal het antisemitisme explosief toenemen. De toekomst van de Joden ziet er helemaal niet rooskleurig uit. "Hamas, Hamas, Joden aan het gas", werd er gescandeerd tijdens een demonstratie tegen Israël in Nederland.

- Het creëren van enclaves c.q. parallel samenlevingen, waarbij er haat wordt ingeprent tegen het Westen. Europa haalt het paard van Troje binnen, en dit zal leiden tot zeer hoge conflicten. Het boek van Samuel Huntington 'Clash of Civilizations' (Botsing tussen Beschavingen) is helemaal geen fictie.

Al het hierbovengenoemde onheil dat Europa te wachten staat, wordt mede mogelijk gemaakt door linkse partijen.

Ahmad Jhawnie

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 3 okt. (RBN), herhaling 9 okt. (Pertjajah)

Islam voor kinderen: wie zijn wij?
Rev. D. Lindsay: Omgaan met islamofobie

Little Mosque on the Prairie
(Muslim TV comedy)

www.ivisep.org/risaalah