



# الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Jrg. 4, ed. 86 - 23 okt. 2010 - Dhul-Qadah 16, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Actueel / Maatschappij

### Paneldiscussie V.S.:

#### Emoties en vooroordelen bedreigen vrijheid: religieuze realiteit in V.S.

Op 22 september jl. vond er bij de Columbus Metropolitan Club een paneldiscussie plaats tussen religieuze leiders vanuit de Islam, het Jodendom, het Christendom en de Unitarian Universalist traditie. Het thema was: "Emoties en vooroordelen bedreigen vrijheid: religieuze realiteit in Amerika." Religieuze strijd is de laatste tijd immers vaak in het nieuws geweest met de controverse over het bouwen van een Islamitisch centrum in New York, en het (afgelaste) plan van pastor T. Jones om exemplaren van de Koran te verbranden.

Rev. Dr. Victor M. Davis, pastor van de Trinity Baptist Church, is van mening dat de religieuze conflicten voortkomen door "een gebrek aan waardering voor verschillen in cultuur en de bijdrage die iedereen heeft

geleverd, in het bijzonder in de V.S. Ik denk dat we gezegend zijn door de verschillen die God ons heeft gegeven, maar wij als deel van de schepping weten niet hoe dat te waarderen."

"Het zou goed voor ons zijn om over religieuze scheidslijnen heen elkaars bondgenoten te zijn," zei Rev. Mark Belletini van de First Unitarian Universalist

Church. De religieuze leiders dienen als bondgenoten samen te werken door te stellen: "Ik wil mijn eigen religieuze traditie nauwkeurig weergeven, maar ook de religieuze traditie van anderen."

"Ik denk dat we ook moeten nagaan waar de mensen hun informatie vandaan halen," aldus Fazeel Sahukhan, redacteur van The Islamic Review en secretaris van de

Lahore Ahmadiyya Beweging in Ohio. "Voor vele mensen is de media hun enige informatiebron en zodoende krijgen ze maar al te vaak een vertekend beeld van zaken."

Dr. Richard Wing, senior geestelijke bij de First Community Church, citeert een boek van David Myers waarin vermeld staat dat mensen heel makkelijk verschillen binnen hun eigen groep herkennen, terwijl ze de uniformiteit binnen andere groeperingen overschatten. "Waartegen ik het meest ten strijde trek, is identificatie van de Islam met Osama Bin Laden. Het is heel zwaar om dit de mensen uit het hoofd te praten."



V.l.n.r.: Rabbi Mitch Levine, Rev. Dr. Victor M. Davis, Rev. Mark Belletini, Fazeel Sahukhan en Dr. Richard Wing

## Religieus

### Voor u gelezen

1. Citaat uit het artikel 'Eer aan de Groetheid in U' van mw. Joan Marques in DWT van 15/10/2010: "In de Indiase Vipassana meditatie ... leren ze je bijvoorbeeld hoe je mentaal je lichaam kunt scannen, en kwalen via meditatie kunt verbannen."

Toelichting. Hazrat Aboe Hoerairah (r.a.) lag een keer op de grond te kreunen van buikpijn. De Profeet Mohammed (vzmh) zei tegen hem om de solaat (namaaz; gebed) te verrichten die de pijn zou doen overgaan.

2. Ander citaat uit het hierboven vermelde artikel: "En wat dacht u van Boeddhistische monikken die via meditatie een staat kunnen bereiken waarbij ze niets meer voelen."

Toelichting. Tijdens een oorlog was Hazrat Ali (r.a.) in zijn dij geraakt door een pijl. Zijn vrienden bespraken onderling hoe die pijl te verwijderen. Een stelde voor het te doen als Ali de solaat zou verrichten. Zo gezegd zo gedaan. Toen Ali klaar was met de solaat vroeg hij zijn vrienden waarvoor ze bij hem waren. Ze zeiden dat ze de pijl hadden verwijderd, waarop Ali zei dat hij helemaal niks had gevoeld.

De solaat is 'all in one', 'alles onder een dak': niet alleen een vorm van communicatie met Allah, maar ook een vorm van zikr (meditatie) voor het geestelijke en lichamelijke welzijn. Zie ook Koran 20:14.

3. In Chili zijn onlangs 33 mijnwerkers die ongeveer 2½ maand 622 meter onder de grond vastzaten, bevrijd van hun benarde situatie. Toen aan de mijnwerkers werd verteld over de volgorde waarin ze naar boven zouden worden gehaald, zei een van ze dat hij als laatste naar boven wilde komen. "Nee, nee, mijn vriend, ik heb al gezegd dat ik de laatste zou zijn", zegt een tweede stem. "Nee, nee, echt waar. Ik wil de laatste zijn, please", aldus een derde. De minister van volksgezondheid prees hen voor hun zelfopoffering (zie DBS van 12/10/2010).

We blikken effe 1375 jaar terug. Hazrat Djahm bin Hoezaifah (r.a.) vertelde dat hij tijdens de oorlog te Yarmuk (in 636 bij de grens tussen Syrië en Jordanië) naar zijn neef ging zoeken op het slagveld. Hij trof hem bijna dood aan en zou hem water geven om te drinken toen een andere zwaargewonde soldaat naar water vroeg. De neef wenkte hem om eerst aan die andere te geven. Nauwelijks had Djahm de tweede persoon bereikt of een derde soldaat, ook zwaar gewond, vroeg naar water. De tweede wenkte om het water eerst aan de derde te geven. Helaas stierf de derde voordat Djahm hem bereikte. Toen hij zich haastte naar de tweede was die reeds overleden. Terug naar zijn neef zag hij dat ook hij was heengegaan. Zie Koran 59:9 waar Allah sommigen prijst voor hun zelfopoffering.

Bron: *The Teachings of Islam*, door maulana Muhammad Zakariyya.

Hazrat = titel die respect aanduidt  
r.a. = radiyallaahoeh 'anhoe (moge Allah tevreden zijn met hem/haar)

Ahmad Jawhnie

## Wetenschap

### Overgang dag en nacht

"Zie jij niet dat Allah de nacht in de dag doet overgaan en de dag in de nacht en Hij de zon en de maan dienstbaar heeft gemaakt en dat allen tot een vastgesteld tijdstip bewegen? En voorwaar, Allah is Alwetend over wat jullie doen." (Koran, 31:29)

Over de ononderbroken afwisseling van dag en nacht wordt er ook gesproken in hoofdstukken 7:54, 36:37 en 39:5. Zoals door o.a. observaties bewezen is, draait de aarde om haar as om de zon en is steeds een helft van de aardbol verlicht en de andere helft niet. Doordat de verlichting (van de zon) constant doorgaat, maakt een verlicht gebied in de vorm



van een halve bol in 24 uur een cirkel om de aarde, terwijl de andere helft van de aardbol dezelfde reis in hetzelfde tijdsbestek aflegt. Dit proces van permanente omwenteling met voortdurende overgang van dag in nacht en omgekeerd komt in de Koran tot uitdrukking op een wijze, alsof men toen de rondheid van de aarde doorhad, hetgeen helemaal niet het geval was.

Jimmy D. Kromosoeto

## Spiritueel

### Gewetensvolle mensen

Gewetensvolle mensen voelen zichzelf alleen prettig in gezelschap van mensen met eenzelfde houding. Om vrienden met iemand te zijn, moet men zijn manieren en karakter kunnen waarderen. Iemand die ernaar streeft om Allah's nabijheid te bereiken, wil slechts in gezelschap zijn van degenen met wie Allah tevreden is. Dit is het bevel van Allah:

"Houd degenen gezelschap die 's ochtends en 's avonds hun Heer aanroepen op zoek naar Zijn welwillendheid, en laat jouw ogen niet van hen afwalen op zoek naar de schoonheid van dit wereldse leven. En volg niet degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze gedenkenis, en hij volgt zijn lage verlangens en zijn geval overschrijdt de grenzen." (Koran 18:28)

Aangezien een gewetensvol persoon intens verlangt naar het paradijs, tracht hij eenzelfde gevoelshouding te creëren als welke hij van het paradijs verwacht. Hij spreekt tot zijn medemensen op dezelfde wijze als hij in het paradijs zou doen. En zoals het paradijs perfect is in reinheid, zo probeert hij ook de hoogst mogelijke staat van reinheid in deze wereld te handhaven. Hij probeert alle factoren, die niet bestaan in het paradijs, te elimineren - factoren die met de hel te maken hebben.

Door zijn geweten te volgen, bereidt men zich voor op het leven in het paradijs en zorgt men ervoor dat hij/zij het waard is om het paradijs te mogen betreden. Allah zegt dat degenen die goede daden doen hun plaats in het paradijs voorbereiden:

"Wie niet gelooft zal verantwoordelijk zijn voor zijn ongelooft; en wie er goeddoet, bereiden (het goede) voor hun eigen zielen." (Koran 30:44)

De atmosfeer in het paradijs zal bestaan uit de vreugde en het geluk van degenen die beloofd zijn geworden voor het goede dat ze hebben gedaan, en deze atmosfeer zal voor altijd blijven bestaan. De schoonheid van het paradijs wordt in Koran 36:54-58 genoemd:

"Op deze dag wordt geen ziel enig onrecht aangedaan; en jullie worden nergens voor beloofd, behalve voor wat jullie deden. Waarlijk hebben de bezitters van de Tuin op die dag een blijde bezigheid. Zij en hun echtgenotes bevinden zich in schaduwen, rustend op verheven banken. Daarin hebben zij vruchten, en zij hebben alles wat zij wensen. Vrede! Een woord van een Barmhartige Heer."

Bron: *A Spiritual Note mailing list* (www.ivisep.org)  
Uit: *Importance of Conscience in the Quran* (H. Yahya)

**Risaalah T.V.**

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Zaterdagmiddag 17:00 u. op Pertjajah TV, kanaal 28

Volgende editie: 24 okt. (RBN), herhaling 30 okt. (Pertjajah)

Islam voor kinderen: *Material is immateriël*

Documentaire: *Moskee Mekka, Medina & Jeruzalem*

*Little Mosque on the Prairie*  
(Muslim TV comedy)

www.ivisep.org/risaalah