



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 4, ed. 87 - 4 nov. 2010 - Dhul-Qadah 28, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Risaalah krant en TV

Spiritueel

Maatschappij

= Bekendmaking =

Per heden verschijnt de Islampagina Ar-Risaalah niet meer op de zaterdag, maar op de donderdag in Dagblad Suriname, tweemaal per maand.

Risaalah TV wordt per heden uitsluitend uitgezonden op RBN TV, kanaal 5 (Nickerie kanaal 9), iedere zondagochtend van 9:00 - 10:00 uur.

Religieus

Schijnechtscheiding

Schijngelovige, schijndemocratie, schijnhuwelijk, etc. etc., een greep uit de tientallen woorden beginnende met het voorvoegsel 'schijn'. Dit keer voor de lezers een gratis stoomcursus schijnechtscheiding met een fictieve casus (is echt geen hogere wiskunde).

Het echtpaar Hassan en Laila woont in Nederland en leeft van een uitkering. Om te genieten van een dubbele uitkering denken ze hard erover na om voor de scheiding te scheiden. Zo gedacht zo gedaan. Na de echtscheiding komen ze stiekem bij elkaar om te leven net als man en vrouw. We willen ons slechts beperken tot twee punten:

1. Is het aldus verkregen extra inkomen halaal (wettig) of haraam (onwettig, illegaal)?
2. Is de relatie die ze na de scheiding blijven onderhouden halaal of haraam? Ze vinden dat het huwelijk is ontbonden, maar niet de nikaah.

Maar allereerst het volgende gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh): "Als de mens een berg van goud heeft, zal hij naar een tweede verlangen. Alleen zand kan zijn buik vullen." D.w.z. bij de dood komt er een einde aan zijn hebzucht.

Punt 1. Hier is er zonder enige twijfel sprake van bedrog en oplichting, dus het extra inkomen is haraam. Als de overheid deze fraude ontdekt, zal ze sancties opleggen. Wat de straf in het hiernamaals is voor het verkrijgen van inkomsten op een onwettige manier, zie Koran 4:10. En in 83:1 staat: "Wee (slecht zal het aflopen met) de fraudeurs."

Punt 2. Als de rechter het huwelijk heeft ontbonden, is de relatie haraam geworden, omdat de ontbinding is geschied om grondige redenen opgegeven door beide of een der partijen, met inachtneming van verzoeningspogingen etc. Dus geen islamitische formaliteiten zijn nodig. Of zou het proces anders verlopen bij een islamitische rechtbank? Toch zeggen dat de nikaah niet is ontbonden, is een verzochte drogreden, onderminning van de rechtsorde, chaos scheppen en een dubbele agenda erop nahouden. Als de bewering huwelijk ontbonden, maar nikaah niet, juist is, wil dat zeggen dat Hassan en Laila tegelijkertijd én gescheiden én gehuwd zijn. Deze absurde situatie kan en bestaat niet.

Wij hebben gemeend dit onderwerp aan te kaarten, omdat deze soort van zaken nauwelijks of niet ter sprake komen tijdens de Vrijdagpreken. Wij vragen beleden van Moslimorganisaties (in Nederland) om te starten met een kruistocht tegen fraude met alle soorten van uitkeringen.

Oké, hebben de lezers de leerstof onder de knie? Ja! Dan is dit uw certificaat en u kunt nu beginnen met lesgeven.

Tot besluit nog een gezegde van de Profeet Mohammed: "Leef in deze wereld, maar word geen deel van de wereld (vervul het geestelijke klimaat van de wereld niet)." Ahmad Jhawnie

Shubh Divali (5 nov.) en led Mobarak (17 nov.) aan de gehele samenleving. Namens de redactie van Ar-Risaalah

Geestelijke zuivering

"En de ziel en haar vervolmaking! Zo openbaart Hij aan haar, haar weg van kwaad en haar weg van goed. Degene die het laat groeien, is zeker succesvol, en degene die het begraaft, faalt zeker." (Koran 91:7-10)

Ons spiritueel leven bestaat uit een constante inspanning om de oorspronkelijke, latente drang naar onderwerping van de ziel te zuiveren van verontreiniging, die ontstaat door de neiging naar het slechte. Dit is geen weg die met rozen is bezaaid. Zoals alle echte prestaties is het omringd door moeilijkheden. Zoals alle echte gemakken moet het worden verdiend door ongemakken. Al de verschillende aspecten van het leven moeten worden geharmoniseerd; elk van onze vermogens dient getraind te worden om deze harmonisatie te bereiken. Het is "een opwaartse weg", zoals de Koran zou hebben gesteld, maar het is de enige weg.

Dit is een moeilijk pad, maar de onuitputtelijke bijstand van Goddelijke hulpvaardigheid belooft ons niet alleen, maar verzekert ons van het bereiken van ons doel. Zijn hulp komt ten eerste in de vorm van geopenbaarde wetten voor algemene leiding in de verschillende aspecten van ons individueel en sociaal leven. Deze openbaringen worden vergezeld van voorbeelden van degenen, die deze ontvingen, en die speciaal door God's Heilige Geest zijn gereinigd om aan dit doel te voldoen. In het Arabisch worden deze personen 'nabi' genoemd, en ze verschenen in alle tijdperken en onder alle volkeren. We dienen hen openhartig respect te tonen, zonder onderscheid tussen hen te maken, waardoor onze geest zal worden geopend voor de universaliteit van het Geestelijk Licht in de grote wereld - een tree naar het kosmisch bewustzijn.

Uit: A Spiritual Note mailing list (www.ivisep.org)



Foto: Viering led ul-Adha (Offerfeest) op het Onafhankelijkheidsplein, december 2008. Sommige scholieren en werkkenden hebben het geluk dat ze vrij kunnen krijgen om de rituelen bij te wonen, terwijl andere gelovigen door hun dagelijkse verplichtingen niet de dag kunnen doorbrengen in bezinning. Het instellen van het Offerfeest als nationale feestdag zou hierin verandering kunnen brengen; tevens zou zodoende een breder publiek kennis kunnen nemen van de morele lessen uit dit feest, hetgeen de onderlinge eenheid en saamhorigheid tussen belijders van verschillende religieën zeker zal bevorderen.

Islamitisch Offerfeest nationale feestdag?

Op 30 oktober jl. vond de nationale Divali manifestatie plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Bij deze gelegenheid deed president D.D. Bouterse de verheugende mededeling, dat Divalidag tot nationale feestdag is verklaard. Ons inziens een positieve ontwikkeling, aangezien wij diverse malen via deze pagina de (voormalige) regering opgeroepen hebben om de Divalidag en het Islamitisch Offerfeest tot nationale feestdagen te proclameren, gezien het feit dat er bij deze twee dagen heel wat rituelen horen waarvoor de gelovigen een verlofdag zouden moeten opnemen, wil men de dag in volle bezinning doorbrengen (zie onze edities van 25-8-2007 en 20-12-2008). Ook in diverse andere Islamitische bladen is deze kwestie in de loop der jaren besproken, hetgeen de wenselijkheid toont om deze twee dagen tot nationale feestdag te verklaren.

Rituelen bij het Offerfeest

De rituelen bij het Offerfeest zijn het gezamenlijk gebed in de ochtend, het slachten van vee en het distribueren van het vlees. Zij die dit feest wel eens hebben meegemaakt, weten dat deze rituelen zowat een volle dagtaak beslaan voor hen die eraan deelnemen. Sommigen Moslims hebben het geluk dat ze op die dag verlof kunnen opnemen om zodoende de dag zo volledig mogelijk te beleven; anderen die dit geluk niet hebben, blijven verstoken van vooral de spirituele bezinning die dit feest met zich meebrengt.

Moraal van het Offerfeest

In tegenstelling tot wat velen menen, is niet het slachten het belangrijkste deel van het Offerfeest. De Koran zegt immers in 22:37: "Hun vlees (van de offerdieren) bereikt Allah niet, hun bloed evenmin. Maar voor Hem is aannemelijk rechtschapenheid van uw kant."

Het belangrijkste doel van het Offerfeest is dus dat de Moslims trachten een steeds hogere graad van rechtschapenheid te bereiken, en wel door hun uiterste best te doen om hun dierlijke driften onder controle te houden. Het slachten van een dier symboliseert dus het opofferen van het ongecontroleerd uitgaan van de lagere driften van de mens. Als een ieder deze dierlijke verlangens onder controle zou hebben, zou het vrede op aarde zijn. Want het zijn deze verlangens (zoals jaloezie, boosheid, laster, leugens, etc.) die o zo vaak onenigheid en vijandschap tussen de mensen brengen.

Offerfeest als nationale feestdag?

Zoals eerder gesteld, zou het instellen van het Offerfeest als nationale feestdag de Moslims in staat stellen de bij dit feest behorende rituelen ten volle te beleven. Een bijkomend voordeel is dat in zo'n geval het Offerfeest meer in de belangstelling komt te staan, zodat ook andere delen van de bevolking kunnen delen in de morele lessen die uit dit feest voortvloeien. Zoals vrijwel de hele samenleving weet wat festivals als led ul-Fitr, Phagwa, Pasen en Kerst inhouden, zo zullen ook veel meer mensen kunnen meedelen in de morele lessen van Divali en het Offerfeest bij het instellen van deze feesten als nationale feestdagen, hetgeen de eenheid, solidariteit en natievorming binnen de samenleving bevordert en tevens meerdere gelegenheden creëert om morele normen en waarden te herstellen, dan wel te versterken.

Teveel nationale feestdagen?

Sommigen zijn van mening dat het instellen van meerdere nationale feestdagen een negatief effect heeft op de samenleving. De maatschappij moet echter in haar totaliteit worden bekeken, niet slechts vanuit een economische bril. Het is namelijk zo dat velen juist uit religieuze festiviteiten inspiratie halen om betere mensen te worden en zodoende ook hun dagelijkse taken op een meer oprechte en verantwoorde wijze te vervullen. Door een religieuze hoogtijdag tot nationale dag te verheffen, worden dus - naast het delen in de feestvreugde - ook in sterkere mate moraal, fatsoen en goede zeden bevorderd, waar ook iedere regering baat bij heeft. Bij een eventuele herevaluatie van de nationale feestdagen zou men er goed aan doen ook deze aspecten in beschouwing te nemen.

Offerfeest 2010

De Surinaamse Moslimgemeenschap zou het op prijs stellen indien het Offerfeest als nationale feestdag zou worden ingesteld, om redenen eerder genoemd. Mocht het onze president lukken om naast het Divalifeest ook het Offerfeest tot nationale feestdag te verklaren, zou dat een machtige prestatie zijn die vele eerdere regeringen - hoewel er wel positieve intenties in die richting waren - niet hebben kunnen waarmaken.

Het Offerfeest is dit jaar op 17 november.

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 7 november

Documentaire: Hadj (ivm Bedevaart 2010)

Little Mosque on the Prairie (Muslim TV comedy)

De Islampagina Ar-Risaalah verschijnt per heden op de donderdag i.p.v. de zaterdag.
ivisep.org/risaalah