



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 4, ed. 88 - 18 nov. 2010 - Dhul-Hidjah 12, 1431 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Maatschappij / Actueel / Spiritueel



Spandoek op Onafhankelijkheidsplein, 16 nov. 2010

Weetje

Wist u dat...

...Moslims in India als religieuze minderheid maar liefst vier nationale feestdagen hebben? Dat zijn led ul-Fitr (na het eind van de vastenmaand Ramadan), led ul-Adha (Offerfeest), Muharram (Islamitisch nieuwjaar) en Milad un-Nabi (geboortedag van de Profeet Mohammed, vzmh).

Bron: www.worldtravelguide.net/india/public-holidays

led ul-Adha is de belangrijkste gedenktag in de Islam, gevolgd door led ul-Fitr.

Foto onder: Gebedsdienst i.v.m. Offerfeest in de Imdadia moskee, Indira Gandhiweg (afdeling van de Surinaamse Islamitische Vereniging). Vanwege de vrije dag was het in de moskeeën merkbaar drukker dan voorgaande Offerfeesten, doch niet zo druk als de led ul-Fitr gebedsdiensten. Velen die in eerdere jaren vanwege werkzaamheden niet aan de Offerfeesten konden deelnemen, moeten er kennelijk nog aan gaan wennen dat het nu wel kan...



Religieus

Goed bestuur in de Islam

In de Islam loopt het karakter van regeerders als een rode draad bij het goed kunnen besturen van een land. Functionarissen in sleutelposities dienen ervaren, alert, gehouden aan geheimhoudingsplicht en vrij van hebzucht te zijn, volgens de woorden van Hazrat 'Ali (r.a.). Verder stelde hij de volgende voorwaarden bij de benoeming van gouverneurs. Zij moeten een voorbeeldfiguur zijn voor hun ambtenaren en de burgers, moeten zowel capaciteiten bezitten als godvrezend zijn, moeten onpartijdig zijn, geen dictator of roddelaar of lasteraar zijn, continu in overleg zijn met de deskundigen en probleemoplossend zijn.

Een andere kalief heeft nog het volgende eraan toegevoegd: openbaarheid van bestuur c.q. verantwoording van inkomsten en uitgaven, goede zorg voor ambtenaren, luisteren naar de wensen en grieven van de burgers, de burgers niet behandelen als slaven of privé bedienden (geen patronage systeem dus), streven naar economische en sociale rechtvaardigheid, supervisie en vooruitzien, vermijden van elke vorm of schijn van corruptie, participatie van de bevolking bij gewichtige besluitvormingen, geen roerende of onroerende goederen van de staat openlijk of op slinkse manieren toeëigenen voor zichzelf of familie, vrienden etc.

Kortom, een prachtige blauwdruk voor regeerders voor welvaart en welzijn van land en volk, en met als sleutelwoord 'taqwa' (godvrezendheid).

Ahmad Jhawnie

De profeet Abraham en de Hadj

De jaarlijkse rituelen van de Islamitische bedevaart in Mekka vinden dit jaar plaats tussen 14 en 18 november.

Eén uniek aspect van de bedevaartrituelen is dat er in deze belangrijke vorm van aanbidding geen enkele gedenkwaardige gebeurtenis, die betrekking heeft op het leven van de Profeet Mohammed (vzmh), in de Hadjrituelen is opgenomen. De meeste rituelen hebben betrekking op de Profeet Abraham, aartsvader van de Joden, Christenen, Moslims, en volgens sommige schrijvers ook van de Hindoes.

Het offeren van een dier is ter herinnering aan de opofferingsgeest die de profeet Abraham toonde, toen hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren in gehoorzaamheid aan Allah.

De rondgangen om de Ka'bah zijn ter herinnering aan Abraham en Ismaël voor het herbouwen van de Ka'bah.

De Sa'y, het heen en weer rennen tussen de twee heuveltjes van Safa en Marwah, zijn ter herinnering aan het geduld en de vastberadenheid die vrouwe Hagar, de moeder van Ismaël, toonde toen beiden alleen waren achtergelaten in de woestijn.

Het gooien van de steentjes naar de drie pilaren, Satan symboliserende, zijn ter herinnering aan het verzet dat Abraham bood aan de pogingen van Satan om hem af te brengen zijn zoon te offeren, toen hij hem naar de plaats van offer bracht.

En ook wanneer de Moslims aan het einde van ieder gebed de 'daroed' (aanroepen van Allah's zegeningen) opzeggen ten gunste van de Stichter van de Islam, de heilige profeet Mohammed, zeggen zij ook met dezelfde geestdrift de 'daroed' op voor de profeet Abraham.

Bron: *De Dageraad*, editie 01-2002
www.ivisep.org



Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 21 november

Sfeerbeelden led ul-Adha, Onafhankelijkheidsplein
Little Mosque on the Prairie
(Muslim TV comedy)

www.ivisep.org/risaalah

Universele waarden van het Offerfeest

(Gebaseerd op echte discussies)

Mevr. A: Hee, morgen hebben we weer een vrije dag he? Ik las in de krant iets over Offerfeest of zo, wat voor feest is dat? Weet jij dat?

Dhr. B: Ik weet het ook niet precies, maar ik weet wel dat het een Islamfeest is. Zullen we onze collega hiernaast vragen? (die collega is Moslim). [...]

Mevr. C (Moslim): Wel, dat is een lang verhaal.

Ten eerste is het Offerfeest een onderdeel van de jaarlijkse bedevaart te Mekka, dat vindt deze week plaats.

Ten tweede is het Offerfeest een herdenking aan de grote profeet Abraham, toen hij de opdracht van God kreeg om zijn zoon te offeren.

Toen bleek dat Abraham inderdaad bereid was dat offer te brengen, kreeg hij van God toestemming om in plaats daarvan een dier te offeren. Dit is eigenlijk van belang voor alle grote godsdiensten, want deze gebeurtenis wordt ook in het Oude Testament genoemd [1].

Abraham wordt daarom gezien als de aartsvader van Joden, Christenen en Moslims, aangezien Mozes, Jezus en Mohammed allemaal in spirituele zin van hem afstammen. Ook zijn er volgens sommige Islamgeleerden grote

gelijkenissen tussen Abraham en de figuur Brahma uit het Hindoeïsme; twee grote persoonlijkheden [2]. Zo bekeken is deze dag dus eigenlijk een belangrijke gedenktag voor alle grote godsdiensten.

Ten derde is het offeren van een dier een symbool voor het offeren van de gehechtheid aan materiële zaken zoals bezittingen, macht en zelfs kinderen, etc; dit helpt de Moslims oprichter te staan in het leven en zich niet te laten afleiden door buitensporige wereldse liefhebberijen. Volgens de Koran is dit het belangrijkste deel van het Offerfeest [3].

Ten vierde leert het Offerfeest ons nederigheid, want we zijn ons ervan bewust dat wij de macht hebben om het leven van een dier te nemen, maar evenzo heeft ook God de macht om ieder moment ons leven te nemen!

Ook wordt een groot deel het vlees van de offerdieren verdeeld onder armen en behoeftigen, dus zit er ook een aspect van liefdadigheid in.

Dhr. B: Wow, dat is heel wat! Ik had wel eens vaag gehoord over het Offerfeest en dat het met slachten te maken had, maar deze achtergronden kende ik niet!

Mevr. A: Dat is ook een doel van nationale feestdagen in een multiculturele samenleving; zo leren de diverse geloofsgroepen meer over elkaars geloof waardoor je ook meer begrip krijgt voor elkaars religieuze beleving, hetgeen de onderlinge saamhorigheid versterkt.

Dhr. D (komt net aangelopen): Ey, mi yere tak' den man schaf a feestdag af, want bepaalde groepering no de eens nanga a feest dis!

Mevr. A: Waaaaa! No mang! Ik had al zoveel plannen gemaakt! Dat zal toch niet waar zijn!?

Dhr. D: Nee dat was een grap, maar het is wel zo dat sommigen het niet eens zijn met een feest waarbij er koeien worden geslacht. Zij hebben daarom een protestbrief ingediend bij de president om de nationale dag i.v.m. Offerfeest ongedaan te maken.

Mevr. A tegen mevr. C: Wat vind je hiervan? Denk je dat het protest terecht is, gezien de achtergronden van het Offerfeest?

Mevr. C: Wel, ik kan natuurlijk niet voor anderen bepalen hoe die tegenover religieuze feestdagen van een andere geloofsgroep aankijken. Ik kan me voorstellen dat sommigen niet zo blij zijn met het slachten van koeien, maar in vele moskeeën in Suriname worden er traditioneel bij het Offerfeest voornamelijk stieren geslacht, nauwelijks of geen koeien. Overigens hebben Moslims in andere landen het Offerfeest ook al als nationale feestdag, zoals in India en Guyana.

En wat de Islam betreft, horen wij respect te hebben voor alle religieuze festiviteiten van andere godsdiensten, ook al zijn er verschillen in de methoden van aanbidding en concepten. En omdat de Koran leert dat alle volkeren een Profeet hebben gehad, [4] en ook leert dat alle godsdiensten hun eigen religieuze festiviteiten hebben meegekregen, [5] hebben de Moslims respect voor alle religieuze feestdagen. Vele Profeten van vroeger zijn trouwens ook in de Koran genoemd, zoals Jezus, Mozes en Abraham [6].

Dhr. D: Wat? Staan die Profeten echt in de Koran vermeld?

Mevr. C: Ja, ook de moeder van Jezus staat erin vermeld, er is zelfs een hoofdstuk naar haar genoemd.

[Enige stilte]

Dhr. B: Wel, dan hebben we weer wat geleerd. Een dag niets geleerd is een dag niet geleefd zal ik maar zeggen! (En dan tegen mevr. C): Mag ik je alvast een prettig Offerfeest toewensen, moet ik het op deze manier zeggen of is er een bepaalde formulering voor?

Mevr. C: Wij zeggen ieder mobarak, maar je mag ook zeggen: een gezegend Offerfeest. Ook aan jullie een fijne dag morgen en tot woensdag!

Voetnoten: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17 [2] Zie www.ivisep.org [3] Koran 22:37 [4] Koran 35:24 [5] Koran 22:34 [6] Koran 2:136 e.a.