



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 4, ed. 90 - 16 dec. 2010 - Muharram 10, 1432 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Interreligieus weekend in Canada

Dit jaar is voor de derde maal een interreligieus weekend georganiseerd in Canada. Synagogen maakten afspraken met nabijgelegen moskeeën om elkaars religieuze diensten bij te wonen, zoals de Joodse Sabbat en het Islamitische Vrijdaggebed. In sommige gevallen zijn gastsprekers uitgenodigd om het publiek toe te spreken, zoals bij Hanukkah en de led bijeenkomsten. Velen vroegen zich af waar de broederschap van Joden en Moslims vandaan komt. De Moslimprofeet stamt af van Ismaël, een zoon van Abraham, terwijl de Joodse profeten afstammen van een andere zoon van Abraham, namelijk Isaak. Dus zijn de Joodse profeten en de Islamitische profeten Mohammed als het ware kinderen van twee broers. Het 'twinningweekend' had als doel om een betere verstandhouding te creëren tussen Moslims en Joden die in het Westen leven, los van politieke kwesties, en om over elkaars religieuze tradities te praten.

Ashura

Vandaag is de tiende dag van Muharram, de eerste maand van de Islamkalender. Op deze dag, genaamd Ashura, wordt er gevast en ook het martelaarschap van imaan Hussain herdacht. Hussain was een kleinzoon van de Profeet Mohammed (vzmh) en een zoon van Hazrat Ali en Fatimah. Ali was de vierde kalief (leider van de Moslims) na de dood van Mohammed en Fatimah was een dochter van de Profeet.

Na de dood van de derde kalief Usman, werd Ali gekozen als vierde kalief. De Syrische gouverneur Muawiya – neef van Usman, tevens zoon van Abu Sufyan, die gedurende lange tijd een aartsvijand was van de Profeet – was het hiermee niet eens en voerde oppositie tegen Ali. Na Ali's dood kreeg zijn zoon Hasan de leiding over de Moslimgemeenschap. Muawiya wist enkele aanhangers van Ali te overhalen om hemzelf tot kalief te benoemen, wat ook gebeurde. Om oorlogen en verder bloedvergieten te voorkomen, sloot Hasan op gegeven moment een vredesovereenkomst met Muawiya.

Na het overlijden van Hasan kreeg zijn jongere broer Hussain het leiderschap over de Moslimgemeenschap toegewezen (over het deel dat Muawiya niet als kalief had geaccepteerd). Ondanks aandringen van zijn volgelingen deed Hussain niets dat de vrede met Muawiya zou kunnen schaden. Hij hield zich voornamelijk bezig met de religieuze behoeften van zijn volgelingen en werd geroemd om zijn kennis, vrijgevigheid en vroomheid.



Graf van imaan Hussain te Karbala

Spiritueel

Wikileaks en aansprakelijkheid

Onlangs heeft de publicatie van geheime documenten van de Amerikaanse overheid op de Wikileaks website de wereld geschokt. Duizenden vertrouwelijke rapporten, die verborgen hadden moeten blijven, zijn nu beschikbaar voor de gehele wereld. Geheimen, die bestemd waren voor archieven, zijn nu openbaar geworden. Wikileaks heeft ook bekendgemaakt hoe Amerikaanse diplomaten denken over diverse wereldleiders. Dit heeft de Amerikaanse overheid in verlegenheid gebracht. Niemand kon zich indenken dat zoveel informatie, die geheim had moeten blijven, nu openbaar is geworden. De VS heeft het publiceren van deze documenten, waarin duizenden citaten staan uit geheime communicatie tussen hoge functionarissen van de VS, sterk veroordeeld.

Velen van ons verrichten ook daden waarvan we hopen dat die voor eeuwig verborgen zullen blijven. Sommigen onder ons roddelen over anderen, sommigen liegen, sommigen bedriegen, sommigen stelen, etc. Bij het leiden van ons leven hier op aarde kunnen we ons niet voorstellen dat iedere daad en gedacht van ons, ook die waarvan we hopen dat die verborgen blijven, ooit openbaar zullen worden, en wel op de Dag des Oordeels.

Als reactie op hen die dachten dat hun informatie voor eeuwig geheim zou blijven, maar zich nu vernederd voelen door het openbaar maken van hun geheimen op Wikileaks, kunnen we stellen dat de Koran ons duidelijk waarschuwt dat er een dag zal zijn waarop de daden van iedereen zullen worden onthuld, zoals we lezen in 17:13-15:

"Wij hebben de daden van ieder mens om zijn nek gehangen, en Wij zullen hem op de dag van de Opstanding een boek brengen dat hij wijd open zal aantreffen. Lees jouw boek. Jouw eigen ziel is afdoende op deze dag als afrekenaar tegen jou. Wie de juiste richting gaat, gaat de juiste richting voor zijn eigen ziel; en wie afdwaalt, dwaalt slechts af tot eigen nadeel."

Verder lezen wij:

"Op de dag waarop verborgen zaken openbaar gemaakt zullen worden, dan zal hij geen kracht hebben, noch helper." (Koran, 86:9-10)

Allah zegt hier dat op een dag onze geheimen zullen worden geopenbaard en het Boek van daden naar voren zal worden gebracht. Maar op die dag zal de man geen kracht hebben om zich te beschermen tegen de gevolgen van die daden, ook zal hij geen enkele helper hebben om hem te beschermen tegen die gevolgen. De mens dient dus zeer voorzichtig te zijn wanneer hij zijn boek vult met daden.

Zelfs als iemand een eenvoudige boodschap uitspreekt, is hij zeer voorzichtig. En bij het filmen zien we dat acteurs ook zeer voorzichtig zijn, omdat ze weten dat elk van hun acts in het openbaar getoond zal worden. Ga dan na hoe belangrijk het is dat wij de grootste voorzichtigheid in acht nemen bij het vullen van ons geestelijk Boek, bij het spelen van onze rol in dit leven! De Koran waarschuwt ons als volgt hieromtrent:

"Degene die het gewicht van een atoom aan goed doet, zal dit zien. En degene die het gewicht van een atoom aan kwaad doet, zal dit zien." (99:7-8)

We zien dus dat vele van de dingen die we doen of denken, zelfs in dit leven reeds openbaar kunnen worden. We moeten dus zeer voorzichtig zijn en ons leven zodanig doorbrengen, dat alles wat over ons openbaar zou kunnen worden - hetzij gedeeltelijk in deze wereld of volledig in het Hiernamaals - ons niet zal onteren, maar integendeel ons ten voordeel zal zijn. Laten we vandaag besluiten om op deze manier ons leven te leiden!

Bron: A Spiritual Note mailing list (ivisep.org)

Tadja optocht



Religieus

Over drie groepen

Noot vooraf. Dit artikelje zien in samenhang met de artikelen 'Goed bestuur in de Islam' en 'Accountability', verschenen in Ar-Risaalah 88 en 89. De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd, dat in een samenleving drie ('strategische') groepen zijn die, als ze goed zijn (onpartijdig, onomkoopbaar, moralist, geen dubbele standaarden, geen dubbele bodem politiek) het goed zal gaan met de samenleving, en als ze decadent zijn het slecht zal vergaan met de samenleving (alom chaos, corruptie, verval van normen en waarden). Die drie groepen zijn de regeerders, de rijken (kapitalisten) en de geestelijke leiders.

Geachte lezers, we hebben slecht en goed nieuws voor u. Weer een 'heilig huisje' ingetrapt. Geen goed governance en gebrek aan accountability bij de VN (geen Verdeelde Naties maar Verenigde Naties). In een memo schreef een topmedewerkster aan de secretaris-generaal o.a.: "Er is geen transparantie en er is een gebrek aan verantwoording ... Ik zie geen enkel teken van hervorming binnen de organisatie." Zie DWT van 11 dec. 2010, pag. A15. En op pag. A8 staat een artikel met als kop 'Mensen vinden wereld steeds corrupter'. Iets om zich daarover te verwonderen? En het goede nieuws op pag. B11, dat drie Caribische landen zijn toetreden tot de MESICIC, het corruptiebestrijdingmechanisme van de OAS (Suriname is overigens al sinds juni 2002 aangesloten bij MESICIC).
Ahmad Jhawnie

Nog tijdens zijn leven wees Muawiya zijn zoon Yazid aan als zijn opvolger. Dit zou de eerste keer zijn in de historie van de Islam dat een leider niet door een verkiezing zou worden aangewezen, maar door erfopvolging. Zo ontstond de dynastie van de Umayyaden.

Toen na het overlijden van Muawiya, zijn zoon Yazid dus het bewind overnam, maakte deze zich schuldig aan heel wat overtredingen van de Islamwet. Toen hij een vertegenwoordiger stuurde naar Hussain in Medina om hem te dwingen trouw aan hem te zweren, antwoordde Hussain dat hij weigerde loyaal te zijn aan een zondaar, moordenaar en overtreder van de Islamwet. Het een en ander leidde ertoe dat Hussain niet langer in Medina kon verblijven. Hij vertrok naar Mekka en van daaruit naar Kufa, maar onderweg ontstond er bij Karbala in Irak een gevecht met het leger van Yazid, waarbij Hussain werd onthoofd. Zijn hoofd werd naar Yazid gebracht. Deze gebeurtenis wordt jaarlijks door de Shi'ieten groots herdacht, waarbij optochten plaatsvinden en men ook aan zelfkastijding doet ter nagedachtenis aan het leed van Hussain; de Soennieten houden lezingen over hem.

In de beginjaren van de Islam in Suriname werd het Tadjafeest ter herdenking van het martelaarschap van imaan Hussain groots gevierd door de Moslims onder de Brits-Indische immigranten. De tadja is een versierd bamboe grafmonument (achter op de foto hiernaast te zien). Het feest duurde enkele dagen, met als hoogtepunt een optocht waarbij groepen met elkaar streden om de mooiste tadja. Na afloop werd het monument in een rivier geworpen.

De Tadja traditie staat o.a. beschreven in een boek van de hand van dhr. J.S. Soebhag M.Sc., getiteld: 'De Tajjia traditie in Suriname'. Het boek is op bestelling verkrijgbaar.

Bronnen: www.ashura.com; *Indentured labour in Suriname (R. Hoefte)*; diverse artikelen op wikipedia.org
Foto Tadja optocht: Tropenmuseum, Amsterdam



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 19 december

Health comes from Faith
(Harun Yahya documentary)

Little Mosque on the Prairie
(Muslim TV comedy)

www.ivisep.org/risaalah