



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jrg. 4, ed. 95 - 24 feb. 2011 - Rabi ul-Awwal 21, 1432 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Duitse Justitieminister pleit voor meer rechten Islam

De Duitse minister van justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) pleit in een artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung voor dezelfde kansen voor de Islam als het Christendom in de Bondsrepubliek: 'Het is de opdracht van de politiek om de vrijheid van alle godsdiensten te garanderen, zodanig dat allen dezelfde mogelijkheden hebben om in de samenleving te worden gehoord. Het mag ons niet uitmaken of een religieuze roep afkomstig is van een gebedskleed, een zegen of zichtbaar is door een rode stip op het voorhoofd. De discussie over de Islam wordt meestal op grond van vooroordelen en niet op grond van kennis gevoerd. In het huidige Islamdebat vierden clichés hoogtij die meer zeggen over degenen die ze bezigt dan over de zaak waar het over gaat. De discussie lijkt op die uit de 19e eeuw over het katholicisme en de toen gebruikte en inmiddels al lang achterhaalde argumenten. In plaats van angstdebatten moeten we de discussie zonder vooroordelen voeren. We moeten veel meer weten over het Islamitische recht'.

'Genuanceerd' debat over Islam met initiatiefneemster Ground Zero moskee

Centrum voor studie en debat en ruimte voor levensbeschouwing De Nieuwe Liefde in Amsterdam biedt een Islamdebat aan in 'een nieuw format': 'Over de Islam gesproken'. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis vindt het huidige Islamdebat 'ondeskundig en onbeschaafd' en nam daarom het initiatief tot de debatreeks in vier bijeenkomsten. Helen Johnson, programmamaker bij de Nieuwe Liefde: 'Het Islamdebat zoals dat tot op heden in Nederland werd gevoerd, haalde vaak niet de gewenste resultaten'. Johnson vindt de huidige debatten polariserend. 'Islamdebat nieuwe stijl' kent een theoretisch en praktisch gedeelte. Het theoretische deel wil vooral informeren en uitleggen. Het publiek kan vragen stellen. Zo moet het 'gebrek aan kennis over de Islam' worden aangepakt. Filosoof en schrijver Bart Brandsma: 'Kort gezegd houdt het in dat de huidige dialoog gericht is op de schreeuwende tegenpolen, bijvoorbeeld Wilders en de radicale imams'. De serie debatten start 20 februari met als hoofdgast Daisy Khan. De Nieuwe Liefde ziet haat als 'het prototype bruggenbouwer' die 'een eigen genuanceerd geluid kan laten horen'. Daisy Khan is een van de belangrijkste initiatiefnemers voor de bouw van de moskee nabij Ground Zero in New York. (Nieuw Religieus Peil)

Spiritueel

Ware dienaren van de Heer

"De dienaren van de Weldadige zijn degenen die de aarde bewandelen in nederigheid, en wanneer de onwetenden hen aanspreken, dan zeggen zij, Vrede!

En degenen die ter aarde geworpen en staande voor hun Heer de nacht doorbrengen.

En degenen die, wanneer zij uitgeven, noch verkwistend zijn noch gierig, en de rechtvaardige middenweg bevindt zich daar altijd tussen.

En degenen die naast Allah geen andere god aanroepen en die geen ziel doden van wie Allah dit verboden heeft, behalve om een gerechtvaardigde zaak, noch ontucht plegen, en degene die dit doet zal een vergelding van zonden zien.

En degenen die geen getuige zijn van onwaarheid, en wanneer zij voorbijgaan aan wat ijdel is, dan gaan zij grootmoedig voorbij. En degenen die, wanneer zij worden herinnerd aan de boodschap van hun Heer, daardoor niet doof en blind neervallen.

En degenen die zeggen, Onze Heer, schenk ons in onze echtgenotes en ons nageslacht de vreugde van onze ogen, en maak ons tot leiders voor degenen die zich hoeden voor het kwaad.

Zij worden beloofd met verheven plaatsen omdat zij geduldig zijn, en zij worden daar tegemoet getreden met begroetingen en vrede.

En daarin verblijven zij. Prachtig is de verblijf- en de rustplaats!"

Bron: Koran, hoofdstuk 25

Interreligieus

Verzen uit Exodus hoofdstuk 20

(1) 3: "Vereer naast mij geen andere goden."	"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden..." (17:23)
(2) 4-6: "Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij..."	"...Dus vermijd de onreïneheid van de afgoden..." (22:30) "En toen Abraham zei: Mijn Heer... en houd mij en mijn zonen (kinderen) ervan af dat wij afgoden zouden aanbidden." (14:35) "Toen Abraham tot zijn vader zei: Neem jij afgodsbeelden tot goden? Waarlijk, ik zie jou en jouw volk duidelijk in dwaling verkeren." (6:74)
(3) 7: "Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan."	"En maak (de Naam van) Allah niet tot een belemmering in jullie eden (zwerende) dat jullie geen goedheid zullen bedrijven of niet het kwade zullen mijden of geen verzoening tussen de mensen tot stand zullen brengen... (2:224)
(4) 8-11: "Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen..."	"...en Wij zieden tot hen: Overtreed (de wettelijke regels) van de Sabbat niet. En Wij sloten met hen een plechtig verbond." (4:154) "Waarlijk, jullie Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen (periodes) heeft geschapen, en daarna zetelde Hij zich op de Troon. Hij regelt het bestuur..." (10:3)
(5) 12: "Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal."	"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders... Zeg nooit 'foei' tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol..." (17:23-24)
(6) 13: "Pleeg geen moord."	"...en dood niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht." (6:151)
(7) 14: "Pleeg geen overspel."	"En nader niet de ontucht. Waarlijk, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg." (17:32)
(8) 15: "Steel niet."	"En de dief en de dievegge: houw hun handen af als een vergelding vanwege (de misdaad) die zij begingen..." (5:38) zie ook 12:73
(9) 16: "Leg over een ander geen valse getuigenis af."	"En degenen (dienaren van Allah) die geen valse getuigenis afleggen..." (25:72)
(10) 17: "Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort."	"En verlang hetgeen niet waarmee Allah sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht heeft..." (4:32). Zie ook 15:88. Ahmad Jhawnie



Religieus

Herdenking geboortedag Profet Mohammed

De herdenking van de geboortedag van de Profet Mohammed (vzmh) vond dit jaar rond 15 februari plaats. De eerste vieringen van zijn geboortedag (Milaad un-Nabi) kunnen worden gevonden in het Mekka van de achtste eeuw n.C. Bij die gelegenheid werd het huis waarin de Profet werd geboren, omgevormd tot een gebedsplaats door Al-Khayzurani, moeder van Harun al-Rashid, de vijfde en meest bekende kalief van de Abbasiden. Openbare vieringen van de Milaad un-Nabi vonden pas plaats zo'n 400 jaar na het overlijden van de Profet. Deze vieringen waren oorspronkelijk een feestje van de Shia Moslims. De eerste officiële herdenking van Milaad un-Nabi vond plaats in de elfde eeuw n.C. in Egypte. De viering verspreidde zich geleidelijk aan over de gehele wereld.

Toelaatbaarheid

Islamegeleerden zijn het er niet helemaal over eens of de viering van de geboortedag van de Profet wel toelaatbaar is in de Islam. Sommigen zien het als een prijzenswaardige gebeurtenis, terwijl anderen het beschouwen als een ongewenste vernieuwing. Geleerden als Muhammad Alawi al-Maliki en Yusuf Qaradawi beschouwen de viering van Milaad un-Nabi als toelaatbaar, zolang de vieringen niet tegen de Islamitische regels ingaan (zoals het consumeren van alcohol e.d.). [noot 1] Andere geleerden, zoals Muhammad Taqi Usmani, een Hanafi geleerde van Pakistan, en Abd-al-Aziz ibn Abd-Allah ibn Baaz, eens de Grand Mufti van Saudi-Arabië, zijn geen voorstander van het vieren van de Milaad un-Nabi. Hun belangrijkste argument is dat de Profet, zijn metgezellen en de generaties na hen dit nooit hebben gevierd.

Vieringen in Suriname

In Suriname wordt de Milaad un-Nabi door diverse organisaties groots gevierd, waaronder de Surinaamse Moeslim Associatie (S.M.A.). Andere organisaties gebruiken de gelegenheid om kleine bijeenkomsten te organiseren waarbij over het leven van de Profet wordt verteld.

[Noot 1] Een gebruik dat vaak wordt toegepast bij de Milaad vieringen, is het opstaan ter ere van de Profet (vzmh). Het is bekend dat de Profet er geen prijs op stelde als men voor hem opstond (Abu Dawud, Kitabul Adab).

Website

Ar-Risaalah krant gemist?

Vorige editie van Risaalah TV niet gezien?

Download op www.ivisep.org

Artikel van de week:

'An eye for an eye makes the world go blind'
(Historisch-wetenschappelijke verhandeling over het Israëliësch-Palestijns conflict)

Lees op www.ivisep.org



Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 27 februari

Hadj (bedevaart)
(documentaire)

Winning our children back to Islam
(speech, prof. Jeffrey Lang)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

