



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 4, ed. 97 - 24 mrt. 2011 - Rabi ul-Sani 19, 1432 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Beleidsadvies CDA-hoogleraar: meer gebedsruimtes in openbare gebouwen

Oud-hoogleraar aan de Vrije Universiteit Henk Vroom zegt in zijn beleidsadvies Dialogue with Islam, dat hij schreef in opdracht van het Center for European Studies, dat er meer wettelijke ruimte moet komen voor samenwerking tussen regeringen en moskeeën.

Vroom stelt dat uit onderzoek blijkt dat integratieproblemen met moslims in West-Europese landen mede het gevolg zijn van culturele factoren. Daarom moet de islam deel uitmaken van het Europese integratiebeleid.

Vroom vindt betrokkenheid van moskeeën bij overheidsbeleid gewenst. Regeringen moeten meer (wettelijke) mogelijkheden creëren voor een dialoog met moskeeën.

Bedrijven moeten meer rekening houden met ramadan, suikerfeest en islamitische gebedstijden. Voor universiteiten geldt: geen colleges of tentamens tijdens vrijdaggebed of offerfeest. Ook pleit Vroom voor meer gebedsruimtes in ziekenhuizen, kazernes, gevangenissen en provinciehuizen. Werkgevers moeten

met werknemers overleggen hoe ze hun werk kunnen combineren met religieuze plichten. Tenslotte moet er meer kennis over de islam worden verspreid.

Oud-hoogleraar Vroom is nog verbonden aan het Centrum voor Islamitische Theologie als coördinator en is bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.



Religie, wetenschap en filosofie

Over tijdvertraging en God-spot

1. Allah, de Heilige, de Verhevene, zegt in de Koran 22:47 en 32:5 dat 1.000 jaar van ons gelijk is aan 1 dag bij Hem. Moeten we dit letterlijk opvatten? Nee, omdat Allah niet gebonden, niet onderworpen is aan tijd. Allah is tijdloos, Hij kent geen verleden, heden en toekomst.

Wat met de verzen wordt bedoeld, is dat hoe dichterbij Allah c.q. het einde van het heelal nadert, hoe trager de tijd loopt. Buiten het heelal is de tijd 0,0 (Koran 9:36). Allah is niet in het heelal, maar Hij is bij ons, dichterbij dan onze halsader (Koran 50:16).

Wat we uit de verzen 22:47 en 32:5 willen afleiden, is dat in het heelal met afstanden die gemeten worden in lichtjaren, reizen met de snelheid van licht (300.000 km per seconde) onvoldoende is. Hemelse wezens leggen in 1 dag een afstand af waar wij 50.000 jaar over zouden doen (Koran 70:4). Denk in dit verband aan de (spirituele) Hemelreis van de Profeet Mohammed (vznh), die in een heel klein gedeelte van de nacht de hemelen bezocht en terugkeerde (zie Koran 17:1 met uitleg).

We zijn de mening toegedaan dat met 'jaar' in 1.000 jaar en 50.000 jaar wordt bedoeld 'lichtjaar'.

2. Geloof in een hogere Macht speelt in alle menselijke culturen een belangrijke rol. Onderzoekingen hebben aangetoond dat Gods bewustzijn geworteld is in een bepaald deel van onze hersenen, God-spot genaamd. Koran 7:172 zinspeelt daarnaar: "En toen jouw Heer uit de kinderen van Adam, uit hun lendenen, hun nakomelingen voortbracht en hen omtrent henzelf deed getuigen (en Hij zei): Ben ik niet jullie Heer? Zij zeiden: Jazeker, dat getuigen wij. Opdat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: "Wij waren daarvan niet op de hoogte."

Een hadies legt Koran 7:172 als volgt uit. Allah sloot een verbond met de zielen van alle mensen met Adam als getuige, zeggende: "Ik ben jullie Heer; Mij alleen dienen jullie te aanbidden en niemand anders. Ik zal Profeten en Boeken sturen om jullie hieraan te herinneren." Al de zielen beaamden dit.

Dus geloof in God is inherent aan, ingeprent in de menselijke natuur. (Koran 30:30)

Ahmad Jawhrie

Maatschappij

Islam tegen discriminatie

De Verenigde Naties herdenken elk jaar op 21 maart de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie. Op deze dag, in 1960, opende de politie in Sharpeville het vuur op vredige demonstranten tegen de apartheid in Zuid-Afrika, waarbij 69 mensen werden gedood. Bij het uitroepen van deze Dag in 1966 werd de internationale gemeenschap opgeroepen om de inspanningen, om alle vormen van rassendiscriminatie uit te bannen, te verduubelen.

Wetenschap

Bliksem

"Hij is Degene Die de bliksem aan jullie laat zien, om vrees en hoop (regen) te veroorzaken, en Hij doet de zware wolken ontstaan. En de donder roemt Hem met Zijn lofprijzingen en (ook) de Engelen, uit vrees voor Hem en Hij stuurt de bliksemschichten en treft ermee wie Hij wil. En zij redetwisten over Allah, en Hij is hard in het grijpen." (Koran 13:12-13)

In deze passage komt de samenhang tussen de vorming van zware regen- of hagelbuien en de productie van bliksem tot uitdrukking. Bliksem is een



elektrische ontlading tussen twee ladingen van tegengesteld teken in een wolk of tussen de lading en een punt aan het aardoppervlak. Deze ladingen ontstaan in wolken die verzadigd raken met waterdeeltjes en fluctueren van ogenblik tot ogenblik. Komen twee tegengestelde ladingen dicht bij elkaar of dichtbij het aardoppervlak dan vindt er ontlading plaats (bliksem). Bij deze ontlading kan er een enorme hitte (20.000 graden Celsius) en een grote stroomsterkte (100.000 A) ontstaan. Door de hoge temperatuur ontstaat donder en uit de verzadigde wolken ontstaan regen- of hagelbuien.

Drs. Jimmy Kromosoeto

Website

Ar-Risaalah krant gemist?

Vorige editie van Risaalah TV niet gezien?

Download op www.ivisep.org

Artikel van de week:

De noodzaak van beprovingen

Lees op www.ivisep.org

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 27 maart

Religieuze diversiteit in Suriname en Trinidad
(afstudeerpresentatie mej. Kirtie Algoe, Msc.)
Het wonder van onze spijsvertering
(Harun Yahya documentary)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

De Islam is tegen elke vorm van discriminatie. Tolerantie van andere godsdiensten, gelijkheid van rassen, gelijkwaardigheid van man en vrouw, etc. zijn basiszaken die de Islam reeds meer dan 1400 jaar onderwijst. Hieronder enkele voorbeelden.

Respect voor andere godsdiensten

"Degenen die geloven, en degenen die Joden zijn, en de Christenen, en de Sabiërs, wie er ook gelooft in Allah en de Laatste Dag en die goeddoet, zij krijgen waarlijk hun beloning bij hun Heer, en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren." (Koran 2:62)

Gelijkheid van rassen

"Een arabier is niet beter dan een niet-arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft." (Afscheidsrede van de Profeet Mohammed, vznh)

Gelijkwaardigheid man en vrouw

De mannen en de vrouwen die goed leven, hebben allemaal recht op dezelfde beloning (Koran 33:35):

"Voor de mannen die zich onderwerpen en de vrouwen die zich onderwerpen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarheidlievende mannen en de waarheidlievende vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de nederige mannen en de nederige vrouwen, en de liefdadige mannen en de liefdadige vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de mannen die hun kuisheid bewaren en de vrouwen die (hun kuisheid) bewaren, en de mannen die Allah regelmatig gedenken en de vrouwen die gedenken — waarlijk heeft Allah voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.

Je naasten niet voortrekken boven anderen

"Wanneer jullie spreken, wees rechtvaardig, zelfs als het (tegen) een familielid zou zijn." (Koran 6:152)

"O jullie die geloven, wees oprecht voor Allah, getuig op rechtvaardige wijze; en laat de haat voor een volk jullie niet aansporen onbillijk te handelen. Wees rechtvaardig; dat staat nader tot de vervulling van jullie plicht." (Koran 5:8)

Spiritueel

Roddel en laster

"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen. ... Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. ... O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het!" (Koran 49:11-12).

- Hij die andermans zaken aan u vertelt, vertelt zeker ook uw zaken aan anderen.

- Spreek geen kwaad over de doden, want dat is een grote zonde.

- Heb geen kritiek op iets waar je geen kennis over hebt, omdat je misschien niet weet wat voor goeds er allemaal in zit.

- De tong is een beest; als je het vrijlaat, zal het bijten.

- Roddelen is het tijdverdrijf van de zwakken.

- Hij die de roddelaar gehoorzaamt en gelooft, verliest een vriend.

"Gehoorzaam geen enkele verachtelijke zweerder, lasteraar, die rondgaat met kwaadsprekerij, verhinderaar van het goede die de grenzen overschrijdt, zondig, laaghartig, en naast dat alles berucht om zijn kwaadaardigheid." (Koran 68:10-13)

Bronnen:

De Heilige Koran & Some Sayings of Ali