



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 4, ed. 98 - 7 april 2011 - Jumada al-Awwal 4, 1432 - P.O.B. 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Cricket brengt India en Pakistan bij elkaar

De gebruikelijke diplomatie is er niet in geslaagd om de verslechterde relaties tussen India en Pakistan te verbeteren, maar de cricketfinale op 30 maart jl. heeft de twee aartsvijanden wel nader tot elkaar kunnen brengen. De Indiase vicepresident Singh nodigde zijn Pakistaanse collega Gilani uit om de finale bij te wonen, die in India werd gespeeld en overigens ook door dit land werd gewonnen. Het was voor het eerst sinds 2005 dat een Pakistaanse regeringsleider India bezocht. In ruil voor deze geste van India heeft de Pakistaanse president een Indiase spion vrijgelaten die een levenslange gevangenisstraf uitzat.



Religie, wetenschap en filosofie

Enkele adviezen van de Profeet Mohammed

Alle lof komt Allah toe, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zij met de Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen en een ieder die hun voetstappen volgt tot aan het einde der wereld.

1. Hazrat Aboe Sa'ied al-Goedrie (r.a.) vertelde dat de Profeet Mohammed heeft gezegd: "Als een van jullie gaapt, laat hij zijn hand voor zijn mond houden, anders zal de satan (zijn mond) binnengaan."

Als iemand wil gapen, dient hij dit te onderdrukken, en als het niet lukt dan dient hij met de rugzijde van zijn linkerhand de mond te bedekken en geen geluiden te maken.

Redenen om de mond te bedekken: afkeurenswaardig naar het publiek toe en er kunnen vliegen de mond binnengaan.

Noot: Profeten waren beschermd tegen o.a. gapen, natte droom, het verrotten van hun lichaam na hun overlijden.

2. Hazrat Aboe Hoeraira (r.a.) vertelde dat wanneer de Profeet Mohammed niesde, hij zijn gezicht (mond en neus) placht te bedekken met zijn hand of een doek, om daarmee het geluid te dempen.

Een andere reden om de mond en neus te bedekken, is om gevaar voor besmettingen tegen te gaan. Dit geldt ook voor hoesten.

3. Hazrat Djaabier (r.a.) vertelde dat de Profeet Mohammed heeft gezegd: "Laat geen vuur branden in je huis terwijl je slaapt."

Hier heeft de Profeet het over brandveiligheid. De achtergrond van voormelde uitspraak van de Profeet is, dat een huis was afgebrand omdat een huisdier de kaars had laten vallen. Wees dus voorzichtig met vuur, gas, elektriciteit, etc.

4. Hazrat Djaabier vertelde dat de Profeet Mohammed heeft gezegd: "Wanneer het donker wordt... bedek het eetgerei en de waterkruiken ...omdat muizen wroeten in de huizen..."

Hier heeft de Profeet het over een ander belangrijk aspect, nl. voedselveiligheid. Men moet voedsel en dranken altijd afdekken tegen allerlei ongedierte.

5. Bij de bouw van de omrastering van je perceel heeft de Profeet gevraagd rekening te houden met de burens door de muren niet te hoog op te trekken, zodat de burens niet verstoken zijn van zon en wind (licht en lucht).

Twee opmerkingen: a) De aardbeving in maart 2011 in Japan heeft de dag ingekort c.q. de tijd versneld met 1,6 microseconden. Zie ook artikel 'Tijdversnelling' in Ar-Risaalah van 22/5/2010.

b) "Als je bidt, leef je een gezonder en langer leven. Maar je moet wel samen bidden", constateert The Longevity Project in Amerika. Bron: depers.nl, rubriek wetenschap. Koran 2:43 zegt: "En onderhoud de solaat (het gebed) ... en bid met hen, die bidden (verricht de solaat met djamaa'at)."

Ahmad Jhawnie

Wilders, profeet van de angst

Terwijl de integratieproblemen van Moslims in Nederland juist afnemen, radicaliseert Geert Wilders steeds verder in zijn uitspraken over de Islam. Zijn donkere angstfantasieën over de oprukkende Islam en zijn dromen over oorlog en deportatie slaan bij veel burgers aan. Hoe onrealistisch ze ook zijn, ze leiden tot een klimaat waarin mensen elkaar op straat naar het leven gaan staan. Weinigen durven zich daar over uit te laten, want Wilders heeft het land in de greep van de angst.

Volgens opiniepeilingen zal de PVV van Geert Wilders tijdens de verkiezingen van 9 juni een flinke zetelwinst boeken, vooral door zijn negatieve uitspraken over de Islam.

In ZEMBLA analyseren deskundigen zijn uitspraken en concluderen dat wat Wilders feitelijk zegt over de Islam en Moslims niet klopt. Tegelijkertijd uiten zij hun zorgen en waarschuwen zij voor de effecten van Wilders' retoriek.

De betreffende uitzending van ZEMBLA kan op Risaalah TV worden bekeken, en wel op zondag 17 april a.s. om 9:00 uur a.m. op RBN TV (5).

(Bron: zembla.vara.nl)

Historie



Foto boven: Landverdeling tussen Israël en de Palestijnen door de geschiedenis heen. Periode 1: 1940. Periode 2: V.N. verdeelingsplan 1947. Periode 3: 1949-1967. Periode 4: 2000. (Foto: mr. B. Ahmadali, maart 2011, Bethlehem)

Spiritueel

Eerlijke verdiensten

Vertrouwen, geduld, rechtvaardigheid en waarheidslievendheid leiden ons tot eerlijk verdienen van ons brood. Als iemand dit door oneerlijke middelen probeert te bereiken, dan zal hij ontelbare goede eigenschappen verliezen. De Koran heeft op deze kwestie veel nadruk gelegd:

"Verteer niet onderling op oneerlijke wijze jullie bezittingen, en probeer je hiermee ook geen toegang te verschaffen tot de rechters, opdat jullie een deel van de bezittingen van de mensen onrechtmatig verteren, terwijl jullie (dit) weten." (2:188)

"O jullie die geloven, verteer jullie bezittingen niet onder elkaar met illegale methoden, maar alleen in handel met wederzijdse goedkeuring. En dood je eigen mensen niet. Waarlijk is Allah immer Barmhartig voor jullie." (4:29-30)

"Wee de bedriegers! Die, wanneer zij (hun aandeel) van de mensen afmeten, het volledig nemen, maar wanneer zij iets afmeten voor anderen of (iets) voor hen afwegen, dan geven zij minder dan (de ander) toekomst." (83:1-3)

De Profeet Mohammed (vzmh) zei eens: "De eerlijke zakenman wordt de beloning van de profeten deelachtig."

In het zakendoen zijn geen middelen toegestaan, die de mens onwaardig zijn en de zakenman, die zich inbeeldt dat leugen en bedrog zijn toegestaan, bedriegt zichzelf schromelijk. Misschien wint hij iets op materieel gebied, maar hij verliest aan de kwaliteiten van zijn geestelijk ik, omdat hij geen vertrouwen heeft in de Voorzienigheid van onze Schepper, de Onderhouder der Werelden.

(Uit het boek: De Heilige Koran en zijn leer, door G.A. Bashir)

Citaat

Wat u bent is het resultaat van uw gedachten. Hou dus alleen positieve zaken in mind, denk en handel positief t.o.v. anderen en uw toekomst zal zeker positief zijn!

Website

Ar-Risaalah krant gemist?

Vorige editie van Risaalah TV niet gezien?

Download op www.ivisep.org

Artikel van de week:

Reisverslag Medina, Mekka, Palestina, Jeruzalem, Israël

(door mr. B. Ahmadali)

Lees op www.ivisep.org

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 10 april

De jeugdijaren van Mohammed

Documentaire)

True Islam

(Documentaire, deel 2)

Uitzending gemist?

Download de vorige editie op www.ivisep.org

