



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 4, editie 101 - 19 mei 2011 - Jumada al-Thani 16, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Maatschappij

Kinderhoekje

Internationale Dag van het Gezin

Allah is... (1)

Op 15 mei werd de Internationale Dag van het Gezin herdacht.

Het gezin vormt de basis van iedere samenleving. Vandaar dat de grootst mogelijke ondersteuning moet worden verleend aan het instituut van het gezin zodat de gezinsleden zich volledig bewust zijn van hun verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van sociale vooruitgang en ontwikkeling, en de Conventie aangaande uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.

Islamgeleerden hebben ook de nadruk gelegd op het belang van het gezin. Zo lezen we in "De Nieuwe Wereldorde" door maulana Muhammad Ali: "Het gezin is de basis van de samenleving. Het geluk van de mens is onder normale omstandigheden afhankelijk van het geluk, dat hij in gezinsverband geniet en de stabiliteit van het gezin is een maatstaf voor de stabiliteit van de maatschappij en tenslotte van de beschaving."

Opvoeding

Onderzoek in de Surinaamse jeugdgevangenis heeft aan het licht gebracht dat meer dan 80% van de kinderen komt uit gebroken gezinnen. Ziedaar het belang van een goed gezinsleven voor het opvoeden van kinderen.

De eerste jaren van ieder mens, de kinderjaren dus, worden doorgebracht in het gezin. Kinderen, waar dan ook ter wereld, krijgen hun eerste en meest fundamentele lessen in samenleven en beschaving binnen het gezin. De ouders hebben dus een grote verantwoordelijkheid in het begeleiden van hun kinderen. Zij hebben de meest ideale positie en dienen - om geloofwaardig over te komen - de kinderen geen zaken te gebiedten of verbieden, die ze zelf niet naleven. De Koran zegt daarom in 61:2-3: "O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Allah vindt het zeer verfoeilijk dat jullie zeggen wat jullie niet doen."

Aangaande het opvoeden zegt de Koran in 17:31: "Dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede — Wij voorzien voor hen en voor jullie. Het doden van hen is waarlijk een groot kwaad."

Het doden van kinderen betekent hier hen niet voorzien van het juiste onderwijs en de juiste opvoeding, hetgeen als een "spirituele dood" wordt beschouwd. Bijvoorbeeld het aanmoedigen van de kinderen om op werelds vlak succes te bereiken, maar geen waarde hechten aan het bijbrengen van spirituele en morele waarden. Het opvoeden van kinderen is dus een van de grootste beproevingen voor de mens, zoals we lezen in Koran 8:28: "En weet dat jullie rijkdom en jullie kinderen een beproeving zijn."

Moge de Internationale Dag van het Gezin een goede gelegenheid voor ons allen zijn om het belang van een goed gezinsleven te benadrukken, en om ons voor te nemen om de belangrijkste doelen van het instituut van het gezin in acht te nemen.

Vele Moslims denken dat Allah alleen maar een strenge meester is, die straft zodra iemand een foutje heeft gemaakt. Dit is niet de manier waarop Allah wil dat wij aan Hem denken.

Hoe vaak zeggen wij niet voordat we iets gaan doen: "Bismillaahir rohmaanir rohiem". Dit betekent: "In de naam van Allah, de Weldadige, de Genadige". Deze zin komt in de Heilige Koran 114 keren voor. Maar wat betekenen de woorden "de Weldadige" en "de Genadige"?



Weldadig

Er zijn sommige dingen die Allah aan ons allemaal heeft gegeven zonder dat wij er moeite voor hoefden te doen. Ook al zijn we goed, slecht, rijk of arm. De zon bijvoorbeeld, die ons elke dag weer licht en warmte geeft. Ook de aarde waar niet alleen wij, maar ook de dieren en de planten een plaats hebben, is door Allah gemaakt. Zonder water zouden we niet eens kunnen leven. Kun je nog zelf iets bedenken wat Allah ons gegeven heeft, zonder dat we er iets voor hoefden te doen?

De dingen die Allah ons heeft gegeven zijn niet alleen nodig, maar vaak ook mooi, plezierig of lekker. Denk aan de mooie bloemen, de lekkere vruchten, water om te drinken, maar ook om in te zwemmen. Zulke dingen krijg je vaak alleen van iemand die echt en heel veel van je houdt.

Ben jij soms ook weldadig voor je ouders, broers en zussen of vrienden?

Genadig

We hebben dus uit Allah's weldadigheid alles gehad, wat we nodig hebben om te leven. Maar om echt een goed en succesvol leven te krijgen, zal Allah ons genadig moeten zijn. Hiervoor zullen we twee dingen moeten doen. Deze zijn het bidden tot Allah en het doen van goede werken. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je een repetitie op school hebt, zul je om een goed cijfer te halen je lessen goed moeten leren. Je zal ook Allah moeten vragen om Zijn hulp. Dat betekent dat je Allah vraagt om je genadig te zijn, dat alles zodanig gaat dat je het goede cijfer ook haalt.

Het is hier dus heel belangrijk dat je iets goeds doet en dan op Allah's genade hoopt. Als je een keer iets fout of slecht hebt gedaan, en je krijgt er daarna spijt van en besluit om het nooit meer te doen, is Allah ook genadig. Net zoals je ouders, wanneer ze niet meer boos op je zijn als je iets stouts gedaan hebt. Alleen is Allah nog veel meer genadig dan je papa en mama!

Natuurlijk is het zo dat Allah straf wanneer mensen opzettelijk slechte dingen blijven doen zoals liegen, pesten, stelen en roddelen. Maar zodra men hiermee stopt en Allah om vergiffenis vraagt, zal Hij ze zeker weer op de goede weg brengen op Zijn eigen manier. Zo zie je, dat Allah van ons allemaal houdt. Hij wacht echt niet alleen maar totdat Hij ons kan straffen. Hij wil juist dat we een prettig en nuttig leven leiden op aarde, en dat wij ook moeten proberen om weldadig en genadig te zijn voor onszelf en voor alles wat Allah voor ons geschapen heeft in de hemelen en op de aarde.

Tante Sharda

21 mei laatste oordeel?

Sommigen willen ons doen geloven dat wij ons voor 21 mei tot God moeten bekeren, omdat wij anders 5 maanden later samen met de wereld zullen vergaan. Hoe kunnen we op een praktische manier met deze informatie omgaan?

Elke dag kan je laatste oordeel zijn. Wacht niet tot het laatste moment om je leven in goede banen te leiden. Je weet nooit zeker of je er morgen nog bent, of zelfs als je de avond vandaag nog haalt! Dus wacht niet tot een of andere datum, want het kan dan al te laat zijn! Begin met goede voornemens, maak het goed met degenen met wie je misschien ruzie hebt, betaal je rekeningen als je misschien achterstallig bent, etc. Wacht niet!

Bron: Facebook discussie

Filosofie

'I have a dream'

Geachte lezers, dit is onze 100ste bijdrage aan Ar-Risaalah, alhamdu lillah (alle eer komt Allah toe). Dit heugelijke feit willen we gedenken met het vertellen over een droom, niet van wijlen Maarten Luther King, maar van koning Nebukadnezar van Babylonië, 2.575 jaar geleden (zie de Bijbel, Daniël 2:31-45).

De koning zag een afschrikwekkend groot beeld, bestaande uit 4 delen: a. gouden hoofd b. zilveren borst en armen c. koperen buik en heupen d. ijzeren benen, en ijzer met klei vermengde voeten. Plotseling, van Godswege, viel een steen op het beeld en verbrijzelde dit compleet. Met de steen zelf gebeurde niets, integendeel groeide de steen tot een grote berg die de gehele aarde vulde. De genoemde 4 delen stellen 4 rijken voor:

- Gouden hoofd: Babylonische Rijk
- Zilveren borst en armen: Medo-Perzische Rijk
- Koperen buik en heupen: Grieks-Macedonische Rijk
- Ijzernen benen, en voeten van ijzer met klei vermengd: Oost en West Romeinse Rijk.

De steen staat volgens onze interpretatie voor het Islamitische Rijk, dat plotseling op het wereldtoneel verscheen. Via de Islam zal Allah alle wereldmachten vervangen en Zijn koninkrijk op aarde vestigen tot aan het einde der wereld (zie OT, Daniël 2:44; NT, Mattheüs 21:42-46 en Koran 61:8-9).

De Profeet Mohammed (vznh) heeft voorspeld dat Constantinopel (Istanboel / Oost-Romeinse Rijk) en Romiyya (Rome / West-Romeinse Rijk) veroverd zullen worden door de Moslims. Op de vraag welke stad als eerste veroverd zal worden, antwoordde hij: "De stad van Heraclius zal eerst worden veroverd." D.w.z. Constantinopel; deze stad werd veroverd in 1453.

Omstreeks het jaar 2050 zal de macht van het Westen zijn verzwakt door massale immigratie van Moslims en groeiende Islamisering (met assistentie van de socialisten). Daniël 11:40 gaat volgens onze interpretatie over de Clash of Civilizations (Botsing tussen de Beschavingen): "En in de tijd van (het) einde (der wereld) zal de koning van het zuiden (leiders van de Moslimwereld) met hem in botsing komen, en de koning van het noorden (leiders van het Westen) zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen; en hij (de Islam) zal stellig de landen (Europa) binnenkomen en overstromen en doortrekken (naar de USA)."

Noot: We willen een belangrijke kanttekening plaatsen bij ons artikel "De Koran en waterstof" in Ar-Risaalah van 5/5/2011.

Koran 11:7 vermeldt dat eerst het heelal werd geschapen, daarna water (c.q. waterstof). Hadies # 4.414 van sahih al-Bukhari zegt het tegenovergestelde, eerst was er water (c.q. waterstof), daarna werd het heelal geschapen. Deze (schijnbare) tegenstrijdigheid willen we als volgt verklaren: waterstof was reeds aanwezig in de oeratoom en kwam vrij via de oerknal. Het is niet juist om te zeggen dat na de oerknal waterstof ontstond.

Ahmad Jhawnie

Citaat

Denk nooit: 'ik alleen heb gelijk.'
Een wijs persoon moedigt anderen aan ook hun visie te geven, zodat meerdere invalshoeken kunnen worden bekeken.

Website

Artikel van de week:
Waarom kunnen wij God niet zien?

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant gemist?

Vorige editie van Risaalah TV niet gezien?

Download op www.ivisep.org

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 22 mei

Jezus in Kashmir
(interreligieuze documentaire)

Speech: Long life or useful life?
(Speech, Shahid Aziz)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

