



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Jaargang 4, editie 104 - 30 juni 2011 - Rajab 29, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Actueel

### Slavernij en emancipatie in perspectief

"En wat zal jou doen inzien wat de opwaartse weg is? (Het is) het bevrijden van een slaaf, of het voeden ten tijde van honger van een wees, nauw verwant, of de arme, liggend in het stof. Dan behoort hij tot degenen die geloven, en elkaar aanzetten tot geduld, en elkaar aanzetten tot genade." (Koran, 90:12-17)

Op 1 juli herdenkt Suriname de afschaffing van de slavernij in 1863.

Het grote "slavenreservoir" Afrika werd vanaf de 14e eeuw geëxploiteerd. De ontdekking van Amerika in 1492 leidde tot nieuwe ontwikkelingen in de slavernij. De indianen werden beschouwd als onwillige en onbekwame werkers, en zodoende werden de neger-slaven uit Afrika aangevoerd naar de Europese koloniën. Volgens minimale schattingen zijn ongeveer 20 miljoen Afrikanen als slaven verscheept. In de 17e eeuw zijn de eerste aanzetten te vinden van een anti-slavernijbeweging. De slavenhandel werd in de 19e eeuw afgeschaft, en na een lange strijd werd tussen 1830 en 1890 in vrijwel de hele wereld de slavernij afgeschaft.

Velen menen, dat de Islam slavernij toestaat. De waarheid is echter anders. Integendeel stelt de Koran op verschillende plaatsen dat het vrijlaten van slaven en krijgsgevangenen een goede daad is (zie 90:12-16, waar het bevrijden van een slaaf wordt vermeld naast het voeden van een hongerige). Merk op dat de Koran deze wijsheid meer dan 1400 jaar geleden vermeldde, terwijl 150 jaar geleden de slavernij binnen de 'beschaafde' Westerse wereld nog in haar bloeiperiode verkeerde!

## Religie en Filosofie

### Universum of multiversum?

Is er slechts één heelal (universum) – het onze – of zijn er meerdere heelallen (multiversum; parallelle universa)? Zo ja, hoeveel heelallen zijn er? Wanneer zijn die ontstaan? Waar liggen die? We zullen trachten aan de hand van de Koran voornoemde vragen te beantwoorden.

a. De Koran zegt in 65:12: "Allah is Degene Die de zeven hemelen heeft geschapen..." Zie ook 2:29; 17:44; 23:86; 41:12; 67:3 en 71:15. Hieruit leiden we af dat er meer dan één heelal is. Moet het getal 7 letterlijk of figuurlijk (als talrijk) worden opgevat? Het allereerste vers in de Koran 1:1 luidt: "Alle lof komt Allah toe (of: Prijs Allah!), de Heer der werelden (multiversum)."

b. In Koran 41:11-12 staat: "Daarna wendde Hij (Allah) Zich tot de hemel (oeratoom) die een nevel (oergas) was... En Hij vervulmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (fasen)..." Hieruit leiden we af dat bij de oerknal niet één, maar gelijktijdig 7 of meer heelallen werden geschapen. Zie ook 2:29. Dus ons heelal is niet uniek. Mogen we uit de verzen 2:29 en 41:11-12 concluderen dat er een 'moederheelal' is?

De in 41:12 genoemde 2 fasen zijn: 1) de exponentiële expansie direct na de oerknal en 2) de 'quarksoep'.

c. In Koran 67:3 lezen wij: "(Allah is) Degene Die zeven hemelen heeft geschapen in lagen..." Conclusie: De 7 of talrijke heelallen zijn op elkaar, het ene boven het andere, en met elkaar verbonden (Koran 23:17), net als een gebouw met vele verdiepingen. Zie ook 71:15.

d. Op welke 'verdieping' bevindt zich ons heelal? Ons heelal bevindt zich op de 'begane grond'. Koran 41:12 zegt: "En Hij vervulmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (fasen)..." En Wij versierden de 'samaa ad-dunya' (de laagste hemel / heelal) met sterren..." Zie ook 23:17; 37:6 en 67:3-5.

e. Is het mogelijk dat het ene heelal eerstort op het andere heelal? Nee, Koran 78:12 verklaart: "En Wij hebben boven jullie zeven sterke (hemelen) gebouwd." Hoe sterk? Koran 13:2 zegt: "Allah is Degene Die de hemelen (heelallen) heeft verheven (in lagen heeft geschapen) zonder steunpilaren die jullie zien..." Die onzichtbare steunpilaren worden gevormd door de universele zwaartekracht.

f. Hebben al de heelallen dezelfde natuurwetten? Koran 41:12: "En Hij vervulmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (fasen), en openbaarde in iedere hemel Zijn zaak (gaf aan elk heelal haar eigen natuurwetten, condities)..."

g. Zijn er in de andere heelallen levende wezens in een of andere vorm? In Koran 65:12 staat: "Allah is Degene Die de zeven hemelen heeft geschapen en ook van de aarde het gelijke..." M.a.w. ieder heelal kan een broedplaats voor leven zijn. Koran 42:29 is duidelijk: "En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen (heelallen) en de aarde en de levende wezens die daarop beide rondlopen..."

h. Zullen ook de levende wezens in de andere heelallen op de Oordeelsdag ter verantwoording worden geroepen? Ja, Koran 42:29 verklaart: "En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de levende wezens die daarop beide rondlopen. En Hij is in staat om hen te verzamelen (op de Oordeelsdag), wanneer Hij wil."

i. Komt er een einde aan al die heelallen? Ja, een inkrimping, het tegenovergestelde van de expansie genoemd in punt b. Koran 39:67 zegt: "...Op de dag van de Opstanding heeft Hij de hele aarde in Zijn greep en de hemelen (heelallen) opgerold in Zijn rechterhand..." De dag dat Allah de universele zwaartekracht (zie punt e) ongedaan maakt, zal alles in elkaar storten (Koran 22:65 en 35:41).

j. Wat volgt na de inkrimping vermeld in punt i? Allah, de Heilige, de Verhevene, zegt in 36:81: "Is Hij Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet in staat om hun gelijken (om weer heelallen en aarde) te scheppen? Ja! (Dat is zeer gemakkelijk). En Hij is de Schepper (van alles), de Alwetende." Zie ook 30:27 voor herhaling oerknal.

"...Dus gezegend (en geprezen) zij Allah, de Beste van de scheppers (de Intelligentste Ontwerper)." Koran 23:14.

Ahmad Jhawnie

## Maatschappij

### Alcohol en drugs

#### i.v.m. Internationale Dag tegen Drugs, 26 juni

"Zij stellen jou vragen over bedwelmende middelen en kansspelen. Zeg: In beide schuilt grote zonde en (wat) voordeel voor de mensen, en hun zonde is groter dan hun voordeel." (Koran, 2:219)

"O jullie die geloven, bedwelmende middelen en kansspelen en (offeren aan) opgerichte stenen en (het verdelen door middel van) pijlen zijn slechts een onreinheid, het werk van de duivel; mijd het daarom, zodat jullie succesvol kunnen zijn." (Koran, 5:90)



Op 26 juni dit jaar werd voor de vijfde keer de Internationale Dag tegen Drugs herdacht. Deze dag is ingesteld door de Verenigde Naties in 2007. De V.N. wil op deze manier de wereldgemeenschap bewust maken van het gevaar van drugs voor de samenleving en de individuele mens. Volgens de V.N. kan drugs de verslaafde gevangen houden, de productie van drugs kan de landbouwers gevangen houden, en aan drugs gerelateerde criminaliteit kan de samenleving in haar greep houden.

De Koran leert ons in het eerstgenoemde vers dat de kwaden van drugs veel groter zijn dan de voordelen. Dit is exact wat we in de samenleving zien. De voordelen van drugs voor de medische wetenschap zijn bekend, doch zaken als berovingen, moorden, verkrachtingen, verkeersongevallen, enz. gebeuren vaak onder invloed van alcohol e.a. bedwelmende middelen en houden vaak zelfs hele gemeenschappen in hun greep.

Om dit probleem aan te pakken, dienen we eerst na te gaan wat men zoekt in het gebruik van drugs. Datgene waar de mens intens naar verlangt is gelukzaligheid. Maar het probleem is dat men dit zoekt in zaken die buiten hem of haar liggen.

Drugs en alcohol kunnen kortdurend dit effect (een kick) geven, ze staan ook wel bekend als 'geestverruimende middelen'. Men zoekt dus een geestverruiming die in het dagelijks leven ontbreekt.

Door mensen van jongsaf aan te leren vanuit hun volle potentie te leven, waarmee wordt bedoeld hun de ruimte en ondersteuning te geven om hun talenten en vermogens te ontwikkelen en hiermede bij te dragen aan de gemeenschap, zal er geen "leegte" zijn om te vullen. Men zal reeds gelukkig zijn.

Oprecht gebed, meditatie en dergelijke zorgen ervoor dat we in contact blijven met onze 'Rabb' (lees: Degene Die ons koestert en leidt tot volmaaktheid). Zo blijft men zozeggend op het juiste spoor en zullen deze talenten ten goede aangewend worden.

Bij een gelukszaligheidsgevoel komen in het lichaam endorfines vrij, die erg gelijken op de bedwelmende componenten in drugs en alcohol. Deze vormen van 'geestverruiming', namelijk het gelukkig zijn van binnenuit vanuit gebed en meditatie, hebben geen negatieve bijwerkingen, die drugs wel hebben; integendeel maken deze vormen de mens rustiger en hebben zij een positieve uitstraling op hun omgeving, en het is bovendien duurzaam.

We zien dat in heel wat landen er een verbod wordt ingesteld op zaken als roken in openbare ruimten, schelden in het openbaar, etc. etc. Het is te adviseren om deze trend door te trekken en ook zaken als openbare dronkenschap etc. strafbaar te stellen. Dat zou ongetwijfeld de ongelukken en misdaden die door drugsgebruik optreden, kunnen verminderen. Maar nog beter zou het zijn om de mensen die vervulling te helpen bereiken, waardoor ze het niet nodig vinden om naar drugs en alcohol te grijpen, hetzij voor de kick of door druk vanuit de omgeving (peer pressure).

"De duivel wenst slechts onderlinge haat en nijd te scheppen door middel van bedwelmende middelen en kansspelen, en (wenst) jullie weg te houden van het gedenken van Allah en van de gebeden. Zullen jullie dan wegblijven?" (Koran, 5:91)

## Citaat

**Ware rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar in het niet hebben van overmatige behoeften. Overdaad schaadt!**

## Website

### Artikel van de week:

**Ware liefdadigheid volgens de Koran**

Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Ar-Risaalah krant gemist?

Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Risaalah T.V.  
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 3 juli

Wetenschappelijke wonderen uit de Koran  
(Harun Yahya documentaire)

Speech: Islam - past, present and future  
(Dr. Abdullah Hakim Quick, part 1)

Uitzending gemist?

Download de vorige editie op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

