



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 4, editie 105 - 14 juli 2011 - Sha'ban 13, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Welvaart in Gaza

We kennen de naam Gaza over het algemeen alleen maar uit de berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict. Hieronder de andere kant van de medaille.

Gaza maakt een periode van economische bloei door. Opnieuw zijn er twee luxe hotels bijgekomen. Duizenden nieuwe auto's - BMW's, sportwagens en trucks uit Libië - rijden op de wegen. Volgende maand zal een tweede shoppingmall - met roltrappen uit Israël - de deuren openen. Er wordt een trouwhal van 2 miljoen euro gebouwd. Ook zijn honderden huizen en tientallen nieuwe schoolgebouwen gepland. Er zijn zo'n 130 ingenieurs- en ontwerp bureaus. Veel materiaal komt via de tunnels Gaza binnen.



Een fruitboerderij die wordt gerund door Hamas produceert zoveel fruit dat de Israëlische fruitimport verlaagd kan worden. Voorzitter van het bestuur van de Islamitische Universiteit Jamal El-Khoudary: 'de blokkade van goederen is nu voor zo'n 60 tot 70% opgelost'.

De minister van economie Ala al-Rafati zegt dat er ongeveer 1000 fabrieken productief zijn: 'alleen gisteren al lanceerden we 12 projecten om wegen te bestraten, waterputten te slaan en tuinen aan te leggen'. De gezondheidszorg is goed, iedereen is ingeënt. Er is geen polio, difterie of mazelen. Wel is er een direct tekort aan medicijnen als gevolg van de spanningen met Fatah op de Westbank, die de medicijnvoorraden vasthoudt.

Hamas leider Ismail Haniyeh zei deze week dat 'Gaza had getriomfeerd over de blokkade' en nodigde investeerders uit om in Gaza projecten te starten.

Bron: Nieuw Religieus Peil

Kinderhoekje / Spiritueel

Het hekje (verhaal)

Er was eens een kleine jongen, die heel gauw boos werd. Zijn naam was Hakim. Op een dag gaf zijn vader hem een zak met spijkers met de opdracht, dat hij voor elke keer dat hij zijn zelfbeheersing verloor, een spijker in het hekje op zijn achtererf moest timmeren.

De eerste dag presteerde Hakim het om 37 spijkers in het hekje te timmeren. Naarmate de dagen verstrekten, werd dit aantal echter, gelukkig maar, steeds minder. Hakim had namelijk ontdekt dat het makkelijker was om zich te beheersen, dan om elke keer een spijker in het hek te timmeren.

Uiteindelijk naderde de dag, dat Hakim de hele dag door zijn boosheid in bedwang kon houden. Hij vertelde dit aan zijn vader en die stelde hem voor, om voor elke dag dat hij zich niet liet gaan, één van de spijkers uit het hek te trekken.

De dagen verstrekten en op een goede dag kwam Hakim zijn vader vertellen dat alle spijkers uit het hek waren gehaald. De vader nam zijn zoon bij de hand, bracht hem naar het hek en zei: "goed gedaan, mijn zoon, maar kijk naar de gaten in het hek. Het hek zal nooit meer hetzelfde zijn. Wanneer je dingen in boosheid zegt, laten ze een litteken als deze achter. Je kan iemand met een mes steken, het mes terugtrekken en dan keer op keer zeggen dat het je spijt, maar daarvan zal de wond niet genezen. Een wond aangericht door woorden kan evenveel schade aanrichten als een lichamelijke wond."

De les uit dit verhaal

Hoe vaak zeggen we geen dingen in boosheid zonder erbij stil te staan, dat we op deze manier mensen kunnen kwetsen. Vaak vertellen we ook, al dan niet uit boosheid, dingen over onze medemensen achter hun rug om, denkende dat het geen kwaad kan. Wij moeten ons bezinnen eer wij beginnen en onze woorden zorgvuldig uitkiezen. Beschouw in dit verband ook H. Qur'an 49:12, waarin het roddelen over anderen wordt vergeleken met 'het eten van het vlees van een dode broeder'!

Medisch bekeken is boosheid slecht voor de gezondheid (denk maar aan zaken als hoge bloeddruk, enz...). Het richt emotionele schade aan, het veroorzaakt een slechte sfeer binnen onze sociale kring en religieus gezien verstoort het onze relatie met onze Schepper.

Maar dit betekent niet dat boosheid totaal verboden is of geen nut heeft voor de mensheid. Het is belangrijk voor de bescherming van jezelf en je bezittingen. Zonder boosheid zou de mens een lafaard zijn en een prooi voor slechtgezinde mensen. Boosheid geeft soms extra kracht die nodig is bij zaken als zelfverdediging en heeft dus zeker zijn nut in sommige gevallen. Maar laat boos worden voor ons eerder een uitzondering zijn dan een regel!

Uit: Islamitisch tijdschrift "The Message".
Muslim Literary Trust, Trinidad

Mickey Mouse met baard roept toern op

Salafisten zijn woedend op de Egyptische telecommagnaat, Naguib Sawaris die op internet een cartoon plaatste van Mickey Mouse met een baard en een gesluierde Minnie Mouse. De salafisten zijn online een campagne gestart en roepen op tot een boycot van de bedrijven van Sawaris. Sawaris is ook eigenaar van Mobinil en Orascom Telecom.



Sawaris, die ook in de politiek actief is, pleit voor een seculier Egypte. Hij richtte onlangs een politieke partij op die een scheiding van kerk en staat bepleit. Inmiddels heeft hij op Twitter excuses aangeboden voor de cartoon: 'Ik bied mijn excuses aan degenen die dit niet zien als een grap; ik vond het gewoon een grappig plaatje en bedoel het niet respectloos. Het spijt me'.

Zeker 15 salafistische advocaten spannen een zaak aan tegen Sawaris. Op Facebook staan pages als 'Wij haten je Mickey Sawiris'. De cartoons zijn een nieuwe bron van sektarische spanningen in Egypte. (EuropeNews)

Religie en Filosofie

Jezus, profeet van de Islam

De eerste profeet was Adam en de laatste is Mohammed. Alle profeten waren moslims, hun godsdienst de Islam (Koran 42:13).

Islam wil zeggen, zich onderwerpen aan de wil van Allah. Die wil maakte Hij kenbaar via de profeten, die de boodschappen ontvingen, in praktijk brachten en doorgaven aan de mensen. Van het woord Islam is afgeleid het woord salaam, vrede. De groet van de moslims luidt: assalaamoe 'alaikoem, vrede zij met u.

Zoals vermeld waren alle profeten moslims, dus ook Jezus. Ter staving o.a. het volgende.

1. In Johannes 4:34 staat dat Jezus zei tot zijn discipelen: "...Mijn voedsel is, dat ik de wil doe van Hem die mij heeft gezonden en Zijn werk voltooi." Heel duidelijke taal: als gezondene (rasoel in het Arabisch) zich onderwerpen aan de wil van Allah, en anderen overhalen ook hetzelfde te doen. Is er een verschil tussen de betekenis van het woord Islam en de woorden van Jezus? Nee, helemaal geen verschil.

Verder staat in Mattheüs 13:57 dat Jezus heeft gezegd: "Een profeet (nabie in het Arabisch) wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen huis." Jezus was een nabie én een rasoel. Elke rasoel is een nabie, maar niet elke nabie is een rasoel. Een rasoel is een profeet die de wetten van de voorgaande profeten volgt (Mattheüs 5:17-19), maar daarnaast nieuwe wetten had gebracht. Ook Mohammed is een rasoel (tweede gedeelte islamitische geloofsbelijdenis).

Zeer belangrijk om te weten is, dat profeten geen incarnaties waren van Allah, maar mens-profeten (zie Ar-Risaalah van 25/8/2007).

2. Johannes 20:19-20 gaat over de verschijning van Jezus aan zijn discipelen na zijn opstanding. We citeren: "Toen het dan laat was op die dag, de eerste dag van de week, en ofschoon de deuren van de verblijfsplaats der discipelen op slot waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: Vrede zij u!" De groet is in de Arabische Bijbel vertaald als: salaamoen lakoem. Nauwelijks verschil met assalaamoe 'alaikoem.

Vrede en zegeningen zij met al de (124.000) profeten van Allah (zie Koran 37:181).

Ahmad Jawhnie

OIC vraagt verbod op anti-islamitische opmerkingen

Secretaris-generaal van de Organisatie van Islamitische Conferentie (OIC), Ekmeleddin Ihsanoglu, waarschuwt Geert Wilders dat zijn 'beledigende opmerkingen over de islam' niet langer kunnen worden getolereerd. De OIC uitte kritiek op de aanhoudende aanvallen op de islam en beschuldigt een aantal Nederlandse politici van het steunen van islamofobie. Ook uitte hij er zijn zorgen over dat Nederland zich niet uitslaat over de kwestie, die de relatie met de moslimwereld schade zou kunnen berokkenen. Verschillende politici zouden volgens het OIC, het grootste samenwerkingsverband van moslimlanden waarbij 57 landen zijn aangesloten, hatelijke en provocatieve anti-islamitische opmerkingen hebben gemaakt.

Bron: Nieuw Religieus Peil

Website

Artikel van de week:

Nieuwe maan: zien of berekenen?
Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant gemist?

Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 17 juli



Film: **Malcolm X.**
(deel 1)

Uitzending gemist?

Download de vorige editie op www.ivisep.org