



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 5, editie 107 - 11 augustus 2011 - Ramadan 11, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



## Spiritueel

### Ramadan - de maand van vrede en vergeving

Het karakter van iemand, en of hij edelmoedig is of niet in staat is te vergeven, blijkt het best uit de behandeling van zijn vijanden, wanneer hij hen volledig in zijn macht heeft. In de gewapende strijd kunnen mensen elkaar doden zonder spijt, maar nadat de oorlog voorbij is en de overwinning is behaald, blijkt het ware karakter van de overwinnaar uit zijn behandeling van de tegenstanders. De historie staat vol verhalen over hoe steden werden vernietigd, burgers werden gedood, vrouwen werden verkracht en massagraven werden gevuld, wanneer een zegevierend leger het overwonnen gebied binnentrok, zoals in Afghanistan en Irak.

Het bekendste voorbeeld van vergevensgezindheid is toen de Profeet Mohammed, na door de Mekkanen verraden te zijn, met 10.000 man Mekka binnentrok en in vrede de stad veroverde. De hele Mekkaanse bevolking was nu aan hem overgeleverd en hij kon met hen doen wat hij wilde. Doch het enige wat hij tegen hen zei, was: "Heden is er geen verwijt tegen u. Ga, u bent allen vrij". Deze edelmoedige houding van de Profeet zorgde ervoor dat binnen zeer korte tijd geheel Arabië tot de Islam was bekeerd.

#### Onze situatie

Hoe is het met ons gesteld? Zijn ook wij in staat en bereid te vergeven, zoals de Profeet zijn vijanden vergaf? Of zijn wij mensen die eeuwige vijandschap in acht nemen met degenen, met wie we in onmin leven?

Twee moslims mogen niet in ruzie met elkaar blijven leven. Beiden wordt voorgeschreven verzoening tot stand te brengen tussen elkaar, zowel degene die onrechtvaardig heeft gehandeld als degene die onrechtvaardig is behandeld. De Koran is hieromtrent zeer duidelijk: "De gelovigen zijn slechts broeders, breng daarom verzoening tussen uw broeders tot stand" (49:10).

## Maatschappij

### Grondvesten van een samenleving

De fundamenteën van een samenleving (bijv. het huwelijk) moeten niet worden gelegd op drijfzand, maar op gewapend beton. Enkele van die pijlers vinden we o.a. in hoofdstuk 6:151-152 van de Koran:

(O Mohammed) Zeg (aan de mensen): Kom! Ik zal voordragen wat jullie Heer jullie heeft verboden: Stel niets (profeten, engelen etc.) aan Hem gelijk en wees goed voor (je) ouders en dood jullie kinderen niet (pleeg geen abortus) uit (angst voor) armoede - Wij onderhouden jullie en hen - en blijf uit de buurt van ontucht (overspel, prostitutie, ongehuwd samenwonen, homoseksualiteit, bestialiteit), hetzij openlijk of in het geheim, en dood niet (zonder vorm van proces) de ziel die Allah heilig heeft verklaard, behalve wanneer recht moet geschieden (behalve als de wet de doodstraf eist). Dit beveelt Hij jullie opdat jullie zullen begrijpen.

En kom niet aan de bezittingen van de wees, behalve met de beste bedoelingen (bijv. die rendabel maken), totdat hij de volwassen leeftijd heeft bereikt. En (bij meten en wegen) geeft de volle maat en het volle gewicht op rechtvaardige wijze - Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En wees rechtvaardig (onpartijdig) wanneer jullie spreken (oordelen, veroordelen of rechtspreken), zelfs als het (tegen) een familielid zou zijn. En vervul het verbond van Allah (breng je geloofsbelijdenis in praktijk door ook Zijn wetten te gehoorzamen). Dit beveelt Hij jullie opdat jullie er lering uit mogen trekken (wat met andere mensen, volkeren in het verleden is gebeurd bij ongehoorzaamheid).

153. En (weet) dat dit Mijn pad is, het juiste, dus volg dit en volg geen andere (duistere) wegen want die zullen jullie afleiden van Zijn weg (de Islam). Dit beveelt Hij jullie opdat jullie godvrezend mogen zijn.

Hoe zien samenlevingen er nu uit?

"Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, goddeloosheid, hebzucht, slechtheid, vol zijnde van afgunst, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, lasteraars, roddelaars, haters van God, onbeschaamd, hoogmoedig, eigendunk, uitvindars van schadelijke dingen, ongehoorzaam aan ouders, zonder verstand, ontrouw aan overeenkomsten, geen natuurlijke genegenheid hebbend (bijv. homofilie), onbarmhartig." (Bijbel, Romeinen 1:29)

Noot: Zoals de Koran in 33:21 en 60:4-6 respectievelijk de profeten Mohammed en Abraham 'oeswah hasanah' (een voorbeeld figuur, een rolmodel) noemt, precies zo wordt Ram door Hindoes 'maryada purushottama' (een ideaal of volmaakt persoon) genoemd. Iedere profeet was volmaakt en een 'oeswah hasanah' in zijn tijd.

Ahmad Jhawnee

Zo zei ook de Profeet Mohammed (vzmh) dat een gelovige niet langer dan drie dagen bij een andere gelovige weg mag blijven. Als die periode is verstreken, dient hij naar de ander toe te gaan en hem de vredesgroet te geven. Groet de ander terug, dan ontvangen beiden de beloning van de verzoening. Groet hij niet terug, dan rust de schuld slechts op hemzelf.

#### Tot slot

Vrede en vergeving zijn de basis voor elke soort van vooruitgang. Als u binnen uw gezin, bedrijf, vriendenkring, enz. niet in staat bent te vergeven, zult u nimmer een goede, vredige atmosfeer hebben en zal het grote succes uitblijven.

Door te vergeven verandert de houding van de ander tegenover u misschien niet, maar uw eigen innerlijk wordt er rustig en vredig door. Door niet te vergeven, blijft u echter altijd met wrok in uzelf zitten; wrok, die de basis kan vormen voor allerlei ziekten. Vergeving is dus de basis voor vrede; in de eerste plaats vrede in uzelf, daarna vrede met uw medemens, en tenslotte vrede met de Almachtige.

Deze maand Ramadan is bij uitstek de maand om degenen, met wie u in onmin leeft, te vergeven. Het is immers de maand waarin wij moeten proberen een hogere geestelijke graad te bereiken. Laten wij deze kans met beide handen aangrijpen en laten we geen obstakel voor onze eigen geestelijke ontwikkeling zijn, door eeuwige haat en wrok tegenover anderen te blijven koesteren! Als wij willen dat Allah ons vergeeft, zullen ook wij in staat moeten zijn onze medemens te vergeven (Koran 24:22).

## Kinderhoekje

### Waarom vasten moslims?

Vele moslims over de gehele wereld zijn in deze islamitische maand Ramadan begonnen te vasten. Sommige kinderen vanaf 7 jaar vasten ook af en toe, om het te proberen.

Om te vasten moet je rond 5:15 uur 's morgens al gegeten en gedronken hebben en rond zeven uur 's avonds mag je dan pas weer eten en drinken. In die tussentijd mag je dus niet eten of drinken, ook al heb je een heleboel eten en drinken in de keuken staan.

Vasten doen wij om onszelf aan te leren en te wijzen, hoe sterk de wil is die we van Allah (s.w.t.) hebben gekregen. Deze wil is heel sterk. Al willen we graag eten en drinken, toch doen we dit niet, ook al is er iets te eten of te drinken in de buurt. Soms kan het zijn dat je iets wil doen dat eigenlijk niet mag, zoals liegen. Of je wil iets nemen, wat niet van jou is. Of je wil slechte dingen over iemand gaan vertellen (een familie of vriendje). Maar omdat je vast, besluit je om dit niet te doen, al zou je dit leuk vinden. Dus je leert dat je in staat bent om het juiste te kiezen, ook al verlang je naar iets dat niet zo goed voor je is.

Maar er is iets heel belangrijks dat je niet moet vergeten. Het zijn ons geloof en vertrouwen in Allah (s.w.t.) dat maakt dat wij kiezen om te vasten, ook al is eten en drinken aanwezig. En het is Allah (s.w.t.) Die ons de kracht en steun geeft om zoveel dagen achter elkaar te vasten.

Wat leren wij hieruit?

Uit het vasten leren wij dat wij, door te geloven in Allah en helemaal op Hem te vertrouwen, de grootste testen kunnen doorstaan en de grootste verleidingen kunnen weerstaan. Maar hiervoor zullen we zelf ons uiterste best moeten doen.

De vastenmaand is dus een maand waarin wij ons geloof en vertrouwen in Allah oefenen en groter maken. Hierdoor zijn wij ook na deze maand in staat om de regels, die Allah ons voorgeschreven heeft, te kunnen naleven. Zo leren we dus bijvoorbeeld op tijd te bidden, de armen te helpen, niet boos te worden, te vergeven en nog vele andere dingen.

Een ander belangrijk ding, dat wij leren in de vastenmaand, is om een idee te hebben hoe arme mensen, die geen eten of drinken hebben, zich voelen. De meeste moslims die vasten, weten dat ze na zonsondergang iets te eten zullen hebben. Maar die arme hongerige persoon heeft niets om naar uit te kijken, want er is geen eten!

Dit is ook de reden dat Allah ons leert om arme mensen of mensen met problemen te helpen. Dit is Zijn liefde voor ons.

Ik hoop dat jullie nu een beetje begrijpen waarom we vasten en dat zij die dat nog niet doen, in de toekomst zeker ook zullen gaan vasten. Zo zullen jullie steeds betere mensen worden, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.

Bron: www.ivisep.org

## Literatuur i.v.m. Ramadan

- Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
- Koran met Nederlandse vertaling en transliteratie
- De Religie van de Islam, inclusief CD
- Verkondig! Islamitische speeches voor diverse gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdoten uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatihah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)

Verkrijgbaar bij Vaco en Sanoush Books.

## Moon facts Shawwaal 1432, Sur. tijden

Aangezien de volgende editie enkele dagen voor led ul-Fitr zal verschijnen, geven we hier alvast de maanberekening t.b.v. het bepalen van de led ul-Fitr dag voor dit jaar.

**29 aug, 0:04 a.m.: geboorte van de maan**

**29 aug, 6:49 p.m.: zonsondergang**

**29 aug, 7:15 pm.: maansondergang**

Volgens de criteria 'berekende zichtbaarheid van de maan', 'maand begint bij de eerste zonsondergang waarbij de maan ondergaat na de zon (criterium dat Mekka hanteert)' en 'geboortecriterium' zal led ul-Fitr worden gevierd op 30 augustus. In onze volgende editie meer uitgebreide informatie hierover.

## Website

Artikel van de week:

**Het gebed - er schuilt meer achter...**

Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Ar-Risaalah krant gemist?

Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

**Risaalah T.V.**  
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 14 aug.  
Ramadan TV serie: 'Ramadan changed me'  
Deel 5: Mededogen met de armen  
Deel 6: Hou je agressie onder controle  
Ramadan Mubarak!  
Uitzending gemist?  
Download de vorige editie op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)