



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 5, editie 108 - 25 augustus 2011 - Ramadan 25, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

'Iftaar party' Culturele Unie Suriname

Op 17 augustus jl. organiseerde de CUS een 'iftaar party' (gezamenlijk ontvasten) te Lalla Rookh. Met dit initiatief wil de CUS de universele waarde van het vasten onder de aandacht brengen van de gehele Surinaamse gemeenschap. Het ligt in de bedoeling jaarlijks tijdens de Ramadan een dergelijk evenement te organiseren.

'Iftaar party' in Witte Huis

Op 10 augustus jl. ontving de Amerikaanse president Obama moslims uit de VS voor een gezamenlijke 'iftaar' (ontvasten). "Ramadan is een tijd van overpeinzing en aanbidding. Het is een tijd om vaker met familie en vrienden te zijn als eerbetoon aan een religie die bekend staat om zijn diversiteit, rechtvaardigheid en de waardigheid van alle mensen," aldus de president.

Maatschappij

Over goudkoorts

De volgende anekdote over de profeet Jezus is populair in de moslimwereld.

Jezus ging met drie van zijn discipelen ergens toen ze langs de weg twee goudklompen zagen liggen. "Ho jongens, pas op, kom niet aan dat spul. DAT IS DE WERELD!", zei hij vermanend tot zijn metgezellen, en ze gingen verder. Bij een kruispunt aangekomen ging Jezus alleen verder en de discipelen namen een andere weg. Toen Jezus uit hun oog was verdwenen, maakten ze een plan om bezit te nemen van de goudklompen en die onderling te verdelen. Zo gezegd zo gedaan.

Daar aangekomen bleven ze zitten van vermoeidheid en honger. Eentje werd gevraagd om voedsel te gaan zoeken. Onderweg maakte deze een plan om die twee anderen te vergiftigen met eten, zodat de goudklompen alleen van hem zouden zijn. De andere twee beraamden ook een plan om bij terugkeer van hun kameraad deze te doden, en daarna de goudklompen 1 om 1 te verdelen. Zo gezegd zo gedaan. Bij terugkeer van hun kameraad met eten doodden ze hem, en zijzelf stierven door het vergiftigde voedsel te eten. Toen Jezus later huiswaarts terugkeerde, zag hij de lijken van die discipelen naast de goudklompen, en zei. "Had ik jullie niet gewaarschuwd? DAT IS DE WERELD!"

Moraal van het verhaal: honger naar het gele metaal (en naar macht etc.) maakt de mens blind voor Allah en alles, waarbij sommigen er niet voor schromen over lijken te gaan. Jezus heeft het heel mooi gezegd: "Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint (bezit), maar zichzelf (zijn ziel) verliest (door God te ontkennen) of (zichzelf) schade toebrengt (door Gods wetten niet na te leven)?" (Bijbel, Lucas 9:25)

Hoofdstuk 43 van de Koran heet Az-Zoegroef (Het Goud), om aan te geven dat edele metalen en edelgesteente niet tellen bij Allah, maar in plaats daarvan taqwa, godvrezendheid (Koran 49:13). En wat betekenen ook alweer de uitdrukkingen 'het gouden kalf aanbidden' (Koran 7:148) en 'gouden bergen beloven' (Koran 6:112)?

Tot besluit een voorspelling van de Profeet Mohammed. Hij heeft gezegd, dat de rivier Eufraat zal opdrogen (waarschijnlijk door klimaatverandering?), waardoor een enorme hoeveelheid goud te vinden zal zijn. Mensen zullen daarvoor elkaar bevechten, waarbij op elke 100 personen 99 zullen omkomen. Aan degenen die die tijd zullen meemaken heeft hij geadviseerd niet daarnaar toe te gaan, al is men ervan overtuigd de beproeving te zullen overleven. (Denk o.a. aan de Spaanse conquistadores en het 'goudmeer' Parima in Zuid-Amerika, de California Gold Rush in de VS en de gevolgen hiervan voor de inheemse bevolking).

Hé, wacht eens effe, met goud kan ook worden bedoeld aardolie, het 'zwarte goud'. Het zwarte goud leidt soms tot armoede, corruptie, onderdrukking en geweld. Oliedom of rijkdom?

Oneindige zegeningen en vrede van Allah zij met de genoemde profeten voor hun 'bevrijdingstheologie'.

Ahmad Jhawne



Ied ul-Fitr berekening, Surinaamse tijden

Hieronder de maanberekening t.b.v. het bepalen van de Ied ul-Fitr dag voor dit jaar.

29 aug, 0:04 a.m.: geboorte van de maan

29 aug, 6:49 p.m.: zonsondergang

29 aug, 7:15 p.m.: maansondergang

Begin Shawwaal, berekend volgens 3 criteria:

1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan: start Shawwaal (en dus Ied ul-Fitr dag) 30 of 31 augustus. De maan is op 29 aug. bij zonsondergang 18 uur en 45 minuten oud, d.w.z. op de rand van wel of niet zichtbaar zijn die avond. Derhalve kan volgens dit criterium Ied ul-Fitr op 30 of 31 aug. worden gevierd.
2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand begint bij de eerste zonsondergang waarbij de maan ondergaat na de zon (criterium dat Mekka hanteert): start Shawwaal 30 augustus. Dit criterium wordt ook gehanteerd door de Islamic Society of North-America (ISNA), zie www.isna.net.
3. Criterium dat de nieuwe maand begint bij de eerste zonsondergang na geboorte van de maan: start Shawwaal 30 augustus. Dit criterium wordt door een heel klein deel van de moslimgemeenschap gehanteerd.

NB: van overheidswege is 31 augustus als Ied ul-Fitr datum vastgesteld. Organisaties die gepland hadden 30 augustus Ied te vieren, hebben ten eerste de optie om dat 30 augustus in de moskeeën te doen (uiteraard); ten tweede kan ook de optie worden bekeken om Ied in privé sfeer op 30 augustus te vieren en in de moskeeën op de vrije dag, 31 augustus.

Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com

Literatuur i.v.m. Ramadan

- Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
- Koran met Nederlandse vertaling en transliteratie
- De Religie van de Islam, inclusief CD
- Verkondig! Islamitische speeches voor diverse gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdoten uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatihah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)

Verkrijgbaar bij Vaco en Sanoush Books.

Website

Artikel van de week:

Ied ul-Fitr

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 28 aug.
Ramadan TV serie: 'Ramadan changed me'
Deel 9: Internal clarity & comfort
Deel 10: The reward (de beloning)
Eid Mubarak!
Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Religieus / Spiritueel

Ied ul-Fitr

Nog enkele dagen en de Ramadan is voorbij. De vraag rijst nu, hoe verder? Is het de bedoeling dat we na de Ramadan ons leven op dezelfde manier gaan leiden als daarvoor?

De bedoeling is dat we een deel van de discipline die we gedurende de Ramadan hebben opgebouwd, blijven behouden na aftoef van deze gezegende maand. De discipline bijv. om God te gedenken, om de behoeftigen te ondersteunen, om onszelf spiritueel verder te ontwikkelen, om ver te blijven van slechte zaken zoals liegen en roddelen, etc.

De Koran zegt in 2:1-5: "Ik, Allah, ben de beste Weter. Dit Boek, daaraan is geen twijfel, is een leidraad voor degenen die aan hun plicht voldoen, die geloven in het Ongeziene, het gebed onderhouden en uitgeven van wat Wij hen gegeven hebben ... Deze zijn op een juiste weg van hun Heer, en dezen zijn het die succesvol zijn."

In dit vers - reeds aan het begin van de Koran - worden drie van de vijf zuilen van de Islam genoemd, in één vers, namelijk geloof in het Ongeziene, onderhouden van het gebed en uitgeven van wat Allah aan de mens heeft gegeven. De andere twee zuilen - vasten en hadj (bedevaart) - worden hier niet genoemd; deze vormen geen deel van ons dagelijks leven.

De drie zuilen die eerder werden genoemd dienen deel uit te maken van ons dagelijks leven. Echter zijn velen over het algemeen zo druk met wereldse zaken, iedere dag opnieuw, zodat men het ware doel van het leven uit het oog verliest. Velen vergeten dat het leven meer is dan slechts streven naar geld, winst, diploma's en dergelijke. De Koran waarschuwt ons in vele verzen hiervoor, bijvoorbeeld:

"O gelovigen! Laten jullie rijkdom en jullie kinderen jullie God niet doen vergeten" (63:9).

"Dit wereldse leven is niets dan spel en ijdel tijdsverdrif. En het verblijf in het Hiernamaals is waarlijk beter voor degenen die aan hun plicht voldoen. Begrijpen jullie dan niet?" (6:32).

"Degenen die de ontmoeting met Ons niet verwachten, en die tevreden zijn met dit wereldse leven en er genoeg aan hebben, en degenen die Onze boodschap niet in acht nemen, hun verblijf is het Vuur om wat zij verdienden" (10:7-8).

"Voor wie verlangt naar de oogst van het Hiernamaals, vergroten Wij zijn oogst; en aan wie de oogst van deze wereld verlangt, zullen Wij het geven; en hij heeft geen deel in het Hiernamaals" (42:20).

Zij die zo een leven leiden, worden aangeduid als "verliezers", "wiens verblijf het Vuur is", "zij die geen aandeel zullen hebben in het Hiernamaals", etc. Allah is echter zo vol van genade voor de gelovigen dat Hij hen ieder jaar een kans geeft, gedurende een maand, om hun daden en levensstijl te herzien. Deze speciale maand is de Ramadan. Zonder deze gezegende gelegenheid zouden velen van ons jaar in jaar uit achterwerelds voordeel aangaan, zonder zelfs maar aan Allah, het gebed of liefdadigheid te denken! Wat een zegen van de Almachtige om ons een vierde zuil te geven, het vasten, hetwelk ons in de gelegenheid stelt om de drie zuilen, die deel moeten uitmaken van ons dagelijks leven, ons te herinneren en die te benadrukken.

Moge Allah daarom ons allen in staat stellen het vasten in de Ramadan - de vierde zuil van de Islam - te volbrengen, zodat we de motivatie en training kunnen krijgen om de eerste drie zuilen van de Islam na te leven, niet alleen gedurende de Ramadan, maar ook gedurende de rest van het jaar.