



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Jaargang 5, editie 110 - 22 september 2011 - Shawwaal 24, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Actueel

### Moslims in Frankrijk

Er worden op dit moment 150 nieuwe moskeeën gebouwd in Frankrijk. De laatste 10 jaar is het totale aantal moskeeën verdubbeld tot 2000, maar de directeur van de grote moskee van Parijs, Daili Boubakeur wil dat dit er 4000 worden.



Foto: moslims in gebed op straat in Parijs

Een aantal moslim-organisaties heeft de katholieke kerk gevraagd lege kerken beschikbaar te stellen voor vrijdaggebeden voor moslims, zodat die 'niet meer 'op straat hoeven te bidden'.

Elke vrijdag bidden duizenden moslims in de straten van Parijs en andere steden, zodat op diverse plaatsen geen doorgang meer mogelijk is voor verkeer, plaatselijke winkels gedurende het gebed tot sluiting gedwongen worden en niet-moslims hun huis niet uit kunnen. Vanaf een aantal moskeeën klinken versterkte

oproepen tot gebed en preken door luidsprekers op straat.

In Frankrijk praktiseren ongeveer 1.9 miljoen katholieken hun geloof (dat is 4.5% van het totale aantal katholieken). 2.5 miljoen moslims praktiseren hun geloof (dat is 41% van het totale aantal moslims). 70% van de 4.5 miljoen moslims doet actief mee aan de Islamitische vastenmaand Ramadan.

## Filosofie

### Zonopkomst in het Westen (update)

De Profeet Mohammed (vzvh) heeft gezegd, dat één van de tekenen van het einde der wereld is dat de zon in het westen zal opkomen. Daarmee wordt bedoeld dat de Islam als kool zal groeien en bloeien in de Westerse wereld.

In een artikel getiteld "Meer moskeeën, meer gelovigen. In Frankrijk haalt de islam het katholicisme in", staat vermeld dat ongeveer 2 miljoen katholieken zondag naar de kerk gaan, en op vrijdag gaan 1,9 miljoen moslims naar de moskee. Per saldo neemt het aantal kerken af en stijgt het aantal moskeeën snel. (bron: welingelichtekringen.nl)

Een ander artikel getiteld "Hoe ook de Amerikanen met iedere generatie steeds lossier komen van God", laat zien dat met iedere generatie religie een stap terug doet, en dat veel Amerikanen hun kerk verlaten. Als deze trend zich voortzet, zullen de gelovigen een minderheid vormen, net als in Europa. (bron: welingelichtekringen.nl)

De vraag is: Wie zal de ontstane spirituele leegte opvullen? Meest waarschijnlijk de Islam.

Koran 110:1-3 zegt: "Wanneer de hulp van Allah komt (wanneer de vooroordelen tegen de Islam en de Profeet Mohammed zijn weggenomen) en de overwinning (groeit en bloeit van de Islam overal op de wereld). En jij de mensen (niet-moslims) in grote groepen (uit hun eigen vrije wil zonder enige dwang) tot de godsdienst van Allah (de Islam) ziet toetreden. Prijs dan de glorie van jouw Heer (voor Zijn belofte in Koran 9:32-33 en 61:8-9) en vraag Hem om vergeving (voor je tekortkomingen je niet of onvoldoende te hebben ingezet bij de verkondiging van de Islam). Waarlijk, Hij is Berouwaanvaardend."

Voor gerelateerd artikel zie 'Islamisering Europa' in Ar-Risaalah # 84 van 25/9/2010 op www.ivisep.org

Ahmad Jhawnie

### Islamitische boeken

- Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
- Koran met Nederlandse vertaling en transliteratie
- De Religie van de Islam, inclusief CD
- Verkondig! Islamitische speeches voor diverse gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdoten uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatimah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)

Verkrijgbaar bij Vaco en Sanoush Books.

## Spiritueel

### Wat gij zaait, zult gij oogsten

"En dat de mens niets anders kan hebben dan hetgeen waarnaar hij streeft; en dat zijn streven spoedig gezien zal worden. Dan zal hij ervoor worden beloond met de volledige beloning" (Koran, 53:39-41).

We kennen allemaal het gezegde "wat men zaait, zal men oogsten". Hoe waar is dit! Als iemand u pijn doet, zal uw meest logische reactie wellicht zijn die persoon ook pijn te doen. Als iemand u beschuldigt, doet u wellicht hetzelfde met hem. Als iemand van u houdt, zult u zich wellicht ook tot die persoon aangetrokken voelen. Het is moeilijk iemand te haten, wie dat ook moge zijn, als die persoon van u houdt.

Het belangrijkste, en hetgeen waaraan helaas de minste aandacht wordt besteed, zijn onze gedachten. Zoals we denken, ons voelen en geloven, zo is de situatie van onze geest, lichaam en omstandigheden. Het krachtige onderbewustzijn in ons wordt beïnvloed door onze gedachten en hetgeen we geloven. Wat we in ons onderbewustzijn zaaien, zullen we oogsten in ons lichaam en in onze omgeving. Als we gedachten van vrede, geluk en hartelijkheid zaaien, en dit volledig accepteren in ons bewustzijn, zullen we een glorierijke oogst hebben!

Ons onderbewustzijn kan worden vergeleken met de aarde waarin we allerlei soorten zaden zaaien, goede en slechte. Elke gedachte is een oorzaak en elke omstandigheid is een resultaat daarvan. Daarom is het zeer belangrijk om onze gedachten goed onder controle te houden om zodoende alleen wenselijke omstandigheden voort te brengen.

"En dat iedere ziel beloond mag worden voor wat zij heeft verdiend, en hen zal geen onrecht worden aangedaan" (Koran, 45:22).

"Allah verandert de omstandigheden van een volk zeker niet, totdat zij hun eigen omstandigheden veranderen" (Koran, 13:11).

"Welk ongeluk jullie ook overkomt, het is vanwege wat jullie handen hebben gewrocht en Hij vergeeft veel" (Koran, 42:30)

"O jullie die geloven, voldoe jullie plicht aan Allah, en laat iedere ziel overdenken wat zij vooruit stuurt voor de volgende dag" (Koran, 59:18).

Bronnen:

Be the God you are (Dr. K.B. Shetty) / De Heilige Koran

### Voettocht voor de vrede

De Werkgroep Inter-religieuze Contacten van de Raad van Kerken en de Stichting Internationaal Islamitisch Centrum

Wageningen organiseerden op 17 september een 'Voettocht voor de vrede' in Wageningen. De wandeling was bedoeld om wederzijds respect tussen Nederlanders en de islam te bevorderen. De organisatoren maken zich bezorgd over de 'groeierende kooft in Nederland tussen bevolkingsgroepen, in het bijzonder het islamitische deel van de bevolking'. Voorafgaand aan de voettocht hield dr. Özcan Hidir, docent Koran en Hadith aan de Islamitische Universiteit Rotterdam de lezing 'Our Commitment to Peace'. Aan het eind van de tocht vond een discussie plaats.

## Citaat

Respectvolle communicatie is de basis voor een vredige samenleving; thuis, op het werk, in het verkeer, in de Assemblee, etc.

## Website

Artikel van de week:

### Homoseksualiteit, Islam en wetenschap

Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates? Zoek de pagina 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

## Kinderhoekje

### Houd de omgeving schoon!

Sarah en Ali zitten voor het raam. Ze kijken naar buiten. Weet je waar ze op wachten? Op de vuilnisman! Iedere week komen ze twee keer langs met een grote vuilniswagen. Ali vindt het prachtig hoe de wagen werkt. Een grote klep gaat omhoog, en je kunt ook achterop staan. De vuilnismannen zijn sterk en ze werken heel hard.

Wat zetten de mensen veel vuil op de stoepen zeg! Waar komt dat allemaal vandaan? O, wat een rommel, wat vies en vuil. Iedereen gooit maar alles op straat. Het is geen gezicht.

'Ja, daar komt de vuilniswagen!' roept Ali. De vuilniswagen komt eraan. De vuilnismannen stappen uit en gooien de vuilniszakken achter in de wagen. Gelukkig dat is al weer een beter gezicht.

Mama is blij. Zo nu ziet onze straat er weer mooi uit, dank zij de vuilnisman, Alhamdoelillah.

'Mama mogen we ook het erf en de stoep voor het huis schoonmaken?' vraagt Sarah.

'Natuurlijk, hier is de hark. Sarah neem maar ook een vuilniszak mee.' Ali en Sarah zijn er klaar voor. Ze weten hoe het moet want ze hebben al zo vaak naar de tuinman gekeken. Na een uurtje komen ze weer terug. Ze hebben al heel wat schoongemaakt.

'Goed zo,' zegt mama. 'Allah houdt van schoon en netjes. Reinheid is de helft van ons geloof. Voor het vegen van de straat krijg je als beloning een ijsje.'

Beloven jullie dat je geen vuil op straat gooit? Doe het maar in de vuilnisbakken die op straat staan, dan blijft onze straat mooi en schoon!



*Risaalah T.V.*  
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 25 sept.

**Biography of Prophet Muhammad**  
(documentary, as shown on History Channel)

Uitzending gemist?  
Download de vorige editie op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)