



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 5, editie 112 - 20 oktober 2011 - Dhul-Qadah 23, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Islamitische boeken

- Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
- Koran met Nederlandse vertaling en translitteratie
- De Religie van de Islam, inclusief CD
- Verkondig! Islamitische speeches voor diverse gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdoten uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatimah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)

Verkrijgbaar bij Vaco en Sanoush Books.

Filosofie

Boeddha, Jezus en Mohammed

Toen Boeddha op zijn sterfbed lag, vroeg Ananda, zijn belangrijkste discipel: "Wie zal ons onderwijzen als u er niet meer bent?" Boeddha antwoordde: "Ik ben niet de eerste Boeddha (profeet) die op de aarde kwam, noch zal ik de laatste zijn. Op zijn (voorbestede) tijd zal een andere Boeddha komen, een heilige, een uiterst verlichte, begiftigd met wijsheid in gedrag, veelbelovend, een onvergelykbare leider van de mensheid, een meester van engelen en stervelingen. Hij zal aan jullie dezelfde eeuwige waarheden openbaren die ik jullie hebt onderwezen. Zijn discipelen zullen vele duizenden bedragen, terwijl de mijne vele honderden." Ananda vroeg: "En hoe zullen wij hem herkennen?" Boeddha antwoordde: "Hij zal bekend staan als Maitreya, en zal de hoofdlerder zijn van alle mensen."

Maitreya betekent hij die genadevol, liefdevol en vriendelijk is, beschrijvingen die slaan op niemand anders dan de Profeet Mohammed (vzmh). In Koran 21:100 zegt Allah: "Wij hebben u (Mohammed) slechts gestuurd als een genade voor de werelden." Maitreya Boeddha is Profeet van genade.

Met "begiftigd met wijsheid in gedrag" wordt bedoeld de soennah (levenswijze) van de Profeet Mohammed, welk woord in Koran 33:34 'hikmah' (wijsheid) wordt genoemd. Tegen het einde van zijn leven had de Profeet Mohammed meer dan honderdtienduizend volgelingen.

"...zal de hoofdlerder zijn van alle mensen." De profeet Mohammed is de leider (totaal generaal) van alle profeten, die op hun beurt subhoofden waren.

Jezus zei hetzelfde wat Boeddha zei:

- "Toch zeg ik u de waarheid: het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga, zal de helper geenszins tot u komen; maar als ik wel heenga, zal ik hem tot u zenden." (Johannes 16:7)

- "Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt ze op het ogenblik niet dragen. Wanneer die echter gekomen zal zijn, de geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort..." (Joh. 16:12,13).

- "Maar de helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal u alle dingen leren en alle dingen welke ik u heb gezegd, in uw herinnering terugbrengen." (Joh. 14:26)

- "En ik zal de Vader een verzoek doen en Hij zal u een andere helper geven om voor altijd bij u te zijn." (Joh. 14:16)

Met de 'geest der waarheid' kan niet worden bedoeld een onzichtbaar wezen, maar een persoon. Voordat Mohammed profeet werd, kreeg hij de bijnamen As-Sadiq (de waarachtige) en Al-Amin (de betrouwbare).

"...zal hij u in alle waarheid leiden..." De Profeet Mohammed heeft de soennah van A tot Z uiteengezet.

"...Hij (God) zal u een andere helper geven om voor altijd (eeuwig) bij u te zijn." De Profeet Mohammed is de laatste der profeten (Koran 33:40).

Oneindige zegeningen en vrede van Allah zij met alle profeten.

Ahmad Jawhnie

Actueel / Maatschappij

Van harem tot fitna

De beeldvorming over de islam in Nederland is onderwerp van historisch onderzoek aan de Tilburg School of Theology, locatie Utrecht. De publicatie is geschreven door Marcel Poothuis en Theo Salemink en verschijnt onder de titel 'Van harem tot fitna'. Het eerste exemplaar wordt aangeboden tijdens een op dit onderzoek gebaseerd symposium op 18 november 2011. Dit boek geeft voor het eerst een omvattend overzicht van 150 jaar beeldvorming over de islam in Nederland dwars door de hele samenleving. In het actuele en zwaar gepolitiseerde debat spelen 'beelden' over de islam uit het verleden een belangrijke rol. Beelden over de islam als 'ketterse religie', als 'gevaar voor het Avondland' of (later) over 'sporen van goddelijk licht' deden de ronde in wat toen nog een



christelijke natie was. Islamologen zochten naar de 'historische' islam, maar konden hun koloniale context niet altijd afschudden. En er bestond ook een traditie van een exotisch-erotische verbeelding van de islam in de lijn van Duizend-en-een-nacht. Romantische Arabieren en verleidelijke haremvrouwen.

Vanaf de jaren zeventig ontstaan nieuwe beelden, die al dan niet een fusie aangaan met de oude beelden. Christenen spreken niet meer over duivelse moslims, maar over dialoog en ontmoeting, over 'kinderen van Abraham'. In het maatschappelijk domein ontvouwt zich eerst de droom van een multiculturele samenleving en de visie op een islamitische zuil als bekende weg naar emancipatie. Maar vanaf de jaren '90 verschijnt een nieuw politiek anti-islamisme dat spreekt van een islamisering van Nederland. Een nieuwe nationale 'identiteit' wordt geconstrueerd, die eerder de confrontatie dan de dialoog zoekt.

Tijdens het symposium staat een aantal actuele vragen centraal. Is het politiek anti-islamisme een gevaar? Welke visie heeft Links? Welke rol kan de religie spelen in de publieke ruimte? En: Loopt de christelijke dialoog met de islam op zijn einde?

Religieus

Berekening datum Offerfeest 2011

Het Islamitisch Offerfeest (ied ul-adha) vindt plaats op de tiende dag van de Islamitische maand Zul-Hidjah en is onderdeel van de Hadj, de Islamitische Bedevaart. Samen met de bedevaartgangers wordt het Offerfeest wereldwijd gevierd.

Berekening van de datum:
26 oktober, 16:56: geboorte v/d maan
26 oktober, 18:15: maansondergang
26 oktober, 18:23: zonsondergang
27 oktober, 18:23: zonsondergang
27 oktober, 19:14: maansondergang

De nieuwe Islamitische maand begint bij zonsondergang, wanneer na de geboorte van de maan de maansikkel voor het eerst zichtbaar is na de zonsondergang.

Op 27 oktober bij zonsondergang is de maan meer dan 25 uren oud, dus theoretisch zichtbaar vanuit Suriname. De eerste dag van de maand Zul-Hidjah is derhalve 28 oktober en de tiende dag (dag van het Offerfeest) **zondag 6 november**.

Citaat

Drie dingen kunnen onze vooruitgang belemmeren: niet genoeg inzet, niet genoeg voorbereiding en bekrompen denken.

Website

Artikel van de week:

HADJ - Bedevaart naar het Huis van Allah

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 23 oktober
For men of understanding
(Documentaire - Islam en wetenschap - Harun Yahya)
Why the West is coming to Islam
(Speech, Dr. Zakir Naik)
Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Kinderhoekje

Jij hebt een grote neus!

Op scholen worden kinderen vaak gepest door andere kinderen. De reden dat ze gepest worden is vaak, omdat ze anders lijken dan degene die pest. Kinderen die veel geplaagd worden, krijgen vaak heel veel verdriet en dit kan soms lang blijven, ook al zijn ze opgegroeid. Maar ook kinderen die veel plagen en anderen zo verdriet doen zullen op den duur weinig vrienden overhouden. Want niemand wil in de buurt zijn van iemand die hem/haar altijd plaagt. Grapjes maken is niet erg, je kunt best om iets lachen, maar iemand uitlachen om iets, waar hij of zij niet veel aan kan doen, is zeker niet leuk.

Eigenlijk is elke persoon op de wereld anders dan anderen. Ook al lijken mensen heel erg veel op elkaar (bijvoorbeeld een tweeling), toch zijn er verschillen. Ook jij verschilt van alle andere mensen in de wereld, waarom zou je dan een ander plagen? We hebben elkaar allemaal nodig. Misschien kan een kindje op school jou juist helpen met rekenen, al is hij of zij anders. Iemand die bijv. een grote vlek of puist op zijn wang heeft, kan misschien wel heel lief en behulpzaam zijn. Dat we vandaag zoveel dingen in ons leven hebben, die ons leven leuker en makkelijker maken, hebben we juist te danken aan het feit dat we anders denken of doen.

Maar anders denken of doen betekent niet dat je beter bent dan de ander! Stel je voor dat we alleen maar mensen hadden die op kantoor werkten, wie zou dan de kantoren en toiletten schoonmaken? Wie zou het eten koken, wie zou het vuil ophalen, wie zou voor nieuwe tv-programma's zorgen, wie zou muziek maken, wie zou er les geven? En zo kunnen wij maar doorgaan. We zijn door Allah allemaal gelijk geschapen, alleen de dingen die we in het leven kiezen zijn anders. De plaats waar we leven en de manier waarop we denken, dat is anders.

Belangrijk is dat je met datgene wat je hebt gehad van Allah zo goed mogelijk voor jezelf en anderen zorgt op een goede, liefdevolle en eerlijke manier. En daar is er geen plaats voor pesten. Want vandaag pest je iemand, maar misschien is het morgen jouw beurt om gepest te worden. Wees lief voor elkaar!

