



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 5, editie 113 - 3 november 2011 - Dhul-Hidjah 7, 1432 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religieus / Bekendmaking

Tajweed van de Koran

De kunst om de Koran op correcte wijze te reciteren

Tajweed betekent 'om te verbeteren'. Tajweed van de Heilige Koran betekent: toepassing van de kennis om de Koran te reciteren op de correcte manier.

In de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) waren er al scholen waar Arabische lessen werden verzorgd volgens de regels van Tajweed. De Profeet (vzmh) stond erop dat de Koran gelezen werd op de juiste manier met de juiste uitspraken, en dus ook de juiste betekenis.

In "The Islamic Review" van oktober 1954 (<http://aaail.org/text/articles/islamicreview/islamicreview.shtml>) was er een artikel verschenen, getiteld "A guide on how to read the Quran correctly". Alle regels om goed te lezen komen voor in dit artikelje. Tajweed is dus niet iets nieuws, het bestaat al jaren, en elke Moslim zou de Koran dus op dezelfde wijze moeten reciteren, volgens de regels van de Tajweed.

Dit jaar zal Qamrul Islam (een afdeling van de S.I.V.) beginnen met het verzorgen van Arabische lessen volgens deze regels. Op 12 november om 4 uur p.m. zal de eerste les worden verzorgd met behulp van moderne technologie (digitaal). Iedereen is welkom om deze les bij te wonen, en indien u geïnteresseerd bent kunt u zich op dat moment kosteloos inschrijven.

Meer info: *Qamrul Islam jongerencommissie*
Email: *qamrul_youth@yahoo.com*
Zoek ons ook op Facebook.

Religieus

Hadj of Bedevaart

De Islamitische Bedevaart (Hadj) vindt dit jaar plaats van 4 t/m 8 november. De Hadj vindt plaats in de Heilige Moskee te Mekka en is verplicht voor elke volwassen Moslim die daartoe in staat is, eenmaal in zijn/haar leven. Met "in staat zijn" wordt bedoeld, dat iemand niet wordt belemmerd door gebrek aan financiële middelen, lichamelijke handicaps, enz. Anders geldt de plicht tot het volbrengen van de bedevaart dus niet.



Eén uniek aspect van de bedevaartrituelen is dat er in deze belangrijke vorm van aanbidding geen enkele gedenkwaardige gebeurtenis, die betrekking heeft op het leven van de Profeet Mohammed (vzmh), in de Hadjrituelen is opgenomen. Het offeren van een dier (dat door Moslims wereldwijd wordt gedaan, samen met de Bedevaartgangers) is een eerbetoan aan de opofferingsgeest die de profeet Abraham toonde, toen hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren in gehoorzaamheid aan het Goddelijk bevel. De rondgangen om de Kaaba zijn als eerbetoan aan Abraham en Ismaël voor het herbouwen van de Kaaba. De Sa'y, het heen en weer rennen tussen de twee heuveltjes van Safa en Marwah, is een eerbetoan aan het geduld en de vastberadenheid die vrouw Hagar, de moeder van Ismaël, toonde. Het gooien van de steentjes naar de drie pilaren, Satan symboliserende, is een eerbetoan aan het verzet dat Abraham bood aan de pogingen van Satan om hem af te brengen zijn zoon te offeren, toen hij hem naar de plaats van offer bracht. En ook wanneer de Moslims aan het einde van ieder gebed de 'daroed' (aanroepen van Allah's zegeningen) opzeggen ten gunste van de Profeet Mohammed, zeggen zij ook met dezelfde geestdrift de 'daroed' op voor de Profeet Abraham.

Universele waarden van het Offerfeest

Het Islamitisch Offerfeest, dat in Suriname op 7 november a.s. zal worden gevierd, wordt vaak geassocieerd met het slachten van dieren en het verdelen van het vlees onder armen en behoeftigen. Er zijn echter nog veel meer aspecten die met dit feest te maken hebben en die we hieronder zullen behandelen.

Ten eerste is het Offerfeest een onderdeel van de jaarlijkse bedevaart te Mekka, dat komend weekend plaatsvindt.

Ten tweede is het Offerfeest een herdenking aan de grote profeet Abraham, toen hij de opdracht van God kreeg om zijn zoon te offeren. Toen bleek dat Abraham inderdaad bereid was dat offer te brengen, kreeg hij van God toestemming om in plaats daarvan een dier te offeren. Dit is eigenlijk van belang voor alle grote godsdiensten, want deze gebeurtenis wordt ook in het Oude Testament genoemd [1]. Abraham wordt daarom gezien als de aartsvader van Joden, Christenen en Moslims, aangezien Mozes, Jezus en Mohammed allemaal in spirituele zin van hem afstammen. Ook zijn er volgens sommige Islamgeleerden grote gelijkenissen tussen Abraham en de figuur Brahma uit het Hindoeïsme; twee grote persoonlijkheden [2]. Zo bekeken is deze dag dus eigenlijk een belangrijke gedenkdag voor alle grote

godsdiensten.

Ten derde is het offeren van een dier een symbool voor het offeren van de gehechtheid aan materiële zaken zoals bezittingen, macht en zelfs kinderen, etc; dit helpt de Moslims oprechter te staan in het leven en zich niet te laten afleiden door buitensporige wereldse liefhebberijen. Volgens de Koran is dit het belangrijkste deel van het Offerfeest [3].

Ten vierde leert het Offerfeest ons nederigheid, want we zijn ons ervan bewust dat wij de macht hebben om het leven van een dier te nemen, maar evenzo heeft

ook God de macht om ieder moment ons leven te nemen!

Ook wordt een groot deel het vlees van de offerdieren verdeeld onder armen en

behoefteigen, dus zit er ook een aspect van liefdadigheid in.

Zoals bekend, is het Islamitisch Offerfeest vanaf vorig jaar uitgeroepen tot nationale feestdag in Suriname. Een doel van nationale feestdagen in een multiculturele samenleving is dat de diverse geloofsgroepen meer leren over elkaars geloof, waardoor er ook meer begrip ontstaat voor elkaars religieuze beleving, hetgeen de onderlinge saamhorigheid versterkt.

Overigens hebben Moslims in andere landen het Offerfeest ook al als nationale feestdag, zoals in India en Guyana.



Offerfeest Mekka 6 november

De Saudische Hoge Raad heeft in de avond van donderdag 27 oktober bekendgemaakt dat de maan die avond te zien is geweest en dat derhalve 28 oktober de eerste dag is van de maand Zul Hidjah. Dit is de twaalfde maand van de Islamitische kalender, de maand waarin ook de jaarlijkse Hadj (Islamitische Bedevaart) plaatsvindt. Het Offerfeest (Ied ul-Adha) dat deel is van deze Bedevaart, zal plaatsvinden op de tiende dag van Zul Hidjah, dus op zondag 6 november.

Bron: www.alarabiya.net

Offerfeest Suriname 7 november

In Suriname heeft de Overheid - op advies van enkele overkoepelende Moslimorganisaties - 7 november uitgeroepen tot nationale vrije dag i.v.m. het Offerfeest. Volgens de berekeningen (zie vorige editie van Ar-Risaalah) zou voor Suriname echter zondag 6 november de meest aangewezen dag zijn om het Offerfeest te vieren. Het kan echter geen kwaad dit feest een dag later te vieren.

Website

Artikel van de week:

Abraham, aartsvader der gehele mensheid?

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 6 november

Hadj (Islamitische Bedevaart)

(Documentaire)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Voetnoten: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17 [2] Zie www.ivisep.org [3] Koran 22:37

Foto: Spandoek op Onafhankelijkheidsplein tijdens Offerfeest 2010

Kinderhoekje

Het Offerfeest

Zeer binnenkort zullen alle Moslims in de gehele wereld Ied oel Adha vieren, ofwel het offerfeest. Offeren betekent dat je iets waarvan je houdt, of wat veel waarde voor je heeft, weggeeft.

Heel lang geleden heeft de profeet Abraham, de voorvader van o.a. de profeten Mozes, Jezus en Mohammed, een offer gebracht aan Allah (God). Allah had Abraham in een droom laten zien dat hij zijn zoon Ismaël moest offeren, dus door hem te slachten. Ismaël was erg gehoorzaam aan Allah en aan zijn vader, en zei aan zijn vader dat hij maar moest doen wat Allah hem gevraagd had. Maar net toen Abraham dit zou gaan doen, kwam er een engel bij hem die zei, dat hij Ismaël niet meer hoefde te offeren en in plaats daarvan een dier moest slachten. Allah wilde alleen maar zien hoe sterk het geloof van Abraham en Ismaël was. En omdat Allah erg tevreden over hun was, schonk Hij hun vele grote beloningen.

Bij het offerfeest offert iedere Moslim (gezin), die daartoe in staat is, een schaap, geit of een aandeel uit een koe of kameel, en verdeelt het onder de families en armen. Ja, dit is een offer, maar het echte offer dat we moeten brengen is om onze slechte manieren zoals gierigheid, liegen, schelden, stelen, roddelen, pesten, enz. af te leren. En in plaats daarvan leren wij geven, en leren wij eerlijk te zijn, lief te zijn voor een ieder en vooral voor je ouders. We leren ook voor het welzijn van een ieder te bidden, ook voor de mensen die je niet zo leuk vind. Dat is het brengen van een groot offer.

En zoals je hebt gezien bij de profeet Abraham, die bereid was zijn enige zoon te offeren, zal Allah je zeker belonen en helpen bij al het goede wat je doet of wil gaan doen. Begin alvast te bedenken welk offer jij zal brengen (misschien samen met je broers en zussen)!

