



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 5, editie 115 - 1 december 2011 - Muharram 6, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Wetenschap

Islamstudenten weigeren evolutiecolleges

Hoogleraren van University College London maken zeggen dat steeds meer islamitische biologiestudenten colleges over de evolutietheorie boycotten. Ook assistent-artsen in opleiding lopen colleges over de evolutietheorie uit. Ze vinden dat de evolutietheorie haaks op het scheppingsverhaal in de koran staat. De colleges over de evolutietheorie vormen een belangrijk onderdeel van het studieprogramma. Begin dit jaar kreeg imam Usama Hasan van de Masjid al-Tawhid moskee in Leyton bedreigingen omdat hij had gezegd dat Darwinisme en de islam misschien wel compatible zijn. (nieuwreligieuspeil.nl)

Noot van de redactie: de Koran en Darwin's evolutietheorie tonen veel gelijkenissen. De Koran

ondersteunt niet de theorie dat Adam als kleipop werd geboetseerd en plotseling tot leven werd gebracht. Integendeel beschrijft de Koran het evolutieproces in 32:7-9: "Hij (God) begon de schepping van de mens uit stof. Daarna maakte Hij zijn nakomelingschap uit een extract, uit geringgeschat water. Daarna maakte Hij hem volkomen en blies in hem van Zijn geest, en maakte voor u de oren en de ogen en de harten..." Dit vers ondersteunt ook de visie dat het leven uit water is ontstaan.



Een ander vers stelt: "Waarlijk was er een tijd voor de mens, dat hij niet noemenswaardig was" (76:1). Hiermee wordt klaarblijkelijk de fase in het evolutieproces bedoeld toen de mens nog 'in wording' was. Voormelde imam Usama Hasan heeft dus in zekere zin gelijk.

Wel dient vermeld te worden dat de Koran niet de Darwinistische visie deelt dat de mens uit de aap is

voortgekomen (Koran 4:1, 6:38). Het geslacht waaruit de mens is voortgekomen, was reeds vanaf het begin van het evolutieproces voorbestemd om mens te worden.

Het zou te adviseren zijn dat aan moslims die om religieuze redenen geen colleges in de evolutietheorie willen volgen, het ware scheppingsverhaal zoals de Koran dat leert wordt gepresenteerd. Wellicht dat voormelde universiteit (en andere scholen waar deze kwestie speelt) folders over deze materie kunnen verstrekken aan dergelijke studenten.

Anderzijds dient vermeld te worden dat voormelde Islamstudenten zich – naar het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) – best wat toleranter kunnen opstellen tegenover visies die anders dan de hunne zijn. De Profeet heeft bijv. eens een Christelijke delegatie op bezoek gehad, en die gasten mochten met hun beelden en kruizen in zijn moskee logeren. Een voorbeeld van ruimdenkendheid, die heden ten dage helaas ontbreekt bij grote groepen van Moslims.

Religieus

Over de ter-aardewerping

Sadjdah of soe-djoed wil zeggen zich ter aarde werpen tijdens de solaat (het gebed), waarbij 8 lichaamsdelen de grond aanraken: de tenen, de knieën, de handen, de neus en het voorhoofd.

Hoofdstuk 32 van de Koran heet As-Sadjdah (De Teraardewerping / De Aanbidding).

Sadjdah is niet alleen beperkt tot het gebed, maar kan ook op andere belangrijke momenten gedaan worden. De Profeet Mohammed (vzmh) plachtte sadjdah te doen wanneer hij een bericht hoorde dat hem blij maakte (zie ook de Bijbel, Genesis 17:15-17).

Tijdens de sadjdah is men het dichtst bij Allah (Koran 96:19). Omdat de sadjdah een teken is van uiterste nederigheid en respect tegenover Allah, is die exclusief voor Hem bestemd (zie ook Koran 41:37 en 22:18).

In elke rak'aat (gedeelte) van de solaat heb je twee sadjdah's waarna men weer rechtop staat. De 1ste sadjdah symboliseert dat wij van aarde (stof) zijn geschapen, de 2de dat we weer tot stof zullen terugkeren, en het rechtop staan dat we weer uit het stof zullen worden opgewekt op de Oordeelsdag (Koran 20:55).



De ter-aardewerping is een natuurlijke, mens-eigen manier om de Schepper te danken. We zien bijv. vaak bij sport en contesten dat bij goede resultaten men zich ter aarde werpt.

Enkele passages uit de Bijbel waarbij profeten (vzmh) de sadjdah verrichtten.

- Toen viel Abram (Abraham) op zijn aangezicht, en God sprak verder met hem... (Genesis 17:3)

- Toen gingen Mozes en Aäron van voor de gemeente naar de ingang van de tent der samenkomst en vielen op hun aangezicht, en daar verscheen hun God's heerlijkheid. (Numeri 20:6)

- Hierop zei hij: "Neen, maar als vorst van het leger van God ben ik nu gekomen." Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zei tot Hem: "Wat heeft mijn Heer tot Zijn knecht te zeggen?" (Jozua 5:14)

- En nadat hij (Jezus) een eindje verder was gegaan, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals U wil." (Mattheus 26:39)

In het Hindoeïsme heb je de shashtanga namaskara, sadjdah voor goden en ouderen, waarbij 8 lichaamsdelen de grond aanraken: de tenen, de knieën, de borst, de handen en het voorhoofd (of de kin).

Dagelijks, ook tijdens het gebed, zeggen moslims veelvuldig de woorden 'Allahu akbar' (Allah is het grootst). Vergelijkbare woorden vinden we in de Atharva Veda (4de Veda), boek 20, hymne 58, vers 3: 'Dev maha osi' (God is waarlijk groot).
Ahmad Jhawnie

Schiphol Airport heet Hadj-gangers welkom

Op Schiphol is een speciale ruimte ingericht voor moslims die op bedevaart in Mekka zijn geweest. De terugkerende pelgrims krijgen er muntthee en Arabische zoete hapjes. Daarboven hangt een bord met de tekst: "Amsterdam Airport Schiphol heet alle Hadj welkom." Een woordvoerder van Schiphol zegt dat dit al jaren zo gebeurt 'vanuit de gedachte van goed gastheerschap.'



Citaat

Praten over normen en waarden heeft weinig zin als we ze zelf niet naleven. Ons positief gedrag is het beste voorbeeld!

Website

Artikel van de week:

Het scheppingsverhaal volgens de Koran
Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 11 december
Islam, Empire of Faith
(Documentaire)
From Muhammad to the great Ottoman sultans,
learn more about the history of the Islamic Empire.
Don't miss this!
Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Spiritueel

Thanksgiving

Thanksgiving wordt jaarlijks op de vierde donderdag in november gevierd in de V.S. De afgelopen jaren wordt dit evenement ook steeds meer in andere landen, zoals in Suriname, herdacht.

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft over dankbaarheid gezegd: "Hij die de mensen niet bedankt, is ook ondanbaar tegenover God."

De Islam leert niet dat men zich van anderen moet afzonderen teneinde spirituele groei te bereiken. Dit blijkt duidelijk uit het leven van de Profeet Mohammed (vzmh). Niet alleen hield de Profeet van de mensen en zorgde hij voor hun, hij probeerde altijd op de hoogte te zijn van het doen en laten van zijn familie, bureu en de gemeenschap, ongeacht hun geloofsovertuiging. Of het nu betrof het bezoeken van de zieken, het geven van oprecht advies, het delen van zijn maaltijd met anderen of het accepteren van een uitnodiging, hij wist dat het vertoeven tussen de mensen de enige manier was om niet alleen een hechte gemeenschap te smeden, maar ook om zodoende zijn band met God te smeden. Het onderhouden van de onderlinge relaties wordt immers ook als een daad van geloof gezien.

In zijn leven en leringen benadrukte de Profeet Mohammed de noodzaak om met anderen verbonden te zijn door wederzijdse zorg en dienstverlening, en dankbaar te zijn voor het wederzijds goed doen naar elkaar toe.

Dankbaarheid was ook belangrijk in het leven van de Profeet, zoals voormelde Hadies ons leert. Dankbaarheid wordt vaak gezien als een teken van geloof, terwijl ondanbaarheid als een teken van ongelof wordt aangemerkt. Ondanbaarheid heeft niet alleen een negatief effect in de relatie tussen ons en onze Schepper, maar het heeft ook negatieve invloed op onze intermenselijke relaties.

Laten we ons bij het herdenken van Thanksgiving voornemen om dankbaar te zijn tegenover Allah voor Zijn onmetelijke zegeningen aan ons. En laten we daarnaast ook dank tonen aan een ieder die iets positiefs betekent (of heeft betekend) in ons leven.

"Verheerlijk Mij daarom, Ik zal jullie verheffen, en zeg Mij dank en wees niet ondanbaar tegenover Mij." (Koran, 2:152)

"Verheerlijk Allah omdat Hij jullie heeft geleid en opdat jullie dank kunnen zeggen." (Koran, 2:185)

Bronnen: soundvision.com / De Heilige Koran