



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 5, editie 117 - 29 december 2011 - Safar 4, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Maatschappij

Het nieuwe jaar

"Wij (Allah) schrijven op wat zij vooruit sturen, en hun voetsporen, en Wij houden alles bij in een helder Schrift." (Koran 36:12)

"O jullie die geloven, voldoe jullie plicht aan Allah, en laat iedere ziel overdenken wat zij vooruit stuurt voor de volgende dag, en voldoe jullie plicht aan Allah. Waarlijk is Allah Zich Bewust van wat jullie doen" (Koran 59:18).

In bovengenoemde verzen zegt de Koran dat Allah alles bijhoudt wat wij voor onszelf vooruit sturen (onze daden), evenals datgene wat wij achterlaten voor degenen na ons. Verder wordt gesteld dat iedere ziel moet overdenken wat die vooruit stuurt.

Het moment van de jaarwisseling is een goed moment voor ons om het één en ander te overdenken. Hebben wij in het afgelopen jaar voldoende gedaan, om het later beter te hebben, zowel in dit leven als daarna? En welk voorbeeld laten wij achter voor ons nageslacht, als onze tijd hier op aarde voorbij is? Dat zijn de zaken waarop wij beoordeeld zullen worden.

Vuurwerk en het nieuwe jaar

Velen van ons houden de traditie in ere om het oude jaar te beëindigen en het nieuwe jaar te beginnen

middels het afsteken van vuurwerk, om zodoende "de duivels te verjagen", anderen doen het gewoon voor hun plezier. Om werkelijk de invloed te zien die vuurwerk op ons heeft, hoeven we alleen maar te observeren hoe de natuur hierop reageert. Aangezien wij mensen deel uitmaken van de natuur, zal ook onze werkelijke reactie een soortgelijke zijn.

Observeren we onze honden en katten, dan zien we dat ze door de luide knallen zo angstig worden, dat ze het liefst in ons huis zouden willen schuilen. De reactie van vogels kunt u zich voorstellen, en menige nachtrust wordt verstoord. Babies en kleine kinderen zijn er bang voor, en zien en ouderen kunnen niet rusten. Misschien hebben wij ook een soortgelijke reactie, maar maken we onszelf wijs dat we dit niet voelen (zet u zich niet schrap, bewust of onbewust, als u een luide knal verwacht?).

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme rookontwikkeling die we met ons allen, inclusief de dieren en de overige natuur, inademen met de nare gevolgen van dien; misschien niet op korte termijn, maar zeker wel op langere termijn.

Velen geven grote bedragen uit aan vuurwerk en schieten dit zo weg, terwijl anderen diezelfde nacht nauwelijks iets te eten hebben. Vuurwerk heeft natuurlijk een leuke kant, maar laten we het afschieten beperken tot oudejaarsavond en laten we met ons hart en verstand rekening houden met onze omgeving en onze verantwoordelijkheid als mens, en ons vuurwerk zodanig inkopen, dat we niet voor een kortdurend plezier onze omgeving en de toekomst van de natuur vernakken.

Als het gaat om het verjagen van duivels, kan dat alleen door ons gedrag te evalueren en waar nodig verbeteringen door te voeren. God helpt ons alleen als wijzelf werkelijk willen veranderen! (Koran 13:11).

De redactie van Ar-Risaalah wenst u allen een voorspoedig 2012 toe.



Religieus / Maatschappij

Thomas Jefferson en de Koran

Thomas Jefferson (1743-1826) was één van de Founding Fathers (stichters) van de Verenigde Staten, hoofdschrijver van de Onafhankelijkheidsverklaring (1776) en de derde president (1801 - 1809). Hij had een Engelse vertaling van de Koran gekocht. Waarom? Er worden daarvoor twee verklaringen gegeven.

1. Als rechtenstudent had Jefferson het een en ander gelezen over het Islamitisch recht, en wilde hij daarover meer weten. De Koran had hij in zijn privé bibliotheek bewaard in de categorie Jurisprudentie. Toen de 'Library of Congress' (Bibliotheek voor Congresleden) door de Engelsen in brand werd gestoken, verkocht hij bijna al zijn boeken inclusief het Koran-exemplaar, aan voornoemde bibliotheek.

2. Als reactie op het conflict tussen de VS en de Barbarij Staten (huidige Marokko, Algerije, Tunesië en Libië). Dus om zijn tegenstanders, de moslims, beter te leren kennen.

De Barbarij Oorlogen waren een serie van oorlogen van 1801-1815 tussen de VS en de Barbarij Staten, omdat piraten het onveilig maakten voor Amerikaanse en Europese handelsschepen als die de Middellandse Zee passeerden. Later garandeerde Marokko bescherming en vrije toegang, wat resulteerde in een Vriendschapsverdrag tussen die twee landen. Marokko was één van de eerste landen die de VS erkende na zijn onafhankelijkheid.

(De Barbarij Oorlogen doen ons in deze tijd denken aan de Somalische piraten, die de wereldhandel jaarlijks een schade van US\$ 7 miljard berokkenen.)

Vermeldenswaard is dat Jefferson behoorde tot de Unitariërs; dat zijn christenen die niet geloven in de leer van de drie-eenheid.

Voor meer info ga naar de site van Saudi Aramco World: Volume 62, Number 4 July/August 2011.

We besluiten off-topic met een gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh): "Ambtenaren geschenken geven (door particulieren, om zodoende iets gedaan te krijgen), is illegaal (is steekpenningen geven)." Ahmad Jhawnee



Actueel

Islamhuwelijken in Denemarken

Volgens een rapport van het Danish National Centre for Social Research (SFI) gebaseerd op interviews met 250 Moslims, sluiten veel Moslims in Denemarken geen burgerlijk, maar een religieus huwelijk. Een Islamitisch huwelijk (nikaah) wordt voltrokken door een imaan.

Dat betekent dat Islamitische vrouwen die willen scheiden dat niet kunnen, als hun man niet wil. Soms worden ze slachtoffer van geweld en intimidatie of ze komen in een sociaal isolement terecht. Onderzoekster Anika Liversage zegt dat Moslims in Denemarken een zeer gevarieerde groep vormen: 'Anders dan Joden en Katholieken hebben Moslims geen religieuze rechtbanken, maar eerder verschillende vormen van een parallelle samenleving'.

Integratieminister Karen Hækkerup vindt het zorgwekkend dat er jonge mensen in Denemarken naast de Deense wet staan.

Noot van de redactie: het probleem van het erkennen van religieuze huwelijken bij wet speelt in meerdere Europese landen. Deze kwestie is in Suriname reeds goed geregeld. Europese landen zouden een voorbeeld aan Suriname kunnen nemen v.w.b. integratie van diverse culturen binnen de maatschappij, inclusief de kwestie van het omgaan met religieuze huwelijken.

Website

Artikel van de week:

Het mensbeeld in de Koran

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 1 januari
Islam, Empire of Faith
(Documentaire, deel 3, slot, herhaling van 25 december)
From Muhammad to the great Ottoman sultans,
learn more about the history of the Islamic Empire.
Don't miss this!

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Maatschappij Spiritueel

Seksueel misbruik, een oplossing

Toen God de mens schiep, had Hij al voorbestemd dat bloed- en huwelijksverwantschap zou bestaan tussen de mensen. Zo lezen we in Koran 25:54: "Hij is het Die de mens heeft geschapen uit water, daarna heeft Hij voor hen bloedbanden gemaakt, en huwelijksbanden."

Een van de redenen om te huwen is om seksuele relaties, die tot de natuurlijke menselijke verlangens behoren, op een verantwoorde manier te beleven. Zo zei de Profeet Mohammed (vzmh): "Het huwelijk is het beste middel om de ogen neergeslagen te houden en om de kuisheid te bewaren."

Sommigen zijn van mening dat het afbliven van huwelijk en seks een manier is om spirituele perfectie te bereiken. De Koran vertelt ons echter in 57:27: "Wat betreft de monnikenstand, die hebben zij ingevoerd — God heeft het hen niet voorgeschreven — slechts met het doel God's behagen te zoeken, maar zij leefden het niet na zoals het nageleefd moet te worden."

Nieuwsberichten hebben de afgelopen jaren aangetoond dat ascetisme juist een obstakel kan zijn in het bereiken van spirituele nabijheid tot God, omdat de normale verlangens van het leven om bevrediging zullen blijven vragen en velen dan hun toevlucht nemen tot seksueel misbruik. Vandaar dat de Islam een middenweg leert tussen spiritueel en werelds streven, zoals we lezen in Koran 2:200-201: "Er zijn sommige mensen die zeggen, Onze Heer, geef ons in de wereld. En voor hen is er geen aandeel in het Hiernamaals. En onder hen is er een aantal dat zegt: Onze Heer, schenk ons goed in deze wereld en goed in het Hiernamaals..."

Door deze middenweg te volgen (waarbij wereldse zaken als het huwelijk dus niet als belemmering worden gezien voor spirituele groei), kunnen de natuurlijke menselijke behoeften op verantwoorde wijze worden bevredigd. Door dit advies uit de Koran op te volgen, zou seksueel misbruik wereldwijd ongetwijfeld sterk verminderen.

Bron: A Spiritual Note - www.ivisep.org

Wilt u de Spiritual Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een email naar info@ivisep.org met onderwerp "Subscribe Spiritual Note".

Indien u deze krant Ar-Risaalah ook per email wilt ontvangen, mail naar risaalah@ivisep.org