



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 5, editie 121 - 23 februari 2012 - Rabi ul-Thani 1, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Interreligieus

Jezus en Mohammed, een vergelijking

- Op basis van Johannes 1:1 geloven Christenen dat Jezus het eerste scepseel was dat werd geschapen.
- Aan Mohammed werd gevraagd wat Allah als eerste schiep. Hij antwoordde: "De noer (het licht) van Mohammed."
- Jezus zei: "Ik was er al vóór Abraham werd geschapen." (Johannes 8:58)
- Mohammed zei: "Ik was al een profeet terwijl Adam nog niet was geboren."
- Alles is geschapen omwille van Jezus. (Johannes 1:3; Hebreëen 1:1-2)
- Als Mohammed er niet was, zou de wereld niet bestaan.
- Jezus is gekomen voor de gehele wereld: "Ik ben het licht der wereld..." (Johannes 8:2)
- Koran 21:100 zegt: "Wij hebben u (Mohammed) gestuurd als genade der werelden."
- Jezus zei tot zijn discipelen: "Ga dus op weg en maak alle volken (naties) tot mijn leerlingen..." (Matthéüs 28:19)
- Tijdens zijn laatste bedevaart vroeg Mohammed aan zijn metgezellen om de boodschap van de islam aan alle mensen over te brengen.
- Jezus zei in Joh. 10:10: "Ik ben gekomen om mijn schapen (volgelingen) leven in overvloed te geven."
- Koran 108:1 zegt: "Waarlijk, Wij hebben u (de gelovigen) de overvloed geschonken."
- Men dient Jezus lief te hebben meer dan alle mensen. (Matth. 10:37)
- Niemand is een ware gelovige zolang hij Mohammed niet lief heeft meer dan alle mensen.
- Jezus zei: "...Niemand komt tot de Vader dan door mij." (Johannes 14:6)
- Koran 4:80: "Wie de Profeet (Mohammed) gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah..."
- Jezus heeft boodschap van God volledig doorgegeven aan de mensen. (Joh. 17:7-8)
- Op de vraag van Mohammed of hij de boodschap van Allah volledig heeft doorgegeven, antwoordden zijn metgezellen eenstemmig: "Ja."
- Jezus is licht van de wereld om mensen uit het donker te halen. (Joh. 8:12)
- Mohammed is een (noer) licht om mensen uit de duisternis (onwetendheid) te halen. (Koran 5:15)
- Jezus deed en zei niets uit eigen wil. Joh 8:28: "...en dat ik niets doe op eigen gezag, maar alleen spreek zoals de Vader mij geleerd heeft."
- Koran 53:3 zegt: "En hij (Mohammed) spreekt niet uit begeerte (eigen wil)."
- Jezus was ongeschoold; God was zijn Leraar. (Lukas 2:41-51; Matth. 13:54)
- In Koran 7:157 wordt Mohammed 'oemmie' (ongeleterde profeet) genoemd.
- Vóór zijn profeetschap was Jezus heel geliefd bij de mensen. (Lukas 2:52)
- Vóór zijn profeetschap kreeg Mohammed van de mensen de bijnamen al-Amien (de betrouwbare) en as-Sodieq (de waarheidlievende).
- Jezus werd ervan beschuldigd door een demon bezeten en waanzinnig te zijn. (Joh. 10:20)
- Mohammed werd ervan beschuldigd bezeten en krankzinnig te zijn. (Koran 7:184 en 68:2)
- Jezus was een voortreffelijke herder voor zijn schapen (volgelingen). (Joh. 10:11)
- Mohammed was liefdevol en barmhartig voor de gelovigen. (Koran 9:128)
- Jezus weet niet wanneer einde van de wereld is. (Marcus 13:32)
- Mohammed weet niet wanneer einde van de wereld is. (Koran 7:187)
- De groet van Jezus luidde: Vrede zij u (Johannes 20:19). Zie ook Johannes 14:27.
- De groet van Mohammed luidt: Assalaamo 'alaikoem (vrede zij met u; vrede zij u).
- De belangrijkste preek van Jezus vond plaats op een berg (de Bergegrede). (Matth. 5:1-48; Lukas 6:17-49)
- De laatste tevens belangrijkste preek van Mohammed vond plaats op een berg tijdens zijn laatste bedevaart.
- Toen de prediking van Jezus in zijn vaderstad Nazareth geen succes had, verhuisde hij Kapernaüm. (Matth. 4:13)
- Kapernaüm werd stad van Jezus genoemd. (Matth. 9:1)
- Toen de prediking van Mohammed in zijn geboortestad Mekka te gevaarlijk werd, emigreerde hij naar Medina. Medina wordt 'Stad van de Profeet' genoemd.
- Jezus zei dat na hem valse profeten zullen komen. (Matth. 7:15; Matth. 24:24)
- Mohammed zei dat na hem 30 valse profeten zullen komen.
- Jezus zei in de Bergegrede: "Gelukkig zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien." (Matthéüs 5:8)
- Koran 75:22-23 zegt: "Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien."
- Jezus is de Alfa en Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. (Openbaringen 22:13)
- Mohammed is de eerste tevens de laatste Profeet. Zie punt 2 en 21.
- Jezus zei dat zijn discipelen het zout der aarde zijn. (Matth. 5:13)
- Mohammed vergeleek zijn metgezellen met zout in voedsel.

Ahmad Jhawnie

Actueel

Grote moskee Parijs 90 jaar

De Franse Post brengt ter ere van het 90-jarig bestaan van de grote moskee in Parijs een speciale postzegel uit van 60 cent. De uitgave van de zegel werd gevierd met een bijeenkomst in de moskee. Er aantal dagen lang is er een tijdelijke vestiging van een postkantoor in de moskee. In 1922 werd met de bouw van de moskee gestart, als eerbetoen aan de moslims die vielen in de eerste wereldoorlog. Het gebouw werd gefinancierd door de Franse staat.



Bron: Nieuw Religieus Peil

Citaat van de week

Zoals de zon schenkt aan allen, stel ook uw talenten beschikbaar aan ieder die het nodig heeft, zonder onderscheid naar kleur, religie, (politieke) partij, etc.

Risaalah TV

Paradise found! Documentaire over Islamitische architectuur

Risaalah TV zendt in twee delen de documentaire 'Paradise found' uit, en wel op zondag 4 en 11 maart. De documentaire toont de Islamitische bijdrage aan Westerse kunst en cultuur. De presentator maakt samen met een cameraploeg een reis van Centraal-Azië naar het Midden-Oosten en verder. Hij toont een wereld van inspirerende architectuur en een spectaculaire Islamitische kunst-erfenis, zoals het Iraanse Isfahan, de Indiase Taj Mahal en de rijke artistieke historie van Istanbul (Turkije). Een documentaire die zeker een lust voor het oog mag worden genoemd!

- Uitzendtijd: zo. 4 en 11 maart
- Kanaal 5, RBN TV (Nickerie kanaal 9)

Website

Artikel van de week:

Huwelijk van moslims met niet-moslims

- Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
- Download op www.ivisep.org

**Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!**

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 4 maart

Paradise found!

Documentaire over
Islamitische architectuur wereldwijd
(Istanbul, Taj Mahal, Isfahan, etc.)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Brazilië produceert halaal vlees

Braziliaanse vleesproducenten hebben hun beleid zodanig aangepast dat hun producten voldoen aan de halaal standaarden die Islamitische landen hanteren. Op deze manier proberen ze een graantje mee te pikken van de internationale halaal vleesmarkt, die geschat wordt op 400 miljard USD. Volgens schattingen is ongeveer 40% van het exportvlees uit Brazilië geslacht volgens de halaal traditie. Hiervan gaat ongeveer 95% naar het Midden-Oosten en Arabische & Aziatische landen.



Wetenschap / gezondheid

"De moeders dienen hun kinderen 2 volle jaren te zogen voor wie de zogingsperiode wil volmaken..." (Koran, 2: 233).

De laatste jaren is de wetenschap veel te weten gekomen over borstvoeding. Na vele onderzoeken is gebleken dat moedermelk niet alleen in het voordeel is van het kind maar ook van de moeder.

Borstvoeding bevat afweerstoffen die het kind beschermen tegen een groot aantal ziekten, zoals diarree, luchtweginfecties, middenoortsteking. Om voedselallergie te voorkomen, is borstvoeding de beste keus, mits de moeder een gezond dieet houdt. Verder is borstvoeding altijd bij de hand en hygiënisch, er is geen bereidingsstijd nodig en de voeding is altijd op de juiste temperatuur.

Andere voordelen voor het kind zijn o.a. het in de juiste vorm groeien van de kaken en verhemelte (nodig voor een gezonde ademhaling), een regelmatig gebit en een goede spraakontwikkeling en het stimuleert de hersenontwikkeling, terwijl enkele voordelen voor de moeder zijn: de baarmoeder trekt zich door het drinken van de baby sneller samen, met minder kans op nabloedingen, en door borstvoeding te geven verlaagt de moeder voor zichzelf het risico op het ontwikkelen van kanker aan eierstok en baarmoeder.

drs Jimmy Kromosoeto

Spiritueel

Onze woorden in praktijk brengen

"O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Allah vindt het zeer verfoeilijk dat jullie zeggen wat jullie niet doen." (Koran, 61:2)

Wu woorden kunnen indruk maken op anderen. Men zal zeggen: "Hij is een goede spreker. Hij heeft vele interessante dingen gezegd." Maar als u niet in praktijk brengt wat u zegt, zullen anderen zich daardoor niet geïnspireerd voelen. Het zijn uw daden die hen zullen inspireren en het goede voorbeeld zullen geven.

Bronnen:

- De Heilige Koran (vertaling van Maulana Muhammad 'Ali)
- The Gift of Peace - Thoughts for a Peaceful World (Brahma Kumaris Info Services)