



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 5, editie 125 - 19 april 2012 - Jumada ul-Awwal 28, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Maatschappij / Wetenschap

Discussieavond religie & wetenschap

Amsterdam – Het is al van oudsher een verhit discussiepunt: de koude oorlog tussen wetenschap en religie. Er zijn genoeg voor- en tegenargumenten te bedenken, maar hoe combineer je deze twee in de praktijk? Hoe ga je als student om met jouw religieuze overtuiging en studeren aan de universiteit? Moeten universiteiten de ruimte geven aan religieuze opvattingen of dient een wetenschappelijk onderwijsinstituut hier geen rekening mee te houden? En in hoeverre vormen religieuze voorschriften bij het uitoefenen van bepaalde academische beroepen een beperking?

De Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) wil graag horen hoe de studenten hierover denken. Daarom organiseert zij in samenwerking met de Navigators Studentenvereniging Amsterdam (NSA) en



Dialogo@VU een debatavond met als thema "Religie en wetenschap: in de praktijk". Op deze avond zullen prof. dr. René van Woudenberg en drs. Mohammed Ben Ayad hun visie over het thema geven en de aanwezige gasten de mogelijkheid krijgen om in groepen te discussiëren over het thema. Dit zal plaatsvinden op 24 april a.s. op de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Noot van de redactie: we zijn wellicht bekend met het scheppingsverhaal, volgens welke God de mens uit het niets heeft geschapen en gelijk in zijn huidige vorm op aarde heeft geplaatst. Hele boeken zijn geschreven over dit onderwerp. De Islamitische wetenschapper Harun Yahya bijvoorbeeld stelt dat het onmogelijk is dat de mens uit een evolutieproces is voortgekomen, omdat er geen fossielen zijn gevonden van de mens zoals die er in een minder geëvolueerde vorm zal hebben uitgezien. In onze Risaalah editie van 23 mei 2009 vermelden we dat er een 47 miljoen jaar oud fossiel is ontdekt, die (volgens wetenschappers) wel eens de 'missing link' zou kunnen zijn tussen de mens in oervorm en de hedendaagse mens. Ook andere vondsten tonen aan dat er wel degelijk een evolutieproces is geweest. Zo is er een fossiel gevonden dat waarschijnlijk de voorouder is geweest van zeehonden, zeeleeuwen en walvissen. Het skelet is zeker 20 miljoen jaar oud en heeft poten als een landdier, maar dan voorzien van vliezen. Deze vliezen zijn bij zeehonden geëvolueerd tot vinpoten. Verder hebben vondsten op Groenland aan het licht gebracht dat vroegere viervoeters vooral in het water leefden (het is frappant dat de Koran stelt "dat de mens uit water is geschapen," vers 25:54). Ook is in Kenia enige jaren geleden een mensachtig fossiel ontdekt, met hoektanden kleiner dan van een aap, maar groter dan van een mens.

Het wordt steeds moeilijker om de theorie van creationisme overeind te houden. Ook het Vaticaan heeft de deur opengezet naar onderzoek tussen raakvlakken tussen de evolutietheorie en de scheppingsgedachte. Paus Benedictus XVI stelde dat evolutie "niet bijvoorbaat onverenigbaar is met de leer van de katholieke kerk en met de boodschap van de bijbel." Wel toonde hij zich tegenstander van de basisfilosofie die de hele werkelijkheid wil verklaren zonder dat God eraan te pas komt. Dit is precies de boodschap van de Koran. Alle schepselen, inclusief de mens, zijn voortgekomen uit een evolutieproces. De ontwikkeling verliep echter niet toevallig, zoals de evolutionist Darwin meent, maar via een proces dat door de Almachtige werd gestuurd. Zo zijn volgens de Koran (6:38) de mensen niet uit apen ontstaan, maar uit een soort die reeds vanaf het begin was voorbestemd om mens te worden.

Religie / Maatschappij

Over gedwongen huwelijk en 'loverboys'

1. Duizenden moslimvrouwen en meisjes worden jaarlijks het slachtoffer van gedwongen huwelijk in Groot-Brittannië. Gedwongen huwelijken gaan soms gepaard met ontvoering, mishandeling of eerwraak.

Wat zegt de islam over gedwongen huwelijk. Hazrat Aisha (r.a.) vertelde dat een meisje bij haar kwam en zei dat haar vader tegen haar wil haar had uitgehuwelijkt aan haar neef. Aisha legde dit geval voor aan de Profeet Mohammed (vzmh), die dat meisje de keus gaf om het huwelijk te accepteren of te (laten) ontbinden.

2. Loverboy is een andere benaming voor een pooier die meisjes via verleidingstactieken (bijv. romance) inpalmt om hen op den duur in de prostitutie (of in andere illegale activiteiten) uit te buiten.

Er wordt verhaald dat 'Abdoellah bin Oebai, de leider van de hypocrieten, slavinnen had voor de prostitutie. Allah openbaarde in de Koran 24:33: "...En dwing jullie slavinnen (of andere ondergeschikten) niet tot prostitutie als zij kuis wensen te blijven, omdat jullie (pooiers) op zoek zijn naar de vergankelijke dingen (geld, goud, drugs) in dit wereldse leven..."

Het staat vermeld in Sohiih al-Bukhari dat de Profeet Mohammed (vzmh) inkomsten verkregen uit prostitutie verboden heeft verklaard.

Een opsomming van enkele problemen waarmee vrouwen dagelijks te kampen hebben: huiselijk geweld, verkrachting, verkrachting binnen het huwelijk, verminken van gezichten met zuur, kinderhuwelijken, eerwraak, genitale verminking, vrouwenhandel, dochters ontveren, abortus van vrouwelijke foetus, moord omwille van bruidsschat, tempelprostitutie, etc. etc.

Drogredenen ongeregistreerde nikaah

Enkele drogredenen die men aanhaalt om het niet-registreren van de nikaah (moslimhuwelijk) te rechtvaardigen.

1. Bij echtscheiding gaat de vrouw ervandoor met de helft van de bezittingen.

Ons advies: Trouw dan op huwelijksvoorwaarden (buiten gemeenschap van goederen). De overheid dwingt of verplicht niemand om in gemeenschap van goederen te trouwen.

2. Het staat niet in de Koran dat de nikaah ingeschreven moet worden.

Ons commentaar: Dan moet ook geen aangifte gedaan worden van geboorte en overlijden, dat staat ook niet in de Koran. Consequent zijn, toch!

3. De Profeet Mohammed (vzmh) had zijn nikaah niet ingeschreven. Ons commentaar: Was er in de tijd van de Profeet een burgerlijke stand (zie ook punt 2)? Zo nee, dan is het argument een nonsens. Zo ja, om welke bekende reden had de Profeet zijn nikaah niet laten inschrijven?

Ahmad Jhawnie

Risaalah TV

Animatie/tekenfilm: Muhammad the Last Prophet



Risaalah TV toont op zondag 22 en 29 april de animatiefilm 'Muhammad the Last Prophet'. De film is nederlands ondertiteld.

Zender: RBN TV, kanaal 5
Datum: zondag 22 & 29 april
Tijd: 9:00 a.m.

De film handelt over de beginjaren van de Islam en toont de gebeurtenissen die leidden tot het succes van de nieuwe religie in de Arabische woestijn. De bedoeling van de film is om het verhaal van de Islam aan de jongere generatie over te dragen. De film is educatief en vermakelijk.

De animatiefilm is een initiatief van Badr International. Voor de animatie is het bedrijf RichChest Media gecontracteerd dat ook de animaties heeft verzorgd voor welbekende films als 'The Fox and the Hound', 'The Trumpet of the Swan', etc. De film is geschikt voor publiek van alle leeftijden; zowel kinderen als volwassenen zullen ervan genieten. Zoals reeds vermeld, is de film Nederlands ondertiteld.

Spiritueel

Gedicht: Voetstappen in het zand



Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heer liep aan mijn zij.



Wie liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.



Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop.



Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs de hele baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...



Ik zei toen: "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had;
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van mijn pad."



De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb Ik je gedragen."

Oorspronkelijke Engelstalige versie
door Mary Stevenson

Citaat van de week

We delen dezelfde aarde, hemel, lucht,
water, enz.

Wat ons bindt is veel meer
dan wat ons scheidt.

Werk dus in uw leven tot heil van een ieder,
zonder aanzien des persoons!

Website

Artikel van de week:

De Schepper en wetenschappen

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 22 april

Kinderfilm:
Muhammad, the Last Prophet
Nederlands ondertiteld

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org