



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 5, editie 127 - 19 mei 2012 - Jumada ul-Thani 28, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Wereld Gezinsdag wordt jaarlijks op 15 mei herdacht.

Het gezin is de basis van de samenleving. Het algehele geluk van de mensen onder normale omstandigheden wordt bepaald door het geluk binnen het gezin, en de stabiliteit en beschaving binnen het gezin is een index van de stabiliteit en beschaving binnen een samenleving.

Echter heeft het materialisme de laatste decennia de controle, die de religie op de samenleving uitoefent, steeds meer opzij gezet en lossere idealen veroorzaakt betreffende de relatie tussen man en vrouw. Het resultaat is dat vele samenlevingen nu neigen naar 'vrije liefde' en het huwelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, omdat het zekere verantwoordelijkheden met zich meebrengt naar de twee partners toe. 'Vrije liefde' maakt ieder van de partners egoïstisch, omdat de man en de vrouw - hoewel ze elkaars partners worden in de plezierige kanten van het leven - elkaar op ieder moment kunnen verlaten en de ander aan zijn of haar lot overlaten, zodra hij of zij dat wil. Dit zou de partners kunnen beletten om een langdurige relatie, een gezin met kinderen, etc. op te bouwen.

Het gezin is in feite de eerste leerschool van liefde en diensterverening. Hier vindt men echt plezier in het zorgen voor het welzijn van gezinsleden, en zo wordt het gevoel voor diensterverening aan anderen ontwikkeld en versterkt.

De eerste jaren van ieder mens, de kinderjaren dus, worden doorgebracht in het gezin. Kinderen, waar dan ook ter wereld, krijgen hun eerste en meest fundamentele lessen in samenleven en beschaving binnen het gezin. De ouders hebben dus een grote verantwoordelijkheid in het begeleiden van hun kinderen. Zij hebben de meest ideale positie en dienen - om geloofwaardig over te komen - de kinderen geen zaken te gebiedten of verbieden, die ze zelf niet naleven. De Koran zegt in 61:2-3: "O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Allah vindt het zeer verfoeilijk dat jullie zeggen wat jullie niet doen." Iets opbouwen - een huis, een langdurige liefdesband, kinderen met een goed karakter, etc. - behoeft toewijding, en dit kan alleen worden bereikt in een langdurig en hecht gezinsverband waarin bepaalde maatregelen zijn genomen (zoals een huwelijkscontract) die de partners aanmoedigen om zo lang mogelijk samen te blijven, ook in moeilijke tijden, in lief en leed.

Bron: The New World Order (Maulana Muhammad Ali)



Religie / Maatschappij

Over geestelijke leiders

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft geestelijke leiders sterk op het hart gedrukt zich verre te houden van / niet te slijmen bij regeerders en kapitalisten, omdat het gevaar bestaat dat ze op den duur zullen bezwijken voor verlangen naar geld en positie, waardoor hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid ernstig zullen worden geschaad. Ook zullen ze moeten goedpraten als die regeerders en kapitalisten dingen doen die niet toegestaan zijn. Ter illustratie het volgende.

Imam Abu Hanifa (r.a.) was één van de grootste rechtsgeleerden in de islam. De kalief in zijn tijd had een wet gemaakt en voor hem gestuurd om het te toetsen. Na de toetsing stuurde hij de kalief een bericht dat de wet onwettig was. De kalief bedacht een plan om het toch goedgekeurd te krijgen. Hij benoemde Abu Hanifa als opperrechter die de functie weigerde, wetende dat hij genoemde wet dan zou moeten goedkeuren indachtig de spreuk 'Wiens brood men eet diens woord men spreekt'. De kalief was dusdanig boos geworden, dat hij Abu Hanifa in de gevangenis liet zetten en martelen.

Ahmad Jhawnie

Wetenschap

Ontmoeting van twee oceanen

Dit fenomeen (zie foto) doet zich voor in de Golf van Alaska. Het smeltende (zoet)water van de gletsjers komt in aanraking met het zoute water van de zee. Het is duidelijk aan de schuimrand te zien dat het zoetwater en het zoutwater zich nauwelijks met elkaar mengen.



"Hij heeft de twee zeeën vrij laten stromen — zij komen samen: Tussen hen is een barrière die zij niet voorbij kunnen." (Koran, 55: 19-20)

"Hij is het Die ervoor heeft gezorgd dat de twee zeeën vrijelijk stromen, de een zoet, zeer zoet, en de ander zoutig, bitter. En tussen de twee heeft Hij een afscheiding gemaakt en een onschendbare versperring." (Koran, 25:53)

Deze verzen hebben ook een spirituele betekenis. Er zit een diepere verwijzing in naar de twee levens die de mens op aarde kan leiden: een zoet leven van geloof en goedheid, of een bitter leven van ongeloof en slechtheid. Dit laatste doet de dorst naar materiële bezittingen toenemen en brengt nooit voldoening en vrede voor de geest. Beide bestaan naast elkaar in de wereld.

Citaat

Onsterfelijkheid

Wie onsterfelijk wil zijn,
zou zodanig moeten leven
dat hij iets goeds achterlaat
voor het nageslacht.

Website

Artikel van de week:
Traditie versus Religie

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Download op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 20 mei

The Smell of Paradise
(documentaire)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Maatschappij

Amerikaanse imaat heractieveert gemeenschapsrol moskee

Cairo – Een Islamitisch centrum in Houston heeft zich als doel gesteld een lang vergeten rol van de imaat in ere te herstellen. De bedoeling is dat de moskee – behalve een gebedsplaats – ook een plaats wordt voor sociale interactie en ondersteuning naar de (moslim)gemeenschap toe. Er worden bijvoorbeeld 'ongebruikelijke' lezingen gegeven over time management, gezonde voeding en economische ondersteuning aan zwakkeren.

In tegenstelling tot typische moskeeën heeft deze moskee geen geavanceerde architectonische vormen, kandelaars of minaretten. Het gebouw straalt eenvoud uit. "Het is natuurlijk fijn om een moskee van een miljoen dollar te hebben," zegt de 39-jarige imaat. Maar als er slechts nietszeggende projecten en ideeën uit voortvloeien, wordt het doel van zo'n moskee niet bereikt."

Programma's die het Islamcentrum afdraait, zijn o.a. juridische workshops, her-integratie van ex-misdadigers in de samenleving, drugs en alcohol counseling, medische workshops, etc. Imaat

Rashaad hoopt met zijn initiatief de oorspronkelijke rol van de moskee uit de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) in ere te herstellen. In die tijd was de moskee open voor zowel moslims als niet-moslims om sociale en maatschappelijke vraagstukken te bespreken, liefdadigheid uit te wisselen en financieel advies te verkrijgen.



Spiritueel

Nederigheid

Als spiritualiteit voornamelijk bestaat in het doen van iets om het geluk van de mensen te bevorderen door voorschriften en voorbeelden, is een koning ook gevorderd in spiritualiteit; hij kan meer doen voor het geluk van de mensen dan een eenzame kluisenaar. Nederigheid van de geest en van het lichaam - behalve nog andere zaken die essentieel zijn voor spiritualiteit - voegen charme toe aan de persoonlijkheid. Deze zaken worden gezien als goede morele voorbeelden en zijn een toevormiddel om zelfs de meest trotse, stijfhoofdige personen in edele en bescheiden mensen te veranderen.

In dit verband is de Profeet Mohammed (vzmh) het prachtigste voorbeeld van ware spiritualiteit. Eens een wees, daarna een verstoten burger, vervolgens iemand die vluchtte voor zijn leven, en dan een spiritueel en werelds leider. Maar heeft zijn macht verandering gebracht in zijn leefwijze? Omringde hij zich met ijdel machtsvertoon? Hield hij er een hofhouding of een bodyguard op na, of hield hij zich bezig met uiterlijk vertoon van aardse aantrekkelijkheden, zoals vele heersers uit de Oudheid, maar ook moderne heersers dat deden en nog steeds doen? Verzamelde hij rijkdom, of liet hij een groot fortuin na?

In feite veranderde hij in geen elk opzicht. Ongeacht hij de grootste macht verkreeg - macht waarop menig regeerder jaloers zou zijn - bleef hij tot het laatst toe eenvoudig, beheerst, vrij van trots, tussen zijn mensen met een zelfopoffering die we zelden in ons leven zullen tegenkomen. Dankzij dit gedrag was Mohammed zo geliefd bij zijn mensen. Inderdaad een groot voorbeeld voor ons!