



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 5, editie 130 - 30 juni 2012 - Shaban 10, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Bekendmaking Ramadan 2012

Maatschappij



De Islamitische vastenmaand Ramadan zal volgens de berekeningen internationaal op 20 of 21 juli van start gaan. Informatie over de berekening van de startdatum is in de kolom hiernaast te vinden.

Religieus

Geneeskunde van de Profeet (vzmh)

Het staat vermeld in Sahih al-Bukhari dat enkele personen in Medina ernstig ziek werden, kregen een opgezwollen buik, van het klimaat aldaar. De Profeet Mohammed (vzmh) adviseerde hen om melk en urine van kamelen te drinken als medicijn. Ze deden dat en werden helemaal beter.

Sommigen zullen het bovenstaande heel raar vinden of de spot ermee drijven, maar diverse onderzoeken hebben aangetoond dat melk en urine van kamelen - afzonderlijk of in combinatie - genezing bieden tegen bepaalde ziektes. Ze bevatten stoffen die kwaadaardige cellen vernietigen en goede cellen in stand houden.

Wist u dat uit urine van drachtige merries een medicament wordt vervaardigd? Premarin® (Prempro, Premphase, Prempac, Premelle) heet het. Het wordt gebruikt bij vrouwen om o.a. symptomen van menopauze, botontkalking en hartziekten te verminderen. Premarin is de afkorting van PREgnant MAREs' urine.

God is liefde

'God is liefde', staat in 1 Johannes 4:8 en 4:16. Is Allah geen liefde, zoals sommigen beweren? Eén van de asmaa al-hoesna, eigenschappen, schone namen, van Allah is Al-Wadoed, De Liefdevolle (zie Koran 11:90 en 85:14).

Een keer zagen de Profeet Mohammed en zijn metgezellen een vrouw die bezig was eten te koken in een ketel. Haar kinderen waren rondom haar aan het spelen. De Profeet vroeg aan zijn metgezellen: "Denk je dat deze vrouw haar kinderen in de ketel (het vuur) zal gooien?" "Nee", antwoordden de metgezellen, "vanwege de liefde die zij voor hen heeft". De Profeet zei daarop: "Allah heeft liefde voor de mens zeventig maal (ontelbaar keer) meer dan de liefde die deze vrouw heeft voor haar kinderen."

Liefde moet niet een eenrichtingsverkeer zijn, maar een tweerichtingsverkeer; ook wij moeten van Allah houden. Hoe? Koran 3:31 verklaart: "(O Mohammed) Zeg (aan de mensen): Als jullie van Allah houden, volg mij (mijn soennah/levenswijze); Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven..."

Sommigen leggen alleen de nadruk op God's liefde. Zoals Allah liefde is, precies zo is Hij streng in Zijn straffen (Koran 3:11). Geloof ligt tussen hoop (op Allah's genade) en vrees (voor Allah's toorn).

Godsdienst pre-islamitische Arabieren

Een citaat uit Ar-Risaalah van 16/6/2012, artikel 'Lezing: Islam en winti': "Sheik Seinpaal vergeeëke in zijn betoog winti met hindoeïsme waar er een hoofdgod is, en daarnaast lagere goden."

Naar aanleiding van het geciteerde zij medegedeeld, dat ook bij de Arabieren dat het geval was vóór de komst van de Islam. Ze hadden een hoofdgod, Allah (zie Koran 29:61-63 en 43:87), en daarnaast lagere goden (Koran 53:19-23).

Naar aanleiding van voormeld artikel over winti en djinn tot slot het volgende. De afgodendienaren beschuldigen de Profeet Mohammed ervan dat hij een 'madjnoon' was, iemand bezeten door djinns, demonen (Koran 34:8 en 44:14). De beschuldiging wordt weerlegd in 7:184; 68:2 en 81:22.

Ahmad Jhawnie

Moon facts Ramadan

(Surinaamse tijden)

19 juli, 1:25 am: geboorte van de maan
19 juli, 6:59 pm: zonsondergang
19 juli, 7:25 pm: maanondergang

Begin Ramadan, berekend volgens 3 criteria:

1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan: start Ramadan 20 of 21 juli. De maan is op 19 juli rond zonsondergang 18 uren oud, dus op het randje van wel of niet zichtbaar zijn. Vandaar dat sommigen op 20 en sommigen op 21 juli zullen starten met de Ramadan.

Het criterium 'berekende zichtbaarheid' wordt door een steeds groter wordend deel van de internationale moslimgemeenschap gehanteerd.

2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand begint bij de eerste zonsondergang waarbij de maan ondergaat na de zon (criterium dat Mekka hanteert): start Ramadan 20 juli. Dit criterium wordt ook gehanteerd door de Islamic Society of North-America (ISNA), zie www.isna.net.

3. Criterium dat de nieuwe maand begint bij de eerste zonsondergang na geboorte van de maan: start Ramadan 20 juli. Dit criterium wordt door een heel klein deel van de moslimgemeenschap gehanteerd.

Volgens het "National Research Institute of Astronomy and Geophysics" van Egypte zal de Ramadan volgens de berekeningen op 20 juli starten (onislam.net). Ook de Islamic Society of North-America (ISNA) heeft bekendgemaakt 20 juli te zullen starten met de Ramadan.

Aanbevolen literatuur: 'Astronomical Calculations and Ramadan' van Zulfiqar Ali Shah, www.ivisep.org.

Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com

Bekendmaking

Shab-e-baraat (Nacht van Sha'ban, ofwel de nacht van vergiffenis en planning) zal dit jaar zijn in de nacht van 4 op 5 juli. De volgende dag (5 juli) is een dag van vrijwillig vasten volgens de traditie van de Profeet Mohammed (vzmh).

Website

Artikel van de week:

Slavernij en emancipatie in perspectief

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 1 juli
Keti-koti special:
Islam, Slavery and the African
(Speech, Abdullah Hakim Quick)
Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Capita selecta

1. Praat de taal van je luisteraars

Als je ziet dat er jongeren zijn, praat hun taal. Laten zij ook de boodschap van de Islam meekrijgen. Het heeft totaal geen nut om te preken in een taal die de meerderheid niet verstaat of begrijpt!

Ook de Profeten werden gestuurd met de taal van hun volk, om daarin duidelijk hun mensen te kunnen waarschuwen. De Koran is daar zeer duidelijk over:

"Wij stuurden geen boodschapper of (hij kwam) met de taal van zijn volk, zodat hij het duidelijk aan hen uit kon leggen." (14:4)

"Als Wij het een Koran hadden gemaakt in een vreemde taal, dan hadden zij gezegd: 'Waarom is zijn boodschap niet duidelijk gemaakt?'" (41:44)

"Dus hebben Wij het eenvoudig gemaakt in jouw taal, opdat zij het in acht kunnen nemen." (44:58)

Als we dus preken in een taal die de massa niet verstaat, handelen we tegen duidelijke geboden van de Koran!

2. Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Velen proberen 'bij de bureu' zaken beter te laten lopen, zonder te kijken hoe het in hun eigen huis gaat. Probeer eerst zoveel mogelijk in je eigen omgeving (te beginnen met je gezin) orde op zaken te stellen voordat je anderen wil gaan verbeteren.

3. Rechtvaardig rechtspreken

Er zijn drie soorten rechters. De eerste soort probeert recht te spreken zonder eerst de waarheid te onderzoeken, de tweede soort kent de waarheid maar spreekt recht in het voordeel van de onrechtvaardige partij, en de derde soort probeert zoveel mogelijk de waarheid te achterhalen en dan op rechtvaardige en onpartijdige wijze recht te spreken. Slechts deze derde soort van rechters zal het Paradijs betreden. Maar niet alleen rechters spreken recht.

Ook wij kunnen in een situatie komen waar we een bemiddelende rol moeten vervullen (als leraar, oudere in de familie, etc.). Voormelde richtlijnen voor rechters gelden voor een ieder die zo'n bemiddelende rol moet vervullen; probeer eerst zoveel mogelijk aan waarheidsvinding te doen, en probeer dan aan de hand daarvan zo goed en oprecht mogelijk recht te spreken.



4. Ramadan

De Ramadan is niet ver meer. Sommigen zullen het wellicht (wederom) niet eens zijn met het besluit wanneer de Ramadan start en/of eindigt. Laat dit echter de eenheid binnen je groep niet verstoren! Probeer je zoveel mogelijk te houden aan de richtlijnen van hen, die je zelf als je religieuze leidinggevende hebt aangesteld. De eenheid bewaren is belangrijker dan als individu je Ramadan op een andere dag dan je organisatie starten en eindigen! Het bewaren van de eenheid wordt immers in de Koran zeer sterk aanbevolen:

"Gehoorzaam aan Allah en Zijn Boodschapper en redetwist niet onderling, opdat jullie niet ontmoedigd raken en jullie macht verdwijnt; en wees standvastig. Allah is immers met de standvastigen." (8:46)

"Waarlijk houdt Allah van degenen die in gelederen strijden (ter verdediging) langs Zijn weg, als waren zij een massieve muur." (61:3)

Om verder de grote eenheid te bewaren, dienen we ook respect te hebben voor de keus die andere organisaties maken i.v.m. de start van de Ramadan. Wees ervan overtuigd dat eenieder vanuit zijn invalshoek het juiste probeert te doen, ook al strookt dat misschien niet met uw visie!

Tot slot een gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh): "Werk voor deze wereld alsof je hier altijd zal verblijven, en werk voor het Hiernamaals alsof je ieder moment kan worden teruggeroepen."

Diverse onderwerpen uit de Vrijdagspreek te Nabawi moskee, 1 juni 2012, door ustaadz Gustaaf Samijadi. Bewerkt door de redactie.

