



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 5, editie 131 - 14 juli 2012 - Shaban 24, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Ramadan nieuws wereldwijd

'Berekende' Ramadan in Europa

Vanwege de grote onzekerheid die het vaststellen van de Ramadan middels fysiek waarnemen van de nieuwe maansikkel met zich meebrengt, zijn diverse moslimminderheden in Europa ertoe overgegaan om middels berekening het begin van de Ramadan vast te stellen. In de moderne wereld is het volgens deze organisaties praktisch ondoenlijk om pas een avond van tevoren vast te stellen dat de volgende dag het vasten begint.

Religieus

Potpourri

Over volkstelling (census)

In augustus 2012 zal in Suriname de achtste algemene volkstelling worden gehouden; de eerste was in 1921.

Een vraag die gesteld kan worden, is: Was er volkstelling in de tijd van de Profeet Mohammed (vzvh)? Ja, toen de Profeet zich in Medina had gevestigd, liet hij op heel kleine schaal en met een bepaald oogmerk volkstellingen plegen. Het was de tweede kalief Oemar die op grote schaal schriftelijk census liet houden voor verschillende doeleinden. De kalief Moe'awiya liet in Egypte dagelijks de geboorten en verhuizingen bijhouden, dus een soort burgerlijke stand.

Volgens het Nieuwe Testament Lukas 2:1-7 was er tijdens de geboorte van Jezus een volkstelling gaande in het Romeinse Rijk, waarvan Bethlehem deel uitmaakte.

Heliocentrisch of geocentrisch

Draait de aarde om de zon of de zon om de aarde? Vroeger geloofde men dat de zon om de aarde draaide. De sterrenkundige Galileo Galilei (1564-1642) verkondigde dat de aarde om de zon draait. Hij moest van de Kerk zijn boek hierover intrekken op straffe van de dood.

De website nu.nl maakte in juni 2012 melding, dat tijdens een kleine quiz 29% van de Europeanen zei dat de zon om de aarde draait.

Wat is de visie van de moslims over het bovenstaande? Er zijn twee kampen. Het ene kamp leidt uit bepaalde Koranverzen (bijv. 2:258) en Overleveringen van de Profeet Mohammed af, dat de aarde stilstaat en de zon om de aarde draait. Deze groep zegt dat hierover consensus bestaat onder de geleerden. Het andere kamp baseert zich op de wetenschap en zegt dat zonsopkomst en zonsondergang zoals genoemd in de Koran en Overleveringen, schijnbewegingen zijn van de zon. Soms laait de discussie hierover op het internet op.

Over het Duizendjarige Rijk

De apostel Johannes zag het volgende visioen: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de Duivel en de Satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten." (Nieuwe Testament, Openbaringen 20:1-3).

Is het getal 1000 letterlijk of figuurlijk? Is het 1000-jarige rijk verleden tijd of toekomstige tijd? Er zijn verschillende interpretaties hierover.

Onze mening is, dat met het Duizendjarige Rijk de Islam wordt bedoeld die vanaf de 7e eeuw tot de 18e eeuw een wereldmacht was met beschaving, cultuur en wetenschap. Daarna toen het Islamitische Imperialisme tot stilstand kwam, volgde het Westerse Imperialisme. Hitler sprak van zijn Derde Rijk als van een duizendjarig rijk.

Over manicheïsme

Manicheïsme is / was een godsdienst gesticht door Mani (216-276 n.Chr.). Hij beschouwde zichzelf als de Parakleet (Trooster, Gids, Helper, Bemiddelaar), die Jezus aangekondigd had (Nieuwe Testament, Johannes 14:15-20, 25-27). Ook zag hij zichzelf als Zegel der Profeten.

De moslims zeggen dat Mohammed de door Jezus aangekondigde Parakleet is, en de Koran 33:40 noemt Mohammed 'khataman nabiyin', Zegel der Profeten.

Ahmad Jawhrie

Gedeelde Ramadan

Een moslimgroepering in de V.S. heeft het initiatief genomen om tijdens de Ramadan bij de 'iftaar' (ontvasten) maaltijden ook andersgelovigen uit te nodigen. Hiermee wil men de spirituele beleving van de Ramadan ook met anderen delen. (onislam.net)

Karaktervorming door vasten

De Islamitische vastenmaand Ramadan zal op 20 juli (voor sommigen 21 juli) van start gaan. De vraag wordt vaak gesteld wat het doel van het vasten is. Het ware doel van vasten is geen honger en dorst lijden, maar onszelf als mens proberen te verheffen naar een hoger geestelijk niveau, om dus betere mensen te worden.

Een bekend gezegde van de Profeet Mohammed (vzvh) luidt als volgt:

"Als iemand de valsheid en dergelijke daden niet achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan dat hij zijn voedsel en drank achterwege laat."

Dit gezegde benadrukt het werkelijke doel van het vasten, overeenkomstig Koran 2:183: "Opdat u zich zult hoeden tegen het kwaad."

Wij moeten uitkijken dat ons vasten niet slechts betekent honger en dorst lijden. Als we wegblijven van voedsel en drank, maar onze slechte gewoonten niet opgeven, verdienen we niets, maar dan ook niets met de fysieke kant van ons vasten!

Enkele Koranverzen die ons kunnen helpen om onze verkeerde gewoonten af te leren:

"Volg niet de begeerte, opdat deze jou niet zal doen afdwalen van het pad van Allah." (Koran, 38:26)

"Degenen die de grote zonden en onzedelijkheden uit de weg gaan en, altijd wanneer zij boos zijn, vergeven." (42:40)

"De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede tussen jullie broeders, en voldoe jullie plicht aan Allah opdat jullie genade zullen kennen." (49:10)

"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen. ... Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. ... O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het!" (Koran, 49:11-12)

"Wie geduld toont en vergeeft, dat is waarlijk een zaak van grote vastberadenheid." (Koran, 42:43)

"Neig naar vergiffenis en beveel het goede en keer je af van de onwetenden." (Koran, 7:199)

"O gelovigen! Laten jullie rijkdom en jullie kinderen jullie God niet doen vergeten." (Koran, 63:9)

"Jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving, en Allah is het bij Wie er een grote beloning is." (Koran, 64:15)

"Waarlijk, Allah heeft hem die hoogmoedig, grootspraakig is niet lief." (4:36)

"O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Allah vindt het zeer verfoelijk dat jullie zeggen wat jullie niet doen." (Koran, 61:2)

Uw woorden kunnen indruk maken op anderen. Men zal zeggen: "Hij is een goede spreker. Hij heeft vele interessante dingen gezegd." Maar als u niet in praktijk brengt wat u zegt, zullen anderen zich daardoor niet geïnspireerd voelen. Het zijn uw daden die hen zullen inspireren en het goede voorbeeld zullen geven.

Laten wij proberen degenen te zijn "die geloven en goeddoen, en elkaar aansporen tot de Waarheid, en elkaar aansporen tot geduld" (Koran, 103:3). Als dat ons lukt in de Ramadan, hebben we zeker het ware doel van het vasten bereikt! (Bron: www.ivisep.org)



Citaat

Vaak doen we anderen pijn door ons eigen (egoïstisch) streven naar geluk.

Maar echt geluk ervaren we pas als we ook anderen het goede gunnen en hen daarbij hulp bieden bij het bereiken daarvan!

Website

Artikel van de week:

Vasten in zomer en winter, een spirituele beschouwing

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates? Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 15 juli

Ramadan motivatie programma:

Ramadan changed me

Deel 3: Evalueer jezelf

Deel 4: Ontwikkel jezelf

Uitzending gemist?

Download de vorige editie op www.ivisep.org

